



ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ  
ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ  
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

## Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ



ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

της

Αντωνοπούλου Ελεονώρας

A.M. 09108008

Επιβλέπων Καθηγητής: Βασίλης Καρασμάνης

Αθήνα, 2015

Στον αδερφό μου,Ματθαίο...

## Ευχαριστίες

Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς:

Τον καθηγητή κ. Βασίλη Καρασμάνη, επιβλέποντα καθηγητή της παρούσας πτυχιακής εργασίας, ο οποίος με την υπομονή του και την κατανόησή του με εμπιστεύτηκε, με καθοδήγησε και με έφερε σε επαφή με άγνωστα μέχρι τώρα σε εμένα μονοπάτια.

Τον επίκουρο καθηγητή κ. Αριστείδη Αραγεώργη και τον λέκτορα κ. Πέτρο Στεφανέα οι οποίοι με τίμησαν με την παρουσία τους στην τριμελή επιτροπή εξέτασης.

Τους καθηγητές του τμήματος ΕΜΦΕ του ΕΜΠ για την ειλικρινή προσφορά γνώσεων σε όλη τη διάρκεια της φοίτησής μου.

Επίσης την καθηγήτρια μαθηματικό δευτερόβαθμιας εκπαίδευσης κα. Μυρσίνη Σφαιρίδου για την αγάπη που μου ενέπνευσε για το αντικείμενό της.

Τέλος, τον αδερφό μου Ματθαίο Αντωνόπουλο, απόφοιτο επίσης της σχολής ΕΜΦΕ και καθηγητή μαθηματικό δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος υπήρξε πραγματική έμπνευση και πρότυπο για μένα.



Περίληψη.....	7
Abstract.....	7
Εισαγωγή.....	9
1 .....	11
1.1 Αναφορές στον Πυθαγόρα από πρώιμες και μεταγενέστερες πηγές.....	13
1.2 Τα μαθηματικά των Πυθαγορείων.....	19
1.3 Η φιλοσοφία-κοσμολογία των Πυθαγορείων .....	33
2.....	39
2.1 Η ασυμμετρία και σε ποιον ή ποιους μπορεί να αποδοθεί η ανακάλυψή της... ..	41
2.2 Πηγή της ασυμμετρίας: τετράγωνο ή πεντάγωνο;.....	49
2.3 Χρονολόγηση της ασυμμετρίας.....	57
2.4 Συνέπειες της ασυμμετρίας.....	61
3.....	65
3.1 Πλάτωνας και Μαθηματικά.....	67
3.2 <i>Θεαίτητος</i> .....	75
3.2.1 Η μαθηματική σημασία του <i>Θεαίτητου</i> .....	77
3.2.2 Ερμηνεία λέξεων από τον <i>Θεαίτητο</i> .....	79
3.3 <i>Μένων</i> .....	93
Επίλογος.....	103
Βιβλιογραφία.....	105



## Περίληψη

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να εξετάσουμε το θέμα της ασυμμετρίας, το οποίο έχει απασχολήσει και συνεχίζει να απασχολεί τους μαθηματικούς κάθε εποχής. Ξεκινάμε με αναφορά στον Πυθαγόρα, του οποίου το όνομα συνδέεται συχνότερα με τα άρρητα μεγέθη και εν συνεχεία παρουσιάζουμε τα μαθηματικά που είχαν αναπτύξει οι Πυθαγόρειοι γενικότερα, καθώς και τη φιλοσοφία που πρέσβευαν.

Προχωρώντας, ερευνούμε βάσει αρχαίων αλλά και μεταγενέστερων πηγών σε ποιον ή και ποιους θα μπορούσαμε να αποδώσουμε την ανακάλυψη της ασυμμετρίας. Τίθενται ερωτήματα όπως ποια είναι η πηγή της (τετράγωνο ή πεντάγωνο), πότε μπορεί να χρονολογηθεί και ποιες συνέπειες την ακολούθησαν. Σε αυτά τα ερωτήματα προσπαθούμε να δώσουμε λογικές απαντήσεις που να προσεγγίζουν όσο γίνεται πιο καλά τις σχετικές πηγές μας.

Στην τελευταία ενότητα αναπτύσσουμε την όποια σχέση φαίνεται να είχε ο Πλάτωνας με το θέμα της ασυμμετρίας, αφού προηγηθεί η σχέση του με τα μαθηματικά γενικότερα. Για τον σκοπό αυτό επιμένουμε ειδικότερα σε δύο έργα του Πλάτωνα: τον *Θεαίτητο* και τον *Μένωνα*. Έργα που μας δείχνουν σε συγκεκριμένα χωρία τους ότι ο Πλάτωνας γνώριζε περί της συγκεκριμένης ανακάλυψης και σχετίζουν με αυτήν ονόματα όπως οι μαθηματικοί Θεόδωρος και Θεαίτητος.

## Abstract

The purpose of this final work is to look at the issue of incommensurability, which has occupied and continues to occupy mathematicians of each period. We begin by referring to Pythagoras, whose name is often associated with the incommensurable magnitudes and then we present the mathematics that had been developed by the Pythagoreans in general and the philosophy they professed.

Moving on, we investigate, depending on the ancient and later sources, to whom we could attribute the discovery of incommensurability. We raise questions such as what is the source of the discovery (square or pentagon), when it can be dated and what consequences followed it. These are the questions, we try to give reasonable answers to, that are as close as we can to our relevant sources.

In the last section we develop the relationship between Plato and the issue of incommensurability, after talking about the relationship between Plato and mathematics in general. To this purpose we insist particularly on two works of Plato: *Theaetetus* and *Menon*. Works that show us via specific passages that Plato knew of this discovery and associate it with names of mathematicians such as Theodore and Theaetetus.





## Εισαγωγή

*Η παρακάτω εισαγωγή διαθέτει απλούστατα παραδείγματα και είναι απαλλαγμένη από αυστηρούς μαθηματικούς όρους και δύσκολες έννοιες, προκειμένου να είναι δυνατή η κατανόησή της από όλους...*

Οι πρώτοι αριθμοί οι οποίοι μας φέρνουν σε επαφή με τον κόσμο των μαθηματικών από την παιδική μας ακόμα ηλικία είναι οι φυσικοί αριθμοί δηλαδή 1,2,... Οι αριθμοί αυτοί είναι εύκολο να γίνουν κατανοητοί και στην πράξη. Για παράδειγμα λέμε σε ένα μικρό παιδί με τη νοημοσύνη που μπορεί να διαθέτει να μετρήσει κάποια αντικείμενα. Δεν είναι δύσκολο να το καταφέρει, αρκεί φυσικά να γνωρίζει την αντιστοιχία αριθμού και πλήθους αντικειμένων (λ.χ. πρέπει να έχει συνδέσει το σύμβολο και αριθμό 2, με τα δύο αντικείμενα που έχει μπροστά του.

Θα λέγαμε καλά ως εδώ. Δυσκολία εμφανίζεται όταν σε μεγαλύτερες ηλικίες καλούμαστε να εισάγουμε τους ακέραιους αριθμούς ή αλλιώς τους φυσικούς μαζί με τα αρνητικά τους «ζευγαράκια» δηλαδή  $\pm 1, \pm 2, \dots$ . Ένας τρόπος να εξηγήσουμε αυτές τις έννοιες είναι και πάλι να τις ανάγουμε σε κάτι το απτό και εύκολα αντιληπτό ακόμα και από έναν άνθρωπο που δε γνωρίζει και πολλά μαθηματικά π.χ. να αντιστοιχίσουμε τον ακέραιο -2 με την ένδειξη ενός θερμομέτρου μια πολύ κρύα μέρα. Παρόμοιες λύσεις μπορούμε να «σκαρφιστούμε» και στην περίπτωση των ρητών αριθμών δηλαδή με απλά λόγια εκείνων που δύνανται να γραφούν με τη μορφή κλάσματος. Όταν λες σε ένα μικρό παιδί ότι επιτρέπεται να φάει το  $\frac{1}{3}$  της σοκολάτας που έχει μπροστά του, τον εισάγεις άθελά σου σε μια έννοια ρητού αριθμού!

Τι γίνεται όμως όταν έχεις να αντιμετωπίσεις την έννοια του άρρητου αριθμού; Εκεί προκύπτει δυσκολία ακόμα και σύγχυση, μιας και είναι αριθμοί οι οποίοι δεν μπορούν να γίνουν κατανοητοί σε βάθος από τον οποιοδήποτε. Διαθέτοντας άπειρα, μη περιοδικά δεκαδικά ψηφία (δηλαδή που δεν επαναλαμβάνονται) και μη μπορώντας να γραφούν σαν κλάσματα, αποτελούν συνήθως αιτία θαυμασμού. Όταν μιλάς για παράδειγμα σε έναν μαθητή για την έννοια του κύκλου και ξαφνικά αναφέρεις τον αριθμό  $\pi$ , διακρίνεις περίεργες εκφράσεις. Το ίδιο όταν στην έννοια της τετραγωνικής ρίζας, συναντάς μπροστά σου την  $\sqrt{2}$ . Εκεί οι μαθητές αναρωτιούνται σε ποιο ψηφίο θα πρέπει να σταματήσουν έχοντας φυσικά καταφύγει στο αγαπημένο τους κομπιουτεράκι.

Υπάρχει αναμφίβολα μια γοητεία σε όλη αυτή τη δυσκολία που βλέπουμε γύρω μας. Ίσως αυτή να μας οδήγησε και στην επιλογή του συγκεκριμένου θέματος. Είναι όμορφο να διερευνάς και εν συνεχεία να ανακαλύπτεις στοιχεία για κάτι το οποίο μοιάζει δυσνόητο. Ειδικά όταν αυτή η αναζήτηση σε πηγαίνει πολύ πίσω, εκεί από όπου πολλές σπουδαίες ανακαλύψεις συνέβησαν.

Ας ταξιδύσουμε λοιπόν...



## Κεφάλαιο 1



*Pythagoras, the man in the center with the book, teaching music, in Raphael's "The School of Athens" (1511)*



## 1.1 Αναφορές στον Πυθαγόρα από πρώιμες και μεταγενέστερες πηγές

Ο Πυθαγόρας είναι ένα από τα πιο διάσημα ονόματα στην ιστορία της φιλοσοφίας και συγχρόνως μία γοητευτική και μυστηριώδη μορφή. Σύμφωνα με τα λόγια του Ιάμβλιχου στο έργο του *Περί τοῦ πυθαγορικοῦ βίου* κάποιοι αρχαίοι θαυμαστές του Πυθαγόρα τον θεωρούσαν άρχοντα και πατέρα της θείας φιλοσοφίας (*Περί τοῦ Πυθαγορικοῦ Βίου Β,8*): «τό μέντοι τήν Πυθαγόρου ψυχὴν ἀπό τῆς Ἀπόλλωνος ἡγεμονίας οὔσαν εἴτε συνοπαδόν εἴτε καί ἄλλως οἰκειότερον ἔτι πρὸς τὸν θεόν τοῦτον συντεταγμένην καταπεπέμφθαι εἷς ἀνθρώπους, οὐδεὶς ἂν ἀμφισβητήσσει τεκμαιρόμενος αὐτὴν τη γενέσει ταύτη καὶ τὴν σοφίαν τῆς ψυχῆς αὐτοῦ τῇ παντοδαπῇ...»<sup>1</sup>

Φαίνεται ότι υπάρχουν συγγραφείς οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ο Πυθαγόρας δεν άφησε πίσω του κάποιο σύγγραμμα. α) Ιώσηπος, *Κατ' Ἀπίωνος Ι 163*: «αὐτοῦ μὲν οὐδὲν ὁμολογεῖται σύγγραμμα, πολλοὶ δὲ τὰ περὶ αὐτὸν ἱστορήκασιν, καὶ τούτων ἐπισημωτάτος ἐστὶν Ἑρμιππος». <sup>2</sup> β) Πλούταρχος, *Περὶ τῆς Ἀλεξάνδρου τύχης Ι4,σ.328*: «οὐδὲ Πυθαγόρας ἔγραψεν οὐδὲν οὐδὲ Σωκράτης οὐδὲ Ἀρκεσίλαος οὔτε Καρνεάδης». <sup>3</sup> Συνεπώς οι πληροφορίες που αντλούμε για τον Πυθαγόρα μπορούν να αναζητηθούν σε δύο ειδών πηγές: τις πρώιμες και τις μεταγενέστερες. Οφείλουμε, όμως, να είμαστε προσεκτικοί στη μελέτη τους, λαμβάνοντας υπόψη πως η πρώτη κατηγορία πηγών είναι και η πιο ουσιαστική.

Σχετικά με τις πρώιμες πηγές, στο έργο *Καθαρμοί* του Εμπεδοκλή, διακρίνουμε ένα απόσπασμα, στο οποίο ο φιλόσοφος αναφέρεται, σύμφωνα με τον Πλούταρχο, στον Πυθαγόρα και γίνεται λόγος για έναν άντρα με εξαιρετικές γνώσεις και δεξιότητες. Ο άνθρωπος αυτός είχε την ικανότητα να βλέπει σε βάθος δέκα και είκοσι ζώων, όχι μόνο τον εαυτό του αλλά και όλα τα όντα: «ἦν δὲ τις ἐν κείνοισιν ἀνὴρ περιώσια εἰδώς, ὃς δὴ μήκιστον πραπίδων ἐκτέσαστο πλοῦτον παντοίων τε μάλιστα σοφῶν ἐπήρανος ἔργων· ὅπποτε γὰρ πάσησιν ὀρέζαιτο πραπίδεςσιν, ρεῖ' ὃ γε τῶν ὄντων πάντων λεύσσεσκεν ἕκαστον καὶ τε δέκ' ἀνθρώπων καὶ τ' εἴκοσιν αἰώνεσσιν.» (*Καθαρμοί Β129*). Επιπλέον, στον Διογένη Λαέρτιο, *VIII 56* διαβάζουμε τα εξής: «Ἀλκιδάμας δ' ἐν τῷ Φυσικῷ (πβ. Ἐμπεδοκλῆς *Α1,56*) φησι... τὸν δὲ Ἀναξαγόρου διακοῦσαι καὶ Πυθαγόρου καὶ τοῦ μὲν τὴν σεμνότητα ζηλῶσαι τοῦ τε βίου καὶ τοῦ σχήματος, τοῦ δὲ τὴν φυσιολογίαν». <sup>4</sup>

Υπήρξαν όμως και πρώιμες αναφορές στο όνομά του Πυθαγόρα, οι οποίες συνθέτουν μία αμφίβολη φήμη του ως σοφού. Εν πρώτοις, ο Ηράκλειτος στο απόσπασμα *129*(Διογένης Λαέρτιος *VIII,6*) αναφέρει: «Πυθαγόρης Μνησάρχου, ἱστορίην ἤσκησεν ἀνθρώπων μάλιστα πάντων καὶ ἐκλεζόμενος ταύτας τάς συγγραφάς

<sup>1</sup> ότι όμως η ψυχή του Πυθαγόρα έχει σταλεί στους ανθρώπους από την ανωτάτη αρχή του Απόλλωνος και είναι συνακόλουθος ή κατ' άλλον τρόπον φιλική στο θεό αυτό, ουδείς μπορεί να ἀμφισβητήσει, όταν μάλιστα έχει σαν παράδειγμα την ίδια του την γέννηση και την σοφία της ψυχῆς του, την ποικίλη

<sup>2</sup> Του ίδιου (του Πυθαγόρα) λέγεται πως δεν υπάρχει κανένα σύγγραμμα, πολλοὶ ὅμως ἔχουν διηγηθεῖ τις σχετικές μ' αὐτὸν ἱστορίες, και ἀνάμεσά τους ο σπουδαιότερος είναι ο Ἑρμιππος

<sup>3</sup> Ούτε ο Πυθαγόρας ἔγραψε κάτι ούτε ο Σωκράτης ούτε ο Ἀρκεσίλαος ούτε ο Καρνεάδης

<sup>4</sup> Ο Ἀλκιδάμας στο έργο του "Φυσικός" λέει...ότι (και ο Εμπεδοκλής) παρακολούθησε τα μαθήματα του Ἀναξαγόρα και του Πυθαγόρα και (τον Πυθαγόρα) θαύμαζε για την σοβαρότητα του τρόπου της ζωῆς και της εμφάνισής του, ενώ (τον Ἀναξαγόρα) για την έρευνα της φύσεως

ἐποίησατο ἑαυτοῦ σοφίην, πολυμαθίην, κακοτεχνίην»<sup>5</sup>. Επιπλέον, στο απόσπασμα 40 (Διογένης Λαέρτιος IX,1) διαβάζουμε τα εξής: «πολυμαθίην νόον ἔχειν οὐ διδάσκει Ἡσίοδον γὰρ ἂν ἐδίδαξε καὶ Πυθαγόρην αὐτίς τε Ξενοφάνεα τε καὶ Ἐκαταῖον»<sup>6</sup>. Στο απόσπασμα 129 ο Πυθαγόρας περιγράφεται ειρωνικά ως εκφραστής της ακόρεστης φιλομάθειας και του ερευνητικού πνεύματος που διέκρινε τους Ἴωνες διανοούμενους. Κατά τη γνώμη του Ηράκλειτου, ο Πυθαγόρας επέλεγε και οικειοποιούταν με τον δικό του τρόπο αρετές που ανακάλυπτε σε άλλους. Μάλιστα το τελευταίο χαρακτηριστικό, αυτό της κακοτεχνίας, υπονοεί πιθανότατα πως η σοφία του ήταν αναληθής και δεν συνοδευόταν από ορθή κρίση, γεγονός που ενισχύεται και από το απόσπασμα 40.

Προχωρώντας στις αναφορές, εντοπίζουμε στον Ηρόδοτο δύο σημεία αναφοράς στον Πυθαγόρα. Το πρώτο βρίσκεται στο έργο *Ιστορίαι* (Βιβλίο Δ Μελομένη- 95), «τόν Σάλμοξιν τοῦτον ἐόντα ἄνθρωπον δουλεῦσαι ἐν Σάμῳ, δουλεῦσαι δὲ Πυθαγόρῃ τῷ Μνησάρχῳ ... ἄτε δὲ κακοβίων τε ἐόντων τῶν Θρηϊκῶν καὶ ὑπαφρονεστέρων, τόν Σάλμοξιν τοῦτον ἐπιστάμενον δίαιτάν τε Ἰάδα καὶ ἤθεα βαθύτερα ἢ κατὰ Θρηϊκάς, οἷα Ἕλλησί τε ὀμιλήσαντα καὶ Ἑλλήνων οὐ τῷ ἀσθενεστάτῳ σοφιστῇ Πυθαγόρῃ, κατασκευάσασθαι ἀνδρεῶνα, ἐς τόν πανδοκεύοντα τῶν ἀστῶν τοὺς πρώτους καὶ εὐωχέοντα ἀναδιδάσκειν ὡς οὔτε αὐτός οὔτε οἱ συμπόται αὐτοῦ οὔτε οἱ ἐκ τούτων αἰεὶ γινόμενοι ἀποθάνονται, ἀλλ' ἤζουσι ἐς χῶρον τοῦτον ἵνα αἰεὶ περιέοντες ἔξουσι τὰ πάντα ἀγαθὰ.»<sup>7</sup>. Μπορούμε να πούμε πως εδώ ο Ηρόδοτος θίγει με αμφίσημο τρόπο το ζήτημα του αν ο Πυθαγόρας ήταν αγύρτης, καθώς από τη μία η φράση οὐ τῷ ἀσθενεστάτῳ σοφιστῇ Πυθαγόρῃ δείχνει πως δεν τον κατέτασσε στους κατώτερους σοφούς, αλλά από την άλλη το χωρίο περιγράφει τον Σάλμοξη (που ήρθε σε επαφή με τον Πυθαγόρα) ως απατεώνα. Το δεύτερο σημείο βρίσκεται πάλι στο *Ιστορίαι* (Βιβλίο Β Ευτέρπη -123.2), όπου ο Ηρόδοτος αναφέρει χαρακτηριστικά πως την πίστη των αρχαίων Αιγυπτίων για τη μετενσάρκωση την ενστερνίστηκαν και κάποιοι Ἕλληνες τους οποίους όμως δεν θέλει να κατονομάσει. Γνωρίζοντας τη θέση της μετενσάρκωσης στη φιλοσοφία του Πυθαγόρα, είναι απόλυτα εύλογο να θεωρήσουμε ότι υπονοεί ανάμεσα σε άλλους και τον τελευταίο: «πρῶτοι δὲ καὶ τόνδε τὸν λόγον Αἰγύπτιοί εἰσι οἱ εἰπόντες, ὡς ἀνθρώπου ψυχὴ ἀθάνατός ἐστι, τοῦ σώματος δὲ καταφθίνοντος ἐς ἄλλο ζῶον αἰεὶ γινόμενον ἐσδύεται· ἐπεὰν δὲ πάντα περιέλθῃ τὰ χερσαῖα καὶ τὰ θαλάσσια καὶ τὰ πετεινά, αὗτις ἐς ἀνθρώπου σῶμα γινόμενον ἐσδύνειν, τὴν περιήλυσιν δὲ αὐτῇ γίνεσθαι ἐν τρισχιλίοισι ἔτεσι. Τούτῳ τῷ

<sup>5</sup> ο Πυθαγόρας, γιος του Μνησάρχου, άσκησε την έρευνα περισσότερο από όλους τους ανθρώπους, και αφού έκανε μια επιλογή από τούτες τις γραφές, οικειοποιήθηκε τη σοφία, που δεν ήταν άλλο από την πολυμαθία και την κακοτεχνία

<sup>6</sup> η πολυμαθία δεν διδάσκει την ευθυκρισία, αλλιώς θα την είχε διδάξει στον Ησίοδο και τον Πυθαγόρα, καθώς και στον Ξενοφάνη και τον Εκαταίο

<sup>7</sup> Αυτός ο Σάλμοξης ήταν ένας άνθρωπος που έκανε δούλος στη Σάμο, και συγκεκριμένα δούλος του Πυθαγόρα, γιου του Μνησάρχου...Οι Θράκες ζούσαν άθλια ζωή και δεν ήταν πολύ έξυπνοι, ενώ αυτός ο Σάλμοξης ήξερε τον ιωνικό τρόπο ζωής και τα ιωνικά ήθη βαθύτερα από όσο τα αντίστοιχα των Θρακών, γιατί είχε συνναστροφεί με Έλληνες και ανάμεσά τους με τον Πυθαγόρα, που δεν ήταν ο κατώτερος από τους σοφούς. Έφτιαξε λοιπόν μια μεγάλη αίθουσα στην οποία δεξιώθηκε τους πιο ονομαστούς πολίτες και ενώ τους παρέθετε γεύμα, τους δίδασκε πως ούτε αυτός ούτε οι καλεσμένοι του ούτε οι απόγονοι τους θα πέθαιναν, αλλά θα πήγαιναν σε κάποιο μέρος που θα ζούσαν αιώνια και θα είχαν ό,τι ποθούσε η ψυχή τους

λόγω εἰσὶ οἱ Ἑλλήνων ἐχρήσαντο, οἱ μὲν πρότερον, οἱ δὲ ὕστερον, ὡς ἰδίῳ ἐωντῶν ἐόντι· τῶν ἐγὼ εἰδὼς τὰ οὐνόματα οὐ γράφω». Στον Ξενοφάνη (απόσπασμα 7 Διογένης Λαέρτιος VIII,36 ) συναντάμε και πάλι την ιδέα της μετεμψύχωσης του Πυθαγόρα με κάποιο ειρωνικό ύφος : « και ποτέ μιν στυφελιζομένου σκύλακος παριόντα φασίν ἐποικτῖραι και τότε φάσθαι ἔπος παῦσαι μηδέ ράπιζ' ,ἐπεὶ ἦ φίλου ἀνέρος ἐστίν ψυχή, τήν ἔγνω φθεγξαμένης αἰών»<sup>8</sup>.

Σχετικά με τον Πλάτωνα ,ονομαστική αναφορά στον Πυθαγόρα ή τους Πυθαγόρειους εντοπίζουμε στα κάτωθι αποσπάσματα της Πολιτείας: 1)(Βιβλίο I 600 a-b): «Ἀλλά δὴ εἰ μὴ δημοσία ,ἰδία τις ἡγεμῶν παιδείας αὐτός ζῶν λέγεται Ὅμηρος γενέσθαι,οἱ ἐκεῖνον ἡγάπων ἐπὶ συνουσία και τοῖς ὑστέροις ὁδόν τινα παρέδωσαν βίου Ὅμηρικὴν,ὡς περ Πυθαγόρας αὐτός τέ διαφερόντως ἐπὶ τούτου ἡγαπήθη, και οἱ ὕστεροι ἔτι και νῦν Πυθαγόρειον τρόπον ἐπονομάζοντες τοῦ βίου διαφανεῖς πῆ δοκοῦσιν εἶναι ἐν τοῖς ἄλλοις»<sup>9</sup>. 2)(Βιβλίο Z 530d) όπου ο Πλάτωνας γράφει ότι οι μαθηματικές επιστήμες και κυρίως η αστρονομία και η μουσική είναι αδερφές επιστήμες όπως βεβαιώνουν οι Πυθαγόρειοι : «Ὡς πρὸς ἀστρονομίαν ὄμματα πέπηγεν,ὡς πρὸς ἐναρμόνιον φοράν ὧτα παγῆναι,και αὐται ἀλλήλων ἀδερφαί τίνες αἱ ἐπιστήμαι εἶναι ὡς οἱ τέ Πυθαγόρειοι φασί και ἡμεῖς συγχωροῦμεν »<sup>10</sup> . Στη συνέχεια του ίδιου χωρίου βρίσκουμε τον Πλάτωνα να κατηγορεῖ τους Πυθαγορείους ότι κάνουν τη μουσική εμπειρικά (531 a-b) : «και περὶ ἁρμονίας ἕτερον τοιοῦτον ποιοῦσι; τὰς γὰρ ἀκουομένας αὐτῶν συμφωνίας και φθόγγους ἀλλήλοις ἀναμετροῦντες ἀνήνυτα, ὡς περ οἱ ἀστρονόμοι, πονοῦσιν. νῆ τοὺς θεοὺς, ἔφη, και γελοῖως γε, πυκνώματ' ἄττα ὀνομάζοντες και παραβάλλοντες τὰ ὧτα, οἷον ἐκ γειτόνων φωνῆν θηρεύομενοι, οἱ μὲν φασιν ἔτι κατακούειν ἐν μέσῳ τινὰ ἡχὴν και σμικρότατον εἶναι τοῦτο διάστημα, ᾧ μετρητέον, οἱ δὲ ἀμφισβητοῦντες ὡς ὅμοιον ἤδη φθεγγομένων, ἀμφοτέρω ὧτα τοῦ νοῦ προσησάμενοι. σὺ μὲν, ἦν δ' ἐγὼ, τοὺς χρηστοὺς λέγεις τοὺς ταῖς χορδαῖς πράγματα παρέχοντας και βασανίζοντας, ἐπὶ τῶν κολλόπων στρεβλοῦντας: ἵνα δὲ μὴ μακροτέρα ἢ εἰκὼν γίγνηται πλήκτρῳ τε πληγῶν γιγνομένων και κατηγορίας πέρι και ἐξαρνήσεως και ἀλαζονείας χορδῶν, παύομαι τῆς εἰκόνοσ και οὐ φημι τούτους λέγειν, ἀλλ' ἐκεῖνοσ οὐσ ἔφαμεν νυνδὴ περὶ ἁρμονίας ἐρήσεσθαι.ταῦτόν γὰρ ποιοῦσι τοῖς ἐν τῇ ἀστρονομίᾳ: τοὺς γὰρ ἐν ταύταισ ταῖς συμφωνίαισ ταῖς ἀκουομέναισ ἀριθμοὺς ζητοῦσιν, ἀλλ' οὐκ εἰσ προβλήματα ἀνίαςιν, ἐπισκοπεῖν τίνες σύμφωνοι ἀριθμοὶ και τίνες οὐ, και διὰ τί ἐκάτεροι.»<sup>11</sup>.Αυτά τα δύο χωρία, καταδεικνύουν τις δύο πλευρές του πυθαγορισμοῦ, δηλαδή την ηθική και την φιλοσοφική-επιστημονική.

<sup>8</sup> Λένε ότι όταν κάποτε εἶδε να βασανίζουεν ἕνα σκυλάκι, το συμπόμεσε και εἶπε: «Σταμάτα, μην το χτυπάς, γιατί εἶναι ἡ ψυχή κάποιου φίλου· την αναγνώρισα όταν ἀκουσα τη φωνή του»

<sup>9</sup> Αν ὁμως δεν ἀπέκτησε φήμη για τις υπηρεσίες του προς το δημόσιο, μήπως ἀραγε ἀκούμε ότι ο Ὅμηρος ἦταν, ὁσο ζούσε, προσωπικός παιδαγωγός κάποιων ιδιωτῶν; Υπήρχαν τάχα ἀνθρωποὶ που τον ἀγαποῦσαν για τη συντροφιά του και παρέδωσαν στις ἐπόμενες γενιές ἕναν ομηρικὸ τρόπο ζωής; Ὅλα αυτά ὁμως ισχύουν για τον ἴδιο τον Πυθαγόρα που ἀγαπήθηκε ξεχωριστά για αὐτόν τον λόγο (συνουσία δηλαδή διδασκαλία των πολιτῶν) και οι μεταγενέστεροὶ του ζουν ἀκόμα και σήμερα σύμφωνα με ἕναν τρόπο ζωής που τον ὀνόμασαν Πυθαγόρειο και φαίνεται να υπερέχουν ἀνάμεσα στους ἄλλους ἀνθρώπουσ

<sup>10</sup> Ὅπως τα μάτια ἔχουν πλαστεῖ για την αστρονομία ,ἔτσι και για την ἁρμονική κίνηση τ' αυτιά, και αυτές οι επιστήμες εἶναι σαν ἀδερφές ὅπως ισχυρίζονται οι Πυθαγόρειοι και εμεῖς συμφωνοῦμε

<sup>11</sup> Γιατί στην επιστήμη της ἁρμονίας, συμβαίνει το ἴδιο πράγμα: οι δάσκαλοι της ἁρμονίας συγκρίνουν τοὺς ἡχοὺσ με τις συμφωνίες που ἀκούνε και ο κόπος τους, ὅπως και αὐτός των ἀστρονόμων, εἶναι

Επιπλέον, σύμφωνα με τον καθηγητή φιλοσοφίας Τσαρλς Καν (Charles Kahn) μπορούμε να παρατηρήσουμε τη απήχηση κάποιων ιδεών του Πυθαγόρα στο κείμενο του Πλάτωνα. Στο σχετικό έργο του (2001, σ.21) διαβάζουμε πως στην πυθαγόρεια σκέψη, η αθανασία κατανοείται τόσο σε όρους μετενσάρκωσης των ψυχών όσο και στη δυνατότητα κάθαρσης και διαφυγής από τον κύκλο της επαναγέννησης. Αυτή, λοιπόν, η πυθαγόρεια άποψη για την ψυχή αναπτύχθηκε πιο συστηματικά στον *Φαίδωνα* του Πλάτωνα, αλλά επίσης εμφανίζεται στο δόγμα της ανάμνησης και σε άλλους διαλόγους, όπως και στους πλατωνικούς μύθους περί κρίσης και ύπαρξης στον *Φαίδωνα*, την *Πολιτεία* και στον *Φαίδρο*. Από την άλλη, η μαθηματική-μουσική αντίληψη του κόσμου λαμβάνει την οριστική της έκφραση στον *Τίμαιο* του Πλάτωνα όπου η κοσμική ψυχή δομείται από τις μουσικές αναλογίες. Η περίπλοκη αριθμητική του *Τίμαιου* είναι σίγουρα επινόηση του Πλάτωνα, όπως δική του είναι και η παρερμηνεία της αθανασίας σε όρους γνωστικής κατανόησης των αιώνιων Ιδεών. Όμως και στις δυο περιπτώσεις, όπως έντονα τονίζει ο Καν, ο Πλάτωνας δουλεύει με θέματα που είναι στην προέλευσή τους, αναμφισβήτητα, πυθαγόρεια.

Τελειώνοντας με τον Πλάτωνα, μπορούμε να παραθέσουμε την άποψη του Καν (διατυπωμένη στο ίδιο έργο) σχετικά με την επίδραση που άσκησε ο Αρχύτας, ίσως ο πιο διακεκριμένος από τους Πυθαγορείους, στο έργο του Πλάτωνα (σ.71). Στην *Πολιτεία* (Βιβλίο Ζ 528 b-d) διαβάζουμε το εξής: «*Μετά επίπεδον ἐν περιφορὰ ὄν ἤδη στερεόν λαβόντες, πρὶν αὐτό καθ' αὐτό λαβεῖν ὀρθῶς δέ ἔχει ἐξῆς μετὰ δευτέραν αὐξὴν τρίτην λαμβάνει.*»<sup>12</sup>. Ο Καν υποστηρίζει πως αυτή η, ομολογουμένως, εμμονή του Πλάτωνα στη μελέτη της στερεάς γεωμετρίας, θα πρέπει εν μέρει να αντανακλά το έργο του Αρχύτα. Μάλιστα, ο ίδιος διατυπώνει την υπόθεση ότι η γενική σύλληψη των μαθηματικών στον Πλάτωνα οφείλεται σημαντικά στον Αρχύτα. Τέλος, ο ίδιος ο Αριστοτέλης σε ένα απόσπασμα από τα *Μεταφυσικά* ισχυρίζεται ότι η φιλοσοφία του Πλάτωνα είχε επηρεαστεί βαθιά από την πυθαγόρεια διδασκαλία: «*μετὰ δὲ τὰς εἰρημένους φιλοσοφίας ἢ Πλάτωνος ἐπεγένετο πραγματεία, τὰ μὲν πολλὰ τούτοις ἀκολουθοῦσα, τὰ δὲ καὶ ἴδια παρὰ τὴν τῶν Ἰταλικῶν ἔχουσα φιλοσοφίαν.*» (Μεταφυσικά, Α6)

Έχοντας κάνει λόγο για την αναφορά του ονόματος του Πυθαγόρα στο έργο του Πλάτωνα, καθώς και την όποια επίδραση ενδεχομένως να άσκησε σε εκείνον, δεν μπορούμε να μην αναζητήσουμε κάτι αντίστοιχο στον Αριστοτέλη. Ο τελευταίος

---

ανώφελος. ναι, από τους ουρανοὺς, εἶπε, και εἶναι γελοῖο να τους ακούς να μιλάνε για τις πυκνές τους νότες, όπως τις ονομάζουν και τοποθετοῦν τα αυτιά τους κατά μήκος των χορδῶν, όπως οι άνθρωποι πιάνουν έναν ήχο από τον τοῖχο των γειτόνων τους, κάποιιοι από αυτούς λένε πως διακρίνουν έναν ενδιαμέσο ήχο και έχουν βρει το ελάχιστο διάστημα που πρέπει να είναι η μονάδα του μέτρου, και κάποιιοι ἄλλοι διαφωνοῦν λέγοντας πως οι δύο ήχοι έχουν γίνει ένα, και οι δύο βάζουν τα αυτιά τους να προηγούνται του μυαλοῦ. Εσύ εννοεῖς, εἶπα, αυτούς που πειράζουν και βασανίζουν τις χορδές και τις στρεβλώνουν πάνω στους πασσάλους των οργάνων. Μιλούν για τον τρόπο του φυσήματος που δίνει το πλήκτρο και κατηγοροῦν τις χορδές για οπισθοδρομικότητα και αυθάδεια στον ήχο, αλλά αυτό θα ήταν ανιαρό και ως εκ τούτου θα λέω μόνο ότι αυτοί δεν είναι οι ἄντρες, και ότι αναφέρομαι στους Πυθαγορείους τους οποίους σχεδίαζα να εξετάσω σχετικά με την αρμονία. Γιατί και αυτοί κάνουν το ίδιο λάθος με τους αστρονόμους: ερευνοῦν τους αριθμούς των αρμονιών που ακούγονται, αλλά δεν λύνουν ποτέ προβλήματα, δεν φτάνουν ποτέ στις φυσικές αρμονίες του αριθμοῦ και δεν συλλογίζονται γιατί κάποιιοι αριθμοὶ εἶναι αρμονικοὶ και κάποιιοι ὄχι.

<sup>12</sup> μετὰ το ἐπίπεδο πήραμε το στερεὸ που βρισκόταν ἤδη σε κυκλικὴ τροχιά, προτοῦ να το εξετάσουμε καθαυτὸ, γιατί το σωστὸ εἶναι ἔτσι. Μετὰ τη δευτέρη διάσταση να εξετάσουμε την τρίτη.



σπάνια αναφέρει ονομαστικά τον Πυθαγόρα αλλά κάνει λόγο συχνότερα για τους οπαδούς του πυθαγόρειου δόγματος, χρησιμοποιώντας κάποιες φορές εισαγωγικά. Φαίνεται μάλιστα να διστάζει να αποδώσει επακριβώς τον τίτλο Πυθαγόρειοι σε αυτούς. Αυτό μπορεί να προέρχεται από τις αμφιβολίες του για το πόσες θεωρίες προέρχονταν όντως από τον Πυθαγόρα (G.S.Kirk-J.E.Raven-M.Schofield, σ.340). Στα *Μεταφυσικά* (A5,985b 23) διαβάζουμε :« ἐν δὲ τούτοις καὶ πρὸ τούτων (Λευκίππου καὶ Δημοκρίτου) οἱ καλούμενοι Πυθαγόρειοι τῶν μαθημάτων ἀψάμενοι πρῶτοι ταῦτά τε προήγαγον, καὶ ἐντραφέντες ἐν αὐτοῖς τὰς τούτων ἀρχὰς τῶν ὄντων ἀρχὰς ᾤθησαν εἶναι πάντων.»<sup>13</sup> . Άλλη αναφορά στους Πυθαγορείους συναντάμε πάλι στα *Μεταφυσικά* (M 6 1080b16):«οἱ Πυθαγόρειοι δ' ἕνα, τὸν μαθηματικόν, πλὴν οὐ κεχωρισμένον ἀλλ' ἐκ τούτου τὰς αἰσθητὰς οὐσίας συνεστάναι φασίν: τὸν γὰρ ὄλον οὐρανὸν κατασκευάζουσιν ἐξ ἀριθμῶν, πλὴν οὐ μοναδικῶν, ἀλλὰ τὰς μονάδας ὑπολαμβάνουσιν ἔχειν μέγεθος ὅπως δὲ τὸ πρῶτον ἐν συνέστη ἔχον μέγεθος, ἀπορεῖν εἰκόσιν.»<sup>14</sup> .Εδώ ο Αριστοτέλης κάνει κριτική στην κοσμογονία του Φιλόλαου (θα την δούμε παρακάτω). Όλες οι άλλες πληροφορίες που υπάρχουν στον Αριστοτέλη έχουν κυρίως να κάνουν με τον Πυθαγορισμό του ὕστερου πέμπτου αἰώνα.

Η αλήθεια είναι πως στις αρχαίες πηγές δε μπορούμε να διακρίνουμε ταύτιση ιδεῶν σχετικά με την προσωπικότητα και την προσφορά του Πυθαγόρα. Υπάρχουν από την μία, εκείνοι που τον αναγνώριζαν ως ἄνθρωπο με εξαιρετικές ικανότητες και γνώσεις και από την ἄλλη, εκείνοι που του απέδιδαν αρνητικά χαρακτηριστικά ὅπως απουσία ορθῆς σκέψης. Ακόμα και ο ἴδιος ο Πλάτωνας στα αποσπάσματα που παραθέσαμε μιλάει για τον Πυθαγόρα, αφενός σαν τον πρεσβευτὴ ενός ἐνάρετου τρόπου ζωῆς και αφετέρου σαν ἕνα οπαδὸ του εμπειρισμοῦ. Εμεῖς δε μπορούμε παρά να πιστέψουμε πως η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, δηλαδή πως ο Πυθαγόρας εἶχε πιθανότατα μία θαυμαστή προσωπικότητα ἀλλὰ ὅπως ὅλοι οι μεγάλοι διανοητές, ἴσως να διακρινόταν ἀπὸ σαφῆ ελαττώματα.

Ἐχοντας, λοιπόν, ελάχιστα στοιχεία για τον Πυθαγόρα μέσα στα ἔργα των Πλάτωνα και Αριστοτέλη, οι βασικές μας γνώσεις για ἐκεῖνον και τους πρώτους μαθητές του, ἀντλούνται ἀπὸ ἔργα μεταγενέστερων συγγραφέων ὅπως ο Νικόμαχος ο Γερασηνός, ο Θέων ο Σμυρναῖος, ο Πορφύριος και ο Ιάμβλιχος ,οι οποίοι εἶχαν την τάση να ἀποδίδουν στον Πυθαγόρα κάθε εἶδους ἐπιστημονική γνώση. Οι σύγχρονοὶ του ὅμως, φαίνεται ὅτι θεωρούσαν τον Πυθαγόρα περισσότερο ως θρησκευτικὸ προφήτη ,παρὰ ως μαθηματικὸ (Γιάννης Χριστιανίδης ,σ. 65).Μάλιστα, η τελευταία ἀποψη βρίσκει σύμφωνο τον μελετητὴ και συγγραφέα της εποχῆς μας Walter Burkert, για τον οποίο ο Πυθαγόρας υπῆρξε περισσότερο ἕνας θρησκευτικὸς ηγέτης ,ἕνας γκουρού μάλλον, παρὰ φιλόσοφος (C.Kahn,σ.19). Η πιο ἐκτεταμένη ἀναφορά στο ὄνομα του Πυθαγόρα, ἀνήκει στον 3<sup>ο</sup> αἰώνα μ.Χ., δηλαδή περίπου 800 χρόνια μετὰ

<sup>13</sup> Την ἴδια εποχὴ με τον Λεύκιππο και τον Δημοκρίτο, και πριν ἀπὸ αυτούς, οι λεγόμενοι «Πυθαγόρειοι» ἀσχολήθηκαν με τα μαθηματικά και ἦταν οι πρώτοι που τα προήγαγον. Ἐχοντας ἐντυφῆσει στο πνεῦμα των μαθηματικῶν νόμισαν ὅτι οι ἀρχές αὐτῆς της ἐπιστῆμης εἶναι οι ἀρχές ὄλων των ὄντων.

<sup>14</sup> Και οι Πυθαγόρειοι ἐπίσης πιστεύουν σ' ἕνα εἶδος ἀριθμοῦ, τον μαθηματικὸ μόνον που λένε πως δεν εἶναι ξεχωριστός, ἀλλὰ ὅτι ἀπὸ αὐτὸν δημιουργοῦνται αἰσθητὲς ουσίες. Γιατὶ κατασκευάζουν το σύμπαν ολόκληρο ἀπὸ ἀριθμούς, ὄχι ὅμως ἀριθμούς που ἀποτελοῦνται ἀπὸ ἀφηρημένες μονάδες, ἀλλὰ πιστεύουν πως οι μονάδες ἔχουν υλικές διαστάσεις. Φαίνεται ὅμως ὅτι δυσκολεύονται να ἐξηγήσουν πὼς δημιουργήθηκε η πρώτη μονάδα με υλικὸ μέγεθος.

τον θάνατό του. Ο Διογένης ο Λαέρτιος (*Βίοι Φιλοσόφων –Βιβλίο Η*) και ο Πορφύριος (*Πυθαγόρειος Βίος*) έγραψαν σχετικά με τη ζωή του Πυθαγόρα, ενώ ο Ιάμβλιχος (*Περί τοῦ πυθαγορικοῦ βίου*) σχετικά με τη ζωή των Πυθαγορείων, έργο το οποίο περιείχε βιογραφικά στοιχεία και επικεντρωνόταν στον τρόπο ζωής που καθιέρωσε ο Πυθαγόρας στη σχολή του.

Παρά τις αντικρουόμενες απόψεις, ο Πυθαγόρας αποτελεί ,ομολογουμένως, ένα ενδιαφέρον πρόσωπο με σημαντική συμβολή στην ιστορία των μαθηματικών. Τα στοιχεία που έχουμε είναι λιγοστά όμως μπορούμε να αναγνωρίσουμε πως η προσφορά του στην αρχαία ελληνική σκέψη ήταν πρωτότυπη και ανθεκτική στον χρόνο. Η παραπάνω εισαγωγή αναφορικά με τον Πυθαγόρα, ήταν απαραίτητη ώστε να ασχοληθούμε, εν συνεχεία, με τα μαθηματικά των Πυθαγορείων, την φιλοσοφία-κοσμολογία που πρέσβευαν ,και να οδηγηθούμε στη γέννηση της ασυμμετρίας και σε μία προσπάθεια για χρονολογική της τοποθέτηση.

## 1.2 Τα μαθηματικά των Πυθαγορείων

*Στοβαῖος I 1, Προοίμιο 6, ἐκ τῶν Ἀριστοξένου Περὶ ἀριθμητικῆς: «τὴν δὲ περὶ τοὺς ἀριθμοὺς πραγματεῖαν μάλιστα πάντων τιμῆσαι δοκεῖ Πυθαγόρας καὶ προαγαγεῖν εἰς τὸ πρόσθεν ἀπαγαγὼν ἀπὸ τῆς τῶν ἐμπόρων χρείας, πάντα τὰ πράγματα ἀπεικάζων τοῖς ἀριθμοῖς».* [Από το βιβλίο του Αριστοξένου 'Περὶ Ἀριθμητικῆς': Φαίνεται ὅτι ὁ Πυθαγόρας περισσότερο ἀπὸ ὅλους ἐκτιμοῦσε τὴν ἐπιστῆμὴ τῆς ἀριθμητικῆς, τὴν ὁποία ἀνέπτυξε πολὺ, παίρνοντας τὴν ἀπὸ τῆς χρήσης τῶν ἐμπόρων, καὶ παριστάνοντας ὅλα τὰ πράγματα με τοὺς ἀριθμούς].

Ὁ Πρόκλος στὴ σύνοψη τῶν γεωμετρῶν -ἡ ὁποία καὶ ἀποδίδεται στὸν Εὐδήμο - (Εἰς Εὐκλείδῃ 65) μας λέει χαρακτηριστικὰ ὅτι ὁ Πυθαγόρας : «μετέτρεψε τὴ μαθηματικὴ φιλοσοφία σὲ ἓνα σχῆμα ἐλευθέριας παιδείας, ἐξετάζοντας τὶς ἀρχές τῆς ἀπὸ τὰ ἄνω καὶ ἐρευνώντας τὰ θεωρήματα με τρόπο νοητικὸ καὶ χωρὶς νὰ κάνει ἀναφορὰ στὴν ὕλη. Εἶναι ἐκεῖνος ποὺ ἀνακάλυψε τὴ θεωρία τῶν ἀναλογιῶν καὶ τὴ σύσταση τῶν κοσμικῶν σχημάτων». Βλέπουμε δηλαδὴ ὅτι οἱ Πυθαγόρας προσέγγισε τὰ μαθηματικὰ θεωρήματα σὲ θεωρητικὸ ἐπίπεδο, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν ὕλη, καὶ ὅτι σὲ ἐκεῖνον ἀποδίδονται ἡ θεωρία ἀναλογιῶν καὶ ὁ καθορισμὸς τῆς οὐσίας τῶν κοσμικῶν σχημάτων. Επιπλέον, ἔχουμε ἄλλα δύο χωρία παρόμοιας σημασίας ἀπὸ τὸν Ἀριστοτέλη καὶ τὸν Ἀριστόξενο. α) Ἀριστοτέλης *Μεταφυσικά* (985b 23) : «οἱ λεγόμενοι πυθαγόρειοι ἦταν οἱ πρῶτοι ποὺ καταπιείστηκαν με τὰ μαθηματικὰ, προώθησαν αὐτὰ καὶ ἀφού ἐζήσαν καὶ μεγάλωσαν μέσα σ' αὐτὰ, θεώρησαν ὅτι οἱ ἀρχές τῶν μαθηματικῶν ἦταν ἀρχές τῶν πάντων». β) Ἀριστόξενος (ἀπόσπασμα 23, Diels σ.58 b2) : «ὁ Πυθαγόρας φαίνεται ὅτι ἐξύψωσε πάνω ἀπ' ὅλους τὴ σπουδὴ τῶν ἀριθμῶν καὶ ὅτι τὴν προήγαγε, ἀποσπώντας τὴν ἀπὸ τῆς χρήσης τῶν ἐμπόρων, ἐξομοιώνοντας ὅλα τὰ πράγματα με ἀριθμούς».

Τὰ παραπάνω δύο ἀποσπάσματα ἔχουν ωθήσει πολλοὺς μελετητὲς νὰ συμπεράνουν πὼς ὁ Πυθαγόρας ἢ οἱ πρῶμοι Πυθαγόρειοι ἐφάρμοσαν ἓνα εἶδος θεωρητικῆς παραγωγικῆς ἀπόδειξης καὶ ἀπάλλαξαν τὰ μαθηματικὰ ἀπὸ ὁποιαδήποτε ἐμπειρικὴ μέθοδο (B.Καρασμάνης 1998). Δὲν εἶναι ὅμως ἀπόλυτα ὀρθὸ νὰ ὀδηγηθούμε σὲ τέτοια συμπεράσματα μόνον ἀπὸ τὴ μελέτη τῶν δύο αὐτῶν χωρίων. Ὁ Burkert (σ. 409-11) ἔχει διατυπώσει ἐπιχειρήματα ὑποστηρίζοντας πὼς τὸ χωρίο τοῦ Πρόκλου, δὲ μπορεῖ νὰ ἀποδοθεῖ στὸν Εὐδήμο ἀλλὰ στὸν Ιάμβλιχο. Καὶ αὐτὸ γιὰ τὴν ὑπάρχει ὁμοιότητα ἀνάμεσα στὸ χωρίο αὐτὸ καὶ σὲ μερικὰ ἄλλα χωρία ἀπὸ τὸ *Περὶ τῆς κοινῆς μαθηματικῆς ἐπιστήμης* τοῦ Ιάμβλιχου (σ. 67-8,70). Τὸ χωρίο ἀπὸ τὰ *Μεταφυσικά* μας πληροφορεῖ ὅτι οἱ Πυθαγόρειοι ἐξέλιξαν τὰ μαθηματικὰ καὶ ἀνήγαγαν τὶς ἀρχές τοὺς σὲ γενικὰ ἀποδεκτὲς ἀρχές καὶ ὄχι σὲ σχέση με τὴν ἀξιωματικοποίηση τῶν μαθηματικῶν. Τὸ ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸν Ἀριστόξενο μας λέει ὅτι ὁ Πυθαγόρας προήγαγε τὴ σπουδὴ τῶν μαθηματικῶν καὶ παράλληλα τὴν ἀπέσπασε ἀπὸ τὸ ἐμπόριο. Ὅλα τὰ παραπάνω δὲ μποροῦν νὰ ἀμφισβητηθοῦν ὡς πηγές ὅμως δὲ μας δίνουν καμιὰ ἰσχυρὴ πληροφορία γιὰ ἀντιεμπειρισμὸ ἢ αὐστηροὺς τρόπους ἀπόδειξης. Ἡ ἀλήθεια εἶναι πὼς μποροῦμε νὰ ἔχουμε ἐμπειρικὰ μαθηματικὰ ποὺ ὅμως δὲν ἀποσκοποῦν σὲ πρακτικὲς μεθόδους ἀλλὰ καὶ τὸ ἀντίστροφο δηλαδὴ θεωρητικὰ μαθηματικὰ ποὺ νὰ στοχεύουν σὲ πρακτικὴ χρῆση (ὅπως τὰ ἰωνικὰ

μαθηματικά). Για παράδειγμα η πυθαγόρεια αριθμητική με τη χρήση των ψήφων (που θα δούμε παρακάτω) αν και εμπειρική, δεν αποσκοπεί απαραίτητα σε κάτι πρακτικό. Επιπλέον βλέπουμε εδώ πως ο Πρόκλος και ο Αριστοτέλης αναφέρονται γενικά στα μαθηματικά των Πυθαγορείων ενώ ο Αριστόξενος κάνει λόγο ειδικά για την αριθμητική. Κανένα από τα χωρία αυτά δεν κάνει αναφορά στη γεωμετρία.

Επιστρέφοντας στα *Μεταφυσικά* του Αριστοτέλη διαβάζουμε σ' ένα απόσπασμα τα παρακάτω: (*Μεταφυσικά Α5 986 a 15*): «οἱ καλούμενοι Πυθαγόρειοι ... φαίνονται δὴ καὶ οὗτοι τὸν ἀριθμὸν νομίζοντες ἀρχὴν εἶναι καὶ ὡς ὕλην τοῖς οὐσι καὶ ὡς πάθη τε καὶ ἕξεις, τοῦ δὲ ἀριθμοῦ στοιχεῖα τὸ τε ἄρτιον καὶ τὸ περιττόν, τούτων δὲ τὸ μὲν ἄπειρον, τὸ δὲ πεπερασμένον, τὸ δ' ἔν ἐξ ἀμφοτέρων εἶναι τούτων (καὶ γὰρ ἄρτιον εἶναι καὶ περιττόν), τὸν δ' ἀριθμὸν ἐκ τοῦ ἑνός, ἀριθμοὺς δὲ, καθάπερ εἴρηται, τὸν ὅλον οὐρανόν». <sup>15</sup> Το παραπάνω απόσπασμα μέσα σε μια μικρή έκταση, περιέχει ενδιαφέροντα στοιχεία για την στάση των Πυθαγορείων απέναντι στους αριθμούς. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Αριστοτέλη, θεωρούσαν πως οι αριθμοί ήταν αρχή των πάντων και συστατικό των διαφόρων μεταβολών που πραγματοποιούνται στη φύση. Μάλιστα διακρίνονται σε ἄρτιοι και περιττοί, έννοιες που είναι σε άμεση σχέση με αυτές του άπειρου-πεπερασμένου. Όμως το 1 (δεν είναι αριθμός) ανήκει και στις δύο κατηγορίες και παράγει όλους τους αριθμούς, όπως και τον ίδιο τον ουρανό. Επιπλέον, ο Συμπλίκιος μας πληροφορεί σχετικά (*Εἰς Φυσικά Α 2,8 455,20*): «οὗτοι τὸ ἄπειρον τὸν ἄρτιον ἀριθμὸν ἔλεγον διὰ τὸ πᾶν μὲν ἄρτιον, ὡς φασιν οἱ ἐξηγηταί, εἰς ἴσα διαιρεῖσθαι, τὸ δὲ εἰς ἴσα διαιρούμενον ἄπειρον κατὰ τὴν διχοτομίαν ἢ γὰρ εἰς ἴσα καὶ ἡμίση διαιρέσεις ἐπ' ἄπειρον τὸ δὲ περιττόν προστεθὲν περαίνει αὐτό κωλύει γὰρ αὐτοῦ τὴν εἰς τὰ ἴσα διαιρέσιν... δῆλον ὅτι οὐκ ἐπ' ἀριθμῶν ἀλλ' ἐπὶ μεγεθῶν λαμβάνουσι τὴν ἐπ' ἄπειρον τομήν». <sup>16</sup>

Στο VII βιβλίο των *Στοιχείων* του Ευκλείδη βρίσκουμε τους παρακάτω δύο ορισμούς: *Ορισμός 6*: «Ἄρτιος ἀριθμὸς ἐστὶν ὁ δίχα διαιρούμενος» – *Ορισμός 7*: «Περισσὸς δὲ ὁ μὴ διαιρούμενος δίχα ἢ ὁ μονάδι διαφέρων ἀρτίου ἀριθμοῦ». Δηλαδή ἄρτιος ἀριθμὸς εἶναι ὁ διαιρούμενος σε δύο ἴσα μέρη ἐνῶ περιττός εἶναι ὁ μὴ διαιρούμενος σε δύο ἴσα μέρη ἢ ὁ διαφέρων κατὰ μία μονάδα ἀπὸ τὸν ἄρτιο ἀριθμὸ. Οἱ ορισμοὶ αυτοὶ ἔχουν ἄμεση εφαρμογὴ (καὶ παραπέμπουν) στο πλαίσιο μίας αριθμητικῆς ὅπου οἱ ἀριθμοὶ παρίστανται με ψήφους, πετραδάκια ἢ τελίτσες. (ψηφοφορία). Στον *Επίχαρμο* διαβάζουμε τα εξής: (*H. Diels-W. Kranz, σ. 23 B2*) «αἰ ποτ' ἀριθμὸν τις περισσόν, αἰ δὲ λῆς ποτ' ἄρτιον, ποτθέμειν λῆ ψᾶφον ἢ καὶ τᾶν

<sup>15</sup> Οἱ καλούμενοι Πυθαγόρειοι... προφανῶς λοιπὸν καὶ αυτοὶ θεωροῦν ὅτι ὁ ἀριθμὸς εἶναι ἡ πρώτη ἀρχή, τόσο ὡς ὕλη γιὰ τὰ πράγματα ὅσο καὶ ὡς αὐτὸ που συνιστᾶ τις ἀλλαγές τους καὶ τις σταθερές καταστάσεις τους, καὶ υποστηρίζουν ὅτι τὰ στοιχεῖα τοῦ ἀριθμοῦ εἶναι τὸ ἄρτιο καὶ τὸ περιττό, ἀπὸ τὰ οποία τὸ πρῶτο εἶναι ἄπειρο καὶ τὸ δεύτερο πεπερασμένο ὅσο γιὰ τὸ 1, προκύπτει καὶ ἀπὸ τὸ δύο (γιατὶ εἶναι καὶ ἄρτιο καὶ περιττό), καὶ ὁ ἀριθμὸς προκύπτει ἀπὸ τὸ 1 καὶ ολόκληρος ὁ οὐρανὸς καθὼς εἴπαμε εἶναι ἀριθμοί.

<sup>16</sup> Αυτοὶ (οἱ Πυθαγόρειοι) θεωροῦσαν τὸν ἄρτιο ἀριθμὸ ὡς ἄπειρο, διότι, ὅπως λένε οἱ σχολιαστὲς κάθε τὴ ἄρτιο διαιρεῖται σε ἴσα μέρη, καὶ αὐτὸ που διαιρεῖται σε ἴσα μέρη εἶναι ἄπειρο, σύμφωνα με τὴν ἀρχὴ τῆς διχοτομίας γιατί ἡ διαίρεση σε ἴσα μέρη καὶ σε μισὰ γίνεται ἐπ' ἄπειρον ἂν ὅμως προστεθεῖ σε αὐτὰ ἓνα περιττό, τότε αὐτὰ αποκτοῦν πέρας, ἀφοῦ αὐτὸ ἐμποδίζει τὴ διαίρεσή του σε ἴσα μέρη... εἶναι φανερό ὅτι τὴ διαίρεση ἐπ' ἄπειρον δὲν τὴ θεωροῦν ἐφαρμοζόμενη σε ἀριθμοὺς, ἀλλὰ σε μεγέθη.

ὑπαρχουσᾶν λαβεῖν, ἢ δοκεῖ κά τοί γ' ἔθ' οὗτος εἶμεν; Οὐκ ἐμὴν γὰ κα». <sup>17</sup> Στον Αριστοτέλη μαθαίνουμε πως οι Πυθαγόρειοι ανήγαγαν τους αριθμούς σε τρίγωνα και τετράγωνα μέσω των ψήφων (*Μεταφυσικά 1092b 10-12*): «οἱ τοὺς ἀριθμοὺς ἄγοντες εἰς τὰ σχήματα τρίγωνον καὶ τετράγωνον, οὕτως ἀφομοιῶν ταῖς ψήφοις τὰς μορφὰς τῶν φυτῶν». Οι Πυθαγόρειοι, λοιπόν, θα μπορούσαν να παριστάνουν έναν άρτιο αριθμό με σειρά ψήφων η οποία να χωρίζεται σε δύο ίσα μέρη, αλλά έναν περιττό με σειρά όπου πάντα θα περισσεύει μία ψήφος. Για παράδειγμα:

**0-0-0/0-0-0 = Ο άρτιος αριθμός 6**                      **0-0/0/0-0 = Ο περιττός αριθμός 5**

Μάλιστα στο έργο *Ευθύφρων* του Πλάτωνα (*12-D*) ο άρτιος αριθμός ορίζεται ως αυτός που δεν είναι σκαληνός αλλά ισοσκελής. Η θεωρία της ασυμμετρίας του  $\sqrt{2}$  που θα δούμε παρακάτω ,σχετίζεται πλήρως με την διάκριση άρτιος-περιττός.

Η διάκριση άρτιος –περιττός πηγαίνει λίγο παραπέρα αν κοιτάξουμε στη δράση του Φιλόλαου του Κροτωνιάτη, ενός κορυφαίου Νεοπυθαγόρειου φιλοσόφου με δράση που τοποθετείται στο δεύτερο μισό του 5<sup>ου</sup> αι. π.Χ. : (*απόσπασμα 5, Στοβαίος, Ανθολ. I 21, 7 c*) : «ὅ γα μὲν ἀριθμὸς ἔχει δύο μὲν ἴδια εἶδη, περισσὸν καὶ ἄρτιον, τρίτον δὲ ἀπ' ἀμφοτέρων μειχθέντων ἀρτιοπέριττον». <sup>18</sup>

Όμως ποιος είναι ο αριθμός με αυτή τη σύνθετη ονομασία; Πρόκειται για εκείνον ο οποίος διαιρούμενος με το 2 αφήνει υπόλοιπο έναν περιττό αριθμό. Η αλλιώς θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι ένας αριθμός της μορφής  $2(2n + 1)$ , όπου φυσικά η παρένθεση συμβολίζει περιττό αριθμό (*S.T.Heath, σ.72*). Για παράδειγμα οι αριθμοί  $10(2 \cdot 5)$  ή  $34(2 \cdot 17)$  μπορούν να καταταχθούν στην κατηγορία των αρτιοπέριτων.

Ας κάνουμε στο σημείο αυτό λόγο και για άλλη μια διάκριση των αριθμών: σε «τέλειους» και «φίλους». Ο Ευκλείδης μας παρουσιάζει έναν ορισμό για την πρώτη κατηγορία: (*Στοιχεία Βιβλίο VII ορισμός 22*) : «*Τέλειος ἀριθμὸς ἐστὶν ὁ τοῖς εαῦτοῦ μέρεσιν ἴσος ὢν*». <sup>19</sup> Δηλαδή ο Ευκλείδης ορίζει τον τέλειο αριθμό σαν εκείνον που ισούται με το άθροισμα των διαιρετών του (συμπεριλαμβανομένης και της μονάδας αλλά εξαιρουμένου του ίδιου του αριθμού) π.χ.  $6=1+2+3$  ,  $28=1+2+4+7+14$  κ.τ.λ. Ο Νικόμαχος ο Γερασηνός (ανήκει στους Νεοπυθαγόρειους) αναφέρει μόνο τέσσερα παραδείγματα τέλειων αριθμών, τους 6, 28, 496 και 8.128. (*Nicomachus, Introduction to Arithmetic, σ.16*). Δίνει επίσης έναν γενικό κανόνα ώστε να διαπιστώνουμε αν ένας αριθμός ανήκει στην κατηγορία αυτή (ο κανόνας αυτός αποδεικνύεται από τον Ευκλείδη στα *Στοιχεία- IX 36*): Αν το άθροισμα  $1+2+2^2+\dots+2^n = a$  είναι πρώτος αριθμός, τότε ο αριθμός  $2^n \cdot a$  είναι τέλειος. Για παράδειγμα ο  $1+2+4=7$  είναι πρώτος άρα ο  $4 \cdot 7=28$  είναι τέλειος. Στην απόδειξη γίνεται χρήση του γνωστού τύπου αθροίσματος της γεωμετρικής προόδου  $1+2+2^2+\dots+2^n=2^{n+1}-1$  ο οποίος εντοπίζεται σε πυθαγόρεια κείμενα και άρα είναι πιθανό να ήταν γνωστός και στον Πυθαγόρα (*Van der Waerden, σ.106*).

<sup>17</sup> Αν κάποιος σ' έναν περιττό αριθμό ,ή αν θέλεις σ' έναν άρτιο, προσθέσει ένα ψηφίο ή αν αφαιρέσει ένα από τα υπάρχοντα ψηφία, μήπως νομίζεις ότι ο αριθμός αυτός θα παραμένει ακόμη ο ίδιος; Όχι βέβαια.

<sup>18</sup> ο αριθμός ,μάλιστα, έχει δύο χαρακτηριστικά είδη, τον περιττό και τον άρτιο, ενώ υπάρχει και ένα τρίτο είδος, ο αρτιοπέριτος, που προκύπτει από την ανάμειξη των δύο άλλων.

<sup>19</sup> Τέλειος αριθμός είναι αυτός που είναι ίσος με τον άθροισμα των μερών του

Ποιά σχέση, όμως, μπορεί να έχουν οι τέλειοι αριθμοί με τους Πυθαγόρειους; Αν για τον Ευκλείδη και τους Νεοπυθαγόρειους ο τέλειος αριθμός σήμαινε ότι αναφέραμε παραπάνω, για τους Πυθαγόρειους η ονομασία «τέλειος» ταυτιζόταν με τον αριθμό 10. Στον Αριστοτέλη διαβάζουμε πως (*Μετά τα Φυσικά Μ 8 -1084a-32-4*): «πειρῶνται δ' ὡς τοῦ μέχρι τῆς δεκάδος τελείου ὄντος ἀριθμοῦ. γεννῶσι γοῦν τὰ ἐπόμενα, οἶον τὸ κενόν, ἀναλογίαν, τὸ περιπτόν, τὰ ἄλλα τὰ τοιαῦτα, ἐντὸς τῆς δεκάδος». Δηλαδή οι Πυθαγόρειοι θεωρούσαν τον αριθμό 10 τέλειο, γιατί μέσα σ' αυτόν έβρισκαν έννοιες όπως το κενό, την αναλογία, το περιπτό κ.τ.λ. Ο αριθμός αυτός προκύπτει από το άθροισμα των τεσσάρων πρώτων αριθμών και τον ονόμασαν «τετρακτύς» όπως φαίνεται και στο παρακάτω απόσπασμα : (*Σέξτος ο Εμπειρικός-Προς μαθηματικούς VII,94-95*) «οἱ Πυθαγορικοί... τετρακτὸν δὲ ἀριθμὸν τινα, ὃς ἐκ τεσσάρων τῶν πρώτων ἀριθμῶν συγκείμενος τὸν τελειότατον ἀπήρτιζεν, ὡς περ τὸν δέκα ἔν γὰρ καὶ δύο καὶ τρία καὶ τέσσαρα δέκα γίνεται. ἔστι τε οὗτος ὁ ἀριθμὸς πρώτη τετρακτύς, πηγὴ δὲ ἀεναίου φύσεως λέλεκται παρόσον κατ' αὐτοὺς ὁ σύμπας κόσμος κατὰ ἀρμονίαν διοικεῖται»<sup>20</sup>. Παράλληλα στον Αέτιο βρίσκουμε το εξής (*I 3,8*): «Εἶναι δὲ τὴν φύσιν τοῦ ἀριθμοῦ δέκα, μέχρι γὰρ τῶν δέκα πάντες Ἕλληνες, πάντες βάρβαροι ἀριθμοῦσιν, ἐφ' ἃ ἐλθόντες πάλιν ἀναποδοῦσιν ἐπὶ τὴν μονάδα, καὶ τῶν δέκα πάλιν, φησὶν, ἡ δύναμις ἐστὶν ἐν τοῖς τέσσαρσι καὶ τῇ τετράδι... διό και ἐπεφθέγγοντο οἱ Πυθαγόρειοι ὡς μεγίστου ὄρκου ὄντος τῆς τετράδος: «Οὐ, μά τόν ἀμετέρα κεφαλᾶ παραδόντα τετρακτὸν, Παγάν ἀεναίου φύσεως ρίζωματ' ἔχουσιν»<sup>21</sup>



τετρακτύς

Με τους «τέλειους» αριθμούς πρέπει να συγκριθούν οι καλούμενοι ως «φίλοι». Όταν ο Πυθαγόρας ρωτήθηκε «τί ἐστὶ φίλος», απάντησε «ἕτερος ἐγώ» και ανέφερε τους φίλους αριθμούς 220 και 284. (*Ιάμβλιχος, Περί της Νικομάχου Γερασηνού Αριθμητικής Εισαγωγής, σ.35*). Όπως φαίνεται οι φίλοι αριθμοί είναι εκείνοι

<sup>20</sup> οἱ Πυθαγορικοί λέγοντας τετρακτύς εννοούν έναν αριθμό που, συνθεμένος από τους τέσσερις πρώτους αριθμούς, παράγει τον τελειότερο αριθμό, όπως για παράδειγμα το δέκα γιατί ένα συν δύο συν τρία συν τέσσερα μας κάνει δέκα. Αυτός ο αριθμός είναι η πρώτη τετρακτύς και αποκαλείται πηγὴ της αέναης φύσης επειδή όπως αυτοί πιστεύουν ολόκληρος ο κόσμος είναι ρυθμισμένος σύμφωνα με την αρμονία

<sup>21</sup> Η ουσία του αριθμού είναι το δέκα. Γιατί ως το δέκα μετρούν όλοι οι Έλληνες και όλοι οι βάρβαροι, και όταν φτάσουν σε αυτό ξαναγυρνούν προς τη μονάδα. Λέει επίσης ότι η δύναμη του δέκα βρίσκεται στο τέσσερα και την τετράδα... Γι' αυτό και ύστερα από αυτά έλεγαν οι Πυθαγόρειοι ότι ο μεγαλύτερος όρκος ήταν της τετράδας: «Ορκίζομαι σε αυτόν που παρέδωσε στη σκέψη μας την τετρακτύ, την πηγὴ και τη ρίζα της αέναης φύσης»

όπου ο ένας ισούται με το άθροισμα των γνήσιων διαιρετών του άλλου. Για παράδειγμα για τους αριθμούς 220 και 284 έχουμε:

$$284=1+2+4+5+10+11+20+22+44+55+110$$

$$220=1+2+4+71+142$$

Σε τέτοιου είδους τεχνάσματα που βασίζονται στην εναλλαγή αριθμών αρέσκονταν και οι Βαβυλώνιοι. (*Van der Waerden, σ.107*).

Στο σημείο αυτό θα ασχοληθούμε με έναν πολύ ενδιαφέροντα τρόπο αναπαράστασης αριθμών που είχαν αναπτύξει οι Πυθαγόρειοι. Ο ρήτορας Λουκιανός ο Σαμοσατεύς στον διάλογο του *Βίων πρᾶσις* τοποθετεί τον Πυθαγόρα να συνομιλεί με κάποιον αγοραστή. Η στιχομυθία είναι η εξής: (*Λουκιανός, Βίων πρᾶσις, απόσπασμα 4*) « Πυθαγόρας: *Εἶτ' ἐπὶ τουτέοισιν ἀριθμέειν.*

*Αγοραστής: Οἶδα καὶ νῦν ἀριθμεῖν.*

*Πυθαγόρας: Πῶς ἀριθμέεις;*

*Αγοραστής: Ἐν, δύο, τρία, τέτταρα.*

*Πυθαγόρας: Ὅρᾳς; ἂ σὺ δοκέεις τέσσαρα, ταῦτα δέκα ἐστί, καὶ τρίγωνον ἐντελὲς καὶ ἡμέτερον ὄρκιον.»*

Ο Πυθαγόρας, λοιπόν, ζήτησε από κάποιον να μετρήσει. Όταν εκείνος ξεκίνησε και έφτασε ως το τέσσερα, τον διέκοψε και του είπε: «Βλέπεις; Αυτό που εσύ θεωρείς τέσσερα, είναι ο αριθμός δέκα, ένα τέλειο τρίγωνο και ο όρκος μας.» Πώς θα μπορούσε ο Πυθαγόρας να ταυτίσει τον αριθμό 4 με τον αριθμό 10; Η απάντηση σ' αυτό σχετίζεται με τη λεγόμενη τετρακτύς που αναφέραμε παραπάνω (εξ' ου και η λέξη όρκος) και γενικότερα με τους «τρίγωνα» αριθμούς. Ας δούμε, όμως, πως θα μπορούσε να παρασταθεί ένας αριθμός με ένα τρίγωνο. Πιθανότατα, ο Πυθαγόρας ήταν εκείνος που ανακάλυψε πως το άθροισμα των αριθμών από 1 έως  $n$ , όπου  $n$  οποιοσδήποτε φυσικός αριθμός, δύναται να παρασταθεί με ένα ισόπλευρο τρίγωνο πλευράς  $n$  (*S.T.Heath, σ.76*). Από ότι φαίνεται, οι Πυθαγόρειοι βάζοντας σε κατάλληλες θέσεις πετραδάκια ή τελίτσες, σχημάτιζαν διαφορετικά τρίγωνα κάθε φορά. Για παράδειγμα:  $1+2=3$  που σημαίνει πως ο αριθμός 3 (το αποτέλεσμα της πράξης) αναπαρίσταται από ένα ισόπλευρο τρίγωνο με πλευρά 2 κουκίδες (ίση με τον τελευταίο αριθμό που προστίθεται). Επίσης  $1+2+3+4=10$  που σημαίνει πως ο αριθμός 10 παρίσταται με ισόπλευρο τρίγωνο πλευράς 4 (έτσι εξηγείται η ταύτιση του 4 με το 10 που είδαμε στον διάλογο). Σήμερα θα μπορούσαμε να πούμε πως μία γενική φόρμουλα για την εύρεση ενός τρίγωνου αριθμού είναι η σχέση  $1+2+3+\dots+n=\frac{1}{2}n(n+1)$ , η οποία μας δίνει ένα τρίγωνο αριθμό πλευράς  $n$  σαν άθροισμα σειράς (*Ivor Thomas, σ. 91*).



Στο παραπάνω σχήμα φαίνονται διαδοχικά οι τρίγωνοι αριθμοί 1, 3, 6 και 10.

Η επόμενη ερώτηση που θα μπορούσε να κάνει κανείς, είναι εάν οι Πυθαγόρειοι είχαν κάποιο τρόπο να ταυτίζουν αριθμούς και με τα υπόλοιπα βασικά σχήματα όπως τετράγωνο και ορθογώνιο. Η απάντηση είναι καταφατική. Στον

Ιάμβλιχο πληροφορούμαστε πως οι περιττοί αριθμοί χρησιμοποιούνταν ως «γνώμονες» τετραγώνων (*Iambichus, In Nicomachi Arithmetica Introductionem Liber, σ.72,15*): «καὶ μὴν καὶ ὅτι τῶν περισσῶν εἰδοποιὸς ἐφάνη οὕσα ἢ μονὰς ἰδίως, γνώμονες δὲ τετραγώνων ἐφάνησαν ὄντες οἱ περισσοί». Στη συνέχεια του ίδιου συγγράμματος βλέπουμε (πιο λεπτομερώς) πως ξεκινώντας από τη μονάδα και προσθέτοντας περιττούς γνώμονες καταλήγουμε σε τετράγωνο, ενώ αν ξεκινήσουμε από τη δυάδα και προσθέσουμε άρτιους γνώμονες προκύπτει ορθογώνιο (σ.75,10): «τετράγωνοι καὶ ἑτερομήκεις... ἡγουμένης καὶ ἀρχούσης τῶν μὲν περισσῶν μονάδος, δυάδος δὲ τῶν ἀρτίων». Τα παραπάνω συμπεράσματα, τα επιβεβαιώνει και ο Πλούταρχος (Στοβαίου, Ἐκλογαί I, προοίμιον 10): «τῇ μονάδι τῶν ἐφεξῆς περισσῶν γνωμόνων περιτιθεμένων ὁ γινόμενος ἀεὶ τετράγωνός ἐστὶ τῶν δὲ ἀρτίων ὁμοίως περιτιθεμένων ἑτερομήκεις καὶ ἄνισοι πάντες ἀποβαίνουσιν, ἴσος δὲ ἰσάκις οὐδέϊς».<sup>22</sup>

Επίσης, ανατρέχοντας στον Αριστοτέλη ανακαλύπτουμε και πάλι την έννοια του «γνώμονα», σαν ένα εργαλείο για την αναπαράσταση άρτιων και περιττών αριθμών. (Αριστοτέλης, Φυσικά Γ4,203 a 10): «καὶ οἱ μὲν (ενν. φασὶ) τὸ ἄπειρον εἶναι τὸ ἄρτιον τοῦτο γὰρ ἑναπολαμβάνομενον καὶ ὑπὸ τοῦ περιττοῦ περαινόμενον παρέχειν τοῖς οὕσι τὴν ἀπειρίαν σημεῖον δ' εἶναι τούτου τὸ συμβαῖνον ἐπὶ τῶν ἀριθμῶν περιτιθεμένων γὰρ τῶν γνωμόνων περὶ τὸ ἓν καὶ χωρὶς ὅτε μὲν ἄλλο ἀεὶ γίγνεσθαι τὸ εἶδος, ὅτε δὲ ἓν.»<sup>23</sup>

Εδώ εντοπίζουμε κατ' αρχάς μία προσπάθεια των Πυθαγορείων να συνδέσουν το ζεύγος άρτιο-περιττό με το αντίστοιχο άπειρο-πεπερασμένο. Η σύνδεση αυτή γίνεται μέσα από τους αριθμούς με κατάλληλη τοποθέτηση ενός γνώμονα. Ο Αριστοτέλης (όπως και ο Ιάμβλιχος και ο Πλούταρχος) διακρίνει δύο διαφορετικές περιπτώσεις, οι οποίες σχηματικά φαίνεται πως είναι οι εξής: (*I.Thomas, σ.95*)



Σχήμα 1

Σχήμα 2

Τι ήταν όμως ο γνώμονας; Αρχικά ήταν ένα αστρονομικό όργανο μέτρησης του χρόνου ,αποτελούμενο από ένα όρθιο ραβδί που έριχνε σκιές σε επίπεδες ή ημισφαιρικές επιφάνειες (το όργανο αυτό λέγεται πως το έφερε στην Ελλάδα από την Βαβυλώνα ο Αναξίμανδρος). Αργότερα, η χρήση του γνώμονα εντοπίζεται στην κατασκευή ορθών γωνιών, με μορφή όπως η παρακάτω (*S.T.Heath, σ. 78*).

<sup>22</sup> Αν προσθέσουμε στη μονάδα διαδοχικά τους περιττούς γνώμονες, τότε ο αριθμός που θα προκύψει θα είναι πάντοτε τετράγωνος· αν όμως προσθέσουμε άρτιους, τότε όλοι καταλήγουν διαφορετικοί ως προς το μήκος και άνισοι, και κανένας ίσος προς άλλους ίσους.

<sup>23</sup> οι Πυθαγόρειοι λένε ότι το άπειρο είναι το άρτιο. Γιατί όταν περικλείεται και περιορίζεται από το περιττό στοιχείο, δίνει το στοιχείο του άπειρου σε όλα τα πράγματα. Μια ένδειξη για αυτό είναι ό,τι συμβαίνει με τους αριθμούς. Αν δηλαδή οι γνώμονες τοποθετηθούν γύρω από το ένα και χωρίς το ένα, τότε στη μία περίπτωση το σχήμα που προκύπτει αλλάζει συνεχώς, ενώ στην άλλη μένει πάντα το ίδιο.





Ας επιστρέψουμε στα σχήματα 1 και 2. Και στα δύο ας υποθέσουμε ότι χρησιμοποιούμε πετραδάκια όπως έκαναν άλλωστε και οι Πυθαγόρειοι. Στο πρώτο σχήμα ξεκινάμε με 1 πετραδάκι. Προσθέτουμε έναν γνώμονα με 3 πετραδάκια και προκύπτει ένα τετράγωνο με πλευρά 2. Στη συνέχεια προσθέτουμε έναν γνώμονα με 5 πετραδάκια (ο αμέσως επόμενος περιττός μετά το 3) και προκύπτει και πάλι τετράγωνο, με πλευρά 3 αυτή τη φορά. Η διαδικασία μπορεί να συνεχιστεί αν προσθέτουμε γνώμονες με περιττό αριθμό από πετραδάκια, τους λεγόμενους «περιττούς γνώμονες». Αυτό δείχνει πως αν προσθέσουμε στον αριθμό 1 τους διαδοχικούς περιττούς 3,5,7 κ.τ.λ. ή γενικά το  $2 \cdot n + 1$ , τότε προκύπτει πάντα τετράγωνο. Πιο συγκεκριμένα:

$$1+3=1+2 \cdot 1+1=(1+1)^2=2^2$$

$$1+3+5=1+3+2 \cdot 2+1=(2+1)^2=3^2 \text{ κ.τ.λ.}$$

Αν γράψουμε τον τελευταίο περιττό (γνώμονα) που προσθέτουμε στη μορφή  $2 \cdot n + 1$ , παρατηρούμε πως το τελικό τετράγωνο είναι της μορφής  $(n+1)^2$ . Γενικά η εξίσωση που δίνει έναν τετράγωνο αριθμό  $n^2$  είναι: (S.T.Heath, σ.77)

$$1+3+5+7+\dots+2 \cdot n + 1=(n+1)^2$$

Στο δεύτερο σχήμα, ξεκινάμε με 2 πετραδάκια. Προσθέτουμε έναν γνώμονα με 4 πετραδάκια και προκύπτει ορθογώνιο με πλευρές 2 και 3. Στη συνέχεια προσθέτουμε γνώμονα με 6 πετραδάκια (ο αμέσως επόμενος άρτιος μετά το 4) και παίρνουμε και πάλι ορθογώνιο, με πλευρές 3 και 4 αυτή τη φορά. Η διαδικασία μπορεί να συνεχιστεί με το να προσθέτουμε γνώμονες με άρτιο αριθμό από πετραδάκια, τους λεγόμενους «άρτιους γνώμονες». Αυτό δείχνει πως αν προσθέσουμε στον αριθμό 2 τους διαδοχικούς άρτιους 4,6 κ.τ.λ. ή γενικά το  $2 \cdot n$ , τότε προκύπτει πάντα ένα ορθογώνιο με πλευρές που διαφέρουν κατά 1. Πιο συγκεκριμένα:

$$2+4=2+2 \cdot 2=6=2(2+1)$$

$$2+4+6=2+4+2 \cdot 3=12=3(3+1) \text{ κ.τ.λ.}$$

Αν γράψουμε τον τελευταίο άρτιο (γνώμονα) που προσθέτουμε στη μορφή  $2 \cdot n$  βλέπουμε πως το τελικό ορθογώνιο που προκύπτει έχει πλευρές που διαφέρουν κατά μία μονάδα δηλαδή  $n \cdot (n+1)$ . Γενικότερα, η εξίσωση που δίνει έναν ορθογώνιο αριθμό είναι: (Heath, page 82).

$$2+4+6+\dots+2 \cdot n = n \cdot (n+1).$$

Μάλιστα δεν είναι παράξενο το πώς οι Πυθαγόρειοι οδηγήθηκαν στον τύπο αυτό, καθώς όπως είδαμε τους τρίγωνους αριθμούς τους αποκτάμε προσθέτοντας διαδοχικούς φυσικούς ενώ τους τετράγωνους προσθέτοντας διαδοχικούς περιττούς. Έτσι στους ορθογώνιους έχουμε διαδοχικούς άρτιους. Και μια ακόμα παρατήρηση: Όταν προσθέτουμε περιττούς γνώμονες καταλήγουμε πάντα σε τετράγωνα δηλαδή σε όμοια σχήματα. Αντίθετα, με άρτιους γνώμονες καταλήγουμε σε ορθογώνια διαφορετικά μεταξύ τους. Ενδεχομένως αυτό να εξηγεί το προηγούμενο χωρίο στο οποίο ο Αριστοτέλης λέει ότι οι Πυθαγόρειοι αντιστοιχούσαν το άρτιο με το άπειρο

(και κατά επέκταση το περιττό με το πεπερασμένο). Με τους περιττούς γνώμονες οδηγούμαστε σε μία μοναδική μορφή, το τετράγωνο, ενώ με τους άρτιους παίρνουμε μία απειρία μορφών. Απλά ο Αριστοτέλης δεν διευκρινίζει ότι στη μία περίπτωση ξεκινάμε με 1 πετραδάκι και στην άλλη με 2. Αυτό όμως μπορεί να κατανοηθεί από τα σχήματα.

Κλείνοντας την αναπαράσταση των αριθμών από τους Πυθαγορείους, αξίζει να σημειώσουμε τι συνέβαινε με τις λεγόμενες πυθαγόρειες τριάδες. Πώς ο Πυθαγόρας θα μπορούσε να οδηγηθεί σε μία «φόρμουλα» η οποία να παράγει τριάδα αριθμών που να αποτελούν πλευρές ορθογωνίου τριγώνου. Αν σκεφτούμε πως η προσθήκη διαδοχικών περιττών  $1+3+5+\dots$  μας δίνει τετράγωνους αριθμούς, μια ιδέα είναι να συλλέξουμε από αυτή την σειρά εκείνους τους περιττούς που είναι από μόνοι τους τέλεια τετράγωνα. Για παράδειγμα:

Έστω η σειρά  $1+3+5+7+9$ . Το 9 είναι τέλειο τετράγωνο. Αν προσθέσουμε τους αριθμούς που είναι πριν το 9 δηλαδή  $1+3+5+7$  παίρνουμε 16 που είναι και αυτό τέλειο τετράγωνο. Το  $16+9=25$  μας οδηγεί σ' ένα ακόμα τέλειο τετράγωνο και τελικά έχουμε την πυθαγόρεια τριάδα 3,4,5. Ας δούμε και άλλο ένα παράδειγμα: Έστω τώρα η σειρά  $1+3+5+7+9+11+13+15+17+19+21+23+25$ . Το 25 είναι τέλειο τετράγωνο. Αν προσθέσουμε τους αριθμούς που είναι πριν το 25 δηλαδή  $1+3+\dots+23$  θα πάρουμε 144 δηλαδή πάλι τέλειο τετράγωνο. Το  $25+144=169$  μας δίνει την πυθαγόρεια τριάδα 5,12,13. Όσο όμως και αν κάτι τέτοιο μοιάζει με ένα ευχάριστο παιχνίδι, είναι δύσκολο να εφαρμοστεί για μεγάλους αριθμούς. Χρειάζεται μία γενίκευση της παραπάνω διαδικασίας. Υπάρχει μία «φόρμουλα» που αποδίδεται στον Πυθαγόρα (*Proclus's Commentary on Euclid, Book I, σ.487*) βάσει της οποίας αν ο  $n$  είναι οποιοσδήποτε περιττός αριθμός, τότε

$$n^2 + \left(\frac{n^2-1}{2}\right)^2 = \left(\frac{n^2+1}{2}\right)^2 \text{ δηλαδή έχουμε μία πυθαγόρεια τριάδα.}$$

Για παράδειγμα αν  $n=3$  τότε προσθέτουμε στο 9 τον αριθμό  $\left(\frac{3^2-1}{2}\right)^2=4^2=16$  και παίρνουμε τον αριθμό  $\left(\frac{3^2+1}{2}\right)^2=5^2=25$ . Έχουμε δηλαδή την τριάδα 3,4,5 όπως και στο σχήμα. Ο γνώμονάς μας είναι  $2 \cdot n + 1$  κάθε φορά.



Ένας παρόμοιος τύπος αποδίδεται στον Πλάτωνα (*Proclus, σ.428*) ο οποίος όμως δεν απαιτεί να ξεκινήσουμε από περιττό αριθμό. Μας δίνει μια πυθαγόρεια τριάδα ως  $(2n)^2 + (n^2-1)^2 = (n^2+1)^2$ . Μοιάζει σα να έχουμε τον τύπο του Πυθαγόρα με διπλάσιες τώρα πλευρές. Αν υποθέσουμε πως ο Πλάτωνας δούλεψε και εκείνος με γνώμονες θα μπορούσαμε να δούμε τα παρακάτω (*S.T.Heath, σ. 81*):



Θεωρούμε το τετράγωνο με πλευρά  $n$  σε σχέση με το αμέσως μικρότερο πλευράς  $n-1$  και το αμέσως μεγαλύτερο πλευράς  $n+1$ . Το  $n^2$  υπερβαίνει το  $(n-1)^2$  κατά τον γνόμονα  $2 \cdot n-1$ , όμως υπολείπεται του  $(n+1)^2$  κατά τον γνόμονα  $2 \cdot n+1$ . Ως εκ τούτου, το  $(n+1)^2$  υπερβαίνει το  $(n-1)^2$  κατά το άθροισμα των δύο γνωμόνων  $2 \cdot n+1$  και  $2 \cdot n-1$  δηλαδή κατά  $4 \cdot n$ . Η αλλιώς,  $4 \cdot n + (n-1)^2 = (n+1)^2$ . Αν αντικαταστήσουμε το  $4 \cdot n$  με  $m^2$  ώστε να παριστάνει τετράγωνο προκύπτει ο τύπος του Πλάτωνα.

Συνοψίζοντας, οι πυθαγόρειες τριάδες μπορούν να προκύψουν με δύο γενικούς τρόπους. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε τρία τετράγωνα, το 1ο, το 2ο που προκύπτει αν προστεθεί ένας γνόμονας και το 3ο που προκύπτει αν προσθέσουμε δύο γνόμονες. Ο πρώτος τρόπος είναι να προσθέσουμε στο δεύτερο τετράγωνο τον γνόμονα και να προκύψει το μεγάλο τετράγωνο δηλαδή  $2ο \text{ τετράγωνο} + \text{γνόμων} = \text{μεγάλο τετράγωνο}$  π.χ.  $4^2 + 9 (=3^2) = 5^2$ .<sup>24</sup> Ο δεύτερος τρόπος είναι να προσθέσουμε στο 1ο τετράγωνο και τους δύο γνόμονες και να πάρουμε το μεγάλο τετράγωνο δηλαδή  $1ο \text{ τετράγωνο} + 2 \text{ γνόμονες} = \text{μεγάλο τετράγωνο}$  π.χ.  $3^2 + (7+9) = 5^2$ .<sup>25</sup> Γενικά, αν ο εξωτερικός γνόμονας (περιττός) είναι τετράγωνο αριθμού τότε θα έχουμε πυθαγόρεια τριάδα. Επίσης αν το άθροισμα του εσωτερικού και του εξωτερικού γνόμονα είναι τετράγωνο, πάλι προκύπτει τέτοια τριάδα. Στο προηγούμενο σχήμα ο εξωτερικός γνόμονας ισούται με 9 ενώ αν του προσθέσουμε και τον αμέσως προηγούμενο γνόμονα παίρνουμε  $9+7=16$ .

Στο σημείο αυτό, έχοντας κάνει λόγο για την πυθαγόρεια αριθμητική, ας αναφερθούμε συνοπτικά στη γεωμετρία με την οποία ασχολήθηκαν οι Πυθαγόρειοι. Στον Πρόκλο πληροφορούμαστε τα εξής: *(Είς Εὐκλείδη, 65, 11)* «μετὰ δὲ τοῦτον Μάμερκος ὁ Στησιχόρου τοῦ ποιητοῦ ἀδελφὸς ὡς ἐφασκόμενος τῆς περὶ γεωμετρίας σπουδῆς μνημονεύεται... ἐπὶ δὲ τούτοις Πυθαγόρας τὴν περὶ αὐτὴν φιλοσοφίαν εἰς σχῆμα παιδείας ἐλευθέρου μετέστησεν ἄνωθεν τὰς ἀρχὰς αὐτῆς ἐπισκοπούμενος καὶ ἄλλως καὶ νοερῶς τὰ θεωρήματα διερευνώμενος».<sup>26</sup> Δηλαδή ο Πυθαγόρας ασχολήθηκε με τη γεωμετρία και μάλιστα κυρίως σε επίπεδο θεωρίας, ανεξάρτητα από πρακτικές εφαρμογές.

Οι πηγές συνδέουν τους Πυθαγορείους κυρίως με την μουσική και την αριθμούς. Σίγουρα, όμως, η χρήση όπως είπαμε των ψηφίων, προσέδιδε μία γεωμετρική φύση στην αριθμητική τους. Τα γεωμετρικά θεωρήματα που αποδίδονται στους πρώτους Πυθαγορείους ή συγκεκριμένα στον Πυθαγόρα είναι τα εξής

<sup>24</sup> Ο τρόπος αυτός γενικεύεται με τον τύπο  $v^2 + (\frac{v^2-1}{2})^2 = (\frac{v^2+1}{2})^2$  που είδαμε παραπάνω και λέγεται «από περιττών».

<sup>25</sup> Ο τρόπος αυτός γενικεύεται με τον τύπο  $(2v)^2 + (v^2-1)^2 = (v^2+1)^2$  που είδαμε παραπάνω και λέγεται «από αρτίων».

<sup>26</sup> *ἐπειτα ἀπ' αὐτόν(δηλ. τον Θαλή)ο Μάμερκος, ο αδελφός του ποιητή Στησιχόρου, αναφέρεται ότι καταπιάστηκε με τη σπουδή της γεωμετρίας... μετά από αυτούς ο Πυθαγόρας στη γνώση τη σχετική με τη γεωμετρία προσέδωσε τη μορφή ελεύθερων σπουδών, ερευνώντας τις αρχές της θεωρητικά και εξετάζοντας ακριβώς τα θεωρήματά της, χωρίς να χρησιμοποιεί υλικά μέσα, αλλά μόνο διανοητικά*

(B.Καρασμάνης 1998) :1) το γνωστό σε όλους πυθαγόρειο, 2) τα θεωρήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή χωρίων (Εύδημος -σύμφωνα με τον Πρόκλο-,σ. 419-20) και 3) το θεώρημα πως το άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου ισούται με δύο ορθές γωνίες.

(Διογένης Λαέρτιος VIII,12): «φησὶ δ' Απολλόδωρος ὁ λογιστικὸς ἑκατόμβην θῦσαι αὐτὸν, εὐρόντα ὅτι τοῦ ὀρθογωνίου τριγώνου ἢ ὑποτείνουσα πλευρὰ ἴσον δύνανται ταῖς περιεχούσαις»<sup>27</sup>. Το πυθαγόρειο θεώρημα ήταν γνωστό εμπειρικά στους Βαβυλωνίους, οι οποίοι είχαν αναπτύξει μεθόδους για τον υπολογισμό πλευρών σε ορθογώνια τρίγωνα. Αυτές οι μέθοδοι, θα ήταν φυσικά γνωστές και στους Πυθαγορείους και πιθανόν να χρησιμοποιούσαν το εν λόγω θεώρημα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Παρ' ὅλ' αυτά, η απόδειξη που παρέχει ο Ευκλείδης στο βιβλίο I των Στοιχείων (47η πρόταση: «Ἐν τοῖς ὀρθογωνίοις τριγώνοις τὸ ἀπὸ τῆς τῆν ὀρθὴν γωνίαν ὑποτείνουσας πλευρᾶς τετραγώνον ἴσον ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν τῆν ὀρθὴν γωνίαν περιεχουσῶν πλευρῶν τετραγώνοις»), μπορεί δύσκολα να αποδοθεί στον Πυθαγόρα ή τους πρώτους Πυθαγορείους. (Το θεώρημα σήμερα κατέχει μεγάλο αριθμό αποδείξεων. Οι αποδείξεις είναι ευθείες, τόσο γεωμετρικές όσο και αλγεβρικές, κάποιες από τις οποίες χρονολογούνται αρκετές χιλιετίες πριν. Το θεώρημα μπορεί να γενικευτεί με πολλούς τρόπους, σε χώρους μεγαλύτερης διάστασης, σε μη Ευκλείδειους χώρους, σε μη ορθογώνια τρίγωνα ή ακόμα και σε n-διάστατα στερεά.).

Όσον αφορά την εφαρμογή χωρίων, τα διάφορα θεωρήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν με τη χρήση ψήφων. Στον Πρόκλο διαβάζουμε: (Πρόκλος, εἰς Εὐκλείδην I,44) «ἔστι μὲν ἀρχαῖα, φασὶν οἱ περὶ τὸν Εὐδήμον, καὶ τῆς τῶν Πυθαγορείων μούσης εὐρήματα ταῦτα ἢ τε παραβολὴ τῶν χωρίων καὶ ἢ ὑπερβολὴ καὶ ἢ ἔλλειψις».<sup>28</sup> Στο βιβλίο II των Στοιχείων του Ευκλείδη υπάρχει η πρόταση 4: «Ἐὰν εὐθεῖα γραμμὴ τμηθῆ, ὡς ἔτυχεν, τὸ ἀπὸ τῆς ὅλης τετραγώνον ἴσον ἐστὶ τοῖς τε ἀπὸ τῶν τμημάτων τετραγώνοις καὶ τῷ δις ὑπὸ τῶν τμημάτων περιεχομένῳ ὀρθογωνίῳ». Δηλαδή αν χωρίσουμε μία ευθεία γραμμὴ στην τύχη, τότε το τετράγωνο του ὅλου είναι ἴσο με τα τετράγωνα των δύο τμημάτων συν δύο φορές το ορθογώνιο που σχηματίζεται μεταξύ τους. Πρόκειται ὅπως είναι φανερό για την γνωστή ταυτότητα  $(\alpha+\beta)^2 = \alpha^2 + \beta^2 + 2\alpha\beta$ . Ἐστω ὅτι ἔχουμε μία γραμμὴ με 5 ψήφους. Αν τη χωρίσουμε σε δύο μέρη των δύο και τριῶν ψήφων και πάρουμε το τετράγωνο πλευρᾶς πέντε ψήφων ὡς ἄθροισμα μικρότερων σχημάτων, θα ἔχουμε δύο νέα τετράγωνα και δύο ορθογώνια (βλ. σχῆμα στο τέλος).

Παράλληλα, ἀπὸ τον Πρόκλο ἀντλούμε στοιχεῖα σχετικὰ με το τρίτο θεώρημα (Πρόκλος, εἰς Εὐκλείδην I,32): «Εὐδήμος δὲ ὁ Περιπατητικὸς εἰς τοὺς Πυθαγορείους ἀναπέμπει τὴν τοῦδε τοῦ θεωρήματος εὕρεσιν, ὅτι τρίγωνον ἅπαν δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας ἔχει τὰς ἐντὸς γωνίας»<sup>29</sup>. Σύμφωνα, λοιπόν, με τον Εὐδήμο, οι Πυθαγόρειοι ἀνακάλυψαν τὴν πρόταση ὅτι σε οποιοδήποτε τρίγωνο το ἄθροισμα γωνιῶν ἰσούται με δύο ορθές. Ἄς παραθέσουμε τὴν σχετικὴ ἀπόδειξη ὅπως ὑπάρχει στη συνέχεια του σχετικῶν χωρίου:

<sup>27</sup> ὁ Απολλόδωρος ὁ λογιστικὸς λέει ὅτι ἐκεῖνος (ὁ Πυθαγόρας) θυσίασε ἑκατὸ βόδια ὅταν ἀνακάλυψε ὅτι το τετράγωνο τῆς ὑποτείνουσας ἐνός ορθογωνίου τριγώνου εἶναι ἴσο με το ἄθροισμα των τετραγώνων των δύο πλευρῶν που περιέχουν τὴν ὀρθὴ γωνία

<sup>28</sup> σύμφωνα με τον Εὐδήμο και τους οπαδούς του, ἀνὰ τα πράγματα εἶναι ἀρχαῖα και ἀνακαλύφθηκαν ἀπὸ τὴ μούσα των πυθαγορείων δηλαδή ἡ παραβολὴ των χωρίων και ἡ ὑπερβολὴ και ἡ ἔλλειψη

<sup>29</sup> Ὁ περιπατητικὸς φιλόσοφος Εὐδήμος ἀποδίδει στους πυθαγορείους τὴν ἀνακάλυψη του θεωρήματος ὅτι οι ἐσωτερικὲς γωνίες κάθε τριγώνου εἶναι ἴσες με δύο ορθές



Έστω το τρίγωνο  $AB\Gamma$  και ας φέρουμε από το  $A$  ευθεία  $\Delta E$  παράλληλη στη  $B\Gamma$ . Επειδή οι  $B\Gamma, \Delta E$  είναι παράλληλες, οι εντός εναλλάξ γωνίες θα είναι ίσες, άρα  $\widehat{\Delta AB} = \widehat{AB\Gamma}$  και  $\widehat{E A\Gamma} = \widehat{A\Gamma B}$ . Ας προσθέσουμε την  $\widehat{B A\Gamma}$  και στα δύο μέλη. Τότε  $\widehat{\Delta AB} + \widehat{B A\Gamma} + \widehat{\Gamma A E}$  δηλαδή δύο ορθές γωνίες είναι ίσες προς το άθροισμα των τριών γωνιών του τριγώνου. Άρα το άθροισμα των γωνιών του τριγώνου είναι  $180^\circ$ .

Αν επανέλθουμε στο ίδιο άρθρο του Βασίλη Καρασμάνη, θα δούμε ότι ο προβληματισμός που τίθεται εδώ, είναι πως είναι μάλλον απίθανο να αποδώσουμε την παραπάνω απόδειξη στους πρώτους Πυθαγόρειους. Το αίτημα των παραλλήλων που χρησιμοποιείται, είναι πιθανόν να είχε διατυπωθεί περισσότερο πρακτικά παρά ρητά από τους πυθαγόρειους. Ο Ευτόκιος, στα σχόλιά του στα *Κωνικά* του Απολλώνιου, λέει ότι «οι αρχαίοι θεωρούσαν τις δύο ορθές γωνίες σε κάθε είδος τριγώνου, πρώτα στο ισόπλευρο, μετά στο ισοσκελές και τέλος στο σκαληνό. Οι μεταγενέστεροι απέδειξαν το εξής γενικότερο θεώρημα: κάθε τριγώνου το άθροισμα των γωνιών ισούται με δύο ορθές». (Apollonii Pergaei, vol. II, ed. I. L. Heiberg, Lipsiae 1893, σ.170.). Η μαρτυρία αυτή μας δείχνει ότι πριν τη γενική απόδειξη του Ευκλείδη υπήρξε κάποια άλλη με επιμέρους περιπτώσεις. Με την λέξη «αρχαίοι», ίσως, να εννοούσε τους πρώτους Πυθαγόρειους. Από τη στιγμή μάλιστα που το θεώρημα αποδεικνύεται με εύκολο τρόπο, θα μπορούσε να τους είναι γνωστό.

Πέρα από αυτά τα τρία θεωρήματα, ο Van der Waerden (σ.131) υποστηρίζει (πιθανότατα ακολουθώντας και άλλες απόψεις) ότι οι Πυθαγόρειοι είχαν μία θεωρία κανονικών πολυγώνων. Γνώριζαν το αστεροειδές πεντάγωνο και το δωδεκάεδρο. Αν πάρουμε ένα κανονικό δωδεκάεδρο, οι έδρες που θα έχουμε είναι κανονικά πεντάγωνα. Το αστεροειδές πεντάγωνο σχηματίζεται από τις διαγωνίους ενός τέτοιου πενταγώνου. Πρόκειται για ένα σχήμα που συμβόλιζε την υγεία και ήταν χαρακτηριστικό των Πυθαγορείων.



αστεροειδές πεντάγωνο

Μία παράδοση μας λέει τα παρακάτω (Ιάμβλιχος, *Περὶ τοῦ Πυθαγορικοῦ βίου*, 238): «καταχθῆναι γοῦν φασι τῶν Πυθαγορικῶν τινα μακρὰν καὶ ἐρήμην ὁδὸν βαδίζοντα εἰς τι πανδοχεῖον, ὑπὸ κόπου δὲ καὶ ἄλλης παντοδαπῆς αἰτίας εἰς νόσον

μακράν τε καὶ βαρεῖαν ἐμπεσεῖν, ὥστ' ἐπιλιπεῖν αὐτὸν τὰ ἐπιτήδεια. τὸν μέντοι πανδοχέα, εἴτε οἴκτω τοῦ ἀνθρώπου εἴτε καὶ ἀποδοχῇ, πάντα παρασχέσθαι, μήτε ὑπουργίας τινὸς φεισάμενον μήτε δαπάνης μηδεμιᾶς. ἐπειδὴ δὲ κρείττων ἦν ἡ νόσος, τὸν μὲν ἀποθνήσκειν ἐλόμενον γράφεται σύμβολον ἐν πίνακι καὶ ἐπιστεῖλαι, ὅπως, ἂν τι πάθῃ, κριμνὰς τὴν δέλτον παρὰ τὴν ὁδὸν ἐπισκοπῇ, εἴ τις τῶν παριόντων ἀναγνωριεῖ τὸ σύμβολον. τοῦτον γὰρ ἔφη αὐτῷ ἀποδώσειν τὰ ἀναλώματα, ἅπερ εἰς αὐτὸν ἐποίησατο, καὶ χάριν ἐκτεῖσειν ὑπὲρ ἑαυτοῦ. τὸν δὲ πανδοχέα μετὰ τὴν τελευτὴν θάψαι τε καὶ ἐπιμεληθῆναι τοῦ σώματος αὐτοῦ, μὴ μέντοι γε ἐλπίδας ἔχειν τοῦ κομίσασθαι τὰ δαπανήματα, μήτι γε καὶ πρὸς εὖ παθεῖν προς τινος τῶν ἀναγνωριούντων τὴν δέλτον. ὁμῶς μέντοι διαπειρᾶσθαι ἐκπεπληγμένον τὰς ἐντολάς, ἐκτιθέναι τε ἐκάστοτε εἰς τὸ μέσον τὸν πίνακα. χρόνῳ δὲ πολλῷ ὕστερον τῶν Πυθαγορικῶν τινα παριόντα ἐπιστῆναί τε καὶ μαθεῖν τὸν θέντα τὸ σύμβολον, ἐξετάσαι τε τὸ συμβάν καὶ τῷ πανδοχεῖ πολλῷ πλέον ἀργύριον ἐκτεῖσαι τῶν δεδαπανημένων». <sup>30</sup>

Επιπλέον, ο Van der Waerden (σ.141-2) καταλήγει στο συμπέρασμα πως τα Μαθηματικά των Βαβυλωνίων είχαν αφήσει πολύ σημαντικά ίχνη στην αριθμητική και στη γεωμετρία των Πυθαγορείων. Έπειτα, τίθεται το ερώτημα γιατί οι Έλληνες έθεσαν τη βαβυλωνιακή «άλγεβρα» σε γεωμετρική μορφή. Η ώθηση για την γεωμετρικοποίηση της «άλγεβρας», δόθηκε από την ανακάλυψη της ασυμμετρίας. Όπως θα δούμε και παρακάτω, η διαγώνιος του μοναδιαίου τετραγώνου δεν είναι σύμμετρη προς την πλευρά. Δηλαδή, όταν η πλευρά επιλεγεί ως μονάδα μήκους, η διαγώνιος δε μπορεί να εκφραστεί ούτε με ακέραιο αριθμό ούτε με κλάσμα. Η διαγώνιος είναι ο άρρητος αριθμός  $\sqrt{2}$ . Η εξίσωση  $x^2=2$  δεν μπορεί να επιλυθεί στο πεδίο των αριθμών αλλά επιδέχεται λύση στο πλαίσιο των ευθυγράμμων τμημάτων. Επομένως, ήταν η λογική αναγκαιότητα και η επιθυμία για ακριβή γνώση, εκείνη που ανάγκασε τους Πυθαγορείους να προχωρήσουν πέρα από Βαβυλωνίους και να περάσουν στη λεγόμενη «γεωμετρική άλγεβρα». <sup>31</sup>

<sup>30</sup> Λένε, λοιπόν, πως κάποιος από τους Πυθαγορείους, περπατώντας σ' ένα δρόμο μακρύ και έρημο, έφθασε σ' ένα πανδοχείο. Εκεί από την κούραση και διάφορες άλλες αιτίες έπεσε σε μακροχρόνια και βαριά ασθένεια, ώστε να του λείψουν τα απαραίτητα για την συντήρησή του. Ο ξενοδόχος όμως, εἴτε από συμπόνια για τον άνθρωπο εἴτε και από ανθρωπιά, του προσέφερε τα πάντα χωρίς να λογαριάσει ούτε κάποια υπηρεσία του ούτε καμιά δαπάνη. Επειδή, όμως, η ασθένεια παρουσίαζε επιδείνωση και εκείνος προτίμησε να πεθάνει, σχεδίασε ένα σύμβολο σε μια πλάκα και παρακάλεσε τον ξενοδόχο, αν ο ίδιος πάθει κάτι, να κρεμάσει την πλάκα στην άκρη του δρόμου και να παρακολουθεί αν κάποιος από τους διερχόμενους θα αναγνωρίσει το σύμβολο. Αυτός, εἶπε, θα πληρώσει τα έξοδα, όσα έκαμε για αυτόν και θα τον ευχαριστήσει εκ μέρους του. Ο ξενοδόχος, πράγματι, μετά τον θάνατο του αρρώστου τον έθαψε χωρίς όμως να έχει ελπίδες ότι θα εισπράξει τα έξοδά του ούτε ότι θα λάβαινε ανταμοιβή από κάποιον που θα αναγνώριζε το σύμβολο στην πλάκα. Εν τούτοις, επειδή είχε εκπλαγεί πολύ από την παραγγελία αποφάσισε να βάζει συνέχεια την πλάκα στη μέση του δρόμου. Υστερα όμως από πολύ καιρό κάποιος Πυθαγόρειος καθώς περνούσε, σταμάτησε και πληροφορήθηκε για εκείνον που έβαλε εκεί το σύμβολο. Ζήτησε πληροφορίες για τα συμβάντα και πλήρωσε στον ξενοδόχο πολύ περισσότερα χρήματα από όσα είχαν δαπανηθεί

<sup>31</sup> Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειώσουμε πως ο όρος «γεωμετρική άλγεβρα» έτσι όπως παρουσιάζεται από τον Van der Waerden ίσως προκαλεί τη λανθασμένη εντύπωση πως οι Βαβυλώνιοι κατείχαν γνώσεις άλγεβρας αντίστοιχες με τις σημερινές. Παρά το γεγονός πως οι Αιγύπτιοι και οι Βαβυλώνιοι εργάζονταν πάνω σε μαθηματικά προβλήματα, οι τρόποι επίλυσής τους δε μπορούν να θεωρηθούν αλγεβρικοί. Κάθε γνωστή μέθοδος των δύο λαών αποτελούνταν από απλούς χειρισμούς αριθμών, κάτι που δεν έχει καμιά σχέση με τη σύγχρονη άλγεβρα. Εκείνος που έκανε το μεγάλο βήμα για την εξέλιξη της αλγεβρικής σκέψης ήταν ο Διόφαντος, τον 3ο αιώνα π.Χ. Στο βιβλίο του με όνομα «Αριθμητικά», ένα από τα



(σχήμα)

---

γνωστότερα επιστημονικά συγγράμματα, ο Διόφαντος παρουσιάζει μια σειρά προβλημάτων τα οποία και λύνει, με έναν τρόπο που παραπέμπει σε άλγεβρα. Δίνει όνομα στην ποσότητα που ψάχνει να βρει, δημιουργεί για πρώτη φορά τον «άγνωστο  $x$ » και χτίζει μαθηματικές εξισώσεις. Ωστόσο, η ανακάλυψη του «αγνώστου  $x$ » και η δημιουργία της εξίσωσης δεν είναι παρά ένα ελάχιστο κομμάτι της σημερινής άλγεβρας, που αποτελείται από ομάδες, δακτυλίους και σώματα τα οποία με την σειρά τους πλαισιώνονται από μια τεράστια ποικιλία θεωρημάτων.





### 1.3 Η φιλοσοφία-κοσμολογία των Πυθαγορείων

Όσον αφορά τη φιλοσοφία των Πυθαγορείων, μπορούμε να ξεκινήσουμε δίνοντας πρώτα κάποια βασικά χαρακτηριστικά που τους διέκριναν. Ο Πυθαγόρας υποστήριζε και κήρυττε την αθανασία της ψυχής και επέβαλλε σκληρές δοκιμασίες επιλογής σε όσους ήθελαν να ενταχθούν στη Σχολή του (Πορφύριος, *Πυθαγόρειος Βίος* 19): «*ἄ μὲν οὖν ἔλεγε τοῖς συνοῦσιν, οὐδὲ εἷς ἔχει φράσαι βεβαίως· καὶ γὰρ οὐδ' ἡ τυχοῦσα ἦν παρ' αὐτοῖς σιωπή. Μάλιστα μέντοι γνώριμα παρὰ πᾶσιν ἐγένετο πρῶτον μὲν ὡς ἀθάνατον εἶναί φησι τὴν ψυχὴν, εἶτα μεταβάλλουσιν εἰς ἄλλα γένη ζῶων, πρὸς δὲ τούτοις ὅτι κατὰ περιόδους τινὰς τὰ γένομενα ποτε πάλιν γίνεται, νέον δ' οὐδὲν ἀπλῶς ἔστι καὶ ὅτι πάντα τὰ γινόμενα ἔμψυχα ὁμογενῆ δεῖ νομίζειν, φαίνεται γὰρ εἰς τὴν Ἑλλάδα τὰ δόγματα πρῶτος κομίσαι ταῦτα Πυθαγόρας.*<sup>32</sup> Ἐπρεπε να περάσει πολὺς καιρὸς ὥστε να λάβει κάποιος μαθητὴς το δικαίωμα να ακούσει τη φωνή του Πυθαγόρα και ακόμη περισσότερος για να καταφέρει να τον αντικρίσει. Η οδὸς διὰ της οποίας πίστευαν οι Πυθαγόρειοι ὅτι μπορούσαν να οδηγηθοῦν σε ἓνα εἶδος εξαντισμοῦ και αγνότητος ψυχῆς, ἦταν τα μαθηματικά. (Van den Waerden, σ.101).

Επίσης ἀπὸ τον Αριστοτέλη και τον Στοβαῖο μαθαίνουμε ὅτι ἡ κοσμογονία των Πυθαγορείων περιείχε την αντίληψη πὼς ο χρόνος και τα φυσικά σώματα εἶναι μετρήσιμα και αυτό αποτελεί ἓνα βασικό γνώρισμά τους.

Α) (Φυσικά, Βιβλίο Δ 213 b22): «*Εἶναι δ' ἔφασαν καὶ οἱ Πυθαγόρειοι κενόν καὶ ἐπεισιέναι αὐτό τῶ οὐρανῶ ἐκ τοῦ ἀπείρου πνεύματος ὡς ἀναπνέοντι καὶ τό κενόν, ὃ διορίζει τὰς φύσεις, ὡς ὄντος τοῦ κενοῦ χωρισμοῦ τινός τῶν ἐφεξῆς καὶ τῆς διορίσεως καὶ τοῦτ' εἶναι πρῶτον ἐν τοῖς ἀριθμοῖς· τὸ γὰρ κενόν διορίζει τὴν φύσιν αὐτῶν. ἐξ ὧν μὲν οὖν οἱ μὲν φασιν εἶναι οἱ δ' οὐ φασι, σχεδὸν τοιαῦτα καὶ τοσαῦτά ἐστιν.*<sup>33</sup> Βλέπουμε, λοιπόν, ἐδῶ πὼς σύμφωνα με τους Πυθαγορείους, ο κόσμος ξεπηδάει ἀπὸ το Ἐνα με την αναπνοή και ο ουρανὸς διαμορφώνεται ὅταν το ἀπειρο ἔλκει το πνεῦμα και το κενό. Ἐτσι, το Ἐνα δεν εἶναι κάτι αφηρημένο, ἀλλὰ κάτι ἀκρῶς δυναμικό.

Β) (Μεταφυσικά Ν 3,1091 a12): «*ἄτοπον δὲ καὶ γένεσιν ποιεῖν αἰδίων ὄντων, μᾶλλον δ' ἐν τι τῶν ἀδυνάτων. οἱ μὲν οὖν Πυθαγόρειοι πότερον οὐ ποιοῦσιν ἢ ποιοῦσι γένεσιν οὐδὲν δεῖ διστάζειν φανερώς γὰρ λέγουσιν ὡς τοῦ ἑνός συσταθέντος, εἴτ'*

---

<sup>32</sup> Κανένας δε μπορεί να αποφανθεῖ με βεβαιότητα τι ἔλεγε στους μαθητὲς του γιατί ἡ σιωπή που τηρούσαν ἦταν ασυνήθιστα αυστηρή. Ὁμως μερικά ἀπὸ αυτά ἔγιναν πασίγνωστα: πρῶτον ἔλεγε ὅτι ἡ ψυχὴ εἶναι ἀθάνατη, ἔπειτα ὅτι μεταμορφώνεται σε ἄλλα εἶδη ζῶων, ἐπίσης ὅτι ὅλα ὅσα συμβαίνουν επαναλαμβάνονται περιοδικά και ὅτι τίποτα δεν εἶναι εντελῶς καινούργιο, και τέλος ὅτι ὅλα τα ἔμψυχα πλάσματα πρέπει να θεωροῦνται συγγενικά. Εἶναι φανερό ὅτι ο Πυθαγόρας ἦταν ο πρῶτος που εισηγήγαγε στην Ἑλλάδα αυτές τις αντιλήψεις

<sup>33</sup> Εἶπαν και οι Πυθαγόρειοι ὅτι υπάρχει κενό και ὅτι ο ουρανὸς εισηλθε ἀπὸ το ἀπειρο πνεῦμα, με τη σκέψη ὅτι και αυτός αναπνέει. Και ὅτι το κενό ξεχωρίζει τις φύσεις και τις ορίζει, ἀφοῦ αυτό εἶναι ἓνας ορισμὸς των ὄσων ἔρχονται και ἓνας καθορισμὸς τους. Και αυτό συμβαίνει πρῶτα στους ἀριθμούς γιατί το κενό καθορίζει τη φύση τους. Αυτά λέγονται σχετικά με το κενό, και ἄλλοι λένε ὅτι υπάρχει ἐνῶ ἄλλοι ὅτι δεν υπάρχει. και αυτές πάνω κάτω εἶναι οι θέσεις τους

ἐξ ἐπιπέδων εἶτ' ἐκ χροιάς εἶτ' ἐκ σπέρματος εἶτ' ἐξ ὧν ἀποροῦσιν εἰπεῖν, εὐθὺς τὸ ἔγγιστα τοῦ ἀπείρου ὅτι εἴλκετο καὶ ἐπεραίνετο ὑπὸ τοῦ πέρατος»<sup>34</sup>.

Γ)(Στοβαίος, *Ανθολόγιον I 18, 1c*): (μιλώντας για τον Αριστοτέλη) «ἐν δὲ τῷ περὶ τῆς Πυθαγόρου φιλοσοφίας πρώτῳ γράφει τὸν μὲν οὐρανὸν εἶναι ἕνα, ἐπεισάγεσθαι δὲ ἐκ τοῦ ἀπείρου χρόνον τε καὶ πνοὴν καὶ τὸ κενὸν, ὃ διορίζει ἐκάστων τὰς χώρας αἰεῖ».<sup>35</sup> Μάλιστα, ο ρόλος της «πνοῆς» στην κοσμογονία ὡπως παρουσιάζεται στα αποσπάσματα Β και Γ, θυμίζει τη θέση της στη βιολογία του Φιλολάου, ὅπου αναπτύσσει τη θεωρία της αναπνοῆς (*Kirk-Raven-Schofield*, σ.350).

Παράλληλα, την εποχή του Πλάτωνα, αὐτὸς που διακρίθηκε ἀπὸ τοὺς Πυθαγορείους, ἦταν ὁ Αρχύτας ὁ Ταραντίνος. Ὑπῆρξε σπουδαῖο δημόσιο πρόσωπο, με επιτεύγματα στην επιστήμη και στα μαθηματικά ειδικότερα. Ἦταν καινοτόμος στη γεωμετρία των στερεῶν και στη μαθηματικὴ μηχανικὴ, και φερόμενος δάσκαλος του μεγάλου Ευδόξου. (*C.Kahn*, σ. 69) .Αν εστιάσουμε στη φιλοσοφία του Αρχύτα, θα δούμε πως εἶχε ασχοληθεῖ κι εκείνος με την κοσμολογία και το ἀπειρο. Στα ἔργα του Αριστοτέλη εντάσσονται τρία βιβλία καλούμενα ὡς *Περὶ τῆς Αρχυτείου φιλοσοφίας*. Απὸ αὐτὰ ἔχουν σωθεῖ μόνο μερικὲς αναφορὲς ,ὅμως μας εἶναι γνωστὸ ἕνα ἐπιχείρημά του με το οποίο προσπάθησε να ἀντικρούσει την ἔννοια του πεπερασμένου σύμπαντος (*H.Diels-W.Kranz*, D47.24): «*Ἄν πάω στα ὅρια του ουρανοῦ, μπορῶ να ἀπλώσω το χέρι ἢ το ραβδί μου ἐξω ἀπ' αὐτό, ἢ ὄχι;*». Και στις δύο περιπτώσεις δε μπορῶ να πω ὅτι εἶμαι στο ὄριο, καθὼς ἀκόμη κι αν δε μπορῶ να ἀπλώσω το ραβδί μου, θα πρέπει να ὑπάρχει κάτι παραπέρα που να με περιορίζει.

Επιπλέον, ὁ Βασίλης Καρασμάνης(1998) ,τονίζει πως ἀπὸ ὅτι φαίνεται, ὁ Πυθαγόρας και οἱ Πυθαγόρειοι ἐξεπλάγησαν ἀπὸ τη μεγάλη σημασία που διαδραμάτιζαν οἱ ἀναλογίες στην ἐρμηνεία των διαφόρων φαινομένων. Ὑπάρχει μία ἀλληλεξάρτηση μεταξύ των φυσικῶν μεγεθῶν: ἡ μεταβολὴ του ενός ,επηρεάζει και τα ὑπόλοιπα. Για παράδειγμα ἡ μεταβολὴ της πλευρᾶς ενός τετραγώνου, ἐπηρεάζει αὐτομάτως και το ἐμβαδόν του. Γενικά, ἡ τάξη ἐκφράζεται μέσα ἀπὸ ἀναλογίες, οἱ οποίες με τη σειρά τους ἐκφράζονται με ἀριθμούς. Συνεπῶς, ὁ ἀριθμὸς ἀνάγεται σε ἀρχὴ των πάντων. Ἐτσι, ὅσοι γεωμετρικοὶ κανόνες δε μποροῦν να αξιοποιηθοῦν ἀριθμητικά, παραγκωνίζονται. Γι' αὐτὸ και οἱ Πυθαγόρειοι ἔδιναν ἰδιαίτερη βάση σε ὀρθογώνια, μετατροπὲς σχημάτων και ἰσότητες. Ἐπειδὴ τα σχήματα ἀναπαρίστανται με ψήφους, τα ἴσα σχήματα θεωροῦνται ἰσεμβαδικά, ὄχι ἐφαρμόσιμα (ὅπως π.χ. ἰσχυε κατὰ την Ἰωνικὴ παράδοση).

Παρακάτω θα κάνουμε λόγο για την ἀστρονομία που ἀνέπτυξαν οἱ Πυθαγόρειοι. Θα στηριχτοῦμε σε δύο ἀξιόπιστα χωρία. Το ἕνα (ἐκτενὲς) ἀνήκει στον Αριστοτέλη και το ἄλλο στον Αἰτίο. Και τα δύο ἐμπεριέχουν πολλὰ στοιχεῖα για το

<sup>34</sup> εἶναι ἐπίσης παράξενο να μιλάει κανεὶς για γένεση αἰώνιων πραγμάτων, ἢ μάλλον εἶναι κάτι ἀδύνατο. Δεν χρειάζεται να ἀμφιβάλουμε για το αν οἱ Πυθαγόρειοι ἀποδίδουν σ' αὐτὰ τα πράγματα γένεση ἢ ὄχι γιατί λένε καθαρά ὅτι ὅταν δημιουργήθηκε το ἕνα, εἴτε ἀπὸ ἐπίπεδα ,εἴτε ἀπὸ μια ἐπιφάνεια, εἴτε ἀπὸ ἕνα σπέρμα εἴτε ἀπὸ στοιχεῖα που δε μποροῦν να τα κατονομάσουν, ἀμέσως το κοντινότερο μέρος του ἀπείρου ἄρχισε να ἔλκεται και να περιορίζεται ἀπὸ το ὄριο.

<sup>35</sup> στο πρώτο βιβλίο του ἔργου του για τη φιλοσοφία του Πυθαγόρα γράφει ὅτι το σύμπαν εἶναι ἕνα και ὅτι ἀπὸ το ἀπειρο μπαίνουν σε αὐτὸ ὁ χρόνος, ἡ πνοὴ και το κενό, που πάντα καθορίζει τη θέση κάθε πράγματος.

πλανητικό σύστημα στο οποίο πίστευαν οι Πυθαγόρειοι και του οποίου, όπως φαίνεται παρακάτω, εμπνευστής υπήρξε ο Φιλόλαος.

Α)(Αριστοτέλης,Περὶ οὐρανοῦ Β 13,293 α 18) : «τῶν πλείστων ἐπὶ τοῦ μέσου κείσθαι λεγόντων(ενν. τὴν γῆν)...ἐναντίως οἱ περὶ τὴν Ἰταλίαν,καλούμενοι δὲ Πυθαγόρειοι ,λέγουσιν,ἐπὶ μὲν γὰρ τοῦ μέσου πῦρ εἶναί φασι,τὴν δὲ γῆν ἔν τῶν ἄστρον οὔσαν κύκλῳ φερομένην περὶ τὸ μέσον νύκτα τε καὶ ἡμέραν ποιεῖν.ἔτι δ' ἐναντίαν ἄλλην ταύτη κατασκευάζουσι γῆν,ἣν ἀντίχθονα ὄνομα καλοῦσιν,οὐ πρὸς τὰ φαινόμενα τοὺς λόγους καὶ δόξας αὐτῶν τὰ φαινόμενα προσέλκοντες καὶ πειρώμενοι συκοσμεῖν.πολλοῖς δ' ἂν καὶ ἑτέροις συνδόξειε μὴ δεῖν τῇ γῆ τὴν τοῦ μέσου χώραν ἀποδιδόναι, τὸ πιστὸν οὐκ ἔκ τῶν φαινομένων ἀθροῦσιν ἀλλὰ μᾶλλον ἔκ τῶν λόγων.τῷ γὰρ τιμιωτάτῳ οἶονται προσήκειν τὴν τιμιωτάτην ὑπάρχειν χώραν,εἶναι δὲ πῦρ μὲν γῆς τιμιώτερον,τὸ δὲ πέρασ τοῦ μεταξὺ,τὸ δ' ἔσχατον καὶ τὸ μέσον πέρασ ὥστ' ἔκ τούτων ἀναλογιζόμενοι οὐκ οἶονται ἐπὶ τοῦ μέσου τῆς σφαίρας κείσθαι αὐτήν,ἀλλὰ μᾶλλον τὸ πῦρ.(b 1) ἔτι δ' οἷ γε Πυθαγόρειοι καὶ διὰ τὸ μάλιστα προσήκειν φυλάττεσθαι τὸ κυριώτατον τοῦ παντός,τὸ δὲ μέσον εἶναι τοιοῦτον ὃ Διὸς φυλακὴν ὀνομάζουσι,τὸ ταύτην ἔχον τὴν χώραν πῦρ,ὡσπερ τὸ μέσον ἀπλῶς λεγόμενον καὶ τὸ τοῦ μεγέθους μέσον καὶ τοῦ πράγματος ὃν μέσον καὶ τῆς φύσεως,καίτοι καθάπερ ἔν τοῖς ζῴοις οὐ ταύτῳ τὸ τοῦ ζῴου καὶ τοῦ σώματος μέσον,οὕτως ὑποληπτέον μᾶλλον καὶ περὶ τὸν ὅλον οὐρανόν».<sup>36</sup>

Β)(Λέτιος II,7,7): «Φιλόλαος πῦρ ἐν μέσῳ περὶ τὸ κέντρον ὅπερ ἐστίαν τοῦ παντός καλεῖ καὶ Διὸς οἶκον καὶ μητέρα θεῶν βωμόν τε καὶ συνοχὴν καὶ μέτρον φύσεως.καὶ πάλιν πῦρ ἕτερον ἀνωτάτω τὸ περιέχον.πρῶτον δ' εἶναι φύσει τὸ μέσον,περὶ δὲ τοῦτο δέκα σώματα θεῖα χορεύειν,οὐρανὸν μετὰ τὴν τῶν ἀπλανῶν σφαῖραν,τοὺς πλανήτας,μεθ' οὓς ἥλιον,ὑφ' ᾧ σελήνην,ὑφ' ἣ τὴν γῆν,ὑφ' ἣ τὴν ἀντίχθονα,μεθ' ἧ σύμπαντα τὸ πῦρ ἐστίας περὶ τᾶ κέντρα τάξιν ἐπέχον».<sup>37</sup>

<sup>36</sup> οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι λένε ὅτι ἡ γῆ εἶναι στο κέντρο τοῦ σύμπαντος... ἀλλὰ οἱ Ἰταλιῶτες φιλόσοφοι ποὺ εἶναι γνωστοὶ ὡς Πυθαγόρειοι πρεσβεύουν τὸ ἀντίθετο. Στο κέντρο, λένε, ὑπάρχει φωτιά, καὶ ἡ γῆ εἶναι ἓνα ἀπὸ τὰ ἀστρά ,ποὺ με τὴν κυκλικὴ κίνηση τῆς γύρω ἀπὸ τὸ κέντρο προκαλεῖ τὴ μέρα καὶ τὴ νύχτα. Επιπλέον, πιστεύουν ὅτι ὑπάρχει καὶ μιὰ ἄλλη γῆ, ἀντίθετη με τὴ δική μας, στὴν ὁποία δίνουν τὸ ὄνομα «αντιγῆ». Δὲν μάχουν δηλαδὴ γιὰ θεωρίες καὶ αἰτίες ποὺ νὰ ἐξηγοῦν τὰ παρατηρούμενα φαινόμενα, ἀλλὰ μᾶλλον βιάζον τὰ φαινόμενα προσπαθώντας νὰ τὰ συμβιβάσουν με ὁρισμένες δικές τους θεωρίες καὶ δοξασίες. Ὑπάρχουν ὁμως πολλοὶ ἄλλοι ποὺ θὰ συμφωνοῦσαν ὅτι εἶναι λάθος νὰ τοποθετεῖται ἡ γῆ στο κέντρο τοῦ σύμπαντος, ζητώντας ἐπιβεβαίωση μᾶλλον στὴ θεωρία παρὰ στὴν παρατήρηση. Ἡ ἀποψή τους εἶναι ὅτι ἡ πιο τιμητικὴ θέση ἀρμόζει στο πιο πολύτιμο πράγμα ἡ φωτιά, λένε, εἶναι πολυτιμότερη ἀπὸ τὴ γῆ, τὸ ὄριο εἶναι πολυτιμότερο ἀπὸ τὸ ἐνδιάμεσο, καὶ ἡ περιφέρεια καὶ τὸ κέντρο εἶναι ὄρια. Με βάση αὐτὸν τὸν συλλογισμό θεωροῦν ὅτι στο κέντρο τῆς σφαίρας δὲν εἶναι ἡ γῆ ,ἀλλὰ ἡ φωτιά. Οἱ Πυθαγόρειοι μάλιστα ἔχουν καὶ ἓνα ἀκόμη λόγο. Ὑποστηρίζουν ὅτι τὸ σημαντικότερο μέρος τοῦ κόσμου, ποὺ εἶναι τὸ κέντρο του, πρέπει νὰ φυλάγεται καλύτερα καὶ ὀνομάζον τὴν φωτιά ποὺ κατέχει αὐτὴ τὴ θέση «σκοπιὰ τοῦ Δία», λες καὶ ἡ λέξη «κέντρο» ἔχει μόνο μιὰ σημασία καὶ τὸ κέντρο (μέσο) τοῦ μαθηματικοῦ σχήματος εἶναι πάντα τὸ ἴδιο με τὸ κέντρο τοῦ πράγματος καὶ με τὸ φυσικὸ κέντρο. Ὅπως ὁμως στὰ ζῶα τὸ κέντρο τοῦ ζῴου δὲ συμπίπτει με τὸ κέντρο τοῦ σώματος, ἔτσι πρέπει μᾶλλον νὰ θεωρήσουμε ὅτι συμβαίνει καὶ με ὁλόκληρο τὸ σύμπαν

<sup>37</sup> Ὁ Φιλόλαος δέχεται ὅτι ὑπάρχει φωτιά γύρω ἀπὸ τὸ κέντρο τοῦ σύμπαντος καὶ τὴν ἀποκαλεῖ «εστία τοῦ παντός», «σπίτι τοῦ Δία», «μητέρα τῶν θεῶν», «βωμό, δεσμὸ καὶ μέτρο τῆς φύσης». Ἐπειτα πάλι ὑπάρχει μιὰ ἄλλη φωτιά ποὺ βρίσκεται στὴν περιφέρεια καὶ τυλίγει ὁλόκληρο τὸ σύμπαν. Ὁ Φιλόλαος ὁμως λέει ὅτι τὸ κέντρο εἶναι ἀπὸ τὴ φύση τοῦ πρώτου καὶ γύρω ἀπὸ τὸ κέντρο χορεύουν δέκα θεῖα σώματα: πρώτα ἡ σφαῖρα τῶν ἀπλανῶν ἀστέρων, ἔπειτα οἱ πέντε πλανῆτες, μετὰ ὁ ἥλιος, ὑστερα ἡ σελήνη, κατόπιν ἡ γῆ, ἔπειτα ἡ αντιγῆ καὶ τέλος ἡ φωτιά τῆς «εστίας», ποὺ ἐδρεῖ γύρω ἀπὸ τὸ κέντρο

Σύμφωνα λοιπόν με την κοσμογονία των Πυθαγορείων, αφού ο αριθμός 10 είναι τέλειος και ιερός, έπρεπε να υπάρχουν 10 ουράνια σώματα. Ο Ήλιος, η Σελήνη και οι πλανήτες Ερμής, Αφροδίτη, Γη, Άρης, Ζευς και Κρόνος, κινούνταν γύρω από ένα κεντρικό σημείο φωτιάς (μιας και η φωτιά για εκείνους ήταν πολύτιμη) το οποίο ονόμαζαν Εστία ή Φυλάκιο του Διός και ήταν άρατο. Για να συμπληρώσουν, όμως, αυτές τις εννιά κινήσεις των σωμάτων, πρόσθεσαν και ένα δέκατο πλανήτη, όμοιο με τη Γη. Τον ονόμασαν Αντίχθονα (Αντι-γη) και θεωρούσαν πως λόγω της θέσης του, δεν ήταν ορατός σε εμάς (βλ. σχήμα στο τέλος). Η Αντι-γη συντρόφευε τη Γη, περιστρεφόταν σε μικρότερη τροχιά και δεν ήταν ορατή λόγω της κίνησης της Γης γύρω από το κεντρικό πυρ (S.T.Heath, σ.164). Αυτό το ιδιαίτερο πλανητικό σύστημα του Φιλόλαου (και των Πυθαγορείων) ήρθε σε ρήξη με την μέχρι τότε διαδεδομένη αντίληψη περί ενός γεωκεντρικού συστήματος. Για άλλους αποτέλεσε αφορμή για να θαυμάσουν την επιστημονική ευφυΐα των πρώτων Πυθαγορείων, και για άλλους αίτιο αμφισβήτησης του κατά πόσο μια τέτοια εικόνα του κόσμου ήταν εφικτό να συλληφθεί τον 5<sup>ο</sup> αι. π.Χ. Το θαυμαστό είναι όμως, ότι ο ίδιος ο Κοπέρνικος αναφέρει τον Φιλόλαο (καθώς και τον Ηρακλείδη Ποντικό και τον Έκφαντο τον Πυθαγόρειο) ως πρόδρομό του (T.S.Kuhn, σ.53). Μάλιστα το σύστημα του Κοπέρνικου έγινε αρχικά γνωστό με την ονομασία *Astronomia Pythagorica* ή *Philolaica*.

Θα μπορούσαμε επίσης να πούμε πως το μόνο αστρονομικό φαινόμενο που παραθέτει ο Αριστοτέλης είναι η εναλλαγή ημέρας και νύχτας λόγω της περιστροφής της γης. Δεν ήταν αναγκαίο, λοιπόν, ο Φιλόλαος να βάλει τους απλανείς αστέρες να κινούνται, εκείνος όμως τους έβαλε να χορεύουν. Φαίνεται πως προσπάθησε να εξηγήσει φαινόμενα όπως οι εκλείψεις και μάλιστα με προσωκρατικό στυλ, όχι όμως και φαινόμενα που απασχόλησαν αργότερα την αστρονομία π.χ. οι τροχιές των ουράνιων σωμάτων. Ο Αριστοτέλης θεώρησε πως το κίνητρο του Φιλόλαου ήταν η πίστη του στη φωτιά και τον αριθμό δέκα αλλά και η πεποίθησή του ότι η γη δεν είναι τόσο σημαντική για να βρίσκεται στο κέντρο του κόσμου (Kirk-Raven-Schofield, σ.352).

Τέλος παραθέτουμε ένα απόσπασμα στο οποίο φαίνεται η άποψη του (Πυθαγόρειου) Ίππασου του Μεταπόντιου για τη φωτιά: (Συμπλίκιος, *Εἰς Φυσικά* 23,33) «*Ίππασος δὲ ὁ Μεταποντῖνος καὶ Ἡράκλειτος ὁ Ἐφέσιος ἔν καὶ οὗτοι καὶ κινούμενον καὶ πεπερασμένον, ἀλλὰ πῦρ ἐποίησαν τὴν ἀρχὴν καὶ ἐκ πυρός ποιοῦσι τὰ ὄντα πυκνῶσει καὶ μανῶσει καὶ διαλύουσι πάλιν εἰς πῦρ ὡς ταύτης μιᾶς οὐσῆς φύσεως τῆς ὑποκειμένης*».<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Ο Ίππασος από τον Μεταπόντιο και ο Ηράκλειτος ο Εφέσιος πιστεύουν και αυτοί ότι υπάρχει ένα υλικό πράγμα, που κινείται και είναι πεπερασμένο, το πυρ, και αυτό το θεώρησαν ως πρώτη αρχή του κόσμου και ότι από το πυρ ερμηνεύουν τη γένεση των όντων με πυκνώση και αραιώση, και ότι τα όντα διαλύονται ξανά και καταλήγουν σε πυρ, γιατί αυτή η ουσία αποτελεί την ενιαία βάση σ' όλα τα πράγματα



(σχήμα-Το πλανητικό σύστημα του Φιλόλαου)



## Κεφάλαιο 2



«Ο άνθρωπος του Βιτρούβιου» του Λεονάρντο ντα Βίντσι (1490), έργο που αποτυπώνει τον άρρητο αριθμό φ





## 2.1 Η ασυμμετρία και σε ποιον ή ποιους μπορεί να αποδοθεί η ανακάλυψή της

Οι πρώτοι αριθμοί με τους οποίους ερχόμαστε σε επαφή τα πρώτα μας παιδικά χρόνια είναι οι φυσικοί ή οι θετικοί ακέραιοι 1,2,3... οι οποίοι προκύπτουν από τη διαδικασία αριθμησης πεπερασμένων συνόλων αντικειμένων. Αργότερα συνειδητοποιούμε πως οι ανάγκες μας απαιτούν τη μέτρηση ποσοτήτων όπως το μήκος και ο χρόνος, που καθιστούν απαραίτητη τη χρήση κλασμάτων. Έτσι, αν ορίσουμε έναν ρητό αριθμό ως το πηλίκο δύο ακεραίων  $p/q$ ,  $q \neq 0$  το αριθμητικό μας σύστημα διευρύνεται. Κάθε ρητός αριθμός παριστάνεται μοναδικά από ένα σημείο της ευθείας των αριθμών αλλά όχι και το αντίστροφο. Όσοι δεν έχουν εμβαθύνει στο «μυστήριο» των μαθηματικών ίσως να πιστεύουν ακόμη και σήμερα πως μ' αυτόν τον τρόπο εξαντλούνται όλα τα σημεία. Για τους αρχαίους Έλληνες οι έννοιες αριθμός και ασυμμετρία ήταν αμοιβαίως αποκλειόμενες (Burkert, σ.455 Knorr, σ.9). Στον Αριστοτέλη διαβάζουμε (*Μεταφυσικά 1021a 5*): «ὁ γὰρ ἀριθμὸς σύμμετρος». Πρέπει να αποτέλεσε πραγματικό σοκ για τον άνθρωπο η διαπίστωση πως υπάρχουν σημεία της γραμμής των αριθμών τα οποία δεν αντιστοιχούν σε κανέναν ρητό αριθμό. Η ανακάλυψη των αρρήτων ή αλλιώς της ασυμμετρίας αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία των μαθηματικών και πιθανότατα ανήκει στον Πυθαγόρα ή τους Πυθαγορείους.

Παρακάτω θα παραθέσουμε κάποιες πηγές από αρχαίους και μεταγενέστερους σχολιαστές-συγγραφείς ταξινομημένες σε χρονολογική σειρά. Αρχικά οι πηγές αναφέρονται γενικά στο θέμα της ασυμμετρίας ενώ στη συνέχεια μας δίνουν στοιχεία ειδικότερα για το θέμα της γέννησής της.

Το θέμα της ασυμμετρίας εμφανίζεται στα *Στοιχεία* του Ευκλείδη στα βιβλία X και XIII. Ο πρώτος ορισμός με τον οποίο ξεκινάει το βιβλίο X είναι ο εξής: «Σύμμετρα μεγέθη λέγεται τὰ τῶν αὐτῶν μέτρῳ μετρούμενα, ἀσύμμετρα δέ, ὧν μηδὲν ἐνδέχεται κοινὸν μέτρον γενέσθαι», δηλαδή σύμμετρα μεγέθη ονομάζονται αυτά τα οποία μετριοῦνται με το αυτό μέτρο, ἀσύμμετρα δε, αυτά για τα οποία ενδεχομένως κανένα μέτρο δεν μπορεί να γίνει κοινό (*ὄρος 1. Βιβλίο X Ευκλείδη*). Παρ' όλα αυτά στο ίδιο βιβλίο δεν προηγείται κάποια αναφορά του Ευκλείδη στη γένεση της ασυμμετρίας ή στη χρονολογική της τοποθέτηση. Το βιβλίο XIII πραγματεύεται τα Πλατωνικά Στερεά, δηλαδή τα πέντε κανονικά στερεά (κύβος, πυραμίδα, οκτάεδρο, δωδεκάεδρο και εικοσάεδρο) τα οποία πιθανόν να ανακαλύφθηκαν στη σχολή του Πυθαγόρα. Ονομάζονται Πλατωνικά επειδή τα συναντάμε στον διάσημο διάλογο του Πλάτωνα, *Τίμαιο*. Μάλιστα πολλά από τα θεωρήματα του βιβλίου αποδίδονται στον Θεαίτητο (Heiberg, 2008, σ.505).

Ο Αθηναγόρας ο Αθηναίος (δεύτερο μισό του δεύτερου αι. μΧ.) μας παραθέτει έναν αφορισμό (απόφθεγμα) που αποδίδεται στον Λύσι, έναν Πυθαγόρειο του 425 π.Χ. : «ἀριθμὸν ἄρρητον ὀρίζεται τὸν θεόν». Το μεταφρασμένο χωρίο είναι το παρακάτω (Diels-Kranz I 46.4 σ.421): «Ο Λύσις και ο Όψιμος ορίζουν σαν Θεό, ο πρώτος τον ασύμμετρο αριθμό, ο δεύτερος την υπεροχή του μεγαλύτερου αριθμού πάνω

στον πλησιέστερό του αριθμό. Και αν για τους Πυθαγορείους ο μεγαλύτερος αριθμός είναι το δέκα, δηλαδή η τετρακτύς, και περιέχει όλες τις αρμονικές αναλογίες, και το εννιά υπάρχει ακριβώς πίσω του, τότε ο Θεός είναι η μονάδα γιατί ο μεγαλύτερος διαφέρει από τον αμέσως μικρότερο κατά ένα». Εδώ βλέπουμε ταύτιση αριθμού-Θεού καθώς και οι δύο όροι δεν ορίζονται απόλυτα, είναι υπερβατικοί. Μάλιστα από ετυμολογικής άποψης, «άρρητος» είναι αυτός που δε μπορεί να λεχθεί (α + ρητός, το ρήμα λέγω σχηματίζει μέλλοντα στη μορφή ἐρῶ). Είναι λοιπόν πιθανόν το απόσπασμα να συνδέεται με την έννοια της ασυμμετρίας; Σύμφωνα με τον Burkert (σ.461) το συγκεκριμένο χωρίο από τον Αθηναγόρα είναι πλαστό όπως και τα άλλα Πυθαγόρεια του ίδιου φιλοσόφου, αλλά αποτελεί προφανώς την αρχαιότερη σωζόμενη αναφορά για την έκφραση «άρρητος αριθμός».

Ο Δημόκριτος έγραψε μία πραγματεία σε δύο βιβλία με τίτλο «Περὶ ἀλόγων γραμμῶν καὶ ναστῶν α' β'». Για αυτό μας πληροφορεί σχετικά ο Διογένης ο Λαέρτιος, (*Άπαντα, τόμος 4, σελ.132*). Ο τελευταίος είναι ένας μη κριτικός συλλέκτης ανεκδότων, πιθανότατα του 3<sup>ου</sup> αι. μ.Χ. αλλά δε γνωρίζουμε τίποτα με ακρίβεια για τις ημερομηνίες και τις πηγές του. Μας παρέχει μάλιστα έναν κατάλογο από έργα του Δημόκριτου, όμως καμία από τις ενενήντα πραγματείες που αναφέρονται δεν έχουν σωθεί. (Fowler, σ. 89). Συνεπώς δε μπορούμε να είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι το περιεχόμενο του παραπάνω έργου σχετιζόταν με την ασυμμετρία, αν και η λέξη «άλογος» παραπέμπει σε κάτι σχετικό με αυτήν.

Επιπλέον, στον *Ιππία Μείζονα* του Πλάτωνα όπου αναπτύσσεται διάλογος μεταξύ του σοφιστή Ιππία και του Σωκράτη σχετικά με το πώς μπορούμε να ορίσουμε το ωραίο, διακρίνουμε την έννοια του άρρητου αριθμού. (*Ιππίας Μείζων, 330b,c*): «ΣΩ. Ποτέρων οὖν, ὦ Ἰππία, δοκεῖ σοι τὸ καλὸν εἶναι; πότερον ὧν σὺ ἔλεγες· εἴπερ ἐγὼ ἰσχυρὸς καὶ σὺ, καὶ ἀμφοτέροι, καὶ εἴπερ ἐγὼ δίκαιος καὶ σὺ, καὶ ἀμφοτέροι, καὶ εἴπερ ἀμφοτέροι, καὶ ἑκάτερος· οὕτω δὴ καὶ εἴπερ ἐγὼ καλὸς καὶ σὺ, καὶ ἀμφοτέροι, καὶ εἴπερ ἀμφοτέροι, καὶ ἑκάτερος; ἢ οὐδὲν κωλύει, ὥσπερ ἀρτίων ὄντων τινῶν ἀμφοτέρων τάχα μὲν ἑκάτερα περιττὰ εἶναι, τάχα δ' ἄρτια, καὶ αὖ ἀρρήτων ἑκατέρων ὄντων τάχα μὲν ῥητὰ τὰ συναμφοτέρα εἶναι, τάχα δ' ἄρρητα, καὶ ἄλλα μυρία τοιαῦτα, ἃ δὴ καὶ ἐγὼ ἔφην ἐμοὶ προφαίνεσθαι; ποτέρων δὴ τιθεῖς τὸ καλόν; ἢ ὥσπερ ἐμοὶ περὶ αὐτοῦ καταφαίνεται, καὶ σοί; πολλὴ γὰρ ἀλογία ἔμοιγε δοκεῖ εἶναι ἀμφοτέρους μὲν ἡμᾶς εἶναι καλοῦς, ἑκάτερον δὲ μὴ, ἢ ἑκάτερον μὲν, ἀμφοτέρους δὲ μὴ, ἢ ἄλλο ὅτιοῦν τῶν τοιούτων. οὕτως αἰρή, ὥσπερ ἐγὼ, ἢ κείνως;»<sup>39</sup> .Μάλιστα αυτή η τελευταία

<sup>39</sup> ΣΩ. Σε ποιο από τα δύο πιστεύεις, Ιππία, πως ανήκει το όμορφο; Σ' αυτά που εσύ έλεγες; Αν εγώ είμαι δυνατός και είσαι και εσύ, τότε και οι δύο μαζί είμαστε δυνατοί· και αν εγώ είμαι δίκαιος και είσαι και εσύ, τότε και οι δύο μαζί είμαστε δίκαιοι· και αν και οι δύο είμαστε δίκαιοι, τότε και ο καθένας μας χωριστά είναι δίκαιος. Έτσι και αν εγώ είμαι όμορφος και είσαι και εσύ, τότε και οι δύο μαζί είμαστε όμορφοι και αν και οι δύο μαζί είμαστε όμορφοι, τότε και ο καθένας μας χωριστά είναι όμορφος. Έτσι; Ή μήπως τίποτε δεν μας εμποδίζει να πούμε — όπως για μερικά πράγματα, που και τα δύο μαζί είναι άρτια, χωριστά όμως το καθένα μπορεί να είναι άλλοτε περιττό και άλλοτε άρτιο· ακόμα, κάθε αριθμός χωριστά να είναι άρρητος, και οι δύο όμως μαζί άλλοτε να είναι ρητοί και άλλοτε άρρητοι, και άλλα αμέτρητα παρόμοια, αυτά που και εγώ είπα πως ξεπροβάλλουν μέσα μου. Σε ποιο από τα δύο βάζεις το όμορφο; Ή μήπως ό,τι πιστεύω εγώ γι' αυτό, το πιστεύεις και εσύ; Γιατί μου φαίνεται πως είναι μεγάλος παραλογισμός και οι δύο να είμαστε όμορφοι, όχι όμως και καθένας μας χωριστά· ή καθένας μας χωριστά να είναι όμορφος, όχι όμως και οι δύο μαζί — ή οτιδήποτε άλλο παρόμοιο. Αυτό προτιμάς, όπως εγώ, ή το άλλο;

παρατήρηση του Σωκράτη για το μερικό και το ολόκληρο, θυμίζει τους χειρισμούς που εφαρμόζει ο Ευκλείδης στο βιβλίο X (Fowler,σ.360). Πέρα από αυτό, ο Πλάτωνας πραγματεύεται το θέμα της ασυμμετρίας και στον διάλογο *Θεαίτητο* (147 D) όπου ο μαθηματικός Θεόδωρος δίνει πληροφορίες σχετικά με την απόδειξη της ασυμμετρίας των τετραγωνικών ριζών των αριθμών 3 έως 17. Σε αυτόν τον διάλογο θα αναφερθούμε αναλυτικά στη συνέχεια (Η αναφορά της ασυμμετρίας από τον Πλάτωνα θα αναλυθεί σε επόμενο κεφάλαιο).

Ο Πλούταρχος συνήθως εισήγαγε μαθηματικά χωρία στα έργα του (Fowler,σ.293). Για παράδειγμα στο *Συμποσιακῶν viii 2.1* γράφει: «Πλάτων αὐτὸς ἐμέμψατο τοὺς περὶ Ἐὔδοξον καὶ Ἀρχύταν καὶ Μέναιχμον εἰς ὀργανικὰς καὶ μηχανικὰς κατασκευὰς τὸν τοῦ στερεοῦ διπλασιασμὸν ἀπάγειν ἐπιχειροῦντας, ὥσπερ πειρομένους δι' ἄλογου δύο μέσας ἀνάλογον, ἧ παροίκει λαβεῖν».<sup>40</sup> Η σύνταξη του παραπάνω αποσπάσματος που είναι σχετικά κατακερματισμένη, οδήγησε τους μελετητές στο να προσθέσουν κάποιες διορθώσεις: στη θέση του όρου δι' ἄλογου έθεσαν τους εναλλακτικούς όρους *διαλόγου* ή *ἀνάλογον* ή *δίχα λόγου*. Το απόσπασμα μοιάζει με κάποιο είδος σχολίου το οποίο επηρέασε την σύνταξη του κειμένου, όταν κάποιος αργότερα πιθανόν προσπάθησε να το εντάξει στο πρωτότυπο (Fowler,σ.294).

Ο νεο-Πυθαγόρειος σχολιαστής Ιάμβλιχος (250-325 μ.Χ) μας διασώζει τις πρώτες ιστορίες σχετικά με την συνθήκες ανακάλυψης της ασυμμετρίας και την επίδραση της. Παραθέτει κάποιες αντιφατικές μαρτυρίες που αφορούν την ανακάλυψη, την κατασκευή του δωδεκάεδρου, τον ρόλο του Ίππασου και τον θάνατο στη θάλασσα ενός Πυθαγορείου. Για αυτά θα γίνει εκτενής αναφορά στη συνέχεια.

Το ερώτημα που τίθεται εδώ, είναι σε ποιόν ή ποιούς μπορούμε να αποδώσουμε την ανακάλυψη της ασυμμετρίας. Η αλήθεια είναι πως αυτή αποδίδεται κοινή συναινέσει στον Πυθαγόρα ή τους Πυθαγόρειους γενικότερα. Οφείλουμε, όμως, να συγκεντρώσουμε στο σημείο αυτό κάποιες σχετικές πηγές για να στηρίξουμε όσο γίνεται κάτι, το οποίο οι περισσότεροι λαμβάνουμε ως δεδομένο. Κατ' αρχάς, υπάρχουν μαρτυρίες που συσχετίζουν το θέμα της ασυμμετρίας με το όνομα του Ίππασου του Μεταπόντιου. Το πρόβλημα που προκύπτει είναι πως αυτές οι μαρτυρίες-ιστορίες είναι κατά βάση αντιφατικές και θα μπορούσαμε να πούμε αμοιβαία αποκλειόμενες (Burkert,σ.457). Το αξιοπρόσεκτο είναι πως ενώ χρονολογούνται περίπου εννιά ολόκληρους αιώνες μετά τη δράση του Πυθαγόρα, και αν και φαίνονται αμφίβολες, αποτελούν την κύρια πηγή για πολλά από όσα έχουν γραφτεί για την ανακάλυψη της ασυμμετρίας (Fowler,σ. 362).

Κατ' αρχάς, ο Πάππος ο Αλεξανδρινός (4<sup>ος</sup> αι. μ.Χ.) ξεκινάει το σχολιασμό του στο βιβλίο X του Ευκλείδη με μια προσέγγιση του θέματος της ασυμμετρίας.

<sup>40</sup> Ο ίδιος ο Πλάτωνας επέκρινε τον Εὔδοξο και τον Αρχύτα και τον Μέναιχμο οι οποίοι αποπειράθηκαν μέσα από ὄργανα και μηχανικές κατασκευές και μέσα από ασυμμέτρους να αναγάγουν τον διπλασιασμό του στερεοῦ σε δύο μέσους ἀνάλογους, που ήταν ως τώρα επιτρεπτό.

(Σχετικά με τους μέσους ἀνάλογους, αν A είναι το στερεό και 2A το διπλάσιο του, αυτοί θα ορίζονται από τη σχέση  $\frac{A}{x} = \frac{x}{y} = \frac{y}{2A}$ . Λύνοντας την παραπάνω προκύπτει ότι  $x^2 = Ay$ ,  $y^2 = 2Ax$  και  $xy = 2A^2$ . Συνδυάζοντας την πρώτη με την τελευταία παίρνουμε  $x \cdot (x^2/A) = 2 \cdot A^2$  το οποίο λυμένο ως προς x μας δίνει  $x^3 = 2 \cdot A^3$  (σύνδεση με διπλασιασμό του κύβου) ή αλλιώς  $x = \sqrt[3]{2} \cdot A$  (σύνδεση με κυβικές ρίζες και ασυμμετρία)

Σχετίζεται με τα άρρητα μεγέθη, συνεπώς αξίζει να το αναφέρουμε αν και είναι εκτενές (Junge and Thomson, σ.63-4). Το απόσπασμα έχει ως εξής: « Ο σκοπός του βιβλίου *X των Στοιχείων του Ευκλείδη* είναι να ερευνήσει τα σύμμετρα και ασύμμετρα, τις άρρητες και ρητές συνεχείς ποσότητες. Αυτή η επιστήμη είχε την καταγωγή της στη σχολή του Πυθαγόρα, αλλά έλαβε μια σημαντική ανάπτυξη στα χέρια του Αθηναίου Θεαίτητου, ο οποίος είχε μια φυσική δεξιότητα γι' αυτήν όπως και για άλλες πτυχές των μαθηματικών άξιες θαυμασμού. Οντας ένας από τους πιο προικισμένους άντρες, επεδίωξε υπομονετικά την έρευνα της αλήθειας που περιέχεται σε αυτή την επιστήμη (ή γνώση), όπως μαρτυρά και ο Πλάτωνας στο έργο του που έδωσε το όνομά του και φαίνονται κατά τη γνώμη μου τα πρωτεύοντα μέσα καθιέρωσης ακριβών διακρίσεων και αποδείξεων, με σεβασμό στις παραπάνω (εννοείται ρητές και άρρητες) ποσότητες. Αν και αργότερα ο μεγάλος Απολλώνιος, του οποίου η ιδιοφυΐα στα μαθηματικά ήταν μία από τις μεγαλύτερες δυνατές, πρόσθεσε κάποιες αξιοσημείωτες κατηγορίες αυτών των ποσοτήτων μετά από επίπονη προσπάθεια, ήταν ωστόσο ο Θεαίτητος εκείνος που διέκρινε τα τετράγωνα που είναι σύμμετρα σε μήκος από αυτά που είναι ασύμμετρα, και που διαίρεσε τις ασύμμετρες γραμμές σύμφωνα με διαφορετικούς μέσους, αναθέτοντας τη μέση γραμμή στη γεωμετρία, τη διωνυμική στην αριθμητική και την αποτομή στην αρμονία, όπως επισημαίνει ο Εύδημος ο Περιπατητικός. Το αντικείμενο του Ευκλείδη από την άλλη, ήταν η επίτευξη των αδιαμφισβήτητων αξιωμάτων, τα οποία καθιέρωσε για τη συμμετρία και την ασυμμετρία γενικά. Για τους ρητούς και τους άρρητους διατύπωσε ορισμούς και διαφορές, καθιέρωσε επίσης πολλές τάξεις αρρήτων και έφερε τελικά στο φως οτιδήποτε έχει να κάνει με τη σαφήνιά τους.

Καθώς αυτή η πραγματεία (εννοείται το βιβλίο *X του Ευκλείδη*) έχει το προαναφερθέντα σκοπό, θα ήταν χρήσιμο για εμάς να συγκεντρώσουμε τα καλά που περιέχει. Πράγματι η σχολή του Πυθαγόρα επηρεάστηκε τόσο από την πίστη της σε αυτά τα πράγματα, που λέγεται πως αυτός που αποκάλυψε πρώτος τη γνώση των άρρητων ή ασύμμετρων αριθμών και την διέδωσε στο ευρύ κοινό, χάθηκε από πνιγμό. Αυτό είναι περισσότερο μια παραβολή με την οποία ήθελαν να εκφράσουν την πεποίθησή τους πως, πρώτον είναι καλύτερο να αποκρύψουμε κάθε άρρητο, ασύμμετρο ή κάτι αδιανόητο στο σύμπαν και δεύτερον ότι κάθε ψυχή που από λάθος ή απροσεξία ανακαλύπτει ή αποκαλύπτει οτιδήποτε με ασύμμετρα χαρακτηριστικά, περιπλανιέται βαθιά στη θάλασσα της ανυπαρξίας και στο ρεύμα του θανάτου, όπου δεν υπάρχει κανένα κοινό μέτρο. Αυτή ήταν η θεώρηση που οι Πυθαγόρειοι και ο Αθηναίος ξένος δημιούργησαν σαν κίνητρο ανησυχίας και προσοχής σε αντίστοιχες περιπτώσεις».

Αρχικά, λοιπόν, βλέπουμε τον Πάππο να παρουσιάζει μια εκδοχή της ανακάλυψης της ασυμμετρίας συνδέοντας την με τη σχολή του Πυθαγόρα. Μιλάει εν συνεχεία για το πώς η αρχική γνώση εξελίχθηκε με τους Θεαίτητο, Απολλώνιο και Ευκλείδη και τέλος περιγράφει μια ιστορία κοινή στους Πυθαγορείους σχετικά με την τιμωρία εκείνου που τόλμησε να αποκαλύψει το μυστικό της ασυμμετρίας. Εδώ προκύπτουν δύο βασικά θέματα: Το ένα είναι ότι προσδίδει στην ιστορία αυτή μεταφορική σημασία και θεωρεί πως ήταν περισσότερο ένα μέσο προειδοποίησης για κάποια σχετική παρέκκλιση στο μέλλον, παρά ένα πραγματικό γεγονός. Το δεύτερο είναι πως εκείνος που έκανε τη σχετική αποκάλυψη αναφέρεται ως Αθηναίος ξένος, χωρίς να γίνεται λόγος στο όνομα του Ίπασου. Αυτός ο Αθηναίος μπορούμε να

σκεφτούμε πως είναι εκείνος που εμφανίζεται στους *Νόμους* του Πλάτωνα. Μάλιστα ο Fowler (σ.296) σχολιάζει πως ο Πάππος, ο οποίος μάλιστα είχε κάποια πρόσβαση και στο έργο του Εύδημου, φαίνεται αβέβαιος για τις συνθήκες της ανακάλυψης και τις συνέπειες της στη μαθηματική κοινότητα.

Μία πιο σύντομη μορφή των όσων γράφει ο Πάππος, εντοπίζουμε σε σχόλιο στο βιβλίο X του Ευκλείδη (*Heiberg, σ.417*): «*Τῶν γὰρ Πυθαγορείων λόγος τὸν πρῶτον τὴν περὶ τούτων (δηλαδή τῶν ἀλόγων) θεωρίαν*» και ο σχολιαστής προσθέτει τον μύθο: «*εἰς τοῦμφανές ἐξαγαγόντα ναυαγίῳ περιπεσεῖν, καὶ ἴσως ἠνίττοντο, ὅτι πᾶν τὸ ἄλογον ἐν τῷ παντὶ καὶ ἄλογον καὶ ἀνείδεον κρύπτεσθαι φιλεῖ καὶ εἴ τις ἂν ψυχὴ τύχη ἐπιδράμοι τῷ τοιοῦτῳ εἶδει τῆς ζωῆς καὶ πρόχειρον καὶ φανερόν τοῦτο ποιήσεται εἰς τὸν τῆς γενέσεως ὑποφέρεται ποντον καὶ τοῖς ἀστάτοις ταύτης κλύζεται ρεύμασιν. τοιοῦτον σέβας καὶ οὗτοι εἶχον οἱ ἄνδρες περὶ τὴν τῶν ἀλόγων θεωρίαν*». Ο μύθος δηλαδή μας λέει πως εκείνος που αποκάλυψε πρώτος την ασυμμετρία χάθηκε σε ναυάγιο. Η εξήγηση σε αυτό είναι πως ό,τι δεν υποτάσσεται στον λόγο συνηθίζει να αποκρύπτεται, ενώ αν κάποιος επιχειρήσει να φέρει στο φως το άλογο, πρέπει να τιμωρηθεί για αυτήν την πράξη ασέβειας από την ίδια την φύση. Έχει μάλιστα πάρα πολλά κοινά με τη δομή του Πάππου.

Παρακάτω λαμβάνουμε κάποια στοιχεία από τον Πλούταρχο, σχετικά με τη μυστικότητα και τις απαγορεύσεις που συνήθιζαν να διέπουν τη σχολή του Πυθαγόρα. Στους *Βίους Παράλληλους* και συγκεκριμένα στην αναφορά του στον Νουμά Πομπίλιο, βασιλιά της Ρώμης που διαδέχθηκε τον Ρωμύλο, βλέπουμε πως η ζωή και φιλοσοφία του Πυθαγόρα έβρισκε σε πολλά σημεία σύμφωνο τον Νουμά (*Νουμάς, Η*): «*Καὶ τὰ περὶ θεῶν δὲ παραστάσεων νομοθετήματά του εἰσὶν ἐντελῶς σύμφωνα πρὸς τοῦ Πυθαγόρου τὰ δόγματα*». Μάλιστα λίγο πιο κάτω διαβάζουμε τα εξής (*Νουμάς, ΚΒ*): «*οἱ Πυθαγόριοι...καὶ ὅταν ἢ περὶ τῶν ἀπόρων καὶ ἀπορρήτων λεγομένων γεωμετρικῶν μεθόδων πραγματεία ἐδόθη ποτὲ εἰς τῶν ἀναξίων τινά, διὰ σημείων ἔδειξεν ὁ Θεός, ὡς ἔλεγον οὗτοι, ὅτι ἔμελλε νὰ τιμωρήσῃ ὡς μέγα καὶ κοινόν κακόν τὴν ἀσέβειαν καὶ τὴν παρανομίαν*».<sup>41</sup> Στο απόσπασμα γίνεται λόγος για μυστηριώδεις μεθόδους και τιμωρία, όμως δεν είναι εύκολο να συνδέσουμε το γεγονός με τον Ίππασο. Όντας Πυθαγόρειος η μύηση του σε δύσκολες διαδικασίες δεν ήταν κάποιο είδος αποκάλυψης ενώ ο θάνατος του δε θα μπορούσε να θεωρηθεί κοινό κακό (*Burkert, σ.457*).

Επιπλέον, έχουμε δύο μαρτυρίες οι οποίες προέρχονται από τους λεγόμενους «μαθηματικούς» και «ακουσματικούς» Πυθαγορείους αντίστοιχα. Όπως πληροφορούμαστε (*Καν, σ.36*) οι «μαθηματικοί» Πυθαγόρειοι επικεντρώθηκαν στο μαθηματικό και επιστημονικό έργο του Πυθαγόρα, ενώ οι «ακουσματικοί» σε θρησκευτικά και τελετουργικά θέματα. Η πρώτη μαρτυρία (των «μαθηματικών» Πυθαγορείων) μας λέει πως ο Ίππασος ήταν ο πρώτος που κατασκεύασε και δημοσίευσε τη σφαίρα των δώδεκα πενταγώνων δηλαδή το δωδεκάεδρο. Πνίγηκε στη θάλασσα σαν τιμωρία για αυτό του αδίκημα αλλά του αποδόθηκε μια σχετική φήμη (*Burkert, σ.457, Iamvlichus De vita Pythagorica, σ.88*): «*περὶ δ' Ἰπάσου λέγουσιν, ὡς*

<sup>41</sup> *Και όταν η πραγματεία των δυσνόητων και μυστηριωδών γεωμετρικών μεθόδων αποκαλύφθηκε σε ένα συγκεκριμένο ανάξιο πρόσωπο, είπαν ότι ο Θεός απείλησε να τιμωρήσει τέτοιου είδους παρανομία και ασέβεια, με μεγάλη και κοινή συμφορά*

ἦν μὲν τῶν Πυθαγορείων, διὰ δὲ τὸ ἐξενεγκεῖν καὶ γράψασθαι πρῶτως σφαῖραν τὴν ἐκ τῶν δώδεκα πενταγώνων ἀπόλετο κατὰ θάλατταν ὡς ἀσεβήσας, δόξαν δὲ λάβοι ὡς εὐρών, εἶναι δὲ πάντα ἐκείνου τοῦ ἀνδρός...». Η δεύτερη μαρτυρία (των «ακουσματικών») παρουσιάζει τον Ίπασο σαν τον άντρα, ο οποίος με μία ανακάλυψή του εγκαινίασε μία νέα τάση του Πυθαγορισμού, διαφορετική από την μέχρι τότε υπάρχουσα. Εδώ όμως δε δίνονται λεπτομέρειες του τι ακριβώς ήταν αυτό που προκάλεσε επανάσταση, ούτε γίνεται λόγος για ασυμμετρία (Burkert, σ.457).

Παράλληλα ο Ιάμβλιχος, από ότι φαίνεται, γνωρίζει τα όσα υποστηρίζει ο Πάππος αλλά προσθέτει και κάτι παραπάνω στην έννοια του συμβολικού θανάτου, γράφοντας ότι στήθηκε ένας τάφος με το όνομα του «προδότη» (*Iamvlichus VP 246 κ.ε*) : «τὸν γοῦν πρῶτον ἐκφάναντα τὴν τῆς συμμετρίας καὶ ἀσυμμετρίας φύσιν τοῖς ἀναξίοις μετέχειν τῶν λόγων οὕτως φασὶν ἀποστνηθῆναι ,ὡς...καὶ τάφον αὐτοῦ κατασκευασθῆναι... (247) οἱ δὲ φασὶ καὶ τὸ δαιμόνιον νεμεσῆναι τοῖς ἐξώφορα τὰ Πυθαγόρου ποιησαμένοις φθαρῆναι γὰρ ὡς ἀσεβήσαντα ἐν θαλάσῃ τὸν δηλώσαντα τὴν τοῦ εἰκοσαγώνου σύστασιν...» (εδώ ο όρος εἰκοσαγώνο όπως βλέπουμε σε σχόλιο του Fowler (σ.362) ήταν ένας άτυπος όρος για το δωδεκάεδρο που πιθανότατα υπάρχει μόνο στον Ιάμβλιχο). Στα αποσπάσματα αυτά ο Ιάμβλιχος τοποθετεί τη μία μετά την άλλη τρεις εκδοχές για την ανακάλυψη της ασυμμετρίας ( σε συμφωνία και με το απόσπασμα *VP 88* που είδαμε παραπάνω). Η πρώτη σχετίζεται με τον συμβολικό θάνατο του «προδότη» που αποκάλυψε τους άρρητους αριθμούς, η δεύτερη με τον πνιγμό του άντρα που αποκάλυψε το δωδεκάεδρο και η τρίτη με τον πνιγμό κάποιου που κοινοποίησε το γεγονός της ασυμμετρίας γενικά. Τέλος, ο Ιάμβλιχος προσθέτει και μία ιστορία σχετικά με το πώς η Πυθαγόρεια γεωμετρία έγινε γνωστή (και πιθανόν κατά επέκταση και το μυστικό της ασυμμετρίας) χωρίς την εμπλοκή κάποιας συμφοράς ή τιμωρίας (*Iamvlichus VP 89*): «λέγουσι δὲ οἱ Πυθαγόρειοι ἐξενεχθῆναι γεωμετρίαν οὕτως ἀποβαλεῖν τινα τὴν οὐσίαν τῶν Πυθαγορείων, ὡς δὲ τοῦτ' ἤτυχησε, δοθῆναι αὐτῷ χρηματίσασθαι ἀπὸ γεωμετρίας». Δηλαδή δόθηκαν χρήματα σε κάποιο Πυθαγόρειο που είχε ανάγκη, με σκοπό να διδάξει γεωμετρία. Αντί για τη λέξη «ἐξενεγκεῖν» που είδαμε πρωτύτερα στο σημείο που γίνεται λόγος για τον Ίπασο και το δωδεκάεδρο συγκεκριμένα, έχουμε εδώ τη λέξη «ἐξενεχθῆναι» για τη γεωμετρία γενικά και χωρίς να γίνεται καμία αναφορά στο όνομα του Ίπασου. Η πρώτη λέξη είναι απαρέμφατο αορίστου β' του ρήματος ἐκφέρω και δίνει έμφαση στο υποκείμενο ( ο Ίπασος εξέφερε, διατύπωσε) ενώ η δεύτερη λέξη είναι απαρέμφατο παθητικού αορίστου του ίδιου ρήματος και δίνει έμφαση στο αντικείμενο ( η γεωμετρία διατυπώθηκε, χωρίς να αναφέρεται από ποιόν έγινε αυτό). Αυτή η μαρτυρία εικάζεται πως συνδέεται με τον Ιπποκράτη τον Χίο (Burkert, σ.458).<sup>42</sup>

<sup>42</sup> Αν ανατρέξουμε λίγο πιο πίσω συναντάμε την εξής φράση (*Iamblichus, De communi mathematica scientia, σ.77*): «ἐπέδωκε δὲ τὰ μαθήματα, ἐπεὶ ἐξηνέχθησαν, δισοοὶ προάγονται μάλιστα, Θεόδωρος τε ὁ Κυρηναῖος καὶ Ἰπποκράτης ὁ Χίος» δηλαδή όταν βγήκαν τα αποτελέσματα των μαθημάτων, δύο αντίθετοι μεταξύ τους άνθρωποι είχαν γράψει τα καλύτερα αποτελέσματα, ο Θεόδωρος από την Κυρήνη και ο Ιπποκράτης από τη Χίο. Με αυτό μπορούμε να συνδέσουμε τη μαρτυρία του Αριστοτέλη ότι ο Ιπποκράτης ο Χίος έχασε την περιουσία του (DK 42.2). Μάλιστα ο Ιάμβλιχος εντάσσει στους Πυθαγόρειους τον Ιπποκράτη τον Χίο, αν και δεν ανήκε σε αυτούς.

Τέλος ,στη *Σύνοψη των γεωμετρών* του Πρόκλου (*Proclus on Euclid's Elements*,σ.65.19) πληροφορούμαστε πως ο Πυθαγόρας ανακάλυψε την θεωρία των ασυμμέτρων (*τήν τῶν ἀλόγων πραγματείαν*) και τη δομή των κοσμικών σωμάτων (τα πέντε κανονικά στερεά).Όμως, στο σημείο αυτό, ο όρος *ἀλόγων* τίθεται υπό αμφισβήτηση από πολλούς μελετητές (*S.T.Heath*,σ.90-91,154-157). Ο E.F.August στο έργο του *Euclidis Elementa (vol 1 p.290)* σημειώνει στηριζόμενος στα σχόλια του Πρόκλου: «*Ἐπί δέ τούτοις Πυθαγόρας τά θεωρήματα διερευνώμενος....ὅς δὴ καί τήν ἀλόγων (ή ἀναλόγων )πραγματείαν*». *Ἀναλόγων* δεν είναι ο σωστός τύπος της λέξης αλλά η σημασία θα μπορούσε να είναι *αναλογίες* ή *αναλογικά*, που σημαίνει ότι η σωστή ανάγνωση ενδεχομένως να είναι είτε *των ἀναλογιών* είτε ( πιο πιθανά) *τῶν ἀνά λόγων*. Αν τώρα υποθέσουμε ότι αποδεχόμαστε την προσέγγιση *τῶν ἀνά λόγων*, θα πρέπει να απορρίψουμε τον όρο *ἀλόγων*, κάτι το οποίο με τη σειρά του σημαίνει πως η θεωρία ,την οποία σκόπευε να αποδώσει ο Πρόκλος στον Πυθαγόρα είναι η θεωρία των αναλογιών και όχι των ασυμμέτρων. Βεβαίως, η παραπάνω είναι άποψη, την οποία και οφείλουμε να καταγράψουμε χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η εγκυρότητά της είναι δυνατόν να αποδειχθεί.

Συνεπώς υπάρχουν διάφορες εκδοχές για την ανακάλυψη της ασυμμετρίας οι οποίες θα μπορούσαν να διαχωριστούν σε τρεις βασικές κατηγορίες.1) ο Ίπασος, το δωδεκάεδρο και ο πνιγμός στη θάλασσα ,2) η ανακάλυψη της ασυμμετρίας γενικά χωρίς να αποδίδεται σε κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο και διάφορες ιστορίες για τη φύση της τιμωρίας (πραγματική ή μεταφορική) και 3) η ανακάλυψη της ασυμμετρίας από τον Πυθαγόρα ή γενικά τους Πυθαγορείους. Στη συνέχεια θα αναλύσουμε το κατά πόσο είναι δυνατόν η ασυμμετρία να προήλθε μέσω του δωδεκάεδρου (ή μέσω του τετραγώνου).Αν θέλαμε όμως να καταλήξουμε από τώρα σε ένα επισφαλές συμπέρασμα για το ποιος ή ποιοι την ανακάλυψαν ,θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι πιθανόν να ανακαλύφθηκε μια ειδική περίπτωση της ασυμμετρίας μέσα στη σχολή του Πυθαγόρα και αυτή η γνώση στη συνέχεια να εξελίχθηκε και να γενικεύτηκε. Είναι εύλογο να υποθέσουμε κάτι τέτοιο, καθώς οι Πυθαγόρειοι όπως είδαμε πίστευαν πως τα πάντα είναι αριθμοί και γνώριζαν την έννοια άρτιο και περιττό, κάτι που όπως θα δούμε παρακάτω υπεισέρχεται στην απόδειξη της ασυμμετρίας της τετραγωνικής ρίζας του 2. Εξάλλου οι μαρτυρίες συνδέουν το όνομα της ασυμμετρίας με αυτό των Πυθαγορείων και ειδικότερα η μαρτυρία του Λύσι και του Πάππου μπορούν να θεωρηθούν ως πιο ισχυρές, δεδομένου πως η πρώτη είναι η πιο πρώιμη που γνωρίζουμε και η δεύτερη ανήκει σε έναν μαθηματικό που μπορεί να είχε έγκυρες πληροφορίες.

Επιπλέον, η αποκάλυψη της ασυμμετρίας ενδεχομένως να συνδέθηκε με τον Ίπασο ,χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα πως έφτασε ο ίδιος σε αυτήν, εξαιτίας του ότι εκείνος μελέτησε το δωδεκάεδρο, σχήμα που σχετίζεται με την ανθυφαίρεση όπως θα δούμε και παρακάτω. Όσο για το θέμα του πνιγμού ,αυτό θα λέγαμε πως φαντάζει περισσότερο σαν έναν μύθο που έρχεται να διανθίσει την όλη υπόθεση και να δώσει έμφαση στους αυστηρούς κανόνες που χαρακτήριζαν τη ζωή των Πυθαγορείων.





## 2.2 Πηγή της ασυμμετρίας: τετράγωνο ή πεντάγωνο;

Νε Σω: Ἀλλὰ τίνι δὴ τὸ δύο διαιροῦμεν;

Ξε: Ὅτι περ καὶ δίκαιόν γε Θεαίτητον τε καὶ διανέμειν, ἐπειδὴ καὶ γεωμετρίας ἄπτεσθον.

Νε Σω: Τῶ;

Ξε: Τῆ διαμέτρῳ δῆπου καὶ πάλιν τῆ τῆς διαμέτρου διαμέτρῳ.

Νε Σω: Πῶς εἶπες;

Ξε: Ἡ φύσις, ἣν το γένος ἡμῶν τῶν ἀνθρώπων κέκτηται, μῶν ἄλλως πως εἰς την πορείαν πέφυκεν ἢ καθάπερ ἡ διάμετρος ἡ δυνάμει δίπους;

Νε Σω: Οὐκ ἄλλως.<sup>43</sup>

Το παραπάνω απόσπασμα προέρχεται από τον *Πολιτικό* του Πλάτωνα (266 ab) όπου ο νεαρός Σωκράτης συνομιλεί με έναν Ελεάτη ξένο και χτίζει σιγά σιγά τον ορισμό του πολιτικού άντρα. Βλέπουμε να γίνεται λόγος για τη διαίρεση με τη διάμετρο (που παραπέμπει στη διαδικασία της ανθυφαίρεσης- βλ. σχήμα στο τέλος της ενότητας) και για τη τετραγωνική ρίζα δύο ποδιών. Πιθανότατα να μπορούσαμε να βρούμε κάποια συσχέτιση αυτού του διαλόγου με τις έννοιες του τετραγώνου αλλά και του πενταγώνου στις διαδικασίες που θα δούμε παρακάτω.

Η ακριβής μέθοδος με την οποία οι Πυθαγόρειοι απέδειξαν την ασυμμετρία του  $\sqrt{2}$  προς το 1, είναι απόλυτα σχετική με την εις άτοπον απαγωγή που αναφέρει ο Αριστοτέλης συνοπτικά στα *Αναλυτικά Πρότερα*, βάσει της οποίας αν η διαγώνιος είναι συμμετρική προς την πλευρά του τετραγώνου, προκύπτει η αντίφαση πως ο αριθμός αυτός θα είναι παράλληλα και ἄρτιος και περιττός: «ἀσύμμετρος ἢ διάμετρος διὰ τὸ γίνεσθαι τὰ περιττὰ ἴσα τοῖς ἄρτίοις συμμετρου τεθείσης, τὸ μὲν οὖν ἴσα γίνεσθαι τὰ περιττὰ τοῖς ἄρτίοις συλλογίζεται, τὸ δ' ἀσύμμετρον εἶναι τὴν διάμετρον ἐξ ὑποθέσεως δείκνυσιν, ἐπεὶ ψεῦδος συμβαίνει διὰ τὴν ἀντίφασιν. τοῦτο γὰρ ἦν τὸ διὰ τοῦ ἀδυνάτου συλλογίσασθαι, τὸ δεῖξαι τι ἀδύνατον διὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς ὑπόθεσιν.» (Αριστοτέλης, *Αναλυτικά Πρότερα* 41a26). (η διαγώνιος αναφέρεται και ως διάμετρος).

Γεγονός είναι πως το άθροισμα δύο ασύμμετρων είναι άλλοτε σύμμετρο και άλλοτε ασύμμετρο. Για παράδειγμα ας κοιτάξουμε στο παρακάτω σχήμα:



Θεωρούμε το τετράγωνο ΑΒΓΔ με πλευρά ΑΒ =  $\sqrt{2}$ . Η διαγώνιος ΔΒ είναι 2. Αν φέρουμε την ΔΕ με μήκος  $\sqrt{2}$  θα πάρουμε : ΔΕ + ΕΒ (ασύμμετρο) = ΔΒ (σύμμετρο).

<sup>43</sup> -Αλλά με τι θα διαιρέσουμε τα δύο είδη;

-Με εκείνο που ο Θεαίτητος και εσύ έχετε δικαίωμα να διαιρέσετε, αφού ασχολείστε με τη γεωμετρία.

-Με ποιο;

-Με τη διάμετρο, φυσικά, και πάλι με τη διάμετρο της διαμέτρου.

-Τι θέλεις να πεις;

-Η φύση που έχει το γένος μας των ανθρώπων, μήπως κάνει τίποτε άλλο στο βάδισμα από αυτό που εκφράζει η διάμετρος, που είναι η τετραγωνική ρίζα δύο ποδιών;

-Όχι.

Η παρακάτω απόδειξη παρεμβάλλεται στο βιβλίο *X* του Ευκλείδη σαν πρόταση-σχόλιο (*Heath, σ.168*) και επί της ουσίας μας λέει:



Έστω  $a$  η πλευρά του τετραγώνου και  $\delta$  η διαγώνιός του. Ας υποθέσουμε ότι αυτά τα δύο μεγέθη είναι σύμμετρα. Αυτό σημαίνει πως θα υπάρχει ένα μοναδιαίο μήκος, με βάση το οποίο η  $\delta$  θα είναι  $n$  μονάδες και η  $a$  θα είναι  $m$  μονάδες, όπου  $n, m$  ακέραιοι και μάλιστα πρώτοι προς αλλήλους. Δηλαδή οι  $n, m$  δεν έχουν κοινούς διαιρέτες διαφορετικούς από τη μονάδα. Επιπλέον, αφού αν φανταστούμε ένα τετράγωνο με πλευρά την  $\delta$ , θα είναι διπλάσιο από το τετράγωνο με πλευρά την  $a$ , θα έχουμε πως  $n^2 = 2m^2$ . Από τη σχέση αυτή προκύπτει πως ο αριθμός  $n^2$  είναι άρτιος, άρα και ο  $n$  θα είναι άρτιος. Τότε όμως ο  $m$  θα πρέπει να είναι περιττός αφού όπως είπαμε οι  $n, m$  δεν έχουν άλλο κοινό διαιρέτη πέραν της μονάδας. Αφού ο  $n$  είναι άρτιος, μπορούμε να θέσουμε  $n = 2k$ , οπότε  $(2k)^2 = 2m^2$ . Δηλαδή  $4k^2 = 2m^2$  ή αλλιώς  $2k^2 = m^2$ . Από εδώ προκύπτει πως ο  $m^2$ , και κατά συνέπεια και ο  $m$ , είναι άρτιος αριθμός. Το παραπάνω έρχεται σε αντίφαση με το γεγονός ότι ο  $m$  πρέπει να είναι περιττός. Δεν είναι δηλαδή δυνατόν ο  $m$  να είναι ταυτόχρονα άρτιος και περιττός, άρα τα μεγέθη  $a$  και  $\delta$  δεν μπορεί να είναι σύμμετρα.

Αναφορικά με την παλαιότητα της παραπάνω απόδειξης, ο Χριστιανίδης (*σ.76*) αναφέρει δύο λόγους βάσει των οποίων η απόδειξη αυτή, δε μπορεί να αποτελεί την αρχαιότερη σχετικά με την ασυμμετρία. Πρώτον, η απόδειξη αυτή έχοντας αυστηρή δομή και ακολουθώντας τη μορφή των ευκλείδιων αποδείξεων, προϋποθέτει ένα αρκετά αναπτυγμένο επίπεδο μαθηματικής γνώσης. Δεύτερον, χρησιμοποιεί τη μέθοδο της εις άτοπον απαγωγής. Ξεκινάει με την υπόθεση πως η πλευρά και η διαγώνιος τετραγώνου είναι σύμμετρες μεταξύ τους και οδηγείται σε άτοπο. Συνήθως, όμως, αυτός ο τρόπος απόδειξης κατασκευάζεται από κάποιον που γνωρίζει εκ των προτέρων το αποτέλεσμα (εδώ ότι η διαγώνιος και η πλευρά είναι ασύμμετρες). Αυτές οι παρατηρήσεις μας οδηγούν στην υπόθεση ότι πρέπει να υπήρχε κάποια γνωστή απόδειξη που να προηγείτο της παραπάνω. Οι ιστορικοί των μαθηματικών έχουν δώσει διάφορες πιθανές μορφές που θα μπορούσε να είχε η απόδειξη στο συγκεκριμένο χρονολογικό και γνωστικό πλαίσιο. Μία από αυτές τις μορφές (ανακατασκευές) και συγκεκριμένα από τον Oscar Becker (*Χριστιανίδης, σ. 76*) θα αναφέρουμε παρακάτω, η οποία αποτελεί κάτι σαν παραλλαγή της ευκλείδιας απόδειξης.

Οι Πυθαγόρειοι ασχολήθηκαν με το ζήτημα εύρεσης ορθογώνιων τριγώνων με πλευρές ακεραίους. Πιθανότατα να αναρωτήθηκαν αν υπάρχουν ισοσκελή τρίγωνα με την ιδιότητα αυτή. Έστω  $\alpha$  η υποτεινούσα και  $\beta$  η μία από τις ίσες κάθετες πλευρές ενός ορθογωνίου και ισοσκελούς τριγώνου. Τότε από το πυθαγόρειο θεώρημα έχουμε

ότι  $a^2=2\beta^2$ . Τώρα παριστάνουμε το  $a^2$  με ένα τετράγωνο (P) και το  $2\beta^2$  με δύο ίσα τετράγωνα (Q). Επειδή ένα τετράγωνο με πλευρά άρτιο αριθμό είναι δυνατόν να χωριστεί σε 4 μικρότερα και ίσα, χωρίζουμε εάν είναι εφικτό το P και τα Q σε 4 ίσα μικρότερα τετράγωνα. Συνεχίζουμε τη διαδικασία διαίρεσης μέχρις ότου φτάσουμε σε ένα τουλάχιστον τετράγωνο με πλευρά περιττό αριθμό (που δε διαιρείται με το 4). Έχουμε δύο δυνατές περιπτώσεις:

**Περίπτωση 1 (περιττό τετράγωνο)**



1) Στην πρώτη περίπτωση, μετά από ένα πλήθος διαιρέσεων του τετραγώνου P καταλήγουμε σε ένα περιττό τετράγωνο P' (δηλαδή με πλευρά περιττό αριθμό-το έχουμε γραμμοσκιάσει στα σχήματα), ενώ από το κάθε Q καταλήγουμε μετά από τον ίδιο αριθμό διαιρέσεων, σε ένα τετράγωνο Q', είτε άρτιο (περίπτωση 1A), είτε περιττό (περίπτωση 1B). Και στις δύο περιπτώσεις, το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι ένας περιττός αριθμός ισούται είτε με το άθροισμα δύο άρτιων είτε με το άθροισμα δύο περιττών δηλαδή άρτιο αριθμό, το οποίο είναι άτοπο.

**Περίπτωση II (άρτιο τετράγωνο)**



2) Στη δεύτερη περίπτωση καταλήγουμε σε ένα άρτιο τετράγωνο P'' το οποίο είναι ίσο με το διπλάσιο ενός περιττού τετραγώνου Q''. Επειδή, όμως, το P'' είναι

άρτιο μπορεί να χωριστεί όπως είπαμε σε 4 μικρότερα ίσα, έστω  $\tau$ . Συνεπώς,  $2\tau = Q''$ , πάλι άτοπο αφού ένας περιττός δε μπορεί να γραφεί ως διπλάσιο γινόμενο.

Σαν συμέρασμα ,βλέπουμε πως δεν υπάρχουν ορθογώνια και ισοσκελή τρίγωνα με πλευρές ακεραίους αριθμούς. Ή διαφορετικά, πως η εξίσωση  $\alpha^2=2\beta^2$  δε διαθέτει ακέραιες λύσεις. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι ο  $\sqrt{2}$  είναι άρρητος.

Η απόδειξη που μόλις είδαμε, είναι υποθετική, όμως περιέχει κοινά στοιχεία με την αντίστοιχη από τα Στοιχεία του Ευκλείδη. Και οι δύο, ασχολούνται με την αρρητότητα του  $\sqrt{2}$  και αξιοποιούν ιδιότητες των άρτιων και περιττών αριθμών. Εντούτοις, η απόδειξη του Becker, μπορεί να καταταχθεί σε ένα πιο αρχικό στάδιο της μαθηματικής σκέψης απ' ότι η απόδειξη των Στοιχείων, η οποία φαίνεται να είναι μεταγενέστερη αυτής.

Υπάρχουν, όμως κι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι η ασυμμετρία ξεπήδησε από μία απόδειξη η οποία σχετίζεται με το κανονικό πεντάγωνο. Όπως είδαμε και παραπάνω (*Iamvichus VP 246 κ.ε*) ο Ίπασος αναφέρεται ότι ήταν ο πρώτος που σχεδίασε ή κατασκεύασε (*γράφασθαι*) μία σφαίρα που αποτελείται από 12 κανονικά πεντάγωνα. Μάλιστα, η δημοσίευση αυτής της κατασκευής θεωρήθηκε ως «εγκληματική» αποκάλυψη της πυθαγόρειας μυστικής σκέψης. Είναι πολύ πιθανό ο Ίπασος να ενδιαφερόταν για το κανονικό δωδεκάεδρο ,ένα ενδιαφέρον που θα μπορούσε να προέρχεται από την ύπαρξη κρυστάλλων πυριτίου στην Ιταλία (*Burkert, σ.460*). Αν σκεφτούμε την ενασχόληση των Πυθαγορείων με τις διάφορες γεωμετρικές μορφές, είναι εύλογο να θεωρήσουμε ότι αυτού του είδους οι κρύσταλλοι προσέλκυσαν την προσοχή τους και θέλησαν να τους μελετήσουν από μαθηματική σκοπιά. Όπως είδαμε, οι Πυθαγόρειοι είχαν ως σύμβολο αναγνώρισης το αστεροειδές πεντάγωνο. Είναι σύμπτωση το ότι ο ίδιος ο Ίπασος πιστώνεται με την ανακάλυψη της ασυμμετρίας και με ενδιαφέρον για τη σφαίρα που αποτελείται από 12 κανονικά πεντάγωνα, και το ότι το κανονικό πεντάγωνο είναι ένα σχήμα στο οποίο μπορεί να αποδειχθεί η ασυμμετρία;

Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν κατασκευάσει, κανονικά πολύγωνα τριών και τεσσάρων πλευρών, δηλαδή ισόπλευρο τρίγωνο και τετράγωνο και η κατασκευή κανονικού εξαγώνου δεν παρουσίαζε δυσκολία. Αλλά η κατασκευή κανονικού πολυγώνου με πέντε πλευρές ήταν κάτι διαφορετικό. Το ζήτημα ήταν να κατασκευαστεί γωνία  $36^\circ$ , αφού το διπλάσιο της η γωνία  $72^\circ$ , είναι η κεντρική γωνία που βρίσκεται απέναντι από κάθε πλευρά του κανονικού και εγγεγραμμένου σε κύκλο πενταγώνου. Σ' ένα ισοσκελές τρίγωνο όταν καθεμιά από τις δύο γωνίες της βάσης του είναι το διπλάσιο της γωνίας της κορυφής του τότε οι γωνίες της βάσης είναι  $72^\circ$  και η γωνία της κορυφής είναι  $36^\circ$ . Συνεπώς το πρόβλημα ανάγεται στην κατασκευή ενός τέτοιου ισοσκελούς τριγώνου (*Kurt von Fritz, σ.400 κ.ε.*).



Πώς οι Πυθαγόρειοι γνώριζαν τον λόγο ανάμεσα στα μήκη δύο ευθειών γραμμών; Υπήρχε μία παλιά μέθοδος, γνωστή στους τεχνίτες σαν κανόνας του αντίχειρα (εμπειρικά), πολλούς αιώνες πριν την αφετηρία της ελληνικής φιλοσοφίας και επιστήμης (Kurt Von Fritz, σ.400 κ.ε.). Την αποκαλούσαν μέθοδο αμοιβαίας αφαίρεσης και βάσει αυτής έβρισκαν το μέγιστο κοινό μέτρο. Αυτό μας θυμίζει τη διαδικασία της ανθυφαίρεσης, με την οποία βρίσκουμε το μέγιστο κοινό διαιρέτη δύο αριθμών ή γενικότερα το μέγιστο κοινό μέτρο δύο μεγεθών. Ενδεικτικά, στο *Βιβλίο Χ των Στοιχείων*, η πρόταση 2 μας λέει το εξής: «Εάν δύο μεγεθών άνισων άνθυφαιρουμένου άει τοῦ ἐλάσσονος ἀπὸ τοῦ μείζονος τὸ καταλειπόμενον μηδέποτε καταμετρῆ τὸ πρὸ ἑαυτοῦ, άσύμμετρα ἔσται τὰ μεγέθη» δηλαδή δοθέντων δύο άνισων μεγεθών, αν ανθυφαιρείται πάντα το μικρότερο από το μεγαλύτερο ώστε το υπόλοιπο που απομένει κάθε φορά να μη μετρά το προηγούμενο του, τότε τα μεγέθη είναι ασύμμετρα. Είναι βέβαια αδύνατο να ανακάλυψε κάποιος την ασυμμετρία απλά εφαρμόζοντας τον εμπειρικό τρόπο, μετρώντας π.χ σχοινιά. Αν όμως κοιτάξουμε σε ένα κανονικό πεντάγωνο και τις διαμέτρους του, θα δούμε πως η διαδικασία της ανθυφαίρεσης δεν τερματίζει ποτέ μιας και δεν υπάρχει μέγιστο κοινό μέτρο. Επιπλέον, η αναλογία μεταξύ διαμέτρου και πλευράς δε μπορεί να εκφραστεί με ακέραιο αριθμό. Οι διάμετροι ενός κανονικού πενταγώνου σχηματίζουν ένα νέο κανονικό πεντάγωνο στο κέντρο του πρώτου, οι διάμετροι του μικρότερου πενταγώνου σχηματίζουν κι αυτές πεντάγωνο και ούτω καθεξής με τη διαδικασία αυτή να μην τελειώνει ποτέ.



Στο σχήμα βλέπουμε ότι  $EA=EF$  και  $FD=FC$ . Έτσι θα έχουμε ότι  $ED-EA=ED-EF=FD=FC$ . Ομοίως,  $EA=AH=AG$  και  $FC=FD=FA$  άρα  $EA-FC=AG-FA=FG$ .

Για να γίνουν πιο κατανοητά τα παραπάνω ας συμβολίσουμε με  $\alpha_1, \delta_1$  την πλευρά και τη διαγώνιο αντίστοιχα του πενταγώνου  $ADJIE$ , με  $\alpha_2, \delta_2$  την πλευρά και τη διαγώνιο του  $BFGCH$ , με  $\alpha_3, \delta_3$  τα στοιχεία του αμέσως μικρότερου πενταγώνου κ.τ.λ. Παρατηρούμε πως

$$\delta_1 - \alpha_1 = \delta_2$$

$$\alpha_1 - \delta_2 = \alpha_2 \text{ και ομοίως}$$

$$\delta_2 - \alpha_2 = \delta_3$$

$$\alpha_2 - \delta_3 = \alpha_3 \dots\dots\dots$$

Με άλλα λόγια, παρατηρούμε πως η διαφορά ανάμεσα στη διάμετρο και την πλευρά του μεγαλύτερου πενταγώνου είναι ίση με τη διάμετρο του μικρότερου πενταγώνου, και η διαφορά ανάμεσα στην πλευρά του μεγαλύτερου πενταγώνου και τη διάμετρο του μικρότερου ισούται με την πλευρά του μικρότερου κ.τ.λ. Αφού όλα τα μικρότερα κανονικά πεντάγωνα προκύπτουν από τις διαμέτρους, είναι φανερό ότι η διαδικασία αυτή της ανθυφαίρεσης δεν σταματά ποτέ και ότι κανένα μέγιστο κοινό μέτρο μεταξύ διαμέτρου και πλευράς δεν είναι δυνατόν να βρεθεί. Θα μπορούσε κάποιος λογικά να αναρωτηθεί πώς οι Πυθαγόρειοι απέδειξαν ότι π.χ.  $EA=EF$  και  $FD=FC$ . Η απάντηση δίνεται από τον Πρόκλο, ο οποίος επισημαίνει ότι ο Θαλής είχε γράψει το θεώρημα πως σε ένα ισοσκελές τρίγωνο οι γωνίες της βάσης είναι ίσες (*Proclus on the first book of Euclid's Elements*, σ.250.22-251.2): «*Λέγεται γάρ δὴ πρῶτος ἐκεῖνος ἐπιστῆσαι εἰπεῖν, ὡς ἄρα παντὸς ἰσοσκελοῦς αἰ πρὸς τῇ βάσει γωνίαι ἴσαι εἰσὶν, ἀρχαιώτερον δὲ τὰς ἴσας ὁμοίας προσειρηκέναι*».<sup>44</sup>

Δηλαδή η ισότητα  $EA=EF$  θα μπορούσε να προκύψει από την ισότητα των γωνιών  $\overline{EAF}$  και  $\overline{EFA}$ . Είδαμε πως ο Εύδημος αποδίδει στους πρώιμους Πυθαγόρειους την απόδειξη ότι το άθροισμα των εσωτερικών γωνιών ενός τριγώνου ισούται με δύο ορθές. Από αυτό το θεώρημα, μπορεί να προκύψει το γενικότερο που αφορά ένα οποιοδήποτε πολύγωνο και βάσει του οποίου το άθροισμα των εσωτερικών γωνιών σε ένα τυχαίο  $n$ -γωνο είναι ίσο με  $2n-4$  ορθές. Μία τέτοια επέκταση μπορεί να προκύψει διαιρώντας το πολύγωνο σε τρίγωνα, κάτι με το οποίο από όσο ξέρουμε συνήθιζαν οι Πυθαγόρειοι να πειραματίζονται. Επιπρόσθετα, η πρόταση πως σε κάθε πολύγωνο το άθροισμα των εξωτερικών γωνιών είναι τέσσερις ορθές γωνίες, είναι μία σχετικά απλή συνέπεια των παραπάνω.

Είναι σαφές ότι ο Ίπασος θα μπορούσε να αποδείξει την ασυμμετρία έχοντας σαν αφετηρία τη διάμετρο ενός κανονικού πενταγώνου και γνωρίζοντας δύο βασικά θεωρήματα (αυτό της ισότητας των γωνιών της βάσης ενός ισοσκελούς τριγώνου και αυτό που αφορά το άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου) μαζί με τη μέθοδο της ανθυφαίρεσης. Μάλιστα, η απόδειξη μοιάζει αρκετά πειστική και δεν προϋποθέτει

<sup>44</sup> Λέγεται ότι πρώτος εκείνος επισήμανε και είπε ότι οι γωνίες της βάσης κάθε ισοσκελούς (τριγώνου) είναι ίσες. Μάλιστα τις ίσες γωνίες τις αποκαλούσε, κατά το αρχαιότερον, ὁμοίες. (σε σχόλιο του ο Heath(σ.131) αναφέρει πως η επιλογή της λέξης ὁμοιος δείχνει πιθανότατα πως ο Θαλής δεν είχε ακόμα συλλάβει την έννοια της γωνίας ως μέγεθος, αλλά ως μιας μορφής με συγκεκριμένο σχήμα.

αυστηρή γεωμετρική κατασκευή. Ο λόγος ανάμεσα στη διάμετρο και την πλευρά του πενταγώνου αποτελεί τη λεγόμενη χρυσή τομή φ.<sup>45</sup>

Αν θέλαμε να καταλήξουμε σε ένα λογικό συμπέρασμα θα μπορούσαμε να πούμε πως η ασυμμετρία φαίνεται πιο πιθανό (και εφικτό) να ξεπήδησε μέσα από τη διαγώνιο του τετραγώνου, καθώς μια τέτοια εφαρμογή είναι φανερά απλούστερη από την αντίστοιχη στο κανονικό πεντάγωνο και απαιτεί πιο απλή μαθηματική σκέψη. Επιπλέον, η υπόθεση του πενταγώνου του Ιάμβλιχου είναι μεταγενέστερη σε σχέση με αυτή του τετραγώνου, η οποία μάλιστα συνδέεται με αρχαιότερες πηγές (Πλάτωνα και Αριστοτέλη) που είναι σαφώς πιο έμπιστες.

Πριν προχωρήσουμε παρακάτω ας δούμε εάν μπορούμε να ακολουθήσουμε μια αντίστοιχη διαδικασία με αυτήν του πενταγώνου, στο τετράγωνο αυτήν τη φορά.

Ας θεωρήσουμε ένα τετράγωνο ΑΒΓΔ και ας υποθέσουμε ότι η πλευρά ΑΓ και η διαγώνιος ΑΔ έχουν κοινό μέτρο δ, δηλαδή ότι υπάρχουν φυσικοί αριθμοί p,q και ευθύγραμμο τμήμα δ ώστε ΑΓ=δp και ΑΔ=δq. Στη συνέχεια ας πάρουμε p-1 ισαπέχοντα σημεία πάνω στην ΑΓ και q-1 ισαπέχοντα σημεία πάνω στην ΑΔ. Τώρα ας γράψουμε τον κύκλο με κέντρο Α και ακτίνα ΑΔ. Το σημείο τομής Ζ του κύκλου με την ΑΓ θα είναι ένα από τα p-1 σημεία γιατί έχουμε υποθέσει πως οι ΑΓ και ΑΔ έχουν κοινό μέτρο. Ας φέρουμε την εφαπτομένη ΖΕ. Τότε ΕΖ=ΕΔ ως εφαπτόμενα τμήματα που άγονται από σημείο εκτός κύκλου(ΕΔ κάθετη στην ΑΔ). Από τις ΓΖ=ΕΖ=ΕΔ συμπεραίνουμε ότι ΓΖ=(p-q)δ και ΓΕ=qδ-(p-q)δ=(2q-p)δ. Θα είναι επομένως και το Ε ένα από τα q-1 ισαπέχοντα σημεία με τα οποία «τεμαχίζεται» η ΓΔ σε τμήματα μήκους δ. Τα ΓΖ και ΓΕ έχουν κοινό μέτρο το δ, αλλά τώρα 2q-p < p και p-q < q. Βλέπουμε ότι το τρίγωνο ΓΖΕ είναι ορθογώνιο και ισοσκελές όπως και το ΑΔΓ και από ομοιότητα τριγώνων έχουμε  $\frac{p}{q} = \frac{AG}{AD} = \frac{GE}{GZ} = \frac{2q-p}{p-q}$ . Μπορούμε να εφαρμόσουμε ξανά την ίδια διαδικασία γράφοντας τον κύκλο με κέντρο Ε και ακτίνα ΕΖ οπότε προκύπτει το τρίγωνο ΘΗΓ με ακόμα μικρότερες πλευρές. Για τα Η,Θ θα έχω ομοίως ότι  $\frac{AG}{AD} = \frac{GE}{GZ} = \frac{GH}{G\theta}$ . Τα Η,Θ λέγονται διαιρετικά σημεία. Αν συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο θα δούμε ότι τα διαιρετικά σημεία έχουν πεπερασμένο πλήθος, σε αντίθεση με τα τρίγωνα που έχουν άπειρο πλήθος (η διαγώνιος είναι μεγαλύτερη από την πλευρά του τετραγώνου ως υποτείνουσα). Μάλιστα αυτή η αντίφαση πεπερασμένου-άπειρου μας δείχνει πως δε μπορεί να υπάρχει κοινό μέτρο πλευράς και διαγωνίου σε ένα τυχαίο τετράγωνο.

<sup>45</sup> Δύο ποσότητες έχουν αναλογία χρυσής τομής αν ο λόγος του αθροίσματος τους προς τη μεγαλύτερη ποσότητα είναι ίσος με το λόγο της μεγαλύτερης ποσότητας προς τη μικρότερη. Ο Ευκλείδης στα Στοιχεία (VI ορισμός 3), έδωσε τον πρώτο γραπτό ορισμό της χρυσής τομής, την οποία ονόμασε "ἄκρος καὶ μέσος λόγος": «Ἄκρον καὶ μέσον λόγον εὐθεῖα τεμηθῆσθαι λέγεται, ὅταν ἢ ὡς ἡ ὅλη πρὸς τὸ μείζον τμήμα, οὕτως τὸ μείζον πρὸς τὸ ἔλαττον». Δηλαδή ένα ευθύγραμμο τμήμα λέγεται ότι κόβεται σε μέσο και άκρο λόγο όταν όλο το ευθύγραμμο τμήμα είναι ανάλογο προς το μεγαλύτερο τμήμα όσο και το μεγαλύτερο τμήμα προς το μικρότερο.



(σχήμα)



## 2.3 Χρονολόγηση της ασυμμετρίας

Το ερώτημα που αφορά τη χρονολογική τοποθέτηση της ασυμμετρίας δεν είναι εύκολο να απαντηθεί με ακρίβεια και απαιτεί το συνδυασμό διαφόρων πηγών, πρώιμων ή και σύγχρονων.

Κατ' αρχάς, διακρίνουμε ένα απόσπασμα από τους *Νόμους* του Πλάτωνα, όπου ένας Αθηναίος ξένος μιλάει για την ντροπιαστική άγνοια των Ελλήνων, οι οποίοι και δεν γνωρίζουν την δυνατή ύπαρξη γεωμετρικών μεγεθών που είναι ασύμμετρα μεταξύ τους: ο ομιλητής προσθέτει ότι ο ίδιος έμαθε αργά την αλήθεια (*ὄψέ ποτε*): «*μήκη καὶ πλάτη καὶ βάθη, περὶ ἅπαντα ταῦτα ἐνοῦσάν τινα φύσει γελοῖαν τε καὶ αἰσχρὰν ἄγνοιαν ἐν τοῖς ἀνθρώποις πᾶσιν, ταύτης ἀπαλλάττουσιν... ὦ φίλε Κλεινία, παντάσῃ γε μὴν καὶ αὐτὸς ἀκούσας ὄψέ ποτε τὸ περὶ ταῦτα ἡμῶν πάθος ἐθαύμασα* » (*Νόμοι 819d*). Ακόμη όμως και αν μπορούσαμε να καθορίσουμε ,κατά πόσο το *ὄψέ ποτε* σημαίνει αργά μέσα στη διάρκεια της μέρας ή αργά μέσα στη διάρκεια της ζωής, δεν θα μας βοηθούσε ιδιαίτερα να αποφανθούμε πού τοποθετείται χρονολογικά η ανακάλυψη του  $\sqrt{2}$ . Κι αυτό διότι το απόσπασμα είναι γραμμένο με μια ρητορική υπερβολή.

Παράλληλα, υπάρχει ο τίτλος ενός έργου του Δημόκριτου *Περὶ ἀλόγων γραμμῶν καὶ ναστῶν α'β'*. Πάνω σε αυτό, ο Heath (*σ.169*) κάνει λόγο για την άποψη του H.Vogt στο έργο *Bibliotheca Mathematica*. Ο τελευταίος, υποστηρίζει πως η λέξη *ἄλογος* δεν σχετίζεται με την ασυμμετρία και πως ο Δημόκριτος προσπάθησε απλά να συνδέσει την ατομική θεωρία με συνεχή μεγέθη μέσα από «αδιαίρετες» γραμμές. Ο Heath αναφέρει στο ίδιο σημείο πως είναι αδύνατον να υποθέσουμε ότι ένας μαθηματικός του βεληνεκούς του Δημόκριτου, θα μπορούσε να αρνηθεί ότι δύο οποιεσδήποτε γραμμές θα ήταν δυνατόν να έχουν μία αναλογία μεταξύ τους. Μάλιστα, τονίζει πως το επιχείρημα βάσει του οποίου η απόδοση της έννοιας της ασυμμετρίας στη λέξη *ἄλογος* δεν εμφανίζεται πουθενά πριν τον Αριστοτέλη, δεν τον βρίσκει καθόλου σύμφωνο μιας και ο Πλάτωνας σε ένα απόσπασμα της *Πολιτείας* (*534 D*) λέει πως οι άμυαλοι νέοι είναι *ἄλογοι ὡσπερ γραμμαί*, πράγμα που δείχνει ότι οι *ἄλογοι γραμμαί* ήταν μία γνωστή έννοια, πιθανότατα και από την πραγματεία του Δημόκριτου. Ο Heath φαίνεται σίγουρος πως το βιβλίο του Δημόκριτου γράφτηκε για τα ασύμμετρα μεγέθη και συνεπώς συμπεραίνει ότι η ασυμμετρία του  $\sqrt{2}$  τοποθετείται χρονολογικά πριν από τον Δημόκριτο ο οποίος και γεννήθηκε το 470 περίπου π.Χ.<sup>46</sup>. Ο Χριστιανίδης από την άλλη (*σ.78*) υποθέτει ότι η ασυμμετρία δεν απέχει πολύ από το 450-430 π.Χ.

Επιπρόσθετα, ο Kurt von Fritz (*σ.411 κ.ε.*) τοποθετεί χρονολογικά την ανακάλυψη της ασυμμετρίας, βασιζόμενος στον διάλογο του Πλάτωνα *Θεαίτητο*. Λέει πως ο διάλογος γράφτηκε το έτος 368/67 π.Χ., λίγο μετά τον θάνατο του μαθηματικού Θεαίτητου σε μάχη. Η ημερομηνία του διαλόγου είναι το έτος 399 π.Χ., όπου τοποθετείται και ο θάνατος του Σωκράτη. Στο πρώτο μέρος του διαλόγου, ο

<sup>46</sup> Αν υποθέσουμε ότι ο Δημόκριτος έγραψε το έργο του σε μια ώριμη ηλικία περίπου 30 ή 40 ετών, τότε αυτό θα χρονολογείται γύρω στο 440-430 π.Χ. Άρα αν η ασυμμετρία προηγείται του Δημόκριτου θα πρέπει να την τοποθετήσουμε πριν το 440 π.Χ.

μεγάλος σε ηλικία μαθηματικός Θεόδωρος ο Κυρηναίος ,απευθυνόμενος σε μια ομάδα νέων ανθρώπων (μεταξύ των οποίων και ο Θεαίτητος) ,πραγματεύεται το ζήτημα της ασυμμετρίας, φτάνοντας έως τον αριθμό 17. Ο διάλογος φαίνεται να είναι αφιερωμένος στη μνήμη του Θεαίτητου που χάθηκε πρόωρα.(εκτενής αναφορά στο περιεχόμενο του διαλόγου, ακολουθεί στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο).Σύμφωνα με ένα απόσπασμα του Εύδημου (στον σχολιασμό του Πρόκλου πάνω στα *Στοιχεία* του Ευκλείδη), ο Θεόδωρος θεωρείται ως σύγχρονος του Ιπποκράτη του Χίου ακολουθώντας τη γενιά του Αναξαγόρα και πριν από τη γενιά του Πλάτωνα. Αφού ο Αναξαγόρας γεννήθηκε γύρω στο 500 π.Χ. και ο Πλάτωνας το 428 π.Χ., φαίνεται πως ο Θεόδωρος γεννήθηκε μεταξύ 470 και 460.Είναι φυσικό, επομένως, ο Πλάτωνας να τον εντάσσει στην τρίτη ηλικία, την εποχή που γράφει τον σχετικό διάλογο. Ο Πλάτωνας δεν αναφέρει κάπου ότι όσα συζητάει ο Θεόδωρος με το νεαρό ακροατήριο ήταν την τρέχουσα χρονική στιγμή μία νέα ανακάλυψη, αν και το γεγονός πως παρουσιάζει όλες τις περιπτώσεις των αριθμών ξεχωριστά, ίσως αποτελεί ένδειξη πως η συγκεκριμένη θεωρία δεν είχε φτάσει ακόμη σε πιο εξελιγμένο στάδιο. Βάσει αυτού θα μπορούσαμε να εντοπίσουμε την γέννηση της ασυμμετρίας ,το αργότερο στο τελευταίο τέταρτο του 5<sup>ου</sup> αι. π.Χ (425 π.Χ.) ,ίσως και νωρίτερα, δεδομένου πως η μαθηματική γνώση εκείνης της εποχής ταξίδευε αργά.

Ο Burkert για να προσεγγίσει τη χρονολόγηση της ασυμμετρίας θέτει τέσσερα βασικά επιχειρήματα που σχετίζονται με όσα είπαμε ήδη (σ.456).Πρώτον επικαλείται μια άποψη που καταγράφεται στο *L' Ecole eleate* των Hasse-Scholz (1950,σ.178 κ.ε.) βάσει της οποίας ο Ζήνωνας ο Ελεάτης (γνωστός για τα παράδοξα) άσκησε κριτική ενάντια σε κάποια «βρώμικα» μαθηματικά μέσω των οποίων οι Πυθαγόρειοι προσπάθησαν να ξεφύγουν από τις συνέπειες της ασυμμετρίας. Αν το δεχτούμε αυτό θα πρέπει να τοποθετήσουμε την ασυμμετρία πριν το 460 π.Χ.<sup>47</sup> Δεύτερον, ξέρουμε ότι ο Θεόδωρος ο Κυρηναίος απέδειξε την ασυμμετρία τετραγωνικών ριζών από τον αριθμό 3 ως τον αριθμό 17.Αρα το λογικό είναι πως η περίπτωση για το  $\sqrt{2}$  θα έπρεπε να είχε προηγηθεί. Τρίτον, γνωρίζουμε πως ο Δημόκριτος ασχολήθηκε με το θέμα της ασυμμετρίας αλλά το πόσο βαθιά μέσα στον πέμπτο αιώνα μπορούμε να τοποθετήσουμε την ανακάλυψή της, είναι ένα ανοικτό ζήτημα. Και τέλος, ο Ιπποκράτης ο Χίος μπορούσε να κατασκευάσει μια γραμμή με μήκος  $\sqrt[3]{\frac{3}{2}}$ , ενώ η εύρεση του  $\sqrt[3]{2}$  ήταν επίσης ένα γεωμετρικό πρόβλημα για τον ίδιο.<sup>48</sup> Από την άλλη όμως, χρησιμοποιεί έναν ορισμό της ισότητας λόγων που δεν εφαρμόζεται σε ασύμμετρα μεγέθη.<sup>49</sup>

<sup>47</sup> Στον *Παρμενίδη* του Πλάτωνα συναντάμε τον Σωκράτη(470 π.Χ),τον Ζήωνα και τον Παρμενίδη με σειρά αύξουσας ηλικίας. Ο Σωκράτης εμφανίζεται σε νεαρή ηλικία, ο Ζήωνας (μαθητής) σε μέση ηλικία και ο Παρμενίδης (δάσκαλος) σε πιο ώριμη ηλικία. Έτσι μπορούμε να υποθέσουμε πως ο Ζήωνας ο Ελεάτης θα πρέπει να γεννήθηκε γύρω στο 490 π.Χ. και έτσι να τοποθετήσουμε τη δράση του μετά το 460 π.Χ.

<sup>48</sup> *γραμμή ήμιολία δυνάμει*,Εύδημος *I40*

<sup>49</sup> Ο Ιπποκράτης ξεκινάει με την πρόταση ότι όμοια τμήματα σχετίζονται όπως τα τετράγωνα των βάσεων τους, Η απόδειξη είναι πως οι κύκλοι σχετίζονται όπως τα τετράγωνα των διαμέτρων τους, *ὡς γὰρ οἱ κύκλοι πρὸς ἀλλήλους ἔχουσιν, οὕτως καὶ τὰ ὅμοια τμήματα, ὅμοια γὰρ τμήματά ἐστι τὰ αὐτὸ μέρος ὄντα τοῦ κύκλου*(Συμπλίκιος ,*Εἰς Φυσικά 6I,II.*)

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε πως η ασυμμετρία θα πρέπει να τοποθετηθεί τον 5<sup>ο</sup> αι. π.Χ. και πιθανότατα μεταξύ 420 και 450 π.Χ.



## 2.4 Συνέπειες της ασυμμετρίας

Πέρα από τις παραπάνω, επιστημονικά εμπειριστατωμένες μεν, υποθετικά διατυπωμένες δε, απόψεις, το σίγουρο είναι πως η ανακάλυψη της ασυμμετρίας αποτέλεσε κάτι εντελώς καινοτόμο και ρηξικέλευθο για την εποχή. Θα πρέπει να είχε τεράστιο αντίκτυπο στον κόσμο των Πυθαγορείων, μιας και κατέστρεψε με ένα χτύπημα την πίστη τους ότι τα πάντα στη φύση είναι δυνατόν να εκφραστούν με ακεραίους, πίστη στην οποία είχε δομηθεί όλη τους η φιλοσοφία. Αυτή η έκρηξη αντανακλάται σε μύθους, σύμφωνα με τους οποίους ο Ίπασσος τιμωρήθηκε από τους θεούς για την ασέβεια του και την τρομερή του αποκάλυψη. Ο Βασίλης Καρασμάνης (1998) αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η ανακάλυψη της ασυμμετρίας κατέστησε πλέον αδύνατη τη μελέτη γεωμετρικών σχημάτων με τη χρήση ψήφων. Οι ψήφοι αυτές αντικαταστάθηκαν από ευθύγραμμα τμήματα, ενώ η γεωμετρίζουσα αριθμητική πήρε τη μορφή της γεωμετρίας που βλέπουμε στο βιβλίο *II των Στοιχείων* του Ευκλείδη, και αφορά κυρίως εφαρμογές χωρίων. Βέβαια, αυτό το είδος της γεωμετρίας διατήρησε πολλά στοιχεία από την αριθμητική των ψήφων όπως τη σημασία της ορθής γωνίας, τη χρήση του γνώμονα, την εμφάνιση ισοτήτων και όχι ανισοτήτων, τη σύγκριση χωρίων, την επιμονή στα ορθογώνια και την απουσία κύκλων.

Παράλληλα, ο Kurt von Fritz κάνει λόγο για τις συνέπειες της ασυμμετρίας στην περαιτέρω ανάπτυξη της θεωρίας αναλογιών (σ.407 κ.ε.). Μέχρι τότε, η λέξη *λόγος* σήμαινε την έκφραση της ουσίας ενός πράγματος μέσα από ακεραίους. Υπέθεταν για παράδειγμα πως δύο τρίγωνα που ήταν όμοια είχαν τον ίδιο *λόγο*. Με την ασυμμετρία ανακαλύφθηκε πως υπήρχαν πράγματα που δεν είχαν *λόγο*, τα λεγόμενα *άλογα*. Λόγου χάρι, δύο ορθογώνια και ισοσκελή τρίγωνα, αν και οι πλευρές τους μπορεί να είχαν την ίδια ποσοτική συσχέτιση με τα προηγούμενα τρίγωνα, θεωρούνται πως δεν έχουν κοινό *λόγο*. Για να το ξεπεράσουν αυτό, οι Έλληνες όχι μόνο επέκτειναν τη θεωρία των αναλογιών σε ασύμμετρα μεγέθη, αλλά επίσης καθιέρωσαν ένα κριτήριο το οποίο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μας δείχνει αν ένα ζεύγος ασυμμέτρων (οι οποίοι μέχρι πρότινος δεν είχαν *λόγο*) έχουν τον ίδιο *λόγο*. Αυτό το πρόβλημα της ορολογίας που προέκυψε από αυτή την αντίφαση, οδήγησε στη χρήση του όρου *άρρητος*, ο οποίος αντικατέστησε για κάποιο διάστημα τον όρο *άλογος*, ο τελευταίος όμως επανήλθε στη συνέχεια. Κατ' αρχάς, ο όρος *ρητός* δημιουργήθηκε σε αντίθεση με τον *άρρητος*. Μετά, ο όρος *άρρητος* εξαφανίστηκε, έπαψε να χρησιμοποιείται. Και στη συνέχεια, ο Θεαίτητος ο οποίος εξέλιξε τη θεωρία της ασυμμετρίας, ξαναεισήγαγε τη λέξη *άλογος* για χρήση όμως σε συγκεκριμένες ασυμμετρίες, όπως για παράδειγμα για αυτές της μορφής  $\sqrt{a\sqrt{b}}$  (Για τις απλές περιπτώσεις της μορφής  $\sqrt{a}$  είχε τον όρο *δυνάμει μόνον ρητοί*). Τελικά, όταν ο *λόγος* είχε γίνει ένας τεχνικός όρος και το γεγονός πως δύο ζεύγη *άλογων* μπορεί να έχουν τον ίδιο *λόγο* έπαψε να μοιάζει ασυνάρτητο, οι Έλληνες μαθηματικοί επέστρεψαν στην παλιά ορολογία και αποκάλεσαν όλους τους ασυμμέτρους, *άλογους*. Το γεγονός μάλιστα, πως ο Θεαίτητος που πέθανε το 369 π.Χ. είχε ήδη αρχίσει να επιστρέφει

στην ίδια ορολογία επιβεβαιώνει κατά κάποιον τρόπο ότι η ανακάλυψη της ασυμμετρίας πρέπει να προηγήθηκε πολύ πριν και ότι ο όρος *λόγος* χρησιμοποιούταν από τους Πυθαγορείους πριν τα μέσα του 5<sup>ου</sup> αι.

Η επέκταση της θεωρίας των αναλογιών στα ασύμμετρα μεγέθη έγινε με ευφυή τρόπο. Αντί να θέσουν ως κριτήριο της αναλογικότητας το αποτέλεσμα της διαδικασίας της ανθυφαίρεσης, έθεσαν τον ίδιο τον χαρακτήρα αυτής. Δόθηκε ένας νέος ορισμός της αναλογικότητας, εφαρμόσιμος και σε σύμμετρα και σε ασύμμετρα μεγέθη. Αυτός ο ορισμός είναι ως εξής: «*Μεγέθη έχουν τον ίδιο λόγο αν έχουν την ίδια ανθυφαίρεση*» (Αριστοτέλης, *Τοπικά 158b 29 κ.ε.*<sup>50</sup>). Είναι ενδιαφέρον ότι ο όρος *λόγος* έχει χάσει την αρχική του σημασία. Η αίσθηση του ορισμού είναι πως δύο ζεύγη μεγεθών είναι σε αναλογία αν σε κάθε περίπτωση η διαδικασία της ανθυφαίρεσης (έστω και επ' άπειρον) μπορεί να αποδειχθεί ότι πηγαίνει στην ίδια κατεύθυνση.<sup>51</sup> Κάτι τέτοιο μπορεί να αποδειχθεί εύκολα στις διαμέτρους και τις πλευρές κανονικών πενταγώνων, μιας και αφού η διάμετρος κόβεται χωρίς σταματημό στη λεγόμενη χρυσή τομή, είναι βέβαιο πως η διαδικασία θα προχωράει ακριβώς ένα βήμα σε κάθε κατεύθυνση. Η πιο σημαντική περίπτωση όπου γίνεται χρήση του νέου αυτού ορισμού είναι η πρόταση ότι ορθογώνια παραλληλόγραμμα του ίδιου ύψους είναι ανάλογα προς τις βάσεις τους (πρόταση που αποτέλεσε θεμέλιο των θεωρημάτων του Ιπποκράτη του Χίου). Μέσα από αυτόν το νέο ορισμό, οδηγηθήκαμε σε ένα ακόμη πιο ιδιοφυή, από τον Εύδοξο: «*Ἐν τῶ αὐτῶ λόγῳ μεγέθη λέγεται εἶναι πρῶτον πρὸς δεύτερον καὶ τρίτον πρὸς τέταρτον, ὅταν τὰ τοῦ πρώτου καὶ τρίτου ἰσάκις πολλαπλάσια τῶν τοῦ δευτέρου καὶ τετάρτου ἰσάκις πολλαπλασίων καθ' ὅποιον οὖν πολλαπλασιασμόν ἑκάτερον ἑκατέρου ἢ ἅμα ὑπερέχη ἢ ἅμα ἴσα ἢ ἢ ἅμα ἐλλείπη ληφθέντα κατάλληλα.*» (Στοιχεία Βιβλίο V ορισμός 5). Δηλαδή, μεγέθη λέγεται ότι έχουν τον ίδιο λόγο, το πρώτο προς το δεύτερο και το τρίτο προς το τέταρτο όταν, υπάρχουν ισοπολλαπλάσια του πρώτου και του τρίτου τα οποία να υπερβαίνουν, να είναι ἴσα ἢ να υπολείπονται ένα προς ένα των ισοπολλαπλασίων του δεύτερου και του τρίτου, κατά οποιονδήποτε πολλαπλασιασμό αν ληφθούν κατάλληλα. Μάλιστα αυτό μας δίνει επιπλέον στοιχεία για το χρονολογικό εντοπισμό της ασυμμετρίας. Ο Εύδοξος γεννήθηκε το 400 και πέθανε το 347 π.Χ. Ήταν ο εισηγητής πολλών θεωρημάτων όπως της εξάντλησης, της σχέσης μεταξύ του όγκου κώνου και κυλίνδρου με την ίδια βάση και ύψος και άλλων στερεομετρικών. Σίγουρα, τα διάφορα θεωρήματα θα ήταν πολύ δύσκολο να ολοκληρωθούν χωρίς το τελευταίο ορισμό των αναλογιών. Θα πρέπει μάλιστα να είχε δημιουργήσει τον ορισμό όχι αργότερα από το 370 δηλαδή σε μια λογική ηλικία δράσης. Είναι πιο εύκολο να πιστέψουμε ότι η ανακάλυψη έγινε στα μέσα του πέμπτου αιώνα όπως αναφέρθηκε και προωτέρα.

Από την άλλη, η αλήθεια είναι πως συγγραφείς όπως ο Knorr (σ.306-12) φαίνονται αρκετά πειστικοί όταν υποστηρίζουν ότι ο πρώτος τέταρτος αιώνας υπήρξε περίοδος ασυνήθιστα έντονης δημιουργικότητας. Μάλιστα (προβληματισμός εγείρεται όταν αναλογιστούμε πως) δεν υπάρχει καμία ιστορική απόδειξη που να

<sup>50</sup> Τοῦ δὲ ὀρισμοῦ ῥηθέντος εὐθέως φανερόν τὸ λεγόμενον τὴν γὰρ αὐτὴν ἀντανάειρεσιν ἔχει τὰ χωρία καὶ αἱ γραμμαὶ ἔστι δ' ὀρισμὸς τοῦ αὐτοῦ λόγου οὗτος. Στον Fowler (σ.31) συναντάμε έναν σχολιασμό του σχετικού παραθέματος από τον Αλέξανδρο τον Αφροδισιέα: «*Το θέμα που εκφράζεται εδώ δεν είναι αρχικά οικείο, αλλά γίνεται οικείο όταν δίνεται ο ορισμός της αναλογίας, ότι δηλαδή η γραμμή και το χωρίο διαιρούνται ανάλογα από τη σχεδιασμένη παράλληλη ευθεία. Τώρα αυτός είναι ο ορισμός των αναλογιών που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι: Αυτά τα μεγέθη είναι σε αναλογία μεταξύ τους όταν έχουν την ίδια ανθυφαίρεση. Αλλά ο Αριστοτέλης το έχει ονομάσει αντανάειρεση.*»

<sup>51</sup> Με άλλα λόγια αν οι λόγοι  $\frac{\alpha}{\beta}$  και  $\frac{\gamma}{\delta}$  έχουν ίδια ανθυφαίρεση, βρίσκονται σε αναλογία.

επιβεβαιώνει την ύπαρξη μιας «κρίσης θεμελιών» όπως θα μπορούσαμε να πούμε και επιπλέον κανένα ελληνικό κείμενο δε μας μιλάει ξεκάθαρα για τις μαθηματικές δυσκολίες που προέκυψαν από την ανακάλυψη της ασυμμετρίας (Fowler, σ.362-3). Στον Αριστοτέλη διαβάζουμε τα εξής (*Μεταφυσικά*, 983a 12-20): «ἄρχονται μὲν γὰρ, ὥσπερ εἶπομεν, ἀπὸ τοῦ θαυμάζειν πάντες εἰ οὕτως ἔχει, καθάπερ <περὶ> τῶν θαυμάτων ταῦτόματα [τοῖς μήπω τεθεωρηκόσι τὴν αἰτίαν] ἢ περὶ τὰς τοῦ ἡλίου τροπὰς ἢ τὴν τῆς διαμέτρου ἀσυμμετρίαν (θαυμαστὸν γὰρ εἶναι δοκεῖ πᾶσι <τοῖς μήπω τεθεωρηκόσι τὴν αἰτίαν> εἴ τι τῶ ἐλάχιστῳ μὴ μετρεῖται)· δεῖ δὲ εἰς τὸναντίον καὶ τὸ ἄμεινον κατὰ τὴν παροιμίαν ἀποτελενῆσαι, καθάπερ καὶ ἐν τούτοις ὅταν μάθωσιν· οὐθὲν γὰρ ἂν οὕτως θαυμάσειεν ἀνὴρ γεωμετρικὸς ὡς εἰ γένοιτο ἢ διάμετρος μετρητή». <sup>52</sup> Φαίνεται, επομένως, πως σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, η ύπαρξη μιας ασύμμετρης διαγωνίου δεν είναι σε θέση να εκπλήξει έναν γεωμέτρη. Το αντίθετο μάλιστα.

Ο Πάππος έγραψε πολύ αργότερα (*Commentary on Book X of Euclid's Elements I.2*) για το πώς : «η ψυχὴ... περιπλανιέται προς τα εδώ και προς τα εκεί στη θάλασσα της μη-ταυτότητας... βυθισμένη στην καταιγίδα του επερχόμενου όπου δεν υπάρχει καμιά βεβαιότητα του μέτρου». Διακρίνουμε δηλαδή μια κάποια εξοικείωση με την έννοια του μη μετρήσιμου και της ασυμμετρίας, έστω και σε αν σε αυτή δίνεται μια κάπως φιλοσοφική προέκταση. Και ο Πρόκλος έγραψε (*Commentary on the First Book of Euclid's Elements*, σ.60): «*Η δήλωση ότι κάθε αναλογία μπορεί να εκφραστεί (ρητή) ανήκει μόνο στην αριθμητική, και όχι στην γεωμετρία, γιατί η γεωμετρία περιέχει αναλογίες που δε μπορούν να εκφραστούν(άρρητος λόγος)*». Σήμερα ξέρουμε πως τα ασύμμετρα μεγέθη τα εκφράζουμε με αριθμούς (άρρητους) και μάλιστα αυτό ενδεχομένως να ήταν γνωστό και στους πρώιμους Έλληνες μαθηματικούς αν και δεν υπάρχει κάποια απόδειξη για τον εάν το έκαναν και με ποιόν τρόπο (Fowler, σ.363-4).

Με μια πρώτη προσέγγιση, μπορεί κανείς να σκεφτεί ότι η ανακάλυψη της ασυμμετρίας έδειξε την ανακρίβεια του Πυθαγόρειου δόγματος ότι «όλα είναι αριθμοί» και έθεσε υπό αμφισβήτηση την ισχύ του. Ο Αριστοτέλης όμως, ο οποίος είναι και ο πιο πρώιμος μάρτυρας αυτού του δόγματος, (το απόσπασμα όπου κάνει λόγο για αυτό, αναφέρθηκε παραπάνω) δεν προάγει αυτή την επίκριση των Πυθαγορείων. Μάλιστα παρά το γεγονός πως στα *Μεταφυσικά* γίνεται λόγος για την ασυμμετρία (σε αποσπάσματα όπως το προαναφερθέν) και βλέπουμε περιλήψεις από την Πυθαγόρεια φιλοσοφία, ο Αριστοτέλης δεν εκφράζει ξεκάθαρα την αντίρρηση των Πυθαγορείων σχετικά με αυτήν την ανακάλυψη (Fowler, σ.364). Με άλλα λόγια, εκεί που ο Αριστοτέλης πραγματεύεται θέματα σχετικά με τους Πυθαγορείους, δεν φαίνεται να παρουσιάζει την ασυμμετρία σαν ένα τρομερό «σοκ» για εκείνους. Βέβαια, γενικότερα οι Έλληνες μαθηματικοί στόχευαν στην ακρίβεια (Fowler, σ.364)

<sup>52</sup> Όλοι οι άντρες ξεκινούν... αναρωτώμενοι ότι το ζήτημα είναι έτσι(όπως στην περίπτωση των αυτόματων μαριονετιών ή του ηλιοστασίου ή της ασυμμετρίας της διαγωνίου, γιατί φαίνεται θαυμαστό σε όλους τους άντρες που δεν έχουν ακόμα αντιληφθεί την εξήγηση ότι υπάρχει ένα πράγμα το οποίο δεν μπορεί να μετρηθεί ακόμα και από την πιο μικρή μονάδα). Αλλά πρέπει να καταλήξουμε στην ενάντια και, σύμφωνα με το παροιμιώδες, καλύτερη κατάσταση, όπως είναι η περίπτωση σε αυτά τα παραδείγματα όπου οι άντρες μαθαίνουν την αιτία. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα που θα μπορούσε να εκπλήξει τόσο έναν γεωμέτρη, όσο το γεγονός μιας μετρήσιμης διαγωνίου.

συνεπώς η ασυμμετρία με τις προσεγγίσεις της, ήταν ίσως αναμενόμενο να τους ταρακουνήσει και να τους εισάγει σε νέα μονοπάτια.



## Κεφάλαιο 3



*Plato - From Raphael's "School of Athens" (1509)*



### 3.1 Πλάτωνας και Μαθηματικά

Ο Πλάτωνας πέρα από φιλόσοφος, παρουσιάζεται πολλές φορές και σαν κάποιος του οποίου η σκέψη ήταν βαθύτατα επηρεασμένη από τα μαθηματικά και τις μεθόδους που αυτά χρησιμοποιούν. Μάλιστα, η σημασία που είχαν τα μαθηματικά για εκείνον, αναδεικνύεται και πιστοποιείται όχι μόνο μέσα από τα έργα του, αλλά και από κάποια γεγονότα της βιογραφίας και της δράσης του (*J.A Novak, part iii*).

Ας ξεκινήσουμε κάνοντας αναφορά σε ορισμένα στοιχεία της ζωής του Πλάτωνα. Υπάρχουν έξι αρχαίες βιογραφίες οι οποίες καταγράφονται στο έργο της Alice Swift Riginos, *Platonica: the Anecdotes Concerning the Life and Writings of Plato* (Leiden, 1976, σ.1). Πιο ολοκληρωμένη φαίνεται να είναι εκείνη από τον Διογένη Λαέρτιο. (*III, I-47*). Ο Διογένης αναφέρει ότι αφότου ο Πλάτωνας μελέτησε λογική στα Μέγαρα, πήγε στην Κυρήνη όπου ήρθε σε επαφή με τον Θεόδωρο τον μαθηματικό και στη συνέχεια μετέβη στην Ιταλία όπου γνωρίστηκε με τους Πυθαγόρειους, Φιλόλαο και Εύρυτο (*III, 6*). Μάλιστα, η σχέση του Πλάτωνα με τους Πυθαγόρειους υπονοείται και στο έργο του, *Φαίδωνα*,<sup>53</sup> όπου η ομάδα ανθρώπων που περιστοιχίζουν τον υπόλογο Σωκράτη, αποτελείται από Πυθαγόρειους. Συγκεκριμένα, οι δύο βασικοί συνομιλητές του διαλόγου, ο Σιμμίας και ο Κέβης, είναι Πυθαγόρειοι ενώ και ο αφηγητής του διαλόγου Εχεκράτης, είναι επίσης Πυθαγόρειος με δράση που εντοπίζεται στον Φλειούντα (*J Burnet, σ.9-10*).

Επιπλέον, κάτι που αντανακλά την επίδραση των μαθηματικών στη ζωή του Πλάτωνα, είναι πέρα από την προσωπικότητά του και η ίδια η Ακαδημία. Μεταξύ άλλων, ο Λεοδάμας, ο Αρχύτας, ο Θεόδωρος, ο Μέναιχμος, ο Λέων και φυσικά ο Θεαίτητος και ο Εύδοξος, ήταν γνωστοί στον Πλάτωνα και οι περισσότεροι συνδέονταν και με την Ακαδημία.<sup>54</sup> Σημαντική μαρτυρία για τη σχέση της Ακαδημίας με τα μαθηματικά αποτελεί η *Σύνοψη των γεωμετρών* στα σχόλια του Πρόκλου στο βιβλίο I των *Στοιχείων* του Ευκλείδη (*ed. Frienlein, σ.65-68*). Μελετητές υποστηρίζουν ότι αυτό το χωρίο είναι απόσπασμα από τη χαμένη *Ιστορία της γεωμετρίας* του Εύδημου (*S.T.Heath, σ.118-120 Van der Waerden ,σ.91 Knorr, σ.15-16*). Ο συγγραφέας της *Σύνοψης* είναι ο Εύδημος, μαρτυρία που προέρχεται από τον ίδιο τον Πρόκλο, ο οποίος αφού αναφέρει όλους τους μαθηματικούς από τον Θαλή έως τον Φίλιππο τον Μενδαίο<sup>55</sup> μας λέει: «Αυτοί που έγραψαν ιστορία φτάνουν ως αυτό το σημείο την έκθεσή τους για την εξέλιξη αυτής της επιστήμης. Όχι πολύ μετά από αυτούς έρχεται ο Ευκλείδης...» Φυσικά είναι γνωστό ότι ο μόνος που έγραψε ιστορία της γεωμετρίας πριν τον Ευκλείδη είναι ο Εύδημος, ο οποίος υπήρξε μαθητής του Αριστοτέλη (*B.Καρασμάνης, 1990, εν. I.Γ*). Στη *Σύνοψη*, λοιπόν, ο Πλάτωνας κατέχει

<sup>53</sup> Ο διάλογος *Φαίδων* αναφέρεται στη δίκη και εκτέλεση του Σωκράτη.

<sup>54</sup> Ο Πρόκλος επισημαίνει αυτή τη σύνδεση: «διήγον οὖν οὗτοι μετ' ἀλλήλων ἐν' Ακαδημία κοινὰς ποιούμενοι τὰς ζητήσεις» (*In Primum Euclidis Elementorum Librum Comentarum, ed by G.Friedlein-Leipzig, 1873, σ.67*).

<sup>55</sup> Πρόκειται πιθανότατα για το ίδιο πρόσωπο με τον Φίλιππο τον Οπούντιο, μαθητή του Πλάτωνα, ο οποίος εξέδωσε τους *Νόμους* μετά τον θάνατό του τελευταίου και συνέγραψε πιθανότατα την *Επινομίδα* (Βασίλης Καρασμάνης ??? *Εν. I.Γ*).

σημαντική θέση και επιπλέον όλοι οι μεγάλοι μαθηματικοί του τέταρτου αιώνα φαίνονται να συνδέονται στενά με εκείνον και με την Ακαδημία. Ο συγγραφέας της *Σύνοψης* έχοντας μιλήσει για τον Πλάτωνα, αναφέρει στη συνέχεια ότι (66.14-18): «την ίδια εποχή έζησαν επίσης ο Λεωδάμας ο Θάσιος, ο Αρχύτας ο Ταραντίνος και ο Θεαίτητος ο Αθηναίος οι οποίοι αύξησαν τα θεωρήματα και οργάνωσαν επιστημονικότερα την επιστήμη τους». Φυσικά ο συγγραφέας δεν αναφέρει ξεκάθαρα ότι αυτοί οι μαθηματικοί συνδέονταν με τον Πλάτωνα, αλλά ότι έζησαν την ίδια εποχή. Εντούτοις, η σχέση του Πλάτωνα με τον Θεαίτητο επιβεβαιώνεται από τον ίδιο στον ομώνυμο διάλογό του και η γνωριμία με τον Αρχύτα προκύπτει από πηγές (*Πλάτων Εβδόμη επιστολή 338c, 339d, 360a Διογένης Λαέρτιος III 21, VIII 79-81 Πλούταρχος Δίων 18.5, 20.1*). Όσο για τη γνωριμία με τον Λεωδάμαντα πιστοποιείται από τον Πρόκλο (*Εις Ευκλ. 211.18-23*) και τον Διογένη Λαέρτιο (*III 21*).

Η *Σύνοψη* προχωράει με τον Νεοκλείδη, νεότερο του Λεωδάμαντα, και τον μαθητή του, Λέοντα, που έγραψε *Στοιχεία* και ανακάλυψε τους «διορισμούς» (*Β.Καρασμάνης, 1990, ενότητα 1.Γ*). Νεότερος από τον Λέοντα ήταν ο Εύδοξος ο Κνίδιος, περίφημος μαθηματικός ο οποίος σύμφωνα με την *Σύνοψη* έγινε «εταίρος των μαθητών του Πλάτωνα». Εν συνεχεία αναφέρονται και άλλοι μαθηματικοί (ο Αμύκλας ο Ηρακλεώτης, ο Μέναιχος, ο Δεινόστρατος) οι οποίοι «τελειοποίησαν όλη τη γεωμετρία» (67.2-12) και αμέσως μετά ακολουθούν ο Θεύδιος ο Μάγνης που «διέπρεψε στα μαθηματικά και την άλλη φιλοσοφία» και ο Αθήναιος ο Κυζικηνός που ξεχώρισε σε πολλούς κλάδους των μαθηματικών. Στο 67.19-20 ο συγγραφέας της *Σύνοψης* λέει ότι «όλοι αυτοί ζούσαν μαζί στην Ακαδημία και πραγματοποιούσαν κοινές έρευνες». Μετά όμως ακολουθεί το εύλογο ερώτημα: Ποιοι ήταν οι μαθηματικοί που ζούσαν στην Ακαδημία; Ο Βασίλης Καρασμάνης στο σχετικό του άρθρο (*εν. 1.Γ*) μέσα από μια σειρά συλλογισμών, αναφέρει ως πιθανότερη εκδοχή ότι στην Ακαδημία ζούσαν όλοι οι μαθηματικοί από τον Νεοκλείδη ως τον Αθήναιο, μιας και ο Λεωδάμας, ο Αρχύτας και ο Θεαίτητος είναι δύσκολο να θεωρηθούν μαθητές του Πλάτωνα, δεδομένου ότι ήταν περίπου στην ίδια ηλικία με τον τελευταίο. Από την *Σύνοψη*, λοιπόν, καταλαβαίνουμε ότι ο Πλάτωνας σχετιζόταν με τους σημαντικότερους μαθηματικούς της εποχής του και πολλοί από αυτούς υπήρξαν μέλη της Ακαδημίας, στην οποία και συντελέστηκε τεράστια μαθηματική πρόοδος.<sup>56</sup>

Μάλιστα, όταν ο Πλάτωνας ξεκίνησε για το δεύτερο ταξίδι του στη Σικελία (τη στιγμή μάλιστα που ο Αριστοτέλης εισήχθη στην Ακαδημία), όρισε επικεφαλής της Σχολής τον Εύδοξο από την Κνίδα,<sup>57</sup> ο οποίος είχε αναπτύξει θεωρία αναλογιών σχετιζόμενη με το θέμα της ασυμμετρίας (*G.Huxley, Studies in the Greek Astronomers :Greek,Roman and Byzantine Studies, 4, 1963, σ.85. Επίσης I.During, Aristotle in the Ancient Biographical Tradition, Goteborg, 1957, σ. 99,109,152,160*).

<sup>56</sup> Μεταγενέστεροι συγγραφείς αναφέρουν ότι ο Πλάτωνας είχε αναγράψει στην είσοδο της Ακαδημίας την φράση «Άγεωμέτρητος μηδεις εισίτω» δηλαδή να μην εισέρχεται κάποιος αν δε γνωρίζει γεωμετρία (*Φιλόπονος, Εις Αριστ. Αναλ. Υστ. 36.9, Εις Αριστ. Περί Γεν. Και Φθ. 210.12 Ολυμπιόδωρος, Προλεγόμενα 9.1 Θεμιστιος Εις Αριστ. Αναλ. Υστ. 26.2*). Αν και η ιστορία αυτή δεν φαίνεται να είναι αληθής, (μιας και η Ακαδημία δε στεγαζόταν σε κάποιο κτίριο με τη σημερινή έννοια) αποδίδει εντούτοις τη σύνδεση της Ακαδημίας με τα μαθηματικά.

<sup>57</sup> Λέγεται πως ο Εύδοξος είχε ιδρύσει πρωτύτερα δική του Σχολή, την οποία μετέφερε στην Αθήνα και την ενσωμάτωσε στην Ακαδημία.

Το γεγονός ότι ο Πλάτωνας όρισε υπεύθυνο της Ακαδημίας έναν Μαθηματικό, ίσως να μην είναι τυχαίο της σημασίας που απέδιδε στην επιστήμη αυτή. Από τις προαναφερθείσες προσωπικότητες, αυτοί που άσκησαν μεγαλύτερη επίδραση στον Πλάτωνα, φαίνεται πως ήταν ο Εύδοξος, ο Θεαίτητος και ο Θεόδωρος (*Novak, part iii*).

Πέρα από αυτά τα στοιχεία της ζωής του Πλάτωνα, το ενδιαφέρον του προς τα μαθηματικά εκδηλώνεται κυρίως μέσα από τα ίδια τα έργα του. Ο Πρόκλος αναφέρει πως ο Πλάτωνας έχει διανθίσει τα έργα του με μαθηματικές έννοιες και έχει εμπνεύσει θαυμασμό για την επιστήμη αυτή μέσα από την φιλοσοφία του. (*Proclus, σ.66*). Αν και οι πρώτοι διάλογοι κάνουν περιστασιακά λόγο για τους άρτιους και περιττούς αριθμούς (για παράδειγμα *Χαρμίδης 166B, Ίων 537E*), στους μέσους διαλόγους εντοπίζουμε πολλά σημεία όπου γίνεται αναφορά στα μαθηματικά.<sup>58</sup>

Στον *Μένωνα* διακρίνουμε δύο σημεία όπου έχουμε «εικόνες» παρμένες από τα μαθηματικά και μάλιστα και τα δύο αυτά παραδείγματα συνδέονται στενά με το περιεχόμενο του διαλόγου (*Novak, part iii, σ.15*). Το πρώτο χωρίο αφορά τη συζήτηση με ένα σκλάβο στον οποίο ζητείται να κατασκευάσει ένα σχήμα διπλασιάζοντας το δοσμένο εμβαδόν (*Μένων, 82A–85E*) και από ότι φαίνεται σκοπός του αποσπάσματος είναι να εξηγήσει μέσω παραδείγματος την θεωρία πως η μάθηση είναι ανάμνηση (εκτενής αναφορά σε αυτό το χωρίο γίνεται σε επόμενη ενότητα). Το δεύτερο χωρίο εντοπίζεται σε σημείο του διαλόγου όπου στοχεύει να απαντήσει στο ερώτημα, εάν η αρετή είναι κάτι που δύναται να διδαχθεί (*Μένων, 86D-87C*). Σε αυτό ο Σωκράτης επιθυμεί να στηρίξει τη διαδικασία του διαλόγου σε μια γεωμετρική διαδικασία και να παρουσιάσει μια υπόθεση στο φως της οποίας μπορούμε να συνάγουμε συμπεράσματα.

Σχετικά με τον *Φαίδωνα*, αν και το θέμα του διαλόγου (η αθανασία της ψυχής) δεν είναι μαθηματικό ζήτημα, αποτελεί αντικείμενο του ενδιαφέροντος των Πυθαγορείων. Υπάρχουν σαφείς μαθηματικές αναφορές, εντούτοις, στα παρακάτω: στη συζήτηση της αρμονίας (*Φαίδων, 91C-94E*), στην αναφορά στους άρτιους και περιττούς αριθμούς (*104A-105C*) και στη χρήση της μεθόδου της υπόθεσης (*100A, 101D*).<sup>59</sup>

Συνεχίζοντας στα έργα του Πλάτωνα, στον *Γοργία* συναντάμε τον Σωκράτη να επιπλήττει τον Καλλικλή που παραμελεί τη μελέτη της γεωμετρίας, η οποία θα έδειχνε μια γεωμετρική ισότητα (ισότης γεωμετρική) εφαρμόσιμη στη «χώρα» της δικαιοσύνης (*Γοργίας 508A 6-8*). Ο *Κρατύλος* κάνει αναφορά στη γεωμετρική μέθοδο (*Κρατύλος 436C-D*) και συζητάει μια πιθανή ομοιότητα ανάμεσα στους αριθμούς και τα ονόματα (*432B*). Βέβαια, στα έργα *Φαίδρος* και *Συμπόσιον*, δεν διακρίνουμε τίποτα το μαθηματικό, όμως αυτό δικαιολογείται από το αντικείμενο των διαλόγων (*Αγάπη και Ομορφιά*).

<sup>58</sup> Στους πρώτους διαλόγους του Πλάτωνα εντάσσονται οι: *Λύσις, Λάχης, Χαρμίδης, Ίων, Ευθύδημος, Ιππίας Μείζων, Ευθύφρων, Μένων*. Στους μέσους διαλόγους ανήκουν οι: *Φαίδων, Συμπόσιον, Πολιτεία, Κρατύλος και Φαίδρος*. Στους ύστερους διαλόγους περιλαμβάνονται οι: *Παρμενίδης, Θεαίτητος, Σοφιστής, Φίληβος, Νόμοι και Πολιτικός* (*Novak, part iii*).

<sup>59</sup> Ο K.Sayre στο έργο του *Plato's Analytic Method, pp. 20* παρουσιάζει μια εκτίμηση σχετικά με την αναφορά του Πλάτωνα στην ελληνική μέθοδο της ανάλυσης και σύνθεσης.

Στους ύστερους διαλόγους του Πλάτωνα, η αναφορά του στα μαθηματικά όχι μόνο δεν ατονεί αλλά και στρέφεται πιο συγκεκριμένα στη θεωρία των ασυμμέτρων (*Novak, part iii, σ.15*). Ας ξεκινήσουμε από τον *Θεαίτητο*. Οι βασικοί συνομιλητές του διαλόγου είναι και οι δύο διάσημοι μαθηματικοί. Από τη μία ο Θεαίτητος που έκανε σημαντική συνεισφορά στη θεωρία των ασύμμετρων μεγεθών (*Euclid's Elements, Book III, σ.3*) και κατασκεύασε τα 5 κανονικά στερεά (*EE, Book III, σ. 438-439*).<sup>60</sup> Από την άλλη ο Θεόδωρος που υπήρξε δάσκαλος του Πλάτωνα και λέγεται πως ανέλυσε τις περιπτώσεις ασυμμετρίας από την τετραγωνική ρίζα του 3 μέχρι την τετραγωνική ρίζα του 17 (*Θεαίτητος, 147D*). (στο θέμα αυτό θα γίνει εκτενής αναφορά παρακάτω).

Ο *Παρμενίδης* φαίνεται να είναι επίσης επηρεασμένος από μαθηματικά ενδιαφέροντα. Αν υποθέσουμε πως ο διάλογος γράφτηκε μετά το δεύτερο ταξίδι του Πλάτωνα στην Σικελία στη διάρκεια του οποίου υπεύθυνος της Ακαδημίας ετέθη ο Εύδοξος (*Novak, part iii*), καταλαβαίνουμε ότι οι αντιρρήσεις για τη θεωρία των Ιδεών που εντοπίζονται στο πρώτο μέρος του διαλόγου ίσως έπρεπε να εκφραστούν για να συμφωνούν με τη θέση του Ευδόξου.<sup>61</sup> Ο Παρμενίδης και ο Ζήνων ο Ελεάτης είναι τα κύρια πρόσωπα που συνδιαλέγονται με τον Σωκράτη. Ο Ζήνων είχε προβάλει τα διάσημα παράδοξα κάνοντας έμφαση σε εκείνο που σχετίζεται με τη μονάδα (το Ένα) και τη διαιρετότητα της<sup>62</sup>, ενώ ο Παρμενίδης είχε προηγηθεί κάνοντας λόγο για τη φιλοσοφία της πραγματικότητας του Ένα. Το δεύτερο μέρος του διαλόγου το οποίο φανερώνει το ενδιαφέρον του Πλάτωνα για την έννοια της ενότητας όπως αυτή παρουσιάζεται από τους δύο παραπάνω φιλοσόφους, γίνεται πιο ξεκάθαρο όταν γίνεται κατανοητό πως η έρευνα του Εύδοξου επικεντρώθηκε στα ασύμμετρα μεγέθη που δεν μπορούσαν να βρουν έκφραση σαν μονάδες.

Τα υπόλοιπα έργα του Πλάτωνα περιέχουν επίσης αναφορές που βασίζονται στην επίδραση του προβλήματος της ασυμμετρίας. Στον *Πολιτικό* συναντάμε τον Θεόδωρο, τον Θεαίτητο και τον Ελεάτη ξένο που συνομιλούν. Το θέμα των ασυμμέτρων τίθεται ρητά από τις πρώτες γραμμές του διαλόγου. Ο Σωκράτης ευχαριστεί τον Θεόδωρο που τον σύστησε στον Θεαίτητο και τον Ελεάτη ξένο. Ακολουθεί η απάντηση του Θεόδωρου (257A-B7)

---

<sup>60</sup> Τα 5 στερεά χρησιμοποιήθηκαν από τον Πλάτωνα στη δομή του σύμπαντος στον *Τίμαιο* (53C-55C).

<sup>61</sup> Ο Εύδοξος φαίνεται πως ήταν αντίθετος στη θεωρία των υπερβατικών Ιδεών. (*Μεταφυσικά, Α, 991a 14-19*).

<sup>62</sup> Το παράδοξο είναι το εξής: Η πολλαπλότητα είναι ανέφικτη· τα πάντα είναι Ένα. Αν υπήρχε πολλαπλότητα, τα πάντα θα διαχωρίζονταν από άλλα αντικείμενα που θα βρίσκονταν ανάμεσά τους. Εκεί γεννιέται το παράδοξο, καθώς από τη μία τα πράγματα είναι πεπερασμένα και αριθμούνται, αφού μπορούμε να μετρήσουμε μια συγκεκριμένη ποσότητα από αυτά, και από την άλλη, όταν πάντα υπάρχουν ενδιάμεσα αντικείμενα για οποιοδήποτε πράγμα, τα πράγματα απειρίζονται. Επειδή λοιπόν είναι αδύνατο να είναι ταυτόχρονα πεπερασμένη και άπειρη μια ποσότητα, τα πράγματα δεν είναι πολλαπλά αλλά συμπίπτουν και οι αισθήσεις μας απλώς μας εξαπατούν. Τα πάντα είναι Ένα και ο αληθινός κόσμος έχει τη μορφή του Σφαιρίου του Παρμενίδη, που είναι τέλειος από κάθε άποψη και αδιαίρετος (*Nicola Ubald, Παράδοξα του Ζήνωνα, Εικονογραφημένη Ανθολογία της Φιλοσοφίας 2007, σ. 74-75*).

<p>«<i>Θεο: Τάχα δε, ὦ Σώκρατες, ὀφειλήσεις ταύτης τριπλασίαν ἐπειδὴν τὸν τε πολιτικὸν ἀπεργάσωνταί σοι καὶ τὸν φιλόσοφον.</i></p> <p><i>Σω: Εἶεν οὗτο τοῦτο, ὦ φίλε Θεόδωρε, φήσομεν ἀκηκοότες εἶναι τοῦ περὶ λογισμοῦς καὶ τὰ γεωμετρικὰ κρατίστου;</i></p> <p><i>Θεο: Πῶς, ὦ Σώκρατες;</i></p> <p><i>Σω: Τῶν ἀνδρῶν ἕκαστον θέντος τῆς ἴσης ἀξίας, οἱ τῇ τιμῇ πλεον ἀλλήλων ἀφεστᾶσιν ἢ κατὰ τὴν ἀναλογίαν τὴν τῆς ὑμετέρας τέχνης.</i></p> <p><i>Θεο: Εὖ γε νῆ τὸν ἡμέτερον θεόν, ὦ Σώκρατες, τὸν Ἄμμωνα, καὶ δικαίως, καὶ πάνυ μὲν οὖν μνημονικῶς ἐπέπληξάς μοι τὸ περὶ τοὺς λογισμοῦς ἀμάρτημα.»</i></p>	<p><i>ΘΕΟ. Καὶ γρήγορα, Σωκράτη, θα μου οφείλεις τριπλάσια ὅταν θα σου μιλήσουν με λεπτομέρειες γιὰ τὸν πολιτικὸ καὶ τὸ φιλόσοφο.</i></p> <p><i>ΣΩ. Ἄς εἶναι. Κι ἔτσι, ἀγαπητέ Θεόδωρε, αὐτό θα πούμε πως ἀκούσαμε ἀπὸ τὸν επικρατέστερο στὸν υπολογισμοῦς καὶ στὴ γεωμετρία;</i></p> <p><i>ΘΕΟ. Πῶς το λες αὐτό, Σωκράτη;</i></p> <p><i>ΣΩ. Εἶναι πὺν ἐδώσες στὸν κάθε ἀνδρὰ τὴν ἴδια ἀξία, τὴ στιγμὴ πὺν, στὴν ἀξιοσύνη, ἀπέχουν μετὰξὺ τοὺς περισσότερο, ἀπ' ὅσο μπορεῖ νὰ ἐκφράσει ἡ ἀναλογία τῆς δικῆς σας τῆς τέχνης.</i></p> <p><i>ΘΕΟ. Μὰ τὸ θεὸ μας τὸν Ἄμμωνα, Σωκράτη, ωραία καὶ δίκαια, καὶ με μεγάλη ευχέρεια με μάλωσες γιὰ τὸ σφάλμα μου στὸν υπολογισμοῦς</i></p>
--	---

Τέλος, στους *Νόμους* ο Πλάτωνας κάνει μια παρατήρηση που τονίζει τη σημασία της ασυμμετρίας. Στο παρακάτω απόσπασμα (819D-820B) ο Πλάτωνας φαίνεται να ομολογεί πως για πολύ καιρό του διέφευγε η σημασία των ασύμμετρων μεγεθῶν και ὅτι μόνο πρόσφατα εντυπωσιάστηκε ἀπὸ τὴ σπουδαιότητά τους. Αὐτό βέβαια δε σημαίνει πως ο Πλάτωνας ἀγνοοῦσε καὶ τὴν ὑπαρξή τους:

<p><i>«Ἀθηναῖος: ὦ φίλε Κλεινία, παντάπασί γε μὴν καὶ αὐτὸς ἀκούσας ὀψέ ποτε τὸ περὶ ταῦτα ἡμῶν πάθος ἐθαύμασα, καὶ ἔδοξε μοι τοῦτο οὐκ ἀνθρώπινον ἀλλὰ ὑηνῶν τινῶν εἶναι μᾶλλον θρεμμάτων, ἡσχύνθην τε οὐχ ὑπὲρ ἑμαυτοῦ μόνον, ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ ἀπάντων τῶν Ἑλλήνων.</i></p> <p><i>Κλεινίας: τοῦ πέρι; λέγ' ὅτι καὶ φῆς, ὦ ζένε.</i></p> <p><i>Ἀθηναῖος: λέγω δὴ: μᾶλλον δὲ ἐρωτῶν σοι δεῖξω. καὶ μοι μικρὸν ἀπόκριται: γινώσκεις πὺν μήκος;</i></p> <p><i>Κλεινίας: τί μήν;</i></p> <p><i>Ἀθηναῖος: τί δέ; πλάτος;</i></p> <p><i>Κλεινίας: πάντως.</i></p> <p><i>Ἀθηναῖος: ἢ καὶ ταῦτα ὅτι δὺ' ἐστὸν, καὶ τρίτον τούτων βάθος;</i></p> <p><i>Κλεινίας: πῶς γὰρ οὐ;</i></p> <p><i>Ἀθηναῖος: ἄρ' οὖν οὐ δοκεῖ σοι ταῦτα εἶναι πάντα μετρητὰ πρὸς ἀλλήλα;</i></p> <p><i>Κλεινίας: ναί.</i></p> <p><i>Ἀθηναῖος: μήκός τε οἶμαι πρὸς μήκος, καὶ</i></p>	<p><i>Ἀθηναῖος: Ἀγαπημένε μου Κλεινία, πολὺ ἀργά ἀνακάλυψα καὶ ἐγὼ ὁ ἴδιος τὴν κατωτερότητά μας σε αὐτὰ τὰ ζητήματα. Ἐνίωσα μεγάλη ἐκπληξὴ καὶ νομίζοντας πως κάτι τέτοιο δε μπορεῖ νὰ ἀνήκει στὸν ἀνθρώπους ἀλλὰ μᾶλλον σε γουρουνία πὺν θρέφουμε, ντράπηκα ὄχι μόνο γιὰ τὸν εαυτό μου ἀλλὰ καὶ γιὰ ὅλους τοὺς Ἑλλήνες.</i></p> <p><i>Κλεινίας: Γιὰ ποιο πράγμα ἐνίωσες ντροπή; Εξήγησε αὐτό πὺν θες νὰ πεις, φίλε μου.</i></p> <p><i>Ἀθ: Εξηγούμαι. Ἡ μᾶλλον θα σε διαφωτίσω ρωτώντας σε. Ἀπάντησέ μου, λοιπόν, σε αὐτό τὸ μικρὸ ἐρώτημα: γινωρίζεις ἀραγε τι εἶναι τὸ μήκος;</i></p> <p><i>Κ: Βεβαίως.</i></p> <p><i>Ἀθ: Καὶ τι εἶναι τὸ πλάτος;</i></p> <p><i>Κ: Ὅπως δὴποτε.</i></p> <p><i>Ἀθ: Καὶ ἀν αὐτὰ εἶναι δυο, τὸ τρίτο ἀπὸ αὐτὰ εἶναι τὸ βάθος;</i></p> <p><i>Κ: Πῶς νὰ μὴν τὸ ζέρω;</i></p>
---	---

<p>πλάτος πρὸς πλάτος, καὶ βάθος ὡσαύτως δυνατόν εἶναι μετρεῖν φύσει.  Κλεινίας: σφόδρα γε.  Ἀθηναῖος: εἰ δ' ἔστι μήτε σφόδρα μήτε ἡρέμα δυνατὰ ἔνια, ἀλλὰ τὰ μὲν, τὰ δὲ μή, σὺ δὲ πάντα ἡγή, πῶς οἶει πρὸς ταῦτα διακεῖσθαι;  Κλεινίας: δῆλον ὅτι φαύλως.  Ἀθηναῖος: τί δ' αὖ μήκος τε καὶ πλάτος πρὸς βάθος, ἢ πλάτος τε καὶ μήκος πρὸς ἄλληλα; ἄρ' οὐ διανοούμεθα περὶ ταῦτα οὕτως Ἕλληνες πάντες, ὡς δυνατὰ ἔστι μετρεῖσθαι πρὸς ἄλληλα ἀμῶς γέ πως;  Κλεινίας: παντάπασι μὲν οὖν.  Ἀθηναῖος: εἰ δ' ἔστιν αὖ μηδαμῶς μηδαμῆ δυνατά, πάντες δ', ὅπερ εἶπον, Ἕλληνες διανοούμεθα ὡς δυνατά, μῶν οὐκ ἄξιον ὑπὲρ πάντων αἰσχυρθέντα εἰπεῖν πρὸς αὐτούς: ὧ βέλτιστοι τῶν Ἑλλήνων, ἐν ἐκείνων τοῦτ' ἔστιν ὧν ἔφαμεν αἰσχυρὸν μὲν γεγονέναι τὸ μὴ ἐπίστασθαι, τὸ δ' ἐπίστασθαι τὰναγκαῖα οὐδὲν πάνυ καλόν;»</p>	<p>Αθ: Ἄραγε δε νομίζεις, λοιπόν, ὅτι αὐτὰ τα τρία μποροῦν να μετρηθοῦν το ένα σχετικά με το άλλο;  Κ: Μάλιστα.  Αθ: Ἐτσι, κατά την γνώμη μου, θα μπορούσε φυσικά να μετρηθεῖ το μήκος με το μήκος, το πλάτος με το πλάτος και το βάθος με τον ἴδιο ἐπίσης τρόπο.  Κ: Βεβαιότατα.  Αθ: Αν ὁμως αὐτές οι τρεις διαστάσεις δεν εἶναι δυνατό να μετρηθοῦν εἴτε εν μέρει εἴτε στο σύνολό τους, ἀλλά ἄλλες εἶναι δυνατό και ἄλλες ὄχι ἐσὺ ὁμως ἔχεις τη γνώμη ὅτι ὄλες μποροῦν να μετρηθοῦν, πῶς νομίζεις ὅτι πρέπει να διάκεισαι ἀπέναντι σε αὐτὰ τα ζητήματα;  Κ: Προφανῶς με τρόπο αξιοθρήνητο.  Αθ: Και αν πρόκειται τώρα για τη σχέση του μήκους και του πλάτους προς το βάθος ἢ για την αμοιβαία σχέση του πλάτους και του μήκους; Μήπως ἀραγε ὄλοι εμεῖς οι Ἕλληνες δεν ἔχουμε τη γνώμη ὅτι μπορεῖ να μετρηθοῦν, κατά κάποιο τρόπο, το ένα σε σχέση με το άλλο;  Κ: Απολύτως.  Αθ: Αν ὁμως ἄλλη μια φορά ἀκόμη δεν εἶναι δυνατό να μετρηθοῦν, με κανένα τρόπο, ὄλοι δε, ὅπως εἶπαμε οι Ἕλληνες τα θεωρούμε ως δυνατά να μετρηθοῦν, μήπως δεν ἀξίζει νιώθοντας ντροπή για λογαριασμό ὄλων να τους πούμε: Ε, εσεῖς που εἴσαστε οι πιο ξεχωριστοί ἀπό τους Ἕλληνες, δεν ὑπάρχει ἐδῶ κάτι, για το οποίο εἶπαμε πάλι δεν εἶναι τιμητικό για εσάς, δηλαδή ἡ ἀγνοια, και μάλιστα ἡ γνώση των στοιχειωδῶν πραγμάτων δεν εἶναι καθόλου σπουδαῖο πράγμα;</p>
--	--

Στο σημεῖο αὐτό, ἀξίζει να αναφερθοῦμε σε ορισμένες ομοιότητες που παρατηροῦνται ἀνάμεσα σε μαθηματικούς ορισμούς που δίνει ο Πλάτωνας σε κάποια ἔργα του και σε ορισμούς που ὑπάρχουν στα Στοιχεῖα του Ευκλείδη (Β.Καρασμάνης, 1990, Εν.3.Β). Στον Μένωνα ( 76a ) ο Πλάτωνας μας δίνει τον ορισμό του «σχήματος» ως «το ὄριο (πέρας) ενός στερεοῦ» και στον Παρμενίδη ( 145a) ὑπάρχει μία ἐρμηνεία του ὄρου «πέρας» (ὅ,τι περιέχει εἶναι πέρασ). Στον Ευκλείδη το «σχήμα» ορίζεται ως «αὐτό το οποίο περικλείεται ἀπό οποιοδήποτε ὄριο (ὄρος) ἢ ὄρια» (ορισμός I,14) και «ὄριο» ορίζεται ως «αὐτό το οποίο εἶναι το πέρασ οποιουδήποτε πράγματος» (ορισμός I,13). Ἀπό ὅτι παρατηροῦμε ὑπάρχουν τρομερές



ομοιότητες μεταξύ των ορισμών του Ευκλείδη και του Πλάτωνα. Ας δούμε τώρα κάποιους άλλους ορισμούς του Ευκλείδη:

1. *Σημείο* είναι αυτό το οποίο δεν έχει μέρη (*ορισμός I, 1*).
2. *Γραμμή* είναι μήκος χωρίς πλάτος (*ορισμός I, 2*).
3. Τα *πέρατα* μίας γραμμής είναι σημεία (*ορισμός I, 3*).
4. *Επιφάνεια* είναι αυτό το οποίο έχει μόνο μήκος και πλάτος (*ορισμός I, 5*).
5. Τα *πέρατα* μίας επιφάνειας είναι γραμμές (*ορισμός I, 6*).
6. *Στερεό* είναι αυτό που έχει μήκος, πλάτος και βάθος (*ορισμός XI, 1*).
7. Το *πέρας* ενός στερεού είναι επιφάνεια (*ορισμός XI, 2*).

Βλέπουμε ότι οι ορισμοί της γραμμής, της επιφάνειας και του στερεού ακολουθούνται από δηλώσεις σχετικά με τα πέρατά τους (*ορισμοί 3,5,7*). Ο Αριστοτέλης (*Μετά τα Φυσικά 1060b14-17, Τοπικά 141b5, Κατηγορία 5a2-6*) μας πληροφορεί ότι αυτοί οι ορισμοί (3,5,7) υπήρξαν οι αρχαιότεροι. Αν ανατρέξουμε στον ορισμό του «σχήματος» στον Μένωνα, θα δούμε ότι οι ορισμοί σχετίζονται άμεσα με τον Πλάτωνα. Ο Αριστοτέλης στα παραπάνω χωρία, ασκεί επίθεση στους ορισμούς αυτούς. Αν υποθέσουμε ότι ανάλογη στάση τηρήθηκε και από άλλους, πιθανότατα για αυτό ο Ευκλείδης να τους αντικατέστησε με τους ορισμούς 1,2,4 και να τους διατήρησε ως δευτερεύοντες.

Παράλληλα, στον Παρμενίδη<sup>63</sup> ο Πλάτωνας μας δίνει ορισμό της ευθείας ως «αυτή της οποίας το κέντρο καλύπτει τα άκρα» (*εὐθύ γε οὗ ἂν τὸ μέσον τοῖς ἐσχάτοις ἐπίπροσθεν ἦ*). Ο Αριστοτέλης τον αναφέρει στο χωρίο *148b27* των *Τοπικών* (*οὗ τὸ μέσον ἐπιπρόσθει τοῖς πέρασιν*). Ο Πρόκλος (*Σχόλια στον Ευκλείδη, 109*) αναφέρει επίσης αυτόν τον ορισμό (*ἥς τὰ μέσα τοῖς ἄκροις ἐπιπροσθεῖ*) λέγοντας ότι προέρχεται από τον ίδιο τον Πλάτωνα. Ο Αριστοτέλης δεν κάνει λόγο για το όνομα του Πλάτωνα, αλλά τον παραθέτει μαζί με τον πλατωνικό ορισμό της γραμμής ως το πέρας της επιφάνειας. Ο τρόπος με τον οποίο ο Αριστοτέλης μιλά για τον ορισμό δείχνει ότι πρόκειται για έναν διαδεδομένο ορισμό εκείνη την εποχή (*Heath, σ. 166*). Ο ορισμός της ευθείας γραμμής από τον Ευκλείδη δεν είναι ίδιος (*εὐθεῖα γραμμὴ ἐστίν, ἣτις ἐξ ἴσου τοῖς ἐφ' ἑαυτῆς σημείοις κεῖται. Στοιχεῖα, ορισμός I, 4*). Αλλά στην πρώτη πρόταση των *Κατοπτρικών* του ορίζει την οπτική ακτίνα (ὄψις) με τον ίδιο τρόπο που ο Πλάτωνας ορίζει την ευθεία (*ὄψιν εἶναι εὐθεῖαν, ἥς τὰ μέσα πάντα τοῖς ἄκροις ἐπιπροσθεῖ*). Πιθανότατα ο Ευκλείδης να θεώρησε ότι ο πλατωνικός ορισμός της ευθείας ταιριάζει περισσότερο στην οπτική ακτίνα, γιατί παραπέμπει στην ὄραση, και έτσι ἔδωσε ἄλλον ορισμό για την ευθεία (*B.Καρασμάνης, 1990, Εν. 3.B*).

Τέλος, ο Πλάτωνας δεν εμφανίζεται ως ενεργός μαθηματικός από καμία μαρτυρία με εξαίρεση δύο περιπτώσεις. Η πρώτη αφορά τη λύση του δηλίου προβλήματος (διπλασιασμός του κύβου) που του αποδίδει ο Ευτόκιος (στα σχόλια του στο έργο του Αρχιμήδη: *Περὶ σφαίρας και κυλίνδρου-Archimedes, εκδ. Heiberg, vol. iii σ.56-58*). Όμως, όχι μόνο καμία άλλη πηγή δεν την επιβεβαιώνει (*B.Καρασμάνης, 1990, εν. 2*), αλλά επιπλέον αντιφάσκει με τα όσα λέει ο Ευτόκιος στη

<sup>63</sup> Στον Παρμενίδη (137e) συναντάμε έναν ορισμό του «στρογγυλού» (ή του κύκλου) ως «αυτό του οποίου τα άκρα απέχουν εξ ίσου σε όλα τα μέρη από το κέντρο». Στον *Τίμαιο* (33b,34b) ,η «σφαίρα» ορίζεται με τον ίδιο τρόπο ως αυτό του οποίου «τα άκρα απέχουν ίσο από το κέντρο προς όλες τις κατευθύνσεις».

συνέχεια (σ.88-90).Εκεί αναφέρεται σε ένα γράμμα του Ερατοσθένη στον βασιλιά Πτολεμαίο σύμφωνα με το οποίο η λύση στο πρόβλημα των Δηλίων δόθηκε από τους γεωμέτρους που ήταν στην Ακαδημία και όχι από τον ίδιο τον Πλάτωνα. Ποιοί ήταν αυτοί οι γεωμέτρους; Ο Πλούταρχος (*Συμποσιακών viii,2.1*) μας λέει ότι ο Πλάτωνας επέκρινε τον Αρχύτα, τον Εύδοξο και τον Εύδημο γιατί χρησιμοποίησαν μηχανικά μέσα στην προσπάθειά τους να διπλασιάσουν τον κύβο! Επομένως, φαίνεται αδύνατον να αποδώσουμε στον Πλάτωνα τη λύση αυτού του προβλήματος.

Η δεύτερη περίπτωση αφορά δύο αρχαίες μαρτυρίες που συνδέουν το όνομα του Πλάτωνα με την ανακάλυψη της γεωμετρικής μεθόδου της ανάλυσης και σύνθεσης. Συγκεκριμένα, ο Διογένης ο Λαέρτιος (*III,24*) μας λέει ότι ο Πλάτωνας ήταν ο πρώτος που υπέδειξε στον Λεωδάμαντα τον Θάσιο τη μέθοδο να λύνουμε προβλήματα μέσω ανάλυσης. Επιπλέον, ο Πρόκλος (*Εις Ευκλ. 211.21-23*) αναφέρει: «λέγεται ότι ο Πλάτων δίδαξε αυτή τη μέθοδο στον Λεωδάμαντα, ο οποίος αναφέρεται ότι έκανε πολλές ανακαλύψεις στη γεωμετρία με τη βοήθειά της». Παράλληλα, ο Φιλόδημος στην *Ιστορία της Ακαδημίας* (*Dorandi, La Storia Dei Filosofi, 1991, σ.125-127*) κάνει λόγο για την ανακάλυψη της μεθόδου της ανάλυσης ,χωρίς όμως να συνδέει τον Πλάτωνα μαζί της.Ο Βασίλης Καρασμάνης (εν. 3.Γ) υπογραμμίζει ότι αν και οι μελετητές δεν αποδίδουν καμία εγκυρότητα στις παραπάνω μαρτυρίες<sup>64</sup> ,εντούτοις ο ίδιος τους προσδίδει κάποια αξιοπιστία βασισμένος σε μελέτες του. Πιο συγκεκριμένα, υποστηρίζει ότι η μέθοδος των γεωμετρών στην οποία αναφέρεται ο Πλάτωνας στον *Μένωνα*, είναι η μέθοδος της «απαγωγής» την οποία εφάρμοζε συστηματικά ο Ιπποκράτης ο Χίος για να επιλύσει δύσκολα προβλήματα (*Πρόκλος, Εις Ευκλ. ,σ.213*).Όμως η μέθοδος αυτή είναι το πρώτο στάδιο της μεθόδου της ανάλυσης και σύνθεσης. Αν αναλογιστούμε ότι ο Ιπποκράτης ο Χίος έζησε στην Αθήνα περίπου το τελευταίο τρίτο του 3<sup>ου</sup> αι. π.Χ και ότι ο Μένωνας θεωρείται από πολλούς μελετητές ότι γράφτηκε μεταξύ 389 και 380,είναι πιθανό ο Πλάτωνας να γνώριζε τη μέθοδό του Ιπποκράτη και να την υπέδειξε στον Λεωδάμαντα. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι ο τελευταίος την εξέλιξε και έφτασε στη μέθοδο της ανάλυσης και της σύνθεσης.

Συμπερασματικά, ο Πλάτωνας φαίνεται πως έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των μαθηματικών της εποχής του. Μπορεί να μην έλυνε ο ίδιος προβλήματα , αλλά μπορούμε να πούμε να πούμε πως κατά κάποιον τρόπο λειτούργησε ως θεμελιωτής βασικών εννοιών, οι οποίες αργότερα ενέπνευσαν μαθηματικούς να τις εξελίξουν. Εξάλλου, στην Ακαδημία του συναντήθηκαν οι σπουδαιότεροι μαθηματικοί της εποχής και πολλές ανακαλύψεις έλαβαν χώρα.

---

<sup>64</sup> Για παράδειγμα ο Heath (σ.213) λέει ότι «αυτά τα χωρία έδωσαν λαβή για την αντίληψη ότι ο Πλάτων ανακάλυψε τη μέθοδο της γεωμετρικής ανάλυσης και σύνθεσης, μια ιδέα η οποία... βασίζεται σε παρανοήσεις».

### 3.2 Θεαίτητος

Υπάρχει ένα γνωστό απόσπασμα από τον *Θεαίτητο* του Πλάτωνα (147d-148b) στο οποίο ο νεαρός Θεαίτητος αφηγείται μια «μαθηματική» ιστορία. Η ιστορία κάνει λόγο για ένα γεωμετρικό μάθημα στο οποίο ο μαθηματικός Θεόδωρος ο Κυρηναίος έδωσε ξεχωριστές αποδείξεις ανά περίπτωση ότι η πλευρά ενός τετραγώνου με εμβαδόν 3 τετραγωνικά πόδια, 5 τετραγωνικά πόδια κ.τ.λ. μέχρι και 17 τετραγωνικά πόδια είναι ασύμμετρη με την πλευρά ενός τετραγώνου με εμβαδόν 1 τετραγωνικό πόδι. Αμέσως μετά οι μαθητές του Θεόδωρου που εμπλέκονται στον διάλογο – ο Θεαίτητος και ο νεαρός Σωκράτης – διατύπωσαν ένα γενικό ορισμό σχετικά με την έννοια της ασυμμετρίας.

Τα γεγονότα λοιπόν όπως τα παρουσιάζει ο Θεαίτητος είναι τα εξής: Εκείνος και ένας συνοδός, ο πιο νεαρός Σωκράτης<sup>65</sup>, παρακινήθηκαν από μια σειρά αποδείξεων για ασυμμέτρους που παρουσιάστηκε από τον Θεόδωρο. Ο Θεόδωρος τους έδειξε πως δοσμένων τετραγώνων εμβαδού 1 τετραγωνικού ποδιού και 3 τετραγωνικών ποδιών αντίστοιχα, η πλευρά του δεύτερου είναι ασύμμετρη (δεν έχει κοινό μέτρο) με την πλευρά του πρώτου, δηλαδή με το μήκος 1 ποδιού. Δεν μαθαίνουμε πώς έκανε την απόδειξη, μόνο το ότι συνέχισε τη διαδικασία για το τετράγωνο 5 ποδιών και ακολούθησαν και οι άλλες περιπτώσεις μέχρι το τετράγωνο 17 ποδιών, όπου και σταμάτησε. Με άλλα λόγια μιας και οι πλευρές αυτών των τετραγώνων έχουν μήκος  $\sqrt{3}, \sqrt{5}, \dots, \sqrt{17}$  πόδια, απέδειξε την ασυμμετρία των τετραγωνικών ριζών των ακεραίων μεταξύ 3 και 17 αν και από ότι φαίνεται δεν το εξέφρασε ακριβώς έτσι (Φυσικά με εξαίρεση τους αριθμούς 4,9 και 16 που είναι, όπως λέμε, τέλεια τετράγωνα). Μέχρι τότε (όπως έχουμε αναφέρει και πριν) οι Έλληνες μαθηματικοί αναγνώριζαν μόνο τους φυσικούς (θετικούς ακεραίους αριθμούς) και κατέτασσαν τους άρρητους αριθμούς σε γεωμετρικές οντότητες. Εδώ για παράδειγμα το  $\sqrt{3}$  το αντιστοιχίζαν με την πλευρά τετραγώνου εμβαδού 3 ποδιών και όχι με κάποιον αριθμό.

Ας παραθέσουμε στις επόμενες σελίδες το σχετικό απόσπασμα:

<p><i>Θεαίτητος: ῥαδιον, ὧ Σώκρατες, νῶν γε οὕτω φαίνεται: ἀτὰρ κινδυνεύεις ἐρωτᾶν οἶον καὶ αὐτοῖς ἡμῖν ἔναγχος εἰσῆλθε διαλεγόμενοι, ἐμοί τε καὶ τῷ σῶ ὁμωνύμῳ τούτῳ Σωκράτει.</i></p> <p><i>Σωκράτης: τὸ ποῖον δῆ, ὧ Θεαίτητε;</i></p> <p><i>Θεαι: περὶ δυνάμεών τι ἡμῖν Θεόδωρος ὄδε ἔγραφε, τῆς τε τρίποδος πέρι καὶ πεντέποδος [ἀποφαίνων] ὅτι μήκει οὐ σύμμετροι τῇ ποδιαίᾳ, καὶ οὕτω κατὰ μίαν ἐκάστην προαιρούμενος μέχρι τῆς</i></p>	<p><i>Θεαίτητος: Φαίνεται εύκολο τώρα(ενν. το να πεις τι είναι η γνώση), Σωκράτη, όταν το θέτεις με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο βγήκε στην επιφάνεια σε μια συζήτηση που είχα πρόσφατα με τον συνονόματό σου Σωκράτη εδώ: μάλλον φαίνεται ότι αυτό για το οποίο ρωτάς είναι κάτι του ίδιου είδους.</i></p> <p><i>Σωκράτης: Τι είδους ζήτημα ήταν αυτό, Θεαίτητε;</i></p> <p><i>Θεαι: Ο Θεόδωρος εδώ σχεδίαζε διαγράμματα για να μας δείξει κάτι σχετικά με δυνάμεις-συγκεκριμένα ότι το τετράγωνο με 3 τετραγωνικά πόδια και αυτό με 5 τετραγωνικά πόδια δεν είναι σύμμετρα, ως προς το μήκος της πλευράς, με ένα</i></p>
---	--

<sup>65</sup> Αυτός ο Σωκράτης για τον οποίο γίνεται λόγος, πρέπει να ήταν ένας από τους φίλους με τους οποίους ο Θεαίτητος εμφανίζεται στην αρχή του διαλόγου(144c).Γνωρίζουμε λίγα γι' αυτόν. Στον *Σοφιστή* (216a,218b) το ίδιο πρόσωπο επιστρέφει με τον Θεόδωρο και τον Θεαίτητο για τη συνέχεια της συζήτησης η οποία εξελίσσεται και στον *Πολιτικό*(257c-258a).(M.F.Burnyeat,σ.494)

ἑπτακαίδεκάποδος: ἐν δὲ ταύτῃ πως ἐνέσχετο. ἡμῖν οὖν εἰσηλθέ τι τοιοῦτον, ἐπειδὴ ἄπειροι τὸ πλῆθος αἱ δυνάμεις ἐφαίνοντο, πειραθῆναι συλλαβεῖν εἰς ἓν, ὅτω πάσας ταύτας προσαγορεύσομεν τὰς δυνάμεις.

Σω: ἦ καὶ ἡῦρετέ τι τοιοῦτον;

Θεαι: ἔμοιγε δοκοῦμεν: σκόπει δὲ καὶ σύ.

Σω: λέγε.

Θεαι: τὸν ἀριθμὸν πάντα δίχα διελάβομεν: τὸν μὲν δυνάμενον ἴσον ἰσάκις γίγνεσθαι τῷ τετραγώνῳ τὸ σχῆμα ἀπεικάσαντες τετράγωνόν τε καὶ ἰσόπλευρον προσείπομεν.

Σω: καὶ εὖ γε.

Θεαι: τὸν τοίνυν μεταξὺ τούτου, ὧν καὶ τὰ τρία καὶ τὰ πέντε καὶ πᾶς ὃς ἀδύνατος ἴσος ἰσάκις γενέσθαι, ἀλλ' ἢ πλείων ἐλαττονάκις ἢ ἐλάττων πλεονάκις γίγνεται, μείζων δὲ καὶ ἐλάττων αἰεὶ πλευρὰ αὐτὸν περιλαμβάνει, τῷ προμήκει αὐτὸ σχήματι ἀπεικάσαντες προμήκη ἀριθμὸν ἐκαλέσαμεν.

Σω: κάλλιστα. ἀλλὰ τί τὸ μετὰ τούτου;

Θεαι: ὅσαι μὲν γραμμαὶ τὸν ἰσόπλευρον καὶ ἐπίπεδον ἀριθμὸν τετραγωνίζουσι, μῆκος ὠρισάμεθα, ὅσαι δὲ τὸν ἑτερομήκη, δυνάμεις, ὡς μήκει μὲν οὐ συμμετρους ἐκείναις, τοῖς δ' ἐπιπέδοις ἂ δύνανται. καὶ περὶ τὰ στερεὰ ἄλλο τοιοῦτον.

Σω: ἄριστά γ' ἀνθρώπων, ὧ παῖδες: ὥστε μοι δοκεῖ ὁ Θεόδωρος οὐκ ἔνοχος τοῖς ψευδομαρτυρίοις ἔσεσθαι.

Θεαι: καὶ μὴν, ὧ Σώκρατες, ὃ γε ἐρωτᾷς περὶ ἐπιστήμης οὐκ ἂν δυναίμην ἀποκρίνασθαι ὥσπερ περὶ τοῦ μήκους τε καὶ τῆς δυνάμεως. καίτοι σύ γέ μοι δοκεῖς τοιοῦτόν τι ζητεῖν: ὥστε πάλιν αὐ φαίνεται ψευδῆς ὁ Θεόδωρος

Σω: τί δέ; εἴ σε πρὸς δρόμον ἐπαινῶν μηδενὶ οὕτω δρομικῶ ἔφη τῶν νέων ἐντετυχηκένοι, εἶτα διαθέων τοῦ ἀκμάζοντος καὶ ταχίστου ἠττήθης, ἠττόν τι ἂν οἶει ἀληθῆ τόνδ' ἐπαινεῖσαι;

Θεαι: οὐκ ἔγωγε.

Σω: ἀλλὰ τὴν ἐπιστήμην, ὥσπερ νυνδὴ ἐγὼ ἔλεγον, μικρόν τι οἶει εἶναι ἐξευρεῖν καὶ οὐ τῶν πάντῃ ἄκρων;

Θεαι: νῆ τὸν Δί' ἔγωγε καὶ μάλα γε τῶν ἀκροτάτων.

τετράγωνο με ἓν τετραγωνικὸ πόδι. Καὶ πάει λέγοντας, ἐπιλέγοντας κάθε περίπτωση ξεχωριστά μέχρι τα 17 τετραγωνικά πόδια. Σε αυτό το σημείο για κάποιο λόγο σταμάτησε. Λοιπόν, επειδή οι δυνάμεις φαίνονταν να είναι ἄπειρες σε ἀριθμὸ, μας ἤρθε ἡ σκέψη να κάνουμε κάτι : να προσπαθήσουμε να συγκεντρώσουμε τις δυνάμεις κάτω ἀπὸ ἓνα ὄρο με τον οποίο θα μπορούσαμε να αναφερθούμε σε ὅλες.

Σω: Καὶ βρήκατε κάτι σαν αὐτό;

Θεαι: Ἔτσι πιστεύω, ἀλλὰ πρέπει να το κοιτάξεις καὶ εσύ.

Σω: Πες μου γι' αὐτό.

Θεαι: Διαιρέσαμε ὅλους τους ἀριθμούς σε δύο κατηγορίες. Εἴαν ἓνας ἀριθμὸς μπορεῖ να προκύψει πολλαπλασιάζοντας κάποιον ἀριθμὸ με τον εαυτό του, τον συγκρίναμε με το τι εἶναι τετράγωνο σε σχῆμα καὶ τον ονομάσαμε «τετράγωνο» καὶ «ἰσόπλευρο».

Σω: Καλά.

Θεαι: Ἀλλὰ εἴαν ἓνας ἀριθμὸς βρίσκεται ἀνάμεσα-αυτοῖ περιλαμβάνουν το 3 καὶ το 5, καὶ στην πραγματικότητα οποιοδήποτε ἀριθμὸ που δε μπορεῖ να προκύψει πολλαπλασιάζοντας ἓνα ἀριθμὸ με τον εαυτό του, ἀλλὰ προκύπτει πολλαπλασιάζοντας ἓνα μεγαλύτερο ἀριθμὸ με ἓνα μικρότερο ἢ ἓνα μικρότερο με ἓνα μεγαλύτερο, ὥστε ἡ πλευρὰ που τον περιέχει να εἶναι πάντα μεγαλύτερη καὶ μικρότερη-τον συγκρίναμε με ἓνα ὀρθογώνιο σχῆμα καὶ τον ονομάσαμε «ὀρθογώνιο» ἀριθμὸ.

Σω: Ἐξοχα. Ἀλλὰ μετὰ;

Θεαι: Ὀρίσαμε ὅλες τις γραμμὲς που τετραγωνίζου «ἰσόπλευρους» ἀριθμούς σε ἐπίπεδες ἐπιφάνειες ὡς «μῆκος» καὶ ὅλες τις γραμμὲς που τετραγωνίζου «ὀρθογώνιους» ἀριθμούς ὡς «δυνάμεις», ἀφοῦ δεν εἶναι σύμμετρες με το πρῶτο εἶδος σε μῆκος, ἀλλὰ μόνο με τους ἐπίπεδους ἀριθμούς τους οποίους σχηματίζουν. Καὶ ὑπάρχει καὶ ἓνα ἄλλο σημείο σαν αὐτὸ στην περίπτωση των στερεῶν.

Σω: Αὐτὸ εἶναι ἀριστο, παιδιά. Δεν πιστεύω πως ὁ Θεόδωρος πρόκειται να βρεθῆ με ἓνα κατηγορία ψευδορκίας.

Θεαι: Ἀκόμα, Σωκράτη, δε θα μπορούσα να ἀπαντήσω την ἐρώτησή σου για τὴ γνώση με τον τρόπο που το καταφέραμε με το «μῆκος» καὶ τὴν «δύναμη». Ἀλλὰ νομίζω πως ψάχνεις κάτι σχετικό. Ἔτσι ὁ Θεόδωρος, μετὰ ἀπὸ αὐτά, φαίνεται να ἔχει πει κάτι ψευδές.

Σω: Ἀλλὰ κοίτα, εἴαν σε εἶχε ἐπαινεῖσαι για ἓνα ἀγῶνα δρόμου καὶ εἶχε πει πως δεν ἔχει συναντήσει ποτὲ ἓνα νεαρὸ ἀντρα τόσο καλὸ σε αὐτὸ, καὶ μετὰ ἔτρεχες ἓνα ἀγῶνα καὶ ἔχανες ἀπὸ τον πιο ἐξάαιρετο καὶ γρήγορο, πιστεύεις ὅτι ὁ ἐπαινὸς του θα ἦταν λιγότερο ἀληθῆς;

Θεαι: Ὁχι.

Σω: Καὶ τι συμβαίνει με τὴ γνώση; Πιστεύεις ὅτι εἶναι ἓνα μικρὸ ζήτημα για να το

<p><i>Σω: θάρρει τοίνυν περῑ σαντῶ καὶ τὶ οἴου Θεόδωρον λέγειν, προθυμήθητι δὲ παντὶ τρόπῳ τῶν τε ἄλλων πέρι καὶ ἐπιστήμης λαβεῖν λόγον τί ποτε τυγχάνει ὄν.</i></p> <p><i>Θεαι: προθυμίας μὲν ἔνεκα, ὃ Σώκρατες, φανεῖται.</i></p> <p><i>Σω: ἴθι δὴ--καλῶς γὰρ ἄρτι ὑφηγήσω--πειρῶ μιμούμενος τὴν περῑ τῶν δυνάμεων ἀπόκρισιν, ὥσπερ ταύτας πολλὰς οὔσας ἐνὶ εἴδει περιέλαβες, οὔτω καὶ τὰς πολλὰς ἐπιστήμας ἐνὶ λόγῳ προσειπεῖν.</i></p>	<p><i>αναζητήσεις ὅπως εἶπα μόλις τώρα-ὄχι ἓνα ἀπὸ αὐτὰ τα ἔργα που εἶναι ἐπίπονα με οποιοδήποτε τρόπο;</i></p> <p><i>Θεαι: Μα τῷ Δία, ὄχι, πιστεύω ὅτι εἶναι πραγματικά ἓνα ἀπὸ τα πιο ἐπίπονα θέματα.</i></p> <p><i>Σω: Τότε λοιπόν, μὴν αποθαρρύνεσαι καὶ δέξου πῶς υπήρχε κάτι σε αὐτὸ που ἔλεγε ο Θεόδωρος. Πάντα να κάνεις το καλύτερο με κάθε τρόπο καὶ ὅσον αφορά τὴ γνώση, κάνε το καλύτερο για να κατακτήσεις σε ἓναν βαθμὸ το τι πραγματικά εἶναι ακριβῶς.</i></p> <p><i>Θεαι: Εάν το να εἶμαι πρόθυμος μπορεί να το κάνει να συμβεῖ, Σωκράτη, θα φανεῖ.</i></p> <p><i>Σω: Συνέχισε τότε-επειδὴ ἔχεις περιγράψει τον τρόπο ὁμορφα-προσπάθησε να μιμηθεῖς τὴν ἀπάντησή σου για τις «δυνάμεις». Ὅπως ακριβῶς τις συγκέντρωσες, αν καὶ πολλές, σε μια κατηγορία, προσπάθησε με τον ἴδιο τρόπο να βρεις ἓναν λόγο με τον οποίο να μιλήσεις για τα πολλὰ εἶδη τῆς γνώσης.</i></p>
--	---

Σε αὐτὸ το χωρίο του Θεαίτητου, βλέπουμε τον Πλάτωνα να εξετάζει δύο θέματα. Το πρῶτο αφορά τον Θεόδωρο τον Κυρηναῖο ο οποίος ἀπέδειξε τὴν ἀσυμμετρία πλευρᾶς τετραγώνου πρὸς τὴν ποδιαία, με τὸ ἐμβαδόν του τετραγώνου να εἶναι 3,5,...,17 τετραγωνικά πόδια. Το δεύτερο αφορά τον μαθητὴ του Θεόδωρου, Θεαίτητο, ο οποίος φαίνεται πῶς προχώρησε καὶ γενίκευσε τὴν ἐργασία του πρῶτου καὶ υπέδειξε πῶς οἱ ρίζες μὴ τετράγωνων φυσικῶν ἀριθμῶν εἶναι ἀρρητες. Ἐδῶ ,λοιπόν, ο Πλάτωνας μας παρουσιάζει δύο ἀντίθετες ,θα λέγαμε, προσωπικότητες. Ἀπὸ τὴ μία ο Θεόδωρος, αὐστηρὸς μαθηματικός, σε μεγάλη ηλικία ,κυρίως γεωμέτρης καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ο Θεαίτητος, πιο φιλοσοφικό μυαλό, νεότερος, προσπαθεῖ να ταξινομήσει, να θεμελιώσει, να γενικεύσει καὶ πιθανότατα στηρίζεται στη φιλοσοφία που ἀντιπροσωπεύει ο Πλάτωνας. Μπορούμε να πούμε ὅτι ἐδῶ οἱ στόχοι του Πλάτωνα ἐντοπίζονται σε δύο κυρίως σημεία: Να ἀναγάγει τα μαθηματικά ἀπὸ ἐπιμέρους ἐννοιες σε πιο γενικές καὶ θεμελιώδεις καὶ να ἀντιπαραβάλλει δύο διαφορετικές γενιές μαθηματικῶν, δύο διαφορετικούς χαρακτήρες.

### 3.2.1 Ἡ μαθηματικὴ σημασία του Θεαίτητου

Ἀναφορικά με τὴ μαθηματικὴ σημασία του χωρίου, ο Πλάτωνας κατατάσσει τους ἀριθμούς σε δύο κατηγορίες. Τους ἀριθμούς που εἶναι γινόμενο δύο ἴσων ἀριθμῶν καὶ ἀναπαρίστανται με ἓνα τετράγωνο τους ονομάζει τετράγωνους καὶ ἰσόπλευρους. (π.χ.  $2 \times 2 = 4$ ). Τους ἀριθμούς που ἐντοπίζονται ἐνδιάμεσά τους, εἶναι γινόμενο δύο ἀνίσων ἀριθμῶν καὶ ἀναπαρίστανται με ἓνα προμήκες (ὀρθογώνιο παραλληλόγραμμο) τους ονομάζει προμήκεις.(π.χ.  $3 \times 5 = 15$ ). Με τον ἴδιο τρόπο, ο Πλάτωνας κάνει λόγο για δύο κατηγορίες εὐθυγράμμων τμημάτων. Το εὐθύγραμμο τμήμα που εἶναι πλευρὰ τετραγώνου με ἐμβαδόν τετράγωνο ἀριθμὸ λέγεται *μῆκος* ἐνῶ το εὐθύγραμμο τμήμα που εἶναι πλευρὰ τετραγώνου με ἐμβαδὸ προμήκη ἀριθμὸ

λέγεται *δύναμις*.<sup>66</sup> Ο Θεαίτητος μάλιστα αναφέρει πως ανάλογη διάκριση μπορούμε να κάνουμε και στα στερεά υπονοώντας ενδεχομένως τις ρητές και άρρητες κυβικές ρίζες.

Ας προσπαθήσουμε να αναλύσουμε το χωρίο λαμβάνοντας στοιχεία και από γνωστούς μελετητές. Αρχικά, κάποιος που διαβάζει το χωρίο παρατηρεί ότι δε γίνεται πουθενά λόγος για την  $\sqrt{2}$ . Μια απλή υπόθεση για αυτό θα ήταν ότι αυτή η περίπτωση, δηλαδή η ασυμμετρία της  $\sqrt{2}$  θεωρούνταν ήδη γνωστή την εποχή που γράφτηκε το κείμενο. Με αυτήν την προσέγγιση συμφωνεί και ο Heath (σ.204) ο οποίος μάλιστα μας υπενθυμίζει επιγραμματικά ότι η απόδειξη σχετικά με την ασυμμετρία της  $\sqrt{2}$  εμπλέκει τις έννοιες άρτιος και περιττός αριθμός φτάνοντας σε αντίφαση (το άτοπο είναι πως ο αριθμός 2 προκύπτει να είναι και άρτιος και περιττός όπως είδαμε και σε προηγούμενο κεφάλαιο). Επιπλέον είναι λογικό να αναλογιστούμε με ποιο τρόπο ο Θεόδωρος απέδειξε την ασυμμετρία των  $\sqrt{3}$ ,  $\sqrt{5}$  κ.τ.λ. Θα μπορούσε κάποιος να υποθέσει ότι η απόδειξη για αυτές τις περιπτώσεις περιείχε μια παρόμοια διαδικασία με αυτήν για την περίπτωση του  $\sqrt{2}$ . Κάτι τέτοιο μας παρουσιάζει και ο Heath (σ.205). Ας θεωρήσουμε ότι ο N είναι ένας μη τετράγωνος αριθμός π.χ 3 ή 5 και ακόμη ότι  $\sqrt{N} = \frac{\alpha}{\beta}$  όπου α, β είναι ακέραιοι αριθμοί και πρώτοι προς αλλήλους. Τότε θα έχουμε ότι  $\alpha^2 = N \cdot \beta^2$  που σημαίνει ότι το  $\alpha^2$  και κατ' επέκταση και το α, είναι πολλαπλάσια του N. Έστω το α να είναι ίσο με  $\alpha = \kappa \cdot N$  (1) και συνεπώς  $\beta^2 = N \cdot \kappa^2$ . Τότε με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να δείξουμε ότι το β είναι πολλαπλάσιο του N. Έστω το β να είναι ίσο με  $\beta = \lambda \cdot N$  (2). Από τις σχέσεις (1), (2) βλέπουμε ότι  $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\kappa}{\lambda}$  όπου  $\kappa < \alpha$  και  $\lambda < \beta$ . Συνεπώς το κλάσμα  $\frac{\alpha}{\beta}$  δεν έχει τους μικρότερους δυνατούς όρους και αυτό έρχεται σε αντίθεση με την υπόθεση.

Το ερώτημα είναι αν ο Θεόδωρος θα είχε λόγο να χρησιμοποιήσει μια σχετική απόδειξη για τις περιπτώσεις  $\sqrt{3}$  μέχρι  $\sqrt{17}$ . Ο Heath υποστηρίζει πως αυτή η εικασία, δηλαδή ότι ο Θεόδωρος δεν προέβη σε ανθυφαίρεση αλλά σε κάτι απλούστερο, προκαλεί δυο προβληματισμούς (Heath, σ.205). Ο πρώτος είναι πως εάν ο Θεόδωρος είχε πράγματι ακολουθήσει μια απλή διαδικασία σαν αυτή που περιγράφουμε παραπάνω και αν είχε απλά βασιστεί στην απόδειξη ασυμμετρίας του  $\sqrt{2}$  για να πάει παραπέρα, ο Πλάτωνας δε θα είχε κάποιο σοβαρό λόγο να το αναφέρει όλο αυτό σε μια νέα σημαντική ανακάλυψη. Βέβαια το ίδιο το επιχείρημα που χρησιμοποιεί ο Heath στη συνέχεια εξασθενεί, καθώς ο ίδιος δε φαίνεται και απόλυτα σίγουρος αν ο Πλάτωνας σκόπευε να αποδώσει στον Θεόδωρο μια αξιοσημείωτη ανακάλυψη. Κατά τον Heath ο σκοπός του χωρίου είναι να δείξει πως ένας ορισμός μέσω απαρίθμησης, δε μπορεί να είναι σωστός ορισμός. Για παράδειγμα, δε μπορώ να ορίσω την *έπιστήμη* απαριθμώντας κάποιες *έπιστήμαι*. Είναι σα να χάνει ο ορισμός την δύναμή του και να έπεται των παραδειγμάτων. Άρα, ήταν

<sup>66</sup> Κλειδί εδώ αποτελεί μια λέξη στην οποία δε φαίνεται όπως θα δούμε να επιμένουν οι μελετητές: η λέξη «ώρισάμεθα» η οποία μας δείχνει ότι ο Θεαίτητος ταξινόμησε τις γραμμές σε «μήκος» και σε «δυνάμεις».

η γενίκευση της διαδικασίας του Θεόδωρου από τον Θεαίτητο, αυτό που πιθανότατα εντυπωσίασε τον Πλάτωνα και όχι οι ίδιες οι αποδείξεις του Θεόδωρου. Ο δεύτερος προβληματισμός είναι ότι εάν ο Θεόδωρος είχε συλλογιστεί με τον τρόπο που υποδείξαμε παραπάνω, είναι ανεξήγητο το γιατί επεξεργάστηκε τις περιπτώσεις  $\sqrt{3}, \sqrt{5}$  κ.τ.λ. όπως ξεκάθαρα λέει ο Πλάτωνας, και κατόπιν σταμάτησε στην  $\sqrt{17}$ , μιας και η απόδειξη αυτή μπορεί εύκολα να εφαρμοστεί και στη γενική περίπτωση. Αυτόν ακριβώς τον προβληματισμό, θέτει και ο Van der Waerden (σ.164) και οδηγείται στην υπόθεση ότι ο Θεόδωρος ακολούθησε ανθυφαιρετική διαδικασία, αφού σε μια τέτοια περίπτωση θα ήταν απαραίτητο να ασχοληθεί ξεχωριστά με τον κάθε αριθμό, δεδομένου πως η διαδικασία της ανθυφαίρεσης εκτυλίσσεται διαφορετικά για τον καθέναν.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η προσέγγιση του Zeuthen (*Zeuthen, ' Sur la constitution des livres arithmetiques des Elements d'Euclide et leur rapport it la question de l'irrationalite' in Oversigt over det kgl. Danske videnskabernes Selskabs ForhandUnger, 1915, σ.422*) την οποία και αναπαράγει ο Heath (σ.206) σύμφωνα με την οποία ο Θεόδωρος βασίστηκε στην πρόταση X.2 των *Στοιχείων* του Ευκλείδη: «Εάν δύο μεγεθῶν [έκκειμένων] άνίσων άνθυφαιρουμένου άεί τοῦ έλάσσονος άπό τοῦ μείζονος τὸ καταλειπόμενον μηδέποτε καταμετρή τὸ πρὸ έαυτοῦ, άσύμμετρα έσται τὰ μεγέθη». Δηλαδή αν δοθούν δύο άνισα μεγέθη και ανθυφαιρείται πάντοτε το μικρότερο από το μεγαλύτερο και το υπόλοιπο που κάθε φορά απομένει δε μετρά το προηγούμενό του, τότε τα δύο μεγέθη είναι ασύμμετρα. Η φράση *μηδέποτε καταμετρή* παραπέμπει σε άπειρη ανθυφαίρεση οπότε άπειρη ανθυφαίρεση σημαίνει ασύμμετρα μεγέθη. Βέβαια κάποιος θα ήταν δυνατόν να υποστηρίξει ότι ο Θεόδωρος δεν θα μπορούσε εύκολα να στηριχτεί στην πρόταση αυτή ,μιας και απαιτεί γνώση της πρότασης X.1<sup>67</sup> η οποία είναι μεταγενέστερη της εποχής του.<sup>68</sup> Όμως ο Zeuthen επισημαίνει ότι ενδεχομένως η αναγκαιότητα της πρότασης X.1 να μην είχε γίνει αντιληπτή τότε ή ο Θεόδωρος να είχε προχωρήσει από διαίσθηση (Heath, σ.206). Μάλιστα, ο Heath ορμώμενος από τον Zeuthen παρουσιάζει μια πιθανή γεωμετρική απόδειξη που θα μπορούσε να είχε ακολουθήσει ο Θεόδωρος για την ασυμμετρία της  $\sqrt{5}$  (σ.207). Η απόδειξη έχει ως εξής:

Έστω ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με  $\hat{B}=90^\circ$ . Παίρνουμε ΑΒ=1, ΒΓ=2 και συνεπώς από Πυθαγόρειο θεώρημα ΑΓ= $\sqrt{5}$ . Θεωρούμε σημείο Δ πάνω στην ΑΓ ώστε ΓΔ=ΓΒ=2 και φέρνουμε ΔΕ κάθετη στην ΑΓ. Τότε ΔΕ=ΕΒ από ισότητα των τριγώνων ΓΔΕ και ΓΕΒ. Βλέπουμε ότι ΑΔ= $\sqrt{5}-2$  και από όμοια τρίγωνα ΔΕ=2·ΑΔ=2·( $\sqrt{5}-2$ ). Τώρα παίρνουμε στην ΕΑ σημείο Ζ ώστε ΕΔ=ΕΖ και

<sup>67</sup> X.1: «Δύο μεγεθῶν άνίσων έκκειμένων, εάν άπό τοῦ μείζονος άφαιρεθῆ μείζον ἢ τὸ ἡμισυ και τοῦ καταλειπομένου μείζον ἢ τὸ ἡμισυ, και τοῦτο άεί γίγνηται, λειφθήσεται τι μέγεθος, δ έσται έλασσον τοῦ έκκειμένου έλάσσονος μεγέθους». Δηλαδή έστω δύο άνισα μεγέθη. Αν από το μεγαλύτερο αφαιρεθεί μέγεθος μεγαλύτερο από το μισό του και από το υπόλοιπο αφαιρεθεί ξανά μέγεθος μεγαλύτερο από το μισό του και η διαδικασία αυτή επαναληφθεί συνεχώς, θα απομείνει μέγεθος μικρότερο του μικροτέρου από τα αρχικά δεδομένα μεγέθη.

<sup>68</sup> Η πρόταση X.1 φαίνεται πως βασίστηκε στην περιφημη θεωρία αναλογιών του Ευδόξου (*ορισμός V4 των Στοιχείων*). Αν αναλογιστούμε πως ο Ευδόξος έδρασε γύρω στα 380 π.Χ σε μια κατάλληλη ηλικία (γεννήθηκε το 407 π.Χ) ενώ ο Θεόδωρος έδρασε γύρω στα 440 π.Χ (γεννήθηκε περίπου το 465 π.Χ και πέθανε το 398 π.Χ) είναι βέβαιο ότι οι ανακαλύψεις του Ευδόξου ήταν άγνωστες σε εκείνον.

φέρνουμε  $ZH$  κάθετη στην  $AE$ . Τότε θα έχουμε ότι  $AZ=AB-BZ=AB-2\Delta E=1-4(\sqrt{5}-2)=(\sqrt{5}-2)^2$ . Επιπλέον παρατηρούμε ότι τα  $AB\Gamma, A\Delta E$  και  $AZH$  είναι όμοια τρίγωνα που σημαίνει ότι  $AB:A\Delta:AZ=1:(\sqrt{5}-2):(\sqrt{5}-2)^2$  και ούτω καθεξής. Η διαδικασία αυτή δεν τελειώνει ποτέ μιας και ο λόγος της νέας πλευράς προς την προηγούμενη είναι πάντα  $\sqrt{5}-2$ . Επίσης αφού  $AB > ZB$  (ή  $2\Delta E$  ή  $4A\Delta$ ) η πλευρά του κάθε τριγώνου στη σειρά είναι μικρότερη από το  $\frac{1}{4}$  της αντίστοιχης πλευράς του ακόλουθου τριγώνου. Το αντίστοιχο σχήμα δίνεται παρακάτω:



Αυτή η διαδικασία της ανθυφαίρεσης με λόγους ευθυγράμμων τμημάτων υποστηρίζεται και από τον Van der Waerden (σ.166-7). Συγκεκριμένα αρχικά αναφέρει (σ.163) ότι ο Θεόδωρος ίσως να ακολούθησε την πρόταση 1.14 των Στοιχείων μετασχηματίζοντας ορθογώνια με εμβαδά 3,5,...17 σε τετράγωνα ή να χρησιμοποίησε το Πυθαγόρειο θεώρημα και να κατέληξε στο σχήμα που βρίσκουμε στη μονογραφία του J.H.Anderhub (*Joco-Seria, Aus den Papieren eines reisenden Kaufmannes, Ausgabe der Kalle-Werke, Wiesbaden, 1941*), σχήμα το οποίο κατά κάποιον τρόπο δείχνει γιατί ο Θεόδωρος να σταμάτησε στο 17.





Όμως, ο Van der Waerden στηριζόμενος στον Zeuthen ,υπογραμμίζει ότι εάν κάποιος μπορεί να δείξει ότι μετά από έναν ορισμένο αριθμό βημάτων, η ανθυφαίρεση οδηγεί σε ένα ζεύγος ευθυγράμμων τμημάτων ο λόγος των οποίων είναι ο ίδιος με τον λόγο του ζεύγους από το οποίο ξεκίνησε, τότε μπορεί να συμπεράνει ότι η διαδικασία δε θα τελειώσει ποτέ (σ.166). Για παράδειγμα έστω  $a$  η πλευρά ενός τετραγώνου 3 τετραγωνικών ποδών και  $\rho$  η μονάδα μήκους. Τότε έχουμε  $a^2=3\rho^2$ . Αφαιρούμε το  $\rho$  από το  $a$ . Το υπόλοιπο είναι  $a-\rho$ . Έχουμε τώρα δύο τμήματα,  $\rho$  και  $a-\rho$ . Συνεχίζοντας τη διαδικασία μπορούμε να αντικαταστήσουμε τα  $\rho$  και  $a-\rho$  με δύο οποιαδήποτε άλλα τμήματα που έχουν τον ίδιο λόγο. Τώρα έχουμε  $\rho: (a-\rho)=(a+\rho): 2\rho$  (1) αφού το γινόμενο των μέσων ισούται με το γινόμενο των άκρων δηλαδή  $(a-\rho)(a+\rho)=a^2-\rho^2=2\rho^2$  (2). Ο ίδιος τρόπος εφαρμόζεται και στα τμήματα  $a+\rho$  και  $2\rho$ . Αφαιρούμε το  $2\rho$  από το  $a+\rho$  ,παίρνοντας έτσι  $a-\rho$ . Τώρα τα  $2\rho$  και  $a-\rho$  αντικαθίστανται από δύο τμήματα με τον ίδιο λόγο δηλαδή  $2\rho: (a-\rho)=(a+\rho) :\rho$ . Η τελευταία σχέση είναι δυνατόν να αποδειχθεί όπως και η σχέση (1). Αν πάρουμε τώρα τα  $a+\rho$  και  $\rho$  και αφαιρέσουμε το τελευταίο από το πρώτο βρίσκουμε  $a$  και  $\rho$ . Όμως αυτά είναι τα τμήματα με τα οποία ξεκινήσαμε. Επομένως ο λόγος επαναλαμβάνεται, οπότε η διαδικασία είναι περιοδική και δε θα τερματιστεί ποτέ. Μάλιστα η ισότητα (2) μπορεί να αποδειχθεί με τη χρήση εμβαδών ως ακολούθως:



Η διαφορά  $a^2-\rho^2$  είναι ένας «γνώμονας» όπως φαίνεται στο σχήμα αριστερά. Αν το διακεκομμένο μέρος αφαιρεθεί και ύστερα προστεθεί στα δεξιά, θα προκύψει ένα ορθογώνιο με πλευρές  $a-\rho$  και  $a+\rho$ . Άρα,  $(a+\rho)(a-\rho)=a^2-\rho^2$ . Ανάλογες αποδείξεις μπορούν να δοθούν στις περιπτώσεις για πλευρά τετραγώνου 5,7,...17 τετραγωνικών ποδών. Ο Van der

Waerden (σ. 167) παρατηρεί πως η περίπτωση για το 19 είναι εξαιρετικά περίπλοκη σε σχέση με τις προηγούμενες γιατί απαιτεί πολλές αναλογίες στη σειρά. Για αυτό και ο Θεόδωρος θα ήταν λογικό να σταματήσει στο 17 αν υποθέσουμε ότι ακολούθησε παρόμοια μέθοδο απόδειξης. Μάλιστα, ο Van der Waerden για να ενισχύσει τη θέση του, υπογραμμίζει ότι αυτή η απόδειξη είναι ανάλογη με εκείνη που χρησιμοποιούσαν οι Πυθαγόρειοι στην παραβολή των χωρίων με έλλειψη ή υπερβολή, άρα δεν είναι απίθανο ένας παρόμοιος τρόπος απόδειξης να υιοθετήθηκε και από τον Θεόδωρο.

Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι ο Θεόδωρος χρησιμοποίησε κάποιο τρόπο απόδειξης που περιείχε ανθυφαίρεση με λόγους ευθυγράμμων τμημάτων, καθώς η γενίκευση της απόδειξης ασυμμετρίας της  $\sqrt{2}$  δε θα αποτελούσε κάτι άξιο λόγου. Βέβαια μια πιο απλή σκέψη θα ήταν ότι ο Θεόδωρος σταμάτησε στο 17 χωρίς κανένα ιδιαίτερο λόγο αλλά ως τυχαίο γεγονός. Φυσικά όλα αυτά μόνο υποθέσεις αποτελούν, χωρίς να είμαστε σε θέση να δώσουμε μια βέβαια απάντηση.

### 3.2.2 Ερμηνεία λέξεων από τον Θεαίτητο

Από το χωρίο αυτό του Πλάτωνα προκύπτουν κάποια θέματα που πρέπει να μελετήσουμε. Συγκεκριμένα θα πρέπει να εξετάσουμε με ποια έννοια χρησιμοποιούνται οι όροι «δύναμις», «ἔγραφε», «ἀποφαίνων» και τι υπονοεί η φράση «έν δὲ ταύτη πως ἐνέσχετο».

Ο Knorr θεωρεί ότι ο Πλάτωνας μας αναφέρει αυτό που ανακάλυψε ο Θεόδωρος, αλλά δε μας δίνει καθόλου στοιχεία για τον τρόπο ή τη μέθοδο εργασίας με την οποία έφτασε στα συμπεράσματά του (σ.65 κ.ε). Εν συνεχεία παρατηρεί ότι ο Paul Tannery πρότεινε να διορθωθεί ο όρος «δύναμις» και να αντικατασταθεί από τον όρο «δυναμένη». Αφού όμως στοχεύουμε σε όσο το δυνατό πιο προσεκτική μελέτη των κειμένων του Πλάτωνα προκειμένου να κατανοήσουμε γιατί ο συγγραφέας εκφράζεται με τον έναν τρόπο και όχι με άλλον, την παραπάνω προσέγγιση θα την απορρίψουμε σχεδόν άμεσα. Ειδικά στη δική μας περίπτωση, όπου ο όρος «δύναμις» συναντάται τρεις φορές σε όλο το χωρίο και φαίνεται να είναι πρωταρχικής σημασίας, δεν είναι δυνατόν ο Πλάτωνας να είχε λανθασμένη διατύπωση.

Ο Ευκλείδης στο X Βιβλίο των *Στοιχείων* χρησιμοποιεί τους όρους «δυνάμει σύμμετρο» και «μήκη σύμμετρο»:<sup>69</sup>

*Χ.ῶρος 2: «εὐθεῖαι δυνάμει σύμμετροί εἰσιν, ὅταν τὰ ἀπ' αὐτῶν τετράγωνα τῷ αὐτῷ χωρίῳ μετρήται, ἀσύμμετροι δε, ὅταν τοῖς ἀπ' αὐτῶν τετραγώνοις μηδὲν ἐνδέχεται χωρίον κοινὸν μέτρον γενέσθαι»*

*Χ9: Τὰ ἀπὸ τῶν μήκει συμμέτρων εὐθειῶν τετράγωνα πρὸς ἄλληλα λόγον ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμὸν· καὶ τὰ τετράγωνα τὰ πρὸς ἄλληλα λόγον ἔχοντα, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμὸν, καὶ τὰς πλευρὰς ἔξει μήκει συμμέτρους. τὰ δὲ ἀπὸ τῶν μήκει ἀσυμμέτρων εὐθειῶν τετράγωνα πρὸς ἄλληλα*

<sup>69</sup> Μάλιστα ο Ευκλείδης δεν χρησιμοποιεί ποτέ τον όρο «δύναμις» αλλά τον όρο «δυνάμει» ο οποίος σημαίνει στο τετράγωνο και δεν προκαλεί σύγχυση (δυνάμει<δύναμαι=μπορώ να κάνω κάτι).

λόγον οὐκ ἔχει, ὄνπερ τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμὸν· καὶ τὰ τετράγωνα τὰ πρὸς ἄλληλα λόγον μὴ ἔχοντα, ὄν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμὸν, οὐδὲ τὰς πλευρὰς ἔξει μήκει συμμετρους.

*X.10: Τῆ προτεθείση εὐθεία προσευρεῖν δύο εὐθείας ἀσυμμέτρους, τὴν μὲν μήκει μόνον, τὴν δὲ καὶ δυνάμει.*

Ο Ιπποκράτης ο Χίος που είναι σύγχρονος του Θεόδωρου , κατά των τετραγωνισμό των μηνίσκων χρησιμοποιεί την ίδια ορολογία, για παράδειγμα: (Σιμπλίκιος, *Εἰς Ἀριστοτέλους Φυσικά*, 9,61,6-7): ὅτι τὸν αὐτὸν λόγον ἔχει τὰ τε ὅμοια τῶν κύκλων τμήματα πρὸς ἄλληλα καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν δυνάμει (δηλαδή βάσεις στο τετράγωνο)

Ο Πλάτωνας χρησιμοποιεί τον όρο αυτό (δύναμις) και σε άλλα συγγράμματά του:

(Πολιτικός 266b): *ΞΕ. Ἡ φύσις, ἣν τὸ γένος ἡμῶν τῶν ἀνθρώπων κέκτηται, μῶν ἄλλως πως εἰς τὴν πορείαν πέφυκεν ἢ καθάπερ ἡ διάμετρος ἢ δυνάμει δίπους;*

*ΝΕ. ΣΩ. Οὐκ ἄλλως.*

*ΞΕ. Καὶ μὴν ἢ γε τοῦ λοιποῦ γένους πάλιν ἐστὶ κατὰ δύναμιν αὐτῆς ἡμετέρας δυνάμεως διάμετρος, εἴπερ δυοῖν γέ ἐστι ποδοῖν δις πεφυκυῖα.*

(Τίμαιος 54b): *ἀλλὰ τῶ τοῦτο ἐλέγξαντι καὶ ἀνευρόντι δὴ οὕτως ἔχον κεῖται φίλια τὰ ἄθλα. προηρήσθω δὴ δύο τρίγωνα ἐξ ὧν τό τε τοῦ πυρὸς καὶ τὰ τῶν ἄλλων σώματα μεμηχάνηται, τὸ μὲν ἰσοσκελές, τὸ δὲ τριπλῆν κατὰ δύναμιν ἔχον τῆς ἐλάττονος τὴν μείζω πλευρὰν ἀεὶ. τὸ δὴ πρόσθεν ἀσαφῶς ῥηθὲν νῦν μᾶλλον διοριστέον. τὰ γὰρ τέτταρα γένη δι' ἀλλήλων εἰς ἄλληλα ἐφαίνετο πάντα γένεσιν ἔχειν, οὐκ ὀρθῶς φανταζόμενα·*

(Πολιτεία 587d): *Τριπλασίου ἄρα, ἦν δ' ἐγώ, τριπλάσιον ἀριθμῶ ἀληθοῦς ἡδονῆς ἀφέστηκεν τύραννος.*

*Φαίνεται.*

*Ἐπίπεδον ἄρ', ἔφην, ὡς ἔοικεν, τὸ εἶδωλον κατὰ τὸν τοῦ μήκους ἀριθμὸν ἡδονῆς τυραννικῆς ἂν εἴη.*

*Κομιδῆ γε.*

*Κατὰ δὲ δύναμιν καὶ τρίτην αὐξὴν δῆλον δὴ ἀπόστασιν ὄσσην ἀφεστηκῶς γίγνεται.*

(εδώ το «δύναμιν» σημαίνει αύξηση στο τετράγωνο μιας και μετά ακολουθεί το «τρίτην αύξην»)

Ο Knorr μελετώντας τον όρο αυτό σε έργα του Πλάτωνα ή συγχρόνων του, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο Πλάτωνας κάνει «τηλεγραφική» χρήση των όρων. Δηλαδή αναφέρει «μήκος» και εννοεί «γραμμή μήκει σύμμετρος με την ποδιαία», αναφέρει «δύναμις» και εννοεί «γραμμή ου σύμμετρος, αλλά δυνάμει μόνο σύμμετρος με την ποδιαία» (Knorr,σ. 67).

Σχετικά με τον όρο «γράφειν», εντοπίζουμε δύο διαφορετικές ερμηνείες στη σημασία του από τους μελετητές. Κάποιοι μελετητές μεταξύ των οποίων και οι H.Schmidt,H.Vogt και J.H.Anderhub υποστηρίζουν ότι ο Θεόδωρος ο Κυρηναίος απλά κατασκεύασε τις ρίζες 3,5,...17.Δε συμβαίνει όμως το ίδιο με τον T.L.Heath και μια ομάδα μελετητών που υποστηρίζουν ότι ο όρος «γράφειν» δε σημαίνει απλά

κατασκεύασε αλλά απέδειξε την ασυμμετρία των ριζών αυτών (Knorr, σ.69 κ.ε.). Μάλιστα, ο Heath υπογραμμίζει ότι και συγγραφείς όπως ο Αρχιμήδης και ο Αριστοτέλης αποδίδουν την έννοια «για να αποδείξει...» στο απαρέμφατο «γράφειν». Όμως ο Knorr σημειώνει ότι ο ισχυρισμός αυτός δεν επαρκεί για να είμαστε βέβαιοι ότι το ίδιο ισχύει και στα συγγράμματα του Πλάτωνα. Για να το εξετάσουμε οφείλουμε να μελετήσουμε σε εύρος το έργο του ίδιου του συγγραφέα.

Ο Zeuthen εισάγει μια δική του υπόθεση: αυτή της «κατασκευαστικής» απόδειξης. Υποστηρίζει ότι ο Θεόδωρος απέδειξε την ύπαρξη των ριζών μόνο κατασκευάζοντάς τες. Ο Knorr αντιπαρατίθεται σε αυτό, υποστηρίζοντας ότι σε μια τέτοια περίπτωση ο Πλάτωνας θα έκανε αναφορά σε αυτό μόνο εισαγωγικά και εντελώς χωριστά από τη συζήτηση σχετικά με τη θεωρία ασυμμετρίας (Knorr, σ.69). Εξάλλου αν στην εποχή του Θεόδωρου το επίπεδο απόδειξης ήταν τέτοιο ώστε να δέχονται τις κατασκευές ως αποδείξεις, τότε ο Θεαίτητος δε θα ήταν σε θέση να επιτύχει τέτοιο άλμα και να φτάσει στα συμπεράσματα που στοιχειοθετούν τη θεωρία λόγων του *X* βιβλίου των *Στοιχείων*.

Ο Αριστοτέλης αναφέρει ότι τα διαγράμματα βοηθούν όποιον εξετάζει κάποιο θεώρημα (*Μετεωρολογικά* 375b18): «ἐκ τοῦ διαγράμματος ἔσται θεωροῦσι δῆλον». Στο σημείο που ο Αμμώνιος σχολιάζει την αναφορά του Αριστοτέλη στις *Κατηγορίες* (14a39), εκφράζει την άποψη ότι «διαγράμματα και θεωρήματα είναι το ίδιο». Ο Ασκληπιός σε σχόλιο στα *Μεταφυσικά* (998a26) παρατηρεί ότι «τα διαγράμματα είναι συνώνυμα με τα θεωρήματα στη γεωμετρία». Επίσης άλλοι συγγραφείς όπως για παράδειγμα ο Σιμπλίκιος που αναφέρει ότι «ο τετραγωνισμός των μηνίσκων για πρώτη φορά «εγράφησαν» (απεδείχθη) από τον Ιπποκράτη το Χίο» εναλλάσσουν τα «γράφειν – αποδεικνύειν» ή «διαγράμματα – θεωρήματα», θέλοντας να τονίσουν ότι τα διαγράμματα για παράδειγμα δεν είναι απλώς το κατασκευαστικό κομμάτι κάποιας απόδειξης. Αποτελούνται φυσικά από την κατασκευή κάποιου σχήματος, η οποία όμως διαδραματίζει καίριο και σημαντικότατο ρόλο στην απόδειξη του κάθε θεωρήματος. Με τη θέση αυτή ταυτίζεται και ο Πλάτωνας αφού στον *Μένωνα* (82b-85e), μέσω διαγραμμάτων ο Σωκράτης οδηγεί τον σκλάβο στο σωστό θεώρημα για τη σχέση διαμέτρου – πλευράς τετραγώνου.

Οι απόψεις των μελετητών δίστανται στην ερμηνεία του «ἀποφαίνων» καθώς μια ομάδα μελετητών και συγκεκριμένα οι A.Szabo, S.Heller, J.H.Anderhub, F.Hultsch και E.Sachs προσανατολίζεται στο ότι ο Θεόδωρος «έδειξε ευρηματικά» την ασυμμετρία των μεγθών, ενώ μια άλλη ομάδα αποτελούμενη από τους Heath, H.Vogt, H.Zeuthen, B.L. vd Waerden και W.Knorr υποστηρίζει ότι ο Θεόδωρος «απέδειξε» τις συγκεκριμένες ασυμμετρίες (Knorr, σ.75 κ.ε.). Τα επιχειρήματα που παρουσιάζονται από τους μεν πρώτους πιστεύοντας ότι το ρήμα δεν σημαίνει «αποδεικνύω» είναι ασθενή. Ο Anderhub υιοθετεί αυτή τη στάση μιας και το λεξικό στο οποίο βασίστηκε δεν δίνει την ερμηνεία «αποδεικνύω=prove, demonstrate formally». Ομοίως ο Szabo ισχυρίζεται ότι ο Θεόδωρος δεν προχώρησε σε αποδείξεις αφού δεν υπάρχει στο χωρίο το ρήμα «δεικνύειν». Μία κάπως πιο προσεκτική μελέτη, η οποία όμως αποδεικνύεται λανθασμένη, πραγματοποιείται από τους Heller και Sachs οι οποίοι αναζητούν άλλες ερμηνείες-χρήσεις του όρου αυτού. Σε χωρίο από το κείμενο *Μέθοδος* ο Αρχιμήδης αναφέρει ότι «ο Εύδοξος απέδειξε (εξηύρηκεν

πρώτος την απόδειξιν) αυτό που πρώτος είχε δηλώσει ο Δημόκριτος χωρίς απόδειξη( την απόφασιν την περί του ειρημένου σχήματος χωρίς αποδείξεως αποφηνάμενω)». Το θέμα είναι πως η χρήση αυτού του παραδείγματος προκειμένου να δοθεί μοναδική και σωστή ερμηνεία στο «ἀποφαίνων» φαίνεται να είναι προβληματική καθώς ο Knoig σωστά παρατηρεί, ότι αν δεχτούμε πως ο Αρχιμήδης χρησιμοποιούσε τη λέξη «αποφηνάμενω» εννοώντας «ισχυρίζομαι-δηλώνω» τότε θα παρατηρήσουμε ότι η χρήση της έκφρασης «χωρίς απόδειξεως» φαντάζει πλεονασμός. Παράλληλα, το ρήμα «αποφαίνω» στο παραπάνω παράδειγμα βρίσκεται στη μέση φωνή και όχι στην ενεργητική όπως συμβαίνει με το χωρίο που εξετάζουμε. Ένα ακόμα πολύ σημαντικό παράδειγμα που αντικρούει αυτό των Heller και Sachs αποτελεί η χρονική περίοδος του παραδείγματος που επικαλούνται. Όπως ξέρουμε, ο Αρχιμήδης είναι μεταγενέστερος του Πλάτωνα. Μάλιστα, γνωρίζοντας τη χρήση του «δεικνύναι» από τον Ευκλείδη και αντίστοιχα τη χρήση του «αποδεικνύναι» από τον Αριστοτέλη, είναι εύλογο το γιατί χρησιμοποιεί αυτά τα ρήματα για να περιγράψει αποδείξεις.

Ο Knoig αναζητώντας τη σωστή ερμηνεία του «αποφαίνων» μελετά τα κείμενα του ίδιου του Πλάτωνα.

*(Παρμενίδης 129b-130a):* τί θαυμαστόν; εἰ μὲν γὰρ αὐτὰ τὰ ὅμοιά τις ἀπέφαιεν ἀνόμοια γιγνόμενα ἢ τὰ ἀνόμοια ὅμοια, τέρας ἂν οἶμαι ἦν· εἰ δὲ τὰ τούτων μετέχοντα ἀμφοτέρων ἀμφοτέρα ἀποφαίνει πεπονθότα, οὐδὲν ἔμοιγε, ὦ Ζήνων, ἄτοπον δοκεῖ, οὐδέ γε εἰ ἐν ἅπαντα ἀποφαίνει τις τῶ μετέχειν τοῦ ἐνός καὶ ταῦτα ταῦτα πολλὰ τῶ πλήθους αὐ μετέχειν. ἀλλ' εἰ ὁ ἔστιν ἓν, αὐτὸ τοῦτο πολλὰ ἀποδείξει καὶ αὐτὰ πολλὰ δὴ ἓν, τοῦτο ἤδη θαυμάσομαι. καὶ περὶ τῶν ἄλλων ἀπάντων ὡσαύτως· εἰ μὲν αὐτὰ τὰ γένη τε καὶ εἶδη ἐν αὐτοῖς ἀποφαίνοι τὰναντία ταῦτα πάθη πάσχοντα, ἄξιον θαυμάζειν· εἰ δ' ἐμὲ ἐν τις ἀποδείξει ὄντα καὶ πολλὰ, τί θαυμαστόν, λέγων, ὅταν μὲν βούληται πολλὰ ἀποφῆναι, ὡς ἕτερα μὲν τὰ ἐπὶ δεξιὰ μού ἐστιν, ἕτερα δὲ τὰ ἐπ' ἀριστερά, καὶ ἕτερα μὲν τὰ πρόσθεν, ἕτερα δὲ τὰ ὀπισθεν, καὶ ἄνω καὶ κάτω ὡσαύτως—πλήθους γὰρ οἶμαι μετέχω—ὅταν δὲ ἓν, ἐρεῖ ὡς ἐπὶ ἡμῶν ὄντων εἰς ἐγὼ εἶμι ἄνθρωπος μετέχων καὶ τοῦ ἐνός· ὥστε ἀληθῆ ἀποφαίνει ἀμφοτέρα. ἐὰν οὖν τις τοιαῦτα ἐπιχειρῆ πολλὰ καὶ ἐν ταῦτὸν ἀποφαίνειν, λίθους καὶ ζύλα καὶ τὰ τοιαῦτα, τί φήσομεν αὐτὸν πολλὰ καὶ ἐν ἀποδεικνύναι, οὐ τὸ ἐν πολλὰ οὐδὲ τὰ πολλὰ ἓν, οὐδέ τι θαυμαστόν λέγειν, ἀλλ' ἄπερ ἂν πάντες ὁμολογοῖμεν· ἐὰν δὲ τις ὦν νυνδὴ ἐγὼ ἔλεγον πρῶτον μὲν διαιρῆται χωρὶς αὐτὰ καθ' αὐτὰ τὰ εἶδη, οἷον ὁμοιότητά τε καὶ ἀνομοιότητα καὶ πλήθος καὶ τὸ ἐν καὶ στάσιν καὶ κίνησιν καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα, εἶτα ἐν ἑαυτοῖς ταῦτα δυνάμενα συγκεράννυσθαι καὶ διακρίνεσθαι ἀποφαίνη, ἀγαίμην ἂν ἐγωγ', ἔφη, θαυμαστῶς, ὦ Ζήνων. ταῦτα δὲ ἀνδρείως μὲν πάνυ ἠγοῦμαι πεπραγματεῦσθαι· πολὺ μεντὰν ὧδε μᾶλλον, ὡς λέγω, ἀγασθείην εἰ τις ἔχοι τὴν αὐτὴν ταύτην ἀπορίαν ἐν αὐτοῖς τοῖς εἶδεσι παντοδαπῶς πλεκομένην, ὥσπερ ἐν τοῖς ὄρωμένοις διήλθετε, οὕτως καὶ ἐν τοῖς λογισμῶ λαμβανομένοις ἐπιδείξει.

Στο εκτενές αυτό χωρίο ο Πλάτωνας χρησιμοποιεί δώδεκα φορές λέξεις που ενδεχομένως να σημαίνουν «αποδεικνύω». Εντοπίζουμε ισοδύναμα οκτώ φορές το «ἀποφαίνειν», τρεις φορές το «ἀποδεικνύειν» και μία φορά το «ἐπιδεικνύειν». Βέβαια το «ἀπέφαινε» του πρώτου στίχου παραπέμπει περισσότερο στην έννοια του «δείχνω-λέγω» μιας και πώς μπορεί κανείς να αποδείξει ότι τα όμοια γίνονται ανόμοια ή τα ανόμοια, όμοια ; Αν θεωρήσουμε ότι στους παρακάτω στίχους του *Παρμενίδη* η έννοια του «αποδεικνύω» είναι πιο πιθανή, τότε και στο χωρίο του διαλόγου *Θεαίτητος* που εξετάζουμε, είναι πιθανό ο Πλάτωνας να γράφει «ἀποφαίνων» εννοώντας «απέδειξε» και όχι απλώς «υπέδειξε ή βρήκε ευρηματικά ή δήλωσε». Κατά κάποιο τρόπο, λοιπόν, ο ίδιος ο Πλάτωνας μας δίνει κάποια απάντηση στο ερώτημα σχετικά με την ερμηνεία του όρου που εξετάζουμε. Η αλήθεια είναι πως θα ήταν απίθανο να κάνει ειδική αναφορά στο κατόρθωμα του Θεόδωρου, εάν ο τελευταίος δεν είχε προβεί σε αυστηρές και ακριβείς αποδείξεις, αλλά είχε βρει μόνο κάποιες πρωτότυπες μεθόδους με τις οποίες έδειχνε ότι μάλλον είναι ασύμμετρα τα προαναφερθέντα μεγέθη.

Σχετικά με την έκφραση «ἐν δὲ ταύτῃ πως ἐνέσχετο» (*Knorr, σ. 81 κ.ε*), ο Knorr υποστηρίζει την εξής άποψη: ο Θεόδωρος ο Κυρηναίος αντιμετώπισε «ανυπέρβλητη δυσκολία» (encountered difficulty) στην περίπτωση του 17, πράγμα που σημαίνει ότι δεν κατάφερε να μελετήσει την αντίστοιχη περίπτωση. Αυτή τη θέση την αποδίδει κυρίως σε παρατήρηση του R.Hackforth σύμφωνα με τον οποίο η συνήθης ερμηνεία του Λεξικού Lidell-Scott-Jones για την λέξη αυτή είναι «encountered difficulty». Επίσης ο ισχυρισμός μερικών μελετητών, βάσει του οποίου ο Θεόδωρος απέδειξε με επιτυχία τις περιπτώσεις 3 μέχρι 17 και αντιμετώπισε δυσκολία στο 19, θεωρείται λάθος από τον Knorr (*Knorr, σ.82*). Η θέση αυτή είναι κατά τον Knorr λανθασμένη μιας και στο χωρίο εντοπίζεται η φράση «ἐν δὲ ταύτῃ» η οποία δε μπορεί παρά να σημαίνει «σε αυτήν την περίπτωση» και όχι «μετά από αυτήν την περίπτωση». Ο Knorr δικαίως παρατηρεί και τονίζει την πρόθεση «ἐν», όμως παρ' όλ' αυτά η οπτική γωνία υπό την οποία δίνει την ερμηνεία του είναι πιθανώς εσφαλμένη αφού στην περίπτωση που ο Θεόδωρος απέδειξε επιτυχώς την περίπτωση του 17 και σταμάτησε στο 19 λόγω δυσκολίας, τότε θα έγραφε «απέδειξε τις ασυμμετρίες των 3,5,...17 και σε αυτή την περίπτωση βρήκε δυσκολία και σταμάτησε» και όχι στην αντίθετη περίπτωση.

Επιπλέον, ο Van der Waerden επισημαίνει ότι το σχετικό χωρίο του Πλάτωνα αποτελεί απόλυτα έγκυρη πηγή για τα όσα αποκαλύπτει και για τον Θεόδωρο και για τον Θεαίτητο, επειδή το χωρίο έχει εισαχθεί με σκοπό να περιγράψει με λεπτομέρειες τι είχε βρεθεί προηγουμένως από τον Θεόδωρο και τι πρόσθεσε σε αυτό στη συνέχεια ο Θεαίτητος. Μάλιστα, ο Πλάτωνας δε μπορεί να είχε πρόθεση να αποδώσει στον Θεόδωρο αυτά που οφείλονται στον Θεαίτητο και αντίστροφα, μιας και ο διαχωρισμός της συνεισφοράς του Θεαίτητου από εκείνη του Θεόδωρου είναι ιστορικά ακριβή (*VdW, σ.160-162*). Ο Van der Waerden μελετάει το σχετικό χωρίο και καταλήγει σε κάποια ενδιαφέροντα συμπεράσματα-ενδιαφέρουσες ερμηνείες. Κατ' αρχάς, υπογραμμίζει ότι ο όρος «δύναμις» υπονοεί πλευρά τετραγώνου και όχι εμβαδόν τετραγώνου. Στο *X Βιβλίο των Στοιχείων* του Ευκλείδη οι εκφράσεις «μήκη-δυνάμει σύμμετρος» αναφέρονται στην ύπαρξη κοινού μέτρου και όχι σε τετράγωνα.

Μάλιστα, ο όρος «δύναμις» μπορεί από φιλολογική άποψη να σημαίνει την πλευρά που παράγει ένα τετράγωνο και δε χρειάζεται, σε αντίθεση με όσα πιστεύει ο Tannery, να αντικατασταθεί η λέξη «δύναμις» με τη λέξη «δυναμένη». Εν συνεχεία ο Van der Waerden αναφέρει, αντίθετα με όσα υποστηρίζει ο Knorr, ότι λίγη σημασία έχει το πώς ο Θεόδωρος κατασκεύασε τις πλευρές τετραγώνων εμβαδού 3,5,7,...17 τετραγωνικών πόδων. Πιο σημαντικό είναι το πώς έδειξε ότι οι πλευρές αυτές είναι ασύμμετρες προς την ποδιαία. Επισημαίνει ότι το «ἀποφαίνειν» ερμηνεύεται ως «απέδειξε» και όχι απλώς «απέδειξε ή έκανε φανερό». Άλλωστε, στην εποχή που έδρασε ο Θεόδωρος δηλαδή προς τα τέλη του 5<sup>ου</sup> αι., όχι μόνο οι απαιτήσεις για αυστηρές αποδείξεις είχαν φτάσει σε ένα υψηλό επίπεδο, αλλά και στο χωρίο γίνεται ξεκάθαρος διαχωρισμός ανάμεσα στο επίτευγμα του Θεόδωρου, που ήταν η απόδειξη της ασυμμετρίας συγκεκριμένων μη τετράγωνων αρρήτων και στο επίτευγμα του Θεαίτητου, που ήταν η σύσταση θεωρίας αλόγων μεγεθών.

Ο Van der Waerden εξηγεί ότι η περίπτωση του 19 είναι εξαιρετικά περίπλοκη, καθώς αποτελεί αλληλουχία έξι αναλογιών οι οποίες πρέπει να αποδειχθούν η καθεμία ξεχωριστά με τη βοήθεια του λογισμού εμβαδών, με αποτέλεσμα να καταλαβαίνουμε γιατί ο Θεόδωρος σταμάτησε στο 17 (*VdW, σ.167*). Βέβαια, ο Knorr θεωρεί δικαίως ότι ο Van der Waerden υπερβάλλει στη δυσκολία της περίπτωσης του 19 με αυτή τη μέθοδο, μιας και διαφέρει μόνο κατά μία αναλογία από την περίπτωση του 13 και κατά δύο αναλογίες από τις περιπτώσεις των 7,14 (*Knorr, σ.121*).

Ένας άλλος μελετητής που μελετά σε βάθος το χωρίο του Θεαίτητου προκειμένου να μελετήσει τη μαθηματική ανακάλυψη που αναφέρεται και μάλιστα μέσα από φιλοσοφικό-φιλολογικό πρίσμα είναι ο M.F.Burnyeat. Κατ' αρχάς υπογραμμίζει ότι η άποψη του συγκλίνει με όλων σχεδόν των μελετητών – H.Vogt, E.Sachs, S.T.Heath, K. v Fritz B.L.v d Waerden- στο ότι τα όσα αναφέρονται στο χωρίο αυτό αποτελούν ιστορική πηγή τόσο για το επίτευγμα του Θεόδωρου όσο και του Θεαίτητου (*σχετικό άρθρο, σ.490*). Κύρια διαφωνούσα άποψη είναι αυτή του A.Szabo, σύμφωνα με την οποία ο Θεαίτητος δεν προέβη σε κάποια ανακάλυψη που είναι άξια αναφοράς αφού τα όσα περιγράφονται σε αυτό το χωρίο είναι ήδη γνωστά από παλαιότερους.

Για να ερμηνεύσει τις λέξεις που χρησιμοποιεί ο Πλάτωνας, ο Burnyeat στηρίζεται στη μετάφραση του J.McDowell (*σ.491*). Εξετάζει την έννοια των όρων ξεχωριστά για το έργο του Θεόδωρου από του Θεαίτητου και υποστηρίζει ότι ο Πλάτωνας, παρά το γεγονός ότι θέλει να παρουσιάσει στο χωρίο αυτό τις σημαντικές ανακαλύψεις των δύο αντρών, δεν αναφέρει τίποτα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εργάστηκαν.

Ο όρος «δύναμις» εντοπίζεται δύο φορές στο σχετικό χωρίο και σύμφωνα με τον Burnyeat έχει δύο διαφορετικές ερμηνείες. Στην πρώτη αναφορά του, ο όρος περιγράφει τις αποδείξεις του Θεόδωρου και στη δεύτερη αναφορά του αποτελεί τον ορισμό που διατύπωσε τελικά ο Θεαίτητος. Τα επιχειρήματά του Burnyeat έχουν ως εξής:

Ο Θεόδωρος απέδειξε ότι οι πλευρές συγκεκριμένων τετράγωνων εμβαδού 1 και 3 είναι ασύμμετρες. Το ίδιο έκανε και για τις πλευρές τετραγώνων εμβαδού 5,7

μέχρι 17 συγκρίνοντάς τες με την πλευρά τετραγώνου εμβαδού 1. Στο σημείο αυτό υπάρχει αντίθεση απόψεων μεταξύ των Sachs, Vogt, Szabo οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η σωστή ερμηνεία είναι «δύναμις = τετράγωνο» και των Heath, von Fritz, vd Waerden και πολλών άλλων σχολιαστών οι οποίοι υποστηρίζουν ότι «δύναμις = πλευρά τετραγώνου». Ο Burnyeat λέει πως ο όρος «δύναμις» δε θα μπορούσε να ταυτίζεται με την πλευρά τετραγώνου αλλά με το ίδιο το τετράγωνο, καθώς σε αντίθετη περίπτωση θα ερμηνεύαμε το χωρίο ως: «περί δυνάμεων (πλευρών τετραγώνου)... 3 πόδων, 5 πόδων στο μήκος» το οποίο είναι λανθασμένο αφού οι πλευρές 3, 5 πόδων κ.τ.λ. είναι σύμμετρες με την πλευρά μήκους 1. Μάλιστα, ο Burnyeat επικαλείται δύο άλλες χρήσεις του όρου «δύναμις» σε έργα του Πλάτωνα όπου ερμηνεύεται ως «τετράγωνο», στον *Πολιτικό* και στον *Τίμαιο*.

(*Πολιτικός* 266ab): *ΞΕ. Καὶ μὴν τό γε ζῶον, ὅσον ἡμερον καὶ ἀγελαῖον, σχεδὸν πλὴν γενοῖν δυοῖν πᾶν ἤδη κατακεκερμάτισται. τὸ γὰρ τῶν κυνῶν οὐκ ἐπάξιον καταριθμεῖν γένος ὡς ἐν ἀγελαίοις θρέμμασιν.*

*ΝΕ. ΣΩ. Οὐ γὰρ οὖν. ἀλλὰ τίνι δὴ τῶ δύο διαιροῦμεν;*

*ΞΕ. Ὅτι περὶ καὶ δίκαιόν γε Θεαίτητόν τε καὶ σὲ διανέμειν, ἐπειδὴ καὶ γεωμετρίας ἄπτεσθον.*

*ΝΕ. ΣΩ. Τῶ;*

*ΞΕ. Τῆ διαμέτρῳ δῆπου καὶ πάλιν τῆ τῆς διαμέτρου διαμέτρῳ.*

*ΝΕ. ΣΩ. Πῶς εἶπες;*

*ΞΕ. Ἡ φύσις, ἣν τὸ γένος ἡμῶν τῶν ἀνθρώπων κέκτηται, μὴν ἄλλως πως εἰς τὴν πορείαν πέφυκεν ἢ καθάπερ ἡ διάμετρος ἢ δυνάμει δίπους;*

*ΝΕ. ΣΩ. Οὐκ ἄλλως.*

*ΞΕ. Καὶ μὴν ἢ γε τοῦ λοιποῦ γένους πάλιν ἐστὶ κατὰ δύναμιν αὐτῆς ἡμετέρας δυνάμεως διάμετρος, εἴπερ δυοῖν γέ ἐστι ποδοῖν δις πεφυκυῖα.*

*ΝΕ. ΣΩ. Πῶς δ' οὐκ ἔστι; καὶ δὴ καὶ σχεδὸν ὁ βούλει δηλοῦν μανθάνω.*

(*Τίμαιος* 31c-32a): *ὁπόταν γὰρ ἀριθμῶν τριῶν εἴτε ὄγκων εἴτε δυνάμεων ὠντινωνοῦν ἢ τὸ μέσον, ὅτι περὶ τὸ πρῶτον πρὸς αὐτό, τοῦτο αὐτὸ πρὸς τὸ ἔσχατον, καὶ πάλιν αὐθις, ὅτι τὸ ἔσχατον πρὸς τὸ μέσον, τὸ μέσον πρὸς τὸ πρῶτον, τότε τὸ μέσον μὲν πρῶτον καὶ ἔσχατον γιγνόμενον, τὸ δ' ἔσχατον καὶ τὸ πρῶτον αὐτῆ μέσα ἀμφοτέρω, πάνθ' οὕτως ἐξ ἀνάγκης τὰ αὐτὰ εἶναι συμβήσεται, τὰ αὐτὰ δὲ γενόμενα ἀλλήλοισ ἐν πάντα ἔσται.*

Αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός ότι ο Burnyeat φαίνεται να επιμένει στη χρήση του όρου στα παραπάνω χωρία ,αλλά από αυτά δε βγαίνουν πολύ ξεκάθαρα συμπεράσματα. Εν συνεχεία αναφέρεται στις δυνάμεις «square lines» διακρίνοντάς τες από τα μήκη «length lines», τονίζοντας έτσι την υπόσταση από την οποία χαρακτηρίζονται. Με άλλα λόγια τα τετράγωνα εμπεριέχονται στον ορισμό των



δυνάμεων, όπως τον αποδίδει ο Θεαίτητος. Ο Burnyeat καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι δύο χρήσεις του όρου «δύναμις» επιδέχονται διαφορετικές ερμηνείες. Η εργασία του Θεόδωρου αναφέρεται σε «τετράγωνο» εμβαδού 3, 5...ενώ ο ορισμός που διατυπώνει ο Θεαίτητος στην ουσία είναι ο ορισμός των «Δυνάμει μόνο σύμμετρων» ευθειών. Δηλαδή κατά τον Burnyeat στο 147d3 δύναμις = τετράγωνο, ενώ στο 148b1 δύναμις = δυνάμει σύμμετρα (σ.498-9).

Αξίζει να αναφερθούμε σε μια ιδιαίτερη ερμηνεία, αλλά ίσως κάπως αυθαίρετη που μας δίνει ο Szabo σχετικά με το πώς ο όρος «δύναμις» μπορεί να ερμηνευθεί γλωσσικά ως «τετράγωνο» (σ. 498-9). Σύμφωνα, λοιπόν, με τον Szabo αφού κάθε ευθύγραμμο τμήμα μπορεί, δύναται να τετραγωνιστεί (II.14, VI.13) μπορούμε να συμπεράνουμε ότι δύναμις = ικανότητα τετραγωνισμού (square value – όσο δύναται, τετραγωνίζεται = τετράγωνο!). Επιπλέον, αφού υπογραμμίζει την άποψη ότι οι όροι «δύναμις» και «μήκος» έχουν προκύψει ως συντομεύσεις των όρων «δυνάμει σύμμετρο» και «μήκει σύμμετρο» αντίστοιχα, διατυπώνει τη θέση του ότι οι ορισμοί αυτοί δε μπορούν να αποδοθούν στον Θεαίτητο. Όμως, ένας τέτοιος ισχυρισμός δεν είναι δυνατόν να είναι αληθής αφού οι ορισμοί αυτοί εντοπίζονται στο *X Βιβλίο των Στοιχείων* και εναρμονίζονται πλήρως με τα όσα περιγράφει ο Πλάτωνας στο χωρίο του Θεαίτητου.

Η χρήση του όρου «δύναμις» είναι από ότι καταλαβαίνουμε δυσνόητη στο χωρίο αυτό και από ότι φαίνεται έχει προβληματίσει πολύ τους σχολιαστές από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Ο Burnyeat κάνει εύλογες και προσεχτικές παρατηρήσεις και υιοθετεί δύο ξεχωριστές ερμηνείες μίας σημαντικής λέξης που χρησιμοποιεί ο Πλάτωνας δύο φορές στο σχετικό χωρίο που εξετάζουμε. Μία τέτοια λύση δεν φαίνεται οπωσδήποτε να είναι σωστή, παρόλα αυτά συμφωνεί σε μεγάλο βαθμό με τη λογική μας. Ο Burnyeat όχι μόνο την προτείνει αλλά με αυτό το κριτήριο σχολιάζει και διορθώνει τις απόψεις των άλλων σχολιαστών. Υποστηρίζει ότι τόσο οι αρχαίοι όσο και σύγχρονοι σχολιαστές στην προσπάθειά τους να δώσουν μία ενιαία ερμηνεία στη λέξη πέφτουν σε σφάλματα (σ.500 κ.ε.). Οι μεν αρχαίοι σωστά ερμηνεύουν το «δύναμις» στο στίχο 147d3 ως «τετράγωνο» αλλά στη συνέχεια προσπαθούν να βγάλουν συμπεράσματα από τον διαχωρισμό που κάνει ο Θεαίτητος σε «μήκη» και «δυνάμεις» ως δύο είδη τετραγώνων. Οι δε σύγχρονοι σχολιαστές σωστά ερμηνεύουν το «δύναμις» στο στίχο 148b1 ως είδος γραμμής αλλά εσφαλμένα – κατά τον Burnyeat για το λόγο που αναφέρθηκε παραπάνω- ερμηνεύουν τις «δυνάμεις» με τις οποίες ασχολήθηκε ο Θεόδωρος ως «πλευρές τετραγώνων».

Ο Burnyeat ενισχύει τον παραπάνω ισχυρισμό του με την ερμηνεία της φράσεως: «ἐπειδὴ ἄπειροι τὸ πλῆθος αἱ δυνάμεις ἐφαίνοντο, πειραθῆναι συλλαβεῖν εἰς ἓν», ως εξής: «*since the δυνάμεις were turning out to be unlimited in number*». Με άλλα λόγια, καθώς ο Θεαίτητος επεξεργαζόταν τα όσα ανακάλυψε ο Θεόδωρος (ο οποίος όπως είδαμε δούλεψε κατά περίπτωση με πλευρές συγκεκριμένων τετραγώνων) σκέφτηκε ότι θα υπάρχουν άπειρες πλευρές τετραγώνων οι οποίες να είναι δυνάμει μόνο σύμμετρες με την ποδιαία και κάπως έτσι κατέληξε στο συλλογισμό «δουλεύοντας πιθανώς με μία μέθοδο η οποία να λειτουργεί επ' άπειρο». Ο Burnyeat προσπαθεί πιθανότατα σωστά να ερμηνεύσει το «δύναμις» σε

συνδυασμό με την έκφραση «ἄπειροι τὸ πλήθος», η ερμηνεία της οποίας δεν είναι «ἐπ' ἀπειρο-ἀπειρος αριθμός».

Αναφορικά με τον όρο «ἐν δὲ ταύτῃ πως ἐνέσχετο» θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχουν τρεις πιθανές ερμηνείες που επιδέχονται εξέταση: α) στο σημείο αυτό για κάποιον (όχι ιδιαίτερο) λόγο σταμάτησε, β) στο σημείο αυτό για κάποιον (ιδιαίτερο) λόγο σταμάτησε και γ) στο σημείο αυτό βρήκε ανυπέρβλητη δυσκολία. Ο Vogt θεωρεί ότι σωστή ερμηνεία είναι η (α) και μάλιστα πιστεύει ότι αφού ο Θεόδωρος δεν σταμάτησε για κάποιο συγκεκριμένο λόγο, αυτό σημαίνει πως η μέθοδός του λειτουργεί για όλες τις περιπτώσεις και θα μπορούσε να είναι η απόδειξη που αναφέρεται στο χωρίο *Αριστοτέλους, Αναλυτικά Υστερα*. Άρα στον Θεόδωρο πρέπει να αποδοθεί και η στοιχειοθέτηση θεωρίας ασυμμετρίας, όχι στον Θεαίτητο (σελ.504).

Σε Ανώνυμα Σχόλια αλλά και σε χωρίο του Ιάμβλιχου (βλ. *Burnyeat, σ.504*) υποστηρίζεται η ερμηνεία (α), ενώ το 1957 ο Hackforth υποστήριξε ότι το ρήμα στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει τη συνηθισμένη του ερμηνεία που είναι «be held up, entangled, βρήκε ανυπέρβλητη δυσκολία». Την προσέγγιση του Hackforth δέχεται και ο Knoig όπως αναφέρθηκε προηγούμενα. Ο Burnyeat σε σχετική παρατήρηση που παρουσιάζει στο άρθρο του αναφέρεται διεξοδικά στην ανακατασκευή του Knoig λέγοντας ότι ενώ γενικά συμφωνούν στην ανάλυση του χωρίου, διαφωνούν στην μελέτη – ερμηνεία αυτής της έκφρασης. Ο Knoig ερμηνεύει την πρόταση αυτή ως «σε αυτή την περίπτωση (17) για κάποιο λόγο αντιμετώπισε ανυπέρβλητη δυσκολία», το «ἐν ταύτῃ» ισχυρίζεται ότι σημαίνει «σε αυτή την περίπτωση», δηλαδή πιστεύει ότι ο Θεόδωρος σταμάτησε γιατί βρήκε δυσκολία στο 17 και όχι ότι απέδειξε και το 17 και βρήκε δυσκολία μετά το 17 (στο 19 δηλαδή). Ο Burnyeat ισχυρίζεται ότι αν ο Knoig ήθελε να ερμηνεύσει το αρχαίο αυτό χωρίο με βάση το λεξικό, θα ήταν πιο ορθό να ερμηνεύσει την πρόθεση «ἐν» σε συνδυασμό με το «ἐνέσχετο» που σημαίνει «εξαιτίας του, από αυτό», το «εν» δηλαδή είναι επεξηγηματικό. Μία τέτοια ερμηνεία όμως δε θα σήμαινε πως στο 17 βρήκε δυσκολία.

Ο Knoig προς απάντηση σε αυτή την παρατήρηση του Burnyeat, επισημαίνει ότι οι σχολιαστές στους οποίους αναφέρεται ο Burnyeat (ανώνυμος σχολιαστής στον Θεαίτητο και Ιάμβλιχος) έζησαν 500-700 χρόνια μετά τον Πλάτωνα και έτσι δεν αποτελούν καλύτερες πηγές από τα ίδια τα έργα του Πλάτωνα ή συγχρόνων του όπως είναι ο Ηρόδοτος, τους οποίους και μελετά το Λεξικό Liddell-Scott-Jones το οποίο χρησιμοποιεί ο Hackforth.

Ο Burnyeat επιπλέον τονίζει ότι η σωστή ερμηνεία πρέπει να προκύψει από τη σφαιρική μελέτη όλου του κειμένου και όχι μεμονωμένα από μία λέξη. Δηλαδή πρέπει το ίδιο το κείμενο να μας δώσει κάποια ένδειξη ότι η δυσκολία προέκυψε στο 17 ανεξάρτητα από την ερμηνεία του «ἐνέσχετο». Ο Burnyeat μάλιστα ισχυρίζεται ότι το κείμενο δεν έχει καμία ένδειξη ότι ο Θεόδωρος δυσκολεύτηκε στο 17 καθώς τη συνέχεια της πρότασης «ἄπειροι τὸ πλήθος αἱ δυνάμεις ἐφαίνοντο» την ερμηνεύει ως «επειδή οι δυνάμεις φαίνονταν να είναι άπειρες στο πλήθος...», δηλαδή σύμφωνα με εκείνον ο Θεόδωρος δεν βρήκε δυσκολία στο 17 γιατί αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, πώς ο Θεαίτητος θα μπορούσε να βγάλει

συμπεράσματα από τη μέθοδο του Θεόδωρου αν αυτή σταματούσε στο 12ο παράδειγμα; Πιστεύει ακόμη ότι η φράση είναι ασαφής και ότι υπάρχουν προβλήματα στην ερμηνεία της. Αφού δεχόμαστε ότι ο Θεαίτητος κατηγοριοποίησε και ομαδοποίησε τα αποτελέσματα του Θεόδωρου στοιχειοθετώντας μία θεωρία ασύμμετρων μεγεθών, αυτό έρχεται σε αντίθεση με το «ένέσχετο = αντιμετώπισε ανυπέρβλητη δυσκολία» στη περίπτωση του 17 του Θεόδωρου. Από την άλλη πλευρά εάν η μέθοδος του Θεόδωρου λειτουργεί γενικά και δε βρίσκει πρόβλημα στο 17 ή στο 19 τότε οι ορισμοί που ακολουθούν στο κείμενο δεν ανήκουν τόσο στον Θεαίτητο όσο στον Θεόδωρο. Ο Burnyeat είναι αντίθετος με την ερμηνεία που δίνει ο Knorr λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν είναι δυνατό να θεωρεί κάποιος το χωρίο αυτό ως βέβαιη ιστορική πηγή αλλά παράλληλα να μη λαμβάνει υπόψη του κάποια κρίσιμα στοιχεία και πληροφορίες».

Ο Knorr εκφράζει τη δική του θέση και σε αυτή την παρατήρηση λέγοντας πως αν πάρουμε σαν δεδομένο ότι το χωρίο αποτελεί ιστορική πηγή – και ο Burnyeat συμφωνεί σε αυτό- τότε δεν έχουμε παρά να δεχτούμε ότι ο Θεόδωρος απέδειξε τις ασυμμετρίες από το 3 μέχρι το 17 και ο Θεαίτητος είναι αυτός που ομαδοποίησε τους αριθμούς και τις γραμμές στοιχειοθετώντας θεωρία λόγου. Σύμφωνα με αυτό και αφού δεχτούμε ότι το χωρίο αποτελεί ιστορική πηγή και ότι ο Θεόδωρος δεν αντιμετώπισε δυσκολία στην τελευταία περίπτωση με την οποία ασχολήθηκε (κατά τον Knorr το 17) αλλά ότι απλώς σταμάτησε -σύμφωνα με τον Burnyeat- ενώ η μέθοδός του εφαρμόζεται για όλες τις περιπτώσεις τότε θα πέσουμε στο ατόπημα να ισχυριστούμε ότι στον Θεόδωρο πρέπει να αποδοθεί η στοιχειοθέτηση θεωρίας ασύμμετρων μεγεθών (*X Βιβλίο*).



### 3.3 Μένων

Ο πλατωνικός διάλογος *Μένων* θα λέγαμε ότι αποτελεί άλλη μια απόδειξη της γνώσης της ασυμμετρίας από τους Πυθαγόρειους. Ο διάλογος εκτυλίσσεται ανάμεσα στον Σωκράτη και τον Μένωνα, έναν Θεσσαλό αριστοκράτη και στο χωρίο που θα μελετήσουμε εμφανίζεται στον διάλογο ένας δούλος του τελευταίου. Πιο αναλυτικά, ο Σωκράτης απευθύνει στον δούλο της εξής ερώτηση: «Αν έχουμε τετράγωνο με πλευρά ίση με 2 πόδες, ποιο θα είναι το μήκος της πλευράς ενός τετραγώνου με εμβαδόν διπλάσιο από το εμβαδόν του πρώτου;». Με άλλα λόγια ο Σωκράτης ζητάει το μήκος πλευράς τετραγώνου που να έχει εμβαδόν  $2 \cdot 2^2 = 2 \cdot 4 = 8$  πόδες. Η πρώτη απάντηση του δούλου είναι λανθασμένη, μιας και λέει στον Σωκράτη ότι θα πρέπει να πάρουμε μήκος ίσο με 4 πόδες. Σε αυτό το σημείο ο Σωκράτης σχολιάζει ότι ο δούλος αν και δε γνωρίζει την απάντηση, πιστεύει πως την γνωρίζει και σε λίγο θα αρχίσει να θυμάται. Εν συνεχεία ο δούλος μέσα από τις ερωτήσεις που του θέτει ο Σωκράτης καταλαβαίνει το αρχικό του λάθος. Αν πάρουμε πλευρά ίση με 4 πόδες, το αρχικό εμβαδόν θα τετραπλασιαστεί, δε θα διπλασιαστεί όπως είναι το ζητούμενο.

Η νέα απάντηση του δούλου είναι πως θα πρέπει να πάρουμε πλευρά με μήκος ίσο με μιάμιση φορά το αρχικό δηλαδή  $1,5 \cdot 2 = 3$  πόδες. Βέβαια και αυτό οδηγεί σε σφάλμα, αφού  $3^2 = 9$  και όχι 8. Μετά και από αυτό το λάθος, ο δούλος λέει στον Σωκράτη ότι αδυνατεί να βρει τη σωστή απάντηση. Ο Σωκράτης σχολιάζει ότι στην αρχή ο δούλος νομίζοντας πως γνωρίζει τη σωστή απάντηση απαντούσε με θάρρος ενώ τώρα γνωρίζει ότι αγνοεί την απάντηση, πράγμα που τον κινητοποιεί να ψάξει και να μάθει.

Ο διάλογος εξελίσσεται και μας οδηγεί στην κατασκευή του παρακάτω σχήματος:



Το κάθε τετράγωνο χωρίζεται από τις διαγωνίους σε 2 ίσα μέρη. Αυτές οι τέσσερις γραμμές είναι ίσες. Συνεπώς έχουμε 4 μισά και άρα το εμβαδόν του εσωτερικού τετραγώνου είναι :  $4 \cdot 2 = 8$  πόδες. Αυτό σημαίνει ότι το μήκος πλευράς

τετραγώνου με εμβαδόν 8 είναι η διαγώνιος του αρχικού τετραγώνου, δηλαδή του τετραγώνου με εμβαδόν 4. Αν τώρα συμβολίσουμε με  $\delta$  τη διαγώνιο, με  $a$  την πλευρά του αρχικού τετραγώνου, με  $E_1$  το εμβαδόν του αρχικού τετραγώνου και με  $E_2$  το εμβαδόν του ζητούμενου τετραγώνου, θα έχουμε:

$$\left. \begin{array}{l} E_1 = a^2 \\ E_2 = \delta^2 \\ E_2 = 2 \cdot E_1 \end{array} \right\} \delta^2 = 2 \cdot a^2$$

Στο τέλος του διαλόγου με τον δούλο, ο Σωκράτης επισημαίνει ότι αφού ο δούλος δεν είχε διδαχθεί ποτέ του γεωμετρία, η γνώση που «αποκάλυψε» πρέπει να είναι ανάμνηση από μία προγενέστερη ζωή. Για τον Πλάτωνα αυτό φαίνεται να σημαίνει ότι υπάρχει η αληθινή γνώση, η αιώνια γεύση.

Ο ακριβής διάλογος δίνεται παρακάτω (Μένων 82b-85b). Λόγω της σχετικά μεγάλης του έκτασης, παραθέτουμε αριστερά το πρωτότυπο κείμενο και δεξιά τη μετάφραση, (και όχι σε υποσημείωση) προκειμένου να διευκολυνθεί ο αναγνώστης στη σύγκριση και αντιστοίχιση των δύο κειμένων. Έχουμε, λοιπόν, τον εξής διάλογο ανάμεσα στον Σωκράτη και τον δούλο, σε κάποια σημεία του οποίου συμμετέχει κι ο Μένωνας:

<p><i>ΣΩ. Πρόσεχε δὴ τὸν νοῦν ὁπότερ' ἂν σοι φαίνεται, ἢ ἀναμνησκόμενος ἢ μανθάνων παρ' ἐμοῦ.</i>  <i>ΜΕΝ. Ἀλλὰ προσέξω.</i>  <i>ΣΩ. Εἰπέ δὴ μοι, ὦ παῖ, γιγνώσκεις τετράγωνον χωρίον ὅτι τοιοῦτόν ἐστιν;</i>  <i>ΠΑΙ. Ἐγώ γε.</i>  <i>ΣΩ. Ἐστὶν οὖν τετράγωνον χωρίον ἴσας ἔχον τὰς γραμμὰς ταύτας πάσας, τέτταρας οὕσας;</i>  <i>ΠΑΙ. Πάνυ γε.</i>  <i>ΣΩ. Οὐ καὶ ταυτασὶ τὰς διὰ μέσου ἐστὶν ἴσας ἔχον;</i>  <i>ΠΑΙ. Ναί.</i>  <i>ΣΩ. Οὐκοῦν εἴη ἂν τοιοῦτον χωρίον καὶ μείζον καὶ ἔλαττον;</i>  <i>ΠΑΙ. Πάνυ γε.</i>  <i>ΣΩ. Εἰ οὖν εἴη αὕτη ἡ πλευρὰ δυοῖν ποδοῖν καὶ αὕτη δυοῖν, πόσων ἂν εἴη ποδῶν τὸ ὅλον; ὧδε δὲ σκόπει· εἰ ἦν ταύτη δυοῖν ποδοῖν, ταύτη δὲ ἐνὸς ποδὸς μόνον, ἄλλο τι ἅπαξ ἂν ἦν δυοῖν ποδοῖν τὸ χωρίον;</i>  <i>ΠΑΙ. Ναί.</i>  <i>ΣΩ. Ἐπειδὴ δὲ δυοῖν ποδοῖν καὶ ταύτη, ἄλλο τι ἢ δις δυοῖν γίγνεται;</i>  <i>ΠΑΙ. Γίγνεται.</i>  <i>ΣΩ. Δυοῖν ἄρα δις γίγνεται ποδῶν;</i>  <i>ΠΑΙ. Ναί.</i>  <i>ΣΩ. Πόσοι οὖν εἰσὶν οἱ δύο δις πόδες;</i></p>	<p>Σω: Πρόσεχε λοιπόν καλά, ποιο από τα δύο σου φαίνεται να συμβαίνει, ότι ξαναθυμάται ή ότι μαθαίνει από μένα;  Μένωνας: Θα προσέξω.  Σω: Πες μου λοιπόν νεαρέ, γνωρίζεις ότι αυτό είναι ένα τετράγωνο σχήμα;  Δούλος: Ναι.  Σω: Τετράγωνο δεν είναι εκείνο που έχει τέσσερις γραμμές οι οποίες είναι ίσες;  Δου: Βεβαιότατα.  Σω: Δεν έχει επίσης και τις άλλες γραμμές που φέρνουμε στο μέσο ίσες;  Δου: Ναι.  Σω: Δε μπορεί λοιπόν ο χώρος αυτός να είναι και μεγαλύτερος και μικρότερος;  Δου: Βεβαίως.  Σω: Λοιπόν αν αυτή η πλευρά ήταν δύο πόδες όπως επίσης και η άλλη, πόσες πόδες θα ήταν όλο το σχήμα; Σκέψου με αυτόν τον τρόπο ότι αν αυτή η πλευρά ήταν δύο πόδες και εκείνη εκεί μόνο ένας, δεν είναι αλήθεια ότι ο χώρος θα ήταν χωριστά δύο πόδες;  Δου: Ναι.  Σω: Επειδή όμως και αυτή η πλευρά είναι δύο πόδες, μπορεί το σχήμα να είναι άλλο από δύο φορές οι δύο πόδες;  Δου: Όχι.  Σω: Άρα είναι δύο φορές οι δυο πόδες.  Δου: Ναι.  Σω: Πόσο λοιπόν κάνει δυο φορές οι δυο πόδες; Υπολόγισε και πες μου.  Σω: Τέσσερα Σωκράτη.  Δου: Θα μπορούσε λοιπόν να υπάρξει σχήμα διπλάσιο από τούτο εδώ, τέτοιο που να έχει όλες τις πλευρές ίσες, όπως αυτό;</p>
--	---

<p>λογισάμενος εἶπέ.  <b>ΠΑΙ.</b> Τέτταρες, ὦ Σώκρατες.  <b>ΣΩ.</b> Οὐκοῦν γένοιτ' ἂν τούτου τοῦ χωρίου ἕτερον διπλάσιον, τοιοῦτον δέ, ἴσας ἔχον πάσας τὰς γραμμὰς ὡσπερ τοῦτο;  <b>ΠΑΙ.</b> Ναί.  <b>ΣΩ.</b> Πόσων οὖν ἔσται ποδῶν;  <b>ΠΑΙ.</b> Ὀκτώ.  <b>ΣΩ.</b> Φέρε δὴ, πειρῶ μοι εἰπεῖν πηλίκη τις ἔσται ἐκείνου ἢ γραμμῆ ἐκάστη. ἢ μὲν γὰρ τοῦδε δυοῖν ποδοῖν· τί δὲ ἢ ἐκείνου τοῦ διπλασίου;  <b>ΠΑΙ.</b> Δῆλον δὴ, ὦ Σώκρατες, ὅτι διπλασία.  <b>ΣΩ.</b> Ὅρα, ὦ Μένων, ὡς ἐγὼ τοῦτον οὐδὲν διδάσκω, ἀλλ' ἐρωτῶ πάντα; καὶ νῦν οὗτος οἶεται εἰδέναι ὁποῖα ἐστὶν ἀφ' ἧς τὸ ὀκτώπουν χωρίον γενήσεται· ἢ οὐ δοκεῖ σοι;  <b>MEN.</b> Ἔμοιγε.  <b>ΣΩ.</b> Οἶδεν οὖν;  <b>MEN.</b> Οὐ δῆτα.  <b>ΣΩ.</b> Οἶεται δέ γε ἀπὸ τῆς διπλασίας;  <b>MEN.</b> Ναί.    <b>ΣΩ.</b> Θεῶ δὴ αὐτὸν ἀναμιμνησκόμενον ἐφεξῆς, ὡς δεῖ ἀναμιμνήσκεσθαι.  Σὺ δέ μοι λέγε· ἀπὸ τῆς διπλασίας γραμμῆς φῆς τὸ διπλάσιον χωρίον γίνεσθαι; τοιόνδε λέγω, μὴ ταῦτη μὲν μακρόν, τῇ δὲ βραχύ, ἀλλὰ ἴσον πανταχῆ ἔστω ὡσπερ τουτί, διπλάσιον δὲ τούτου, ὀκτώπουν· ἀλλ' ὄρα εἰ ἔτι σοι ἀπὸ τῆς διπλασίας δοκεῖ ἔσεσθαι.  <b>ΠΑΙ.</b> Ἔμοιγε.  <b>ΣΩ.</b> Οὐκοῦν διπλασία αὕτη ταύτης γίνεται, ἂν ἑτέραν τοσαύτην προσθῶμεν ἐνθένδε;  <b>ΠΑΙ.</b> Πάνυ γε.  <b>ΣΩ.</b> Ἀπὸ ταύτης δὴ, φῆς, ἔσται τὸ ὀκτώπουν χωρίον, ἂν τέτταρες τοσαῦται γένωνται;  <b>ΠΑΙ.</b> Ναί.  <b>ΣΩ.</b> Αναγραφώμεθα δὴ ἀπ' αὐτῆς ἴσας τέτταρας. ἄλλο τι ἢ τουτί ἂν εἴη ὁ φῆς τὸ ὀκτώπουν εἶναι;  <b>ΠΑΙ.</b> Πάνυ γε.  <b>ΣΩ.</b> Οὐκοῦν ἐν αὐτῷ ἐστὶν ταυτὶ τέτταρα, ὧν ἕκαστον ἴσον τούτῳ ἐστὶν τῷ τετράποδι;</p>	<p><b>Δου:</b> Ναι.  <b>Σω:</b> Πόσα πόδια θα είναι λοιπόν;  <b>Δου:</b> Οχτώ.  <b>Σω:</b> Εμπρός λοιπόν, προσπάθησε να μου πεις πόσο θα είναι κάθε πλευρά εκείνου. Του ενός είναι δύο πόδες, πόσο θα είναι του άλλου, του διπλασίου;  <b>Δου :</b> Φανερό είναι, Σωκράτη, πως θα είναι διπλάσια.  <b>Σω:</b> Βλέπεις, Μένων, πως εγώ δε διδάσκω τίποτα αλλά συνεχώς τον ρωτώ; Και εκείνος νομίζει ότι γνωρίζει ποια είναι η πλευρά από την οποία θα δημιουργηθεί το σχήμα των οχτώ ποδών ή δε σου φαίνεται πως είναι έτσι;  <b>Μέν:</b> Βέβαια.  <b>Σω:</b> Γνωρίζει όμως;  <b>Μέν:</b> Όχι βέβαια.  <b>Σω:</b> Νομίζει πως το σχήμα προκύπτει από τη διπλάσια γραμμῆ.  <b>Μέν:</b> Ναι.    <b>Σω:</b> Παρατήρησε λοιπόν τούτο, πως θα αρχίσει στο εξής να θυμάται, όπως πρέπει να θυμάται. Εσύ πες μου, από τη διπλάσια πλευρά υποστηρίζεις πως προκύπτει διπλάσιο σχήμα; Και εννοώ βέβαια τέτοιο σχήμα που να μην έχει τη μια πλευρά μεγάλη και την άλλη μικρή, αλλά να τις έχει όλες ίσες, όπως τούτο εδώ, αλλά να είναι διπλάσιο, δηλαδή οκτώ πόδες. Πρόσεξε λοιπόν, σου φαίνεται πως τούτο θα προκύψει από τη διπλάσια πλευρά;  <b>Δου :</b> Ναι βέβαια.  <b>Σω:</b> Λοιπόν η μια πλευρά γίνεται διπλάσια απ' όσο ήταν, αν προσθέσουμε εδώ άλλη μία του ίδιου μεγέθους.  <b>Δου :</b> Βέβαια.  <b>Σω:</b> Από τούτη την άποψη, άρα, υποστηρίζεις ότι θα προκύψει το σχήμα των οκτώ πόδων, αν γίνουν τέσσερις ίσες πλευρές;  <b>Δου :</b> Ναι.  <b>Σω:</b> Ας χαράξουμε λοιπόν από αυτήν τέσσερις ίσες πλευρές. Κάποιο άλλο ή τούτο εδώ υποστηρίζεις πως είναι το σχήμα των οκτώ πόδων;  <b>Δου :</b> Αυτό βέβαια.  <b>Σω:</b> Σε τούτο όμως περιλαμβάνονται τέσσερα σχήματα, καθένα από τα οποία είναι ίσο με το σχήμα των τεσσάρων ποδών, έτσι δεν είναι;  <b>Δου :</b> Ναι.</p>
---	---

<p>ΠΑΙ. <i>Ναί.</i>  ΣΩ. <i>Πόσον οὖν γίγνεται; οὐ τετράκις τοσοῦτον;</i>  ΠΑΙ. <i>Πῶς δ' οὐ;</i>  ΣΩ. <i>Διπλάσιον οὖν ἔστιν τὸ τετράκις τοσοῦτον;</i>  ΠΑΙ. <i>Οὐ μὰ Δία.</i>  ΣΩ. <i>Ἀλλὰ ποσαπλάσιον;</i>  ΠΑΙ. <i>Τετραπλάσιον.</i>  ΣΩ. <i>Ἀπὸ τῆς διπλασίας ἄρα, ὦ παῖ, οὐ διπλάσιον ἀλλὰ τετραπλάσιον γίγνεται χωρίον.</i>  ΠΑΙ. <i>Ἀληθῆ λέγεις.</i>  ΣΩ. <i>Τεττάρων γὰρ τετράκις ἔστιν ἑκκαίδεκα. οὐχί;</i>  ΠΑΙ. <i>Ναί.</i>  ΣΩ. <i>Ὀκτώπουν δ' ἀπὸ ποίας γραμμῆς; οὐχὶ ἀπὸ μὲν ταύτης τετραπλάσιον;</i>  ΠΑΙ. <i>Φημί.</i>  ΣΩ. <i>Τετράπουν δὲ ἀπὸ τῆς ἡμισέας ταυτησὶ τουτί;</i>  ΠΑΙ. <i>Ναί.</i>  ΣΩ. <i>Εἶεν· τὸ δὲ ὀκτώπουν οὐ τοῦδε μὲν διπλάσιον ἔστιν, τούτου δὲ ἥμισυ;</i>  ΠΑΙ. <i>Ναί.</i>  ΣΩ. <i>Οὐκ ἀπὸ μὲν μείζονος ἔσται ἢ τοσαύτης γραμμῆς, ἀπὸ ἐλάττονος δὲ ἢ τοσησδί; ἢ οὐ;</i>  ΠΑΙ. <i>Ἔμοιγε δοκεῖ οὕτω.</i>  ΣΩ. <i>Καλῶς· τὸ γὰρ σοι δοκοῦν τοῦτο ἀποκρίνον. καί μοι λέγε· οὐχ ἦδε μὲν δυοῖν ποδοῖν ἦν, ἢ δὲ τεττάρων;</i>  ΠΑΙ. <i>Ναί.</i>  ΣΩ. <i>Δεῖ ἄρα τὴν τοῦ ὀκτώποδος χωρίου γραμμὴν μείζω μὲν εἶναι τῆσδε τῆς δίποδος, ἐλάττω δὲ τῆς τετράποδος.</i>  ΠΑΙ. <i>Δεῖ.</i></p> <p>ΣΩ. <i>Πειρῶ δὴ λέγειν πηλίκην τινὰ φῆς αὐτὴν εἶναι.</i>  ΠΑΙ. <i>Τρίποδα.</i>  ΣΩ. <i>Οὐκοῦν ἄνπερ τρίπους ἦ, τὸ ἥμισυ ταύτης προσληψόμεθα καὶ ἔσται τρίπους; δύο μὲν γὰρ οἶδε, ὁ δὲ εἷς· καὶ ἐνθένδε ὡσαύτως δύο μὲν οἶδε, ὁ δὲ εἷς· καὶ γίγνεται τοῦτο τὸ χωρίον ὃ φῆς.</i>  ΠΑΙ. <i>Ναί.</i>  ΣΩ. <i>Οὐκοῦν ἂν ἦ τῆδε τριῶν καὶ τῆδε τριῶν, τὸ ὅλον χωρίον τριῶν τρις ποδῶν</i></p>	<p>Σω: Πόσο λοιπόν γίνεται; Δεν είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερο από εκείνο;  Δου: Πῶς ὄχι;  Σω: Ἄρα το κατά τέσσερις φορές μεγαλύτερο είναι διπλάσιο;  Δου: Ὁχι μα τῷ Δία.  Σω: Τότε πόσο μεγαλύτερο είναι;  Δου: Τετραπλάσιο.  Σω: Επομένως ἀπὸ τῆς διπλασίας πλευρᾶ, παιδί μου, δεν προκύπτει σχῆμα διπλάσιο ἀλλὰ τετραπλάσιο.  Δου: Σωστά μιλάς.  Σω: Τέσσερις φορές λοιπόν οἱ τέσσερις πόδες κάνει δεκαεξί, ἢ ὄχι;  Δου: Ναί.  Σω: Το σχῆμα λοιπόν τῶν οκτῶ ποδῶν ἀπὸ ποια πλευρᾶ προκύπτει; Δεν είναι τετραπλάσιο με βάση τὴν πλευρᾶ αὐτή;  Δου: Ἔτσι λέω.  Σω: Αὐτὸ λοιπόν τὸ τετράγωνο τῶν τεσσάρων ποδῶν δεν προέκυψε ἀπὸ τὴν μισή ἀπὸ αὐτὴ γραμμή;  Δου: Ναί.  Σω: Ἄς εἶναι. Το τετράγωνο τῶν οκτῶ ποδῶν δεν εἶναι διπλάσιο ἀπὸ τὸ ἓνα(τῶν τεσσάρων ποδῶν) καὶ μισὸ ἀπὸ τὸ ἄλλο(τῶν δεκαεξί ποδῶν);  Δου: Ναί.  Σω: Καλά. Ἀπάντησε μου τώρα ὅ,τι σου φαίνεται καὶ πες μου. Αὐτὴ ἡ γραμμὴ δεν εἶναι δύο ποδῶν καὶ ἡ ἄλλη τεσσάρων;  Δου: Ναί.  Σω: Επομένως καὶ ἡ γραμμὴ χώρου οκτῶ ποδῶν πρέπει νὰ εἶναι μεγαλύτερη ἀπὸ τὴν γραμμὴν χώρου δύο ποδῶν καὶ μικρότερη ἀπὸ τὴν γραμμὴν χώρου τεσσάρων ποδῶν.  Δου: Πρέπει.</p> <p>Σω: Προσπάθησε τώρα νὰ μου πεις πόσο μεγάλη πρέπει νὰ εἶναι αὐτή.  Δου: Τρεῖς πόδες.  Σω: Ἄν λοιπόν εἶναι τρεῖς πόδες θὰ πάρουμε τὸ μισὸ αὐτῆς, θὰ τὸ προσθέσουμε καὶ θὰ γίνῃ τρεῖς πόδες. Γιατί αὐτὰ ἐδῶ εἶναι δύο πόδες καὶ αὐτὸ ἓνας καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρᾶ ἐπίσης εἶναι δύο πόδες καὶ αὐτὸ ἓνας καὶ ἔτσι προκύπτει τὸ σχῆμα που λες.  Δου: Ναί.  Σω: Επομένως, ἂν ἡ μὴν πλευρᾶ εἶναι τρεῖς πόδες καὶ ἡ ἄλλη εἶναι ἐπίσης τρεῖς, τὸ σχῆμα συνολικά</p>
--	--



<p>γίνεται;</p> <p>ΠΑΙ. Φαίνεται.</p> <p>ΣΩ. Τρεις δὲ τρὶς πόσοι εἰσὶ πόδες;</p> <p>ΠΑΙ. Ἐννέα.</p> <p>ΣΩ. Ἔδει δὲ τὸ διπλάσιον πόσων εἶναι ποδῶν;</p> <p>ΠΑΙ. Ὀκτώ.</p> <p>ΣΩ. Οὐδ' ἄρ' ἀπὸ τῆς τρίποδός πω τὸ ὀκτώπουν χωρίον γίνεται.</p> <p>ΠΑΙ. Οὐ δῆτα.</p> <p>ΣΩ. Ἄλλ' ἀπὸ ποίας; πειρῶ ἡμῖν εἰπεῖν ἀκριβῶς· καὶ εἰ μὴ βούλει ἀριθμεῖν, ἀλλὰ δεῖξον ἀπὸ ποίας.</p> <p>ΠΑΙ. Ἀλλὰ μὰ τὸν Δία, ὦ Σώκρατες, ἔγωγε οὐκ οἶδα.</p> <p>ΣΩ. Ἐννοεῖς αὖ, ὦ Μένων, οὗ ἔστιν ἤδη βαδίζων ὅδε τοῦ ἀναμιμνήσκεσθαι; ὅτι τὸ μὲν πρῶτον ἦδει μὲν οὖ, ἦτις ἔστιν ἡ τοῦ ὀκτώποδος χωρίου γραμμῆ, ὥσπερ οὐδὲ νῦν πω οἶδεν, ἀλλ' οὖν ὥτε γ' αὐτὴν τότε εἰδέναι, καὶ θαρραλέως ἀπεκρίνετο ὡς εἰδώς, καὶ οὐχ ἠγεῖτο ἀπορεῖν· νῦν δὲ ἠγεῖται ἀπορεῖν ἤδη, καὶ ὥσπερ οὐκ οἶδεν, οὐδ' οἶεται εἰδέναι.</p> <p>ΜΕΝ. Ἀληθῆ λέγεις.</p> <p>ΣΩ. Οὐκοῦν νῦν βέλτιον ἔχει περὶ τὸ πρᾶγμα ὁ οὐκ ἦδει;</p> <p>ΜΕΝ. Καὶ τοῦτό μοι δοκεῖ.</p> <p>ΣΩ. Ἀπορεῖν οὖν αὐτὸν ποιήσαντες καὶ ναρκᾶν ὥσπερ ἡ νάρκη, μῶν τι ἐβλάψαμεν;</p> <p>ΜΕΝ. Οὐκ ἔμοιγε δοκεῖ.</p> <p>ΣΩ. Προῦργου γοῦν τι πεποιήκαμεν, ὡς ἔοικε, πρὸς τὸ ἐξευρεῖν ὅπῃ ἔχει· νῦν μὲν γὰρ καὶ ζητήσειεν ἂν ἠδέως οὐκ εἰδώς, τότε δὲ ῥαδίως ἂν καὶ πρὸς πολλοὺς καὶ πολλάκις ὥτε ἂν εὖ λέγειν περὶ τοῦ διπλασίου χωρίου, ὡς δεῖ διπλασίαν τὴν γραμμὴν ἔχειν μήκει.</p> <p>ΜΕΝ. Ἔοικεν.</p> <p>ΣΩ. Οἶει οὖν ἂν αὐτὸν πρότερον ἐπιχειρῆσαι ζητεῖν ἢ μανθάνειν τοῦτο ὃ ὥτε εἰδέναι οὐκ εἰδώς, πρὶν εἰς ἀπορίαν κατέπεσεν ἠγησάμενος μὴ εἰδέναι, καὶ ἐπόθησεν τὸ εἰδέναι;</p> <p>ΜΕΝ. Οὗ μοι δοκεῖ, ὦ Σώκρατες.</p>	<p>δεν εἶναι τρεῖς φορές οἱ τρεῖς πόδες;</p> <p>Δου: Ἐτσι φαίνεται.</p> <p>Σω: Τρεῖς φορές το τρία πόσους πόδες κάνει;</p> <p>Δου: Εννιά.</p> <p>Σω: Καὶ το διπλάσιο πόσοι πόδες ἔπρεπε να εἶναι;</p> <p>Δου: Οκτώ.</p> <p>Σω: Ἄρα, το τετράγωνο των οκτώ ποδῶν δεν προκύπτει οὔτε ἀπὸ τὴν πλευρά των τριῶν ποδῶν.</p> <p>Δου: Ὄχι βέβαια.</p> <p>Σω: Τότε ἀπὸ ποια πλευρά σχηματίζεται;</p> <p>Προσπάθησε να μας πεις με ακρίβεια. Κι αν δε θέλεις να το εκφράσεις με αριθμὸ δείξε τὴν πλευρά.</p> <p>Δου: Μα τω Δία, Σωκράτη, δε γνωρίζω.</p> <p>Σω: Καταλαβαίνεις, πάλι, Μένωνα, ποιο δρόμο ἔχει κάνει μέσα στην ἀνάμνησή του; Στην ἀρχὴ δεν γνώριζε καθόλου ποια εἶναι ἡ γραμμὴ που σχηματίζει το εμβασδόν οκτώ ποδῶν, ὅπως καὶ τώρα δεν γνωρίζει· ἀλλὰ κατόπιν νόμιζε ὅτι το βρήκε, καὶ ἀπάντησε με πεποίθηση σαν να γνώριζε καὶ δεν πίστευε ὅτι δε γνώριζε (οὔτε καν ἀπορούσε). Τώρα πάλι ἀπορεῖ (ἀναγνωρίζει τὴν σύγχυσή του) σα να μη γνωρίζει καθόλου. Καὶ νομίζει ὅτι το βρήκε.</p> <p>Μέν: Ἀληθινὰ μιλάς.</p> <p>Σω: Δεν εἶναι, λοιπόν, πράγματι σε καλύτερη θέση τώρα για το πρᾶγμα που δε γνώριζε;</p> <p>Μέν: Καὶ αὐτό μου φαίνεται σωστό.</p> <p>Σω: Με να τον γεμίσουμε, λοιπόν, ἀμφιβολία καὶ να τον ναρκώσουμε σα νάρκη, τον βλάψαμε;</p> <p>Μέν: Δεν μου φαίνεται.</p> <p>Σω: Ἀντίθετα, τον καταστήσαμε, ὅπως φαίνεται, ικανότερο να ἀνακαλύπτει τὴν ἀλήθεια (ὅ,τι ἔχει). Διότι τώρα στιδῆποτε ἀγνοεῖ θα το ἀναζητήσει με ευχαρίστηση καὶ εὐκόλα τότε, πιστεύοντας ὅτι μιλάει καλὰ, καὶ προς πολλοὺς θα μιλήσει (φανερὰ) ὅτι για διπλάσιο εμβασδόν πρέπει να ἔχουμε γραμμὴ διπλάσια σε μήκος.</p> <p>Μέν: Εἶναι προφανές.</p> <p>Σω: Νομίζεις λοιπόν ὅτι αὐτός θα ἐπιχειροῦσε να ζητήσει ἢ να μάθει αὐτό, που νόμιζε ὅτι γνωρίζει χωρὶς να γνωρίζει, πρὶν ἡ πεποίθηση τῆς ἀγνοιας του δεν τον ἔκανε ν' ἀμφιβάλλει καὶ τον ἔκανε να ποθήσει να μάθει;</p> <p>Μέν: Δεν μου φαίνεται, Σωκράτη.</p> <p>Σω: Ὀφελήθηκε λοιπόν με τὴ νάρκωση;</p> <p>Μέν: Ἐτσι μου φαίνεται.</p> <p>Σω: Σκέψου τώρα πῶς ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἀπορία (ἀμφιβολία) θ' ἀνακαλύψεις το πρᾶγμα που ζητάς με μένα, παρόλο που ἐγὼ δεν θα κάνω τίποτα ἄλλο παρὰ να ρωτᾶω καὶ ὄχι να διδάσκω. Καὶ πρόσεξε να με «τσακώσεις» αν πουθενά πρᾶγματι τον διδάσκω ἢ ἐξηγῶ ἐκεῖνα τα οποία γνωρίζεις, καὶ τελικὰ αν κάνω τίποτε ἄλλο ἀπὸ το να τον ρωτᾶω τι πιστεύει. Εσύ, λοιπόν, παιδί, πες</p>
---	---

<p>ΣΩ. Ὦνητο ἄρα ναρκήσας; ΜΕΝ. Δοκεῖ μοι. ΣΩ. Σκέψαι δὴ ἐκ ταύτης τῆς ἀπορίας ὅτι καὶ ἀνευρήσει ζητῶν μετ' ἐμοῦ, οὐδὲν ἄλλ' ἢ ἐρωτῶντος ἐμοῦ καὶ οὐ διδάσκοντος· φύλαττε δὲ ἄν που εὔρης με διδάσκοντα καὶ διεξιόντα αὐτῶ, ἀλλὰ μὴ τὰς τούτου δόξας ἀνερωτῶντα. Λέγε γάρ μοι σύ· οὐ τὸ μὲν τετράπουν τοῦτο ἡμῖν ἐστι χωρίον; μανθάνεις; ΠΑΙ. Ἐγωγε.</p> <p>ΣΩ. Ἐτερον δὲ αὐτῶ προσθεῖμεν ἂν τουτὶ ἴσον; ΠΑΙ. Ναί. ΣΩ. Καὶ τρίτον τόδε ἴσον ἐκατέρῳ τούτων; ΠΑΙ. Ναί. ΣΩ. Οὐκοῦν προσαναπληρωσαίμεθ' ἂν τὸ ἐν τῇ γωνίᾳ τόδε; ΠΑΙ. Πάνυ γε. ΣΩ. Ἄλλο τι οὖν γένοιτ' ἂν τέτταρα ἴσα χωρία τάδε; ΠΑΙ. Ναί. ΣΩ. Τί οὖν; τὸ ὄλον τόδε ποσαπλάσιον τοῦδε γίγνεται; ΠΑΙ. Τετραπλάσιον. ΣΩ. Ἔδει δέ γε διπλάσιον ἡμῖν γενέσθαι· ἢ οὐ μέμνησαι; ΠΑΙ. Πάνυ γε. ΣΩ. Οὐκοῦν ἐστὶν αὕτη γραμμὴ ἐκ γωνίας εἰς γωνίαν [τινὰ] τέμνουσα δίχα ἕκαστον τούτων τῶν χωρίων; ΠΑΙ. Ναί. ΣΩ. Οὐκοῦν τέτταρες αὗται γίγνονται γραμμαὶ ἴσαι, περιέχουσαι τουτὶ τὸ χωρίον; ΠΑΙ. Γίγνονται γάρ. ΣΩ. Σκόπει δὴ· πηλίκον τί ἐστὶν τοῦτο τὸ χωρίον; ΠΑΙ. Οὐ μανθάνω. ΣΩ. Οὐχὶ τεττάρων ὄντων τούτων ἡμισυ ἕκαστη ἢ γραμμὴ ἀποτέμνηκεν ἐντός; ἢ οὐ; ΠΑΙ. Ναί. ΣΩ. Πόσα οὖν τηλικαῦτα ἐν τούτῳ ἔνεστιν; ΠΑΙ. Τέτταρα. ΣΩ. Πόσα δὲ ἐν τῷδε; ΠΑΙ. Δύο.</p>	<p>μου· αὐτὸ το ἐμβαδόν δεν εἶναι τεσσάρων ποδῶν; Συμφωνεῖς; Δου: Βεβαίως.</p> <p>Σω: Δεν μπορούμε να του προσθέσουμε και αὐτὸ το ἄλλο ἐμβαδόν, το οποίο εἶναι ἴσο μ' αὐτό; Δου: Ναι. Σω: Καὶ το τρίτο αὐτὸ το ἐμβαδόν, ἴσα με τα ἄλλα δύο; Δου: Ναι. Σω: Δεν μπορούμε, τέλος, να θέσουμε αὐτὸ το ἄλλο μέσα σε αὐτὴ τὴ γωνία; Δου: Αναμφίβολα. Σω: Ἀλλὰ τότε δεν προκύπτουν τέσσερα ἐμβαδὰ ἴσα μεταξύ τους; Δου: Βεβαιότατα. Σω: Λοιπὸν πόσο γίνεται ὅλο το ἐμβαδόν ἀπὸ τοῦτο ἐδῶ; Δου: Τετραπλάσιο. Σω: Ἐπρεπε ὁμως να γίνεῖ διπλάσιο· ἢ μήπως δεν το θυμάσαι; Δου: Πολύ καλά. Σω: Αὐτὴ ἡ γραμμὴ που ἐκτείνεται ἀπὸ τὴ μία γωνία μέχρι τὴν ἄλλη, δεν χωρίζει καθένα ἀπὸ αὐτὰ τα δύο ἐμβαδὰ σε δύο ἴσα; Δου: Ναι. Σω: Δεν προκύπτουν ἐτσι τέσσερις ἴσες γραμμές που περιέχουν αὐτὸ ἐδῶ το ἐμβαδόν; Δου: Ναι· προκύπτουν. Σω: Σκέψου· ποῖο εἶναι το μέγεθος αὐτοῦ τοῦ ἐμβαδοῦ; Δου: Δεν γνωρίζω. Σω: Ἀπὸ τα τέσσερα αὐτὰ ἐμβαδὰ κάθε γραμμὴ δεν ἔχει σχηματιστεῖ ἀνάμεσα στο μισό του καθενός; Δεν εἶναι ἀλήθεια; Δου: Ναι. Σω: Πόσα λοιπὸν ἐμβαδὰ εἶναι ὅμοια μέσα στο μεγάλο ἐμβαδόν; Δου: Τέσσερα. Σω: Καὶ μέσα σε αὐτὸ ἐδῶ, πόσα; Δου: Δύο. Σω: Τα τέσσερα σε σχέση με τα δύο τι ἀποτέλεσμα δίνουν; Δου: Διπλάσιο. Σω: Πόσους λοιπὸν πόδες ἔχει αὐτός ο χώρος; Δου: Οκτώ. Σω: Καὶ ἀπὸ ποιά γραμμὴ σχηματίσθηκε; Δου: Ἀπὸ αὐτήν. Σω: Ἀπὸ τὴ γραμμὴ που ἐκτείνεται ἀπὸ τὴ μια</p>
---	--

ΣΩ. Τὰ δὲ τέτταρα τοῖν δυοῖν τί ἐστίν;

ΠΑΙ. Διπλάσια.

ΣΩ. Τόδε οὖν ποσάπουν γίγνεται;

ΠΑΙ. Ὀκτώπουν.

ΣΩ. Ἀπὸ ποίας γραμμῆς;

ΠΑΙ. Ἀπὸ ταύτης.

ΣΩ. Ἀπὸ τῆς ἐκ γωνίας εἰς γωνίαν  
τεινούσης τοῦ τετράποδος;

ΠΑΙ. Ναί.

ΣΩ. Καλοῦσιν δέ γε ταύτην διάμετρον οἱ  
σοφισταί· ὥστ' εἰ ταύτη διάμετρος ὄνομα,  
ἀπὸ τῆς διαμέτρου ἄν, ὡς σὺ φῆς, ὃ παῖ  
Μένωνος, γίγνοιτ' ἂν τὸ διπλάσιον  
χωρίον.

ΠΑΙ. Πάνυ μὲν οὖν, ὦ Σώκρατες.

γωνία ὡς τὴν ἄλλη καὶ ἀπὸ ἐμβαδόν τεσσάρων  
ποδῶν;

Δου: Ναί.

Σω: Οἱ σοφιστὲς ὀνομάζουσι αὐτὴν τὴν γραμμὴν  
διάμετρον· ὥστε, εἴν πράγματι τ' ὄνομα αὐτῆς  
εἶναι διάμετρος, χωρὸς διπλάσιος, παιδί (δούλε)  
τοῦ Μένωνος, θα σχηματισθεῖ, ὅπως ἐσύ λες,  
ἀπὸ τῆς διαμέτρου;

Δου: Βέβαια, Σωκράτη.

Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι το χωρίο αυτό μας παραπέμπει στο κλασικό πρόβλημα με το οποίο, όπως είχαμε σχολιάσει και σε προηγούμενο κεφάλαιο, γεννήθηκε η ασυμμετρία, μιας και ο δούλος αναζητάει κατάλληλες πλευρές τετραγώνων. Παρ' όλ' αυτά ο Πλάτωνας δεν αναφέρει πουθενά τη λέξη «ασυμμετρία», πιθανότατα για να μη μπερδέψει τον δούλο με άγνωστες σε εκείνον έννοιες. Ο Σωκράτης προσπαθεί να χειριστεί το πρόβλημα με πιο απλό τρόπο, αποφεύγοντας τη χρήση αυστηρών μαθηματικών. Βέβαια, ο Μένωνας (άνθρωπος με κάποια μόρφωση) φαίνεται από τις αντιδράσεις του στον διάλογο να είναι εξοικειωμένος με το όλο ζήτημα, κάτι το οποίο μας οδηγεί να πιστέψουμε ότι το θέμα της ασυμμετρίας ήταν γνωστό στο μορφωμένο κοινό εκείνης της εποχής.

Το βασικό ερώτημα που τίθεται μετά τη μελέτη του χωρίου είναι γιατί ο Σωκράτης ξεκίνησε τον διάλογο με τον δούλο, ρωτώντας τον για διπλασιασμό εμβαδού σε τετράγωνο πλευράς μήκους 2 ποδών; Δε θα μπορούσε να επιτύχει το ίδιο αποτέλεσμα, παίρνοντας σαν αφητηρία ένα τετράγωνο με πλευρά μήκους 1 ποδός, που είναι και απλούστερο σχήμα; Μπορούμε να προβάλουμε δύο πιθανά επιχειρήματα για την επιλογή αυτή.

Πρώτον, ξεκινώντας με πλευρά μήκους 2 ποδών, διευκολύνεται η πορεία και εξέλιξη του Σωκρατικού ελέγχου. Ο Σωκράτης ζητάει από τον δούλο να βρει ποια πλευρά μας οδηγεί σε διπλασιασμό του εμβαδού. Δεδομένου πως ο δούλος δεν έχει γνώσεις γεωμετρίας, είναι φυσικό να ταυτίζει την έννοια του «διπλάσιου» εμβαδού με την έννοια της «διπλάσιας» πλευράς και επομένως καταλήγει σε σφάλμα. Μετά αντιλαμβάνεται με χρήση της κοινής λογικής ότι αφού η διπλάσια πλευρά τον οδήγησε σε τετραπλασιασμό του εμβαδού, θα πρέπει να πάρει κάτι ενδιάμεσο ώστε να μικρύνει το αποτέλεσμα. Παίρνει λοιπόν πλευρά μήκους 3 ποδών και οδηγείται πάλι σε λάθος. Το σίγουρο είναι πως αν ο Σωκράτης ξεκινούσε με πλευρά μήκους 1 ποδός και ζητούσε τον διπλασιασμό του εμβαδού, ο δούλος θα απαντούσε εντελώς πρακτικά ότι πρέπει να πάρουμε πλευρά μήκους 2 ποδών, που είναι και το σωστό! Έτσι, το πρόβλημα θα έφτανε απευθείας σε λύση, χωρίς να μας δείξει ο Σωκράτης αυτό που επιθυμούσε περί γνώσης και ανάμνησης.

Δεύτερον, ξεκινώντας από τετράγωνο πλευράς 2, πηγαίνοντας σε τετράγωνο πλευράς 4, συγκρίνοντας τα εμβαδά και ξανακάνοντας την ίδια διαδικασία με μικρότερη υποδιαίρεση παρατηρούμε ότι προσεγγίζουμε κατά κάποιον τρόπο το  $\sqrt{2}$  (Θέλουμε να πλησιάσουμε όσο γίνεται πιο κοντά σε εμβαδόν ίσο με  $2 \cdot a^2$  ώστε η πλευρά του να είναι  $\sqrt{2} a$ ). Μάλιστα όσο δουλεύουμε σε πιο μικρά τετράγωνα, με μικρότερες υποδιαίρεσεις, τόσο η προσέγγισή μας γίνεται καλύτερη. Ας δούμε το σχετικό σχήμα:

Έστω  $a$  η αρχική μας πλευρά. Ξεκινάμε με τετράγωνο πλευράς 2 και μετά πηγαίνουμε σε τετράγωνο πλευράς 4. Επειδή παρατηρούμε ότι αυτό δεν είναι κοντά στο επιθυμητό αποτέλεσμα, σκεφτόμαστε (σα να ακολουθούμε τον απλό συλλογισμό του δούλου) να δοκιμάσουμε με λίγο μικρότερη πλευρά και συγκεκριμένα με πλευρά 3. Έτσι θα έχουμε:



Παρατηρούμε ότι όταν πάρουμε το τετράγωνο πλευράς 4 έχουμε  $16 = 4 \cdot a^2$ . Παίρνοντας τετράγωνο πλευράς 3 έχουμε  $9 = (2 + 1/4)a^2$  ή αλλιώς  $9 = (9/4)a^2$ . Ακόμα καλύτερη προσέγγιση. Συνεχίζοντας με πλευρά 2,5 θα έχουμε ότι  $6,25 = (1 + 9/16)a^2$  ή αλλιώς  $6,25 = 25/16 a^2$  δηλαδή προσέγγιση που είναι λίγο πιο μικρή από την επιθυμητή.

Ας δοκιμάσουμε τώρα να πάρουμε μικρότερη υποδιαίρεση στο αρχικό μας τετράγωνο. Το σχήμα θα είναι το διακεκομμένο και οι υποδιαίρεσεις είναι τονούμενες. Παίρνοντας με τη νέα αρίθμηση τετράγωνο πλευράς 7 θα έχουμε  $49 = (2 + 1/16)a^2$  (πολύ κοντά στο 2). Με πλευρά 6 έχουμε  $36 = (2 + 1/4)a^2$  (όπως η περίπτωση πλευράς 3 της προηγούμενης αρίθμησης). Με πλευρά 5 έχουμε  $25 = (1 + 9/16)a^2$  (όπως στην περίπτωση πλευράς 2,5 της προηγούμενης αρίθμησης).

Αν συνεχίσουμε τη διαδικασία παίρνοντας ακόμα πιο μικρές υποδιαίρεσεις αναμένεται να φτάσουμε σε ακόμα πιο κοντινές προσεγγίσεις του  $\sqrt{2}$ .



## Επίλογος

Είδαμε λοιπόν ότι το ζήτημα της ασυμμετρίας διαθέτει πολλές και ενδιαφέρουσες πτυχές προς μελέτη. Δεν είναι εύκολο να προβούμε σε σίγουρες απαντήσεις για όλα τα ερωτήματα που θέσαμε, όχι μόνο επειδή οι πηγές μπορεί να αφήνουν αναπάντητα μερικά από αυτά αλλά και επειδή οι σύγχρονοι μελετητές δε δείχνουν να συμφωνούν πάντα μεταξύ τους. Σίγουρα είναι μια ανακάλυψη που χωρίς αυτήν δε γνωρίζουμε πως θα μπορούσε να ήταν ο κόσμος γύρω μας. Πάντως, είτε μπορεί να αποδοθεί στον ίδιο τον Πυθαγόρα είτε σε κάποιον Πυθαγόρειο και είτε ξεπήδησε από το τετράγωνο ή το πεντάγωνο, η ασυμμετρία θα αποτελεί πάντα αντικείμενο θαυμασμού. Άλλωστε, όταν συναντάς μια ιστορική μορφή όπως του Πλάτωνα να εμπλέκει αυτό το θέμα στα έργα του, νομίζω πως αποδίδεται αυτόματα η σημασία του.

Ας αναλογιστούμε για το τέλος, ότι παράδειγμα άρρητου αριθμού αποτελεί και ο  $\phi$  (ονομασία προς τιμήν του γλύπτη Φειδία ) που αντιπροσωπεύει τη λεγόμενη χρυσή τομή όπως είδαμε και νωρίτερα. Ο αριθμός αυτός εντοπίζεται παντού στη φύση. Οι κερήθρες των μελισσών, η δομή της κατασκευής ενός κοχυλιού, η σχέση ανάμεσα στο πλήθος των δεξιόστροφων και αριστερόστροφων σπειρών του ηλίανθου και του κουκουναριού, είναι όλα θαυμαστά δημιουργήματα της φύσης και έγιναν απ' αυτήν με τρόπο σοφό. Πίσω από όλη αυτή τη δημιουργία κρύβονται νόμοι που, όπως έλεγε ο Γαλιλαίος, είναι γραμμένοι στο μεγάλο βιβλίο της φύσης και που τα γράμματα στις σελίδες του είναι σχήματα και αριθμοί...







## Βιβλιογραφία

Burkert Walter (1972) *Lore and Science in Ancient Pythagoreanism*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts

Burnet J. (1925) *Plato's Phaedo*, Oxford University Press

Burnyeat M.F. (1978) "The Philosophical Sense of Theaetetus' Mathematics", *ISIS*, 69 (No.249)

Diels.H-Kranz W. (2011) *Οι Προσωκρατικοί-Οι μαρτυρίες και τα αποσπάσματα*, ΔΗΜ.Ν.ΠΑΠΑΔΗΜΑ, ΑΘΗΝΑ

Fowler David (1999) *The Mathematics of Plato's Academy-A new reconstruction*, Oxford University Press Inc., New York

Friedlein G. (ed) by Proclus (1883) *Proclus's Summary*, B.G.Teubneri

Fritz von Kurt (1970) "The discovery of incommensurability by Hippasus of Metapontum", D.Furley-R.E.Allen(ed), *Studies in Presocratic Philosophy*, London

Heath Thomas S. (1921) *A History of Greek Mathematics vol. I*, OXFORD AT THE CLARENDON PRESS

Heiberg J.L. (2008) *Euclid's Elements of Geometry*, B.G.Teubneri

Junge Gustav and Thomson William (1931) "The commentary of Pappus on Book X of Euclid's Elements", *ISIS*, vol. 16 (No.1)

Kahn, Charles (2001) *Ο Πυθαγόρας και οι Πυθαγόρειοι*, (μετ. Μ.Σταυροπούλου) ΕΝΑΛΙΟΣ, ΑΘΗΝΑ

Καρασμάνης Βασίλης (1990) "The Hypotheses of Mathematics in Plato's *Republic* and his Contribution to the Axiomatization of Geometry", P. Nicolacopoulos (ed.), *Greek Studies in the Philosophy and History of Science*, Kluwer Academic Publishers, σ.121-136.

Καρασμάνης Βασίλης (1998) "Πυθαγόρεια και Ιωνικά Μαθηματικά-Δύο ανεξάρτητα ρεύματα στην προπλατωνική διάνοηση", *Revue de Federation des Professeurs de Grec et Latin*

Kirk G.S.-Raven J.E.-Schofield.M (2006) *Οι προσωκρατικοί φιλόσοφοι*, (μετ. Δ.Κούτροβικ) ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ, ΑΘΗΝΑ

Knorr Wilbur Richard (1945) *The evolution of the Euclidean elements*, D.Reidel Publishing Company, Dordrecht, Holland

Kuhn T.S. (1957) *The Copernican Revolution: Planetary Astronomy in the Development of Western Thought*, Cambridge, Mass.

Novak J.A. (1983) "Plato and the irrationals", *Apeiron*, vol.XVII (No.1)

Thomas Ivor (1939) *Greek Mathematical Works vol. I*, Loeb Classical Library

Van der Waerden B.L. (2000) *Η Αφύπνιση της Επιστήμης*, (μετ.Γ.Χριστιανίδης)  
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΑΘΗΝΑ

Χριστιανίδης Γιάννης (2003) *Θέματα από την ιστορία των μαθηματικών*, ΙΣΤΟΡΙΑ  
ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΑΘΗΝΑ